

---

# Kerkbrief

maart 2025

nr. 03



**40-dagentijd**

[www.protestantsekerk-gentcentrum.be](http://www.protestantsekerk-gentcentrum.be)

bpost

PB-PP | B-3/5030  
BELGIE(N) - BELGIQUE



VPKB-gemeente  
Gent-Centrum  
maandblad (11x per jaar)  
jaargang 2025  
Verantwoordelijke uitgever: vzw De Vlaamse Olijfberg (adres zie binnenflap)

**Terugzendadres:**  
Keistraat 173  
9840 De Pinte  
**P209671**  
**AFGIFTEKANTOOR:**  
Gentbrugge  
Brusselsesteenweg 501

# Kerkbrief

Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België - Gemeente Gent-Centrum

Gemeente Gent-Centrum (Brabantdamkerk)

**Predikant:** Ds. Tihamér Buzogány (voorzitter a.i.) 0499/74.81.71  
Flamingostraat 23 – 9000 Gent tihamer.buzogany@telenet.be

*Indien niet bereikbaar kan u één van de ouderlingen contacteren :*

**Kerkenraadsleden:** Martine De Jonge 09/222.59.79 mar10.dejonge@telenet.be  
Francis Van De Walle 0474/47.18.56 fjvdwalle@gmail.com  
Rita Martens 0476/94.69.63 rita.martens@telenet.be  
Micheline Morel 0474/36 65 59 mmorel26@yahoo.com  
Bea Baetens 09/369.99.13 bea.baetens@telenet.be

**Kinderkerk:** Martine De Jonge 09/222.59.79 mar10.dejonge@telenet.be

**Organisten:** Aletta Rambaut 0477/57.84.37 aletta.rambaut@telenet.be  
Aryna Tsylianok arina\_tsy@yahoo.com  
Christine van Belle dewaege-vanbelle@skynet.be  
Patrick Beuckels patrick.beuckels@gmail.com

**Kerkadres :** Hoek Brabantdam / Sint Kristoffelstraat te Gent  
**Kerkdiensten :** Iedere zondag om 10:00 - Ingang aan de Brabantdam  
**Protestants Cultureel Centrum (P.C.C.) :** Keizer Karelstraat 187, 9000 Gent

**Verantwoordelijke uitgever Kerkbrief:** vzw De Vlaamse Olijfberg, Keizer Karelstraat 187, 9000 Gent  
**Redactieraad van de kerkbrief :** mevr. Bea Baetens, kerkenraadsleden  
**Kerkbriefmailbox:** kerkbrief@protestantsekerk-gentcentrum.be  
**Medewerkers:** Francis Van De Walle

**Website:** Dhr. Peter Van Damme / dhr. Joris van Belle

**Financiële verrichtingen :**  
Voor het *kerkenwerk*  
IBAN BE12 0000 3264 0092; BIC BPOTBEB1  
ten name van VPKB Gent-Centrum

Via Payconiq

Voor de *Vlaamse Olijfberg*  
IBAN BE38 0689 4059 4172 BIC GKCCBEBB  
ten name van de Vlaamse Olijfberg vzw te Gent

Stadspredikant Gent  
ds. Heleen Ransijn  
Telefoon: 0471 423983  
E-mail: ds.heleen@edpnet.be

Gemeente Gent Noord (Rabotkerk)

**Contactpersoon** ds. Eefje van der Linden, Brugsesteenweg 284, 9000 Gent. 0485/74.34.11  
**Kerkadres** Begijnhoflaan 31, 9000 Gent / diensten: iedere zondag (10 uur)



# Uit de kerkenraad



Deze Kerkbrief staat in het teken van de veertigdagentijd, die loopt tot donderdag 17 april 2025. In de Veertigdagentijd leven toe naar Pasen: de dood en opstanding van Jezus. Hierdoor mogen we leven in Gods licht.

De synodale raad wenst u dat de Bijbel een bron mag zijn voor nieuwe ontdekkingen die we samen kunnen delen (blz. 12) en ds. Buzogány heeft het over een bijzondere reis langs verschillende tuinen die in de Bijbel worden beschreven (blz. 20-21).

De kerkenraad hoopt dat wij in de drukte en het lawaai van het dagelijkse leven meer tijd vinden voor verstillig, gebed en Bijbellesen.

*Bea Baetens*

**God, onze Schepper  
Uit aarde hebt u ons gevormd  
Tot mensen van vlees en bloed  
Om in vrede en gerechtigheid  
Uw wereld te bewonen.  
Wij bidden U:  
Open onze ogen voor Hem  
In wie U ons de goede plaats wijst,  
Jezus, onze Herder en Leidsman,  
Die ons voorgaat door de woestijn  
Naar uw land van belofte,  
In deze veertig dagen en heel ons  
leven.**

**Amen.**

*Uit: Dienstboek, uitgave PKN*

## Inhoud

03	<b>Kerkenraad</b>
	<b>Terugblik</b>
04	Herdenking Concilie van Nicea
06	Bijbelstudie Bevestiging ds. de Prenter
	<b>Vooruitblik</b>
08	Nederlandse Gospelformatie Wereldgebedsday Boekvoorstelling Jarigen
09	Spaghetti-avond Lunchzondag
10	Bijbelstudie Gemeentevergadering
11	Pelgrimage van hoop Synodevergadering
12	<b>Synodale raad</b>
13	<b>District</b>
14	<b>Vrouwen in het protestantisme</b>
16	<b>Stadspredikant</b>
17	<b>In memoriam</b>
18	<b>Pastoraat</b>
20	<b>Meditatie</b>
21	<b>Veertigdagentijd</b>
22	<b>Activiteitenkalender</b>
23	<b>Dienstrooster</b>
24	<b>Bijbelleesrooster</b>

# Terugblik

---

## 08 februari | Herdenking Concilie van Nicea in Drongen



Begin februari jl. kwamen christenen van verschillende achtergronden – katholieken, orthodoxen en protestanten – uit België samen in de Oude Abdij van Drongen voor een bijzondere herdenking. We stonden stil bij een belangrijk moment dat 1.700 jaar geleden plaatsvond: het *Eerste Oecumenische Concilie*.

In het jaar 325 verzamelden christelijke leiders uit alle windstreken zich in Nicea om te zoeken naar eenheid in geloof en gebed. Een van de grote vragen waarover zij het niet eens waren, was: *Wie is Jezus Christus?*

Een zekere Arius beweerde dat Jezus niet van dezelfde goddelijke natuur was als God de Vader, maar een geschapen wezen. Zijn leer leidde tot enorme verdeeldheid. Uiteindelijk werd deze opvatting verworpen en ontstond er een geloofsbelijdenis die vandaag de dag nog steeds door de meeste christelijke kerken wordt onderschreven: de *Geloofsbelijdenis van Nicea*.

Tijdens de lezingen in Drongen kwamen deze oeroude vragen opnieuw tot leven. *Wie is Jezus voor ons vandaag? Wat betekent Zijn goddelijke natuur?* In fantastische lezingen kregen de aanwezigen een diepgaand inzicht in de discussies en beslissingen van toen en werden er fijne gesprekken gevoerd over geloof en eenheid.

De Geloofsbelijdenis van Nicea herinnert ons eraan dat:

- God één is, maar tegelijk bestaat als Vader, Zoon (Jezus) en Heilige Geest – de Drie-eenheid.
- Jezus waarachtig God en waarachtig mens is. Hij werd geboren, stierf en stond op uit de dood om mensen met God te verzoenen.
- De Heilige Geest ook werkelijk God is.

Het Concilie van Nicea legde zo een fundament voor het christelijk geloof dat tot op de dag van vandaag voortleeft. De bijeenkomst in Drongen liet ons opnieuw ervaren hoe belangrijk het is om elkaar te ontmoeten, samen te zoeken en ons geloof te delen.

De officiële tekst van de geloofsbelijdenis leest u hiernaast.

*ds. Tihamér Buzogány*

# Terugblik

---

## Eén Heer, Jezus Christus

Colloquium n.a.v. 1700 jaar  
oecumenisch concilie van Nicea



Wij geloven in één God, de almachtige Vader,  
Maker van hemel en aarde,  
van alle zichtbare en onzichtbare dingen.  
En in één Heer Jezus Christus,  
de eniggeboren Zoon van God,  
uit de Vader geboren voor alle eeuwen,  
licht uit licht,  
waarachtig God uit waarachtig God,  
geboren, niet gemaakt,  
één van wezen met de Vader: door wie alle dingen geworden zijn;  
die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemelen,  
en is vleesgeworden uit de Heilige Geest en de maagd Maria,  
en is mens geworden;  
die voor ons ook is gekruisigd onder Pontius Pilatus,  
geleden heeft en begraven is  
en op de derde dag is opgestaan naar de Schriften;  
is opgevaren naar de hemelen  
en zit aan de rechterhand van de Vader,  
en die zal wederkomen in heerlijkheid, om te oordelen levenden en doden;  
en zijn rijk zal geen einde hebben.  
En in de Heilige Geest,  
die Heer is en levend maakt,  
die voortkomt uit de Vader [en de Zoon],  
die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt,  
die gesproken heeft door de profeten;  
in één, heilige, katholieke en apostolische kerk;  
wij belijden één doop tot vergeving van zonden;  
wij verwachten de opstanding der doden  
en het leven in de wereld die komt.  
Amen

# Terugblik

---

## 28 februari | De Toekomst: hoop of harde realiteit?

De Bijbelstudie op de laatste dag van de vorige maand was opnieuw een bijeenkomst vol enthousiasme en inspirerende gesprekken. Het thema van de avond *De toekomst* bracht zowel de Bijbelse visie als onze persoonlijke gedachten over wat komen gaat ter sprake. We bespraken allerlei vragen - sommige vonden een antwoord, andere bleven open. Maar één ding stond vast: we hebben de toekomst niet volledig in eigen hand. De oude wijsheid *De mens wikt, maar God beschikt* blijft ook in 2025 onverminderd van kracht.



Zoals altijd sloten we de samenkomst gezellig af met een hapje en een drankje. Maar deze keer was er een extra verrassing: we genoten van zelfgemaakte lekkernijen. Eerst en vooral een verrukkelijke Aalsterse vlaaien, liefdevol bereid door Mireille.

Wikipedia noemt het een soort broodpudding met een eeuwenoud recept, maar laten we eerlijk zijn: niemand maakt 'm zoals onze Mireille! 😊

Terwijl de unieke smaak van de Aalsterse vlaaien onze smaakpapillen prikkelde, kreeg ik de kans om mijn eigen wijn te introduceren aan onze enthousiaste Bijbelstudievrienden. Nu, ik heb in mijn leven heel wat wijn gemaakt, maar nog nooit eerder in een garage in Gent. Dus ja, het was toch even spannend

om te zien hoe de degustatie van mijn *transsubstantiewijn* zou verlopen. Mijn wijn, *Roem & Rede*, is een speelse knipoog naar de harmonie tussen geloof en genieten: Roemeense druiven en de rede van de predikant in één fles verenigd. Voor alle duidelijkheid: deze wijn blijft gewoon wijn - een verrukkelijke, zoete Riesling - maar bij elke slok transformeert hij in blijdschap, verlichting en misschien zelfs een vleugje tedere genegenheid. De zonovergoten Roemeense druiven brengen tonen van perzik en honing, terwijl de Gentse garage een vleugje bezinning toevoegt en de nieuwsgierigheid van de burens, die zich ongetwijfeld afvragen wat daar allemaal wordt gebotteld. Een slok van deze wijn is als de liefde zelf: hij begint zacht, verwarmt je ziel en eindigt met een diepe, gelaagde afdronk - misschien zelfs met een openbaring.



De Bijbelstudie van februari smaakte naar meer, dus we zien elkaar in maart weer!

*Ds. Tihamér Buzogány*

# Terugblik

---

## 2 maart | Met Zegen en Warmte

### Bevestiging van ds. Jannica de Prenter



Het was een stralende zondag op 2 maart jl. toen ds. Jannica de Prenter werd bevestigd in haar nieuwe gemeente in Zierikzee.

Omdat Jannica een deel van haar proponentstijd in onze gemeente heeft doorgebracht, ontvingen wij als Brabantdamkerk een uitnodiging voor deze bijzondere gebeurtenis in haar leven en dat van de kerkelijke gemeente van de Thomaskerk in Zierikzee. Het was hartverwarmend om te zien hoe ds. Jannica de Prenter daar

met open armen werd ontvangen. Als collega kreeg ik de gelegenheid om haar na de dienst toe te spreken, een kans die ik met veel plezier heb aangegrepen.

De tekst van mijn toespraak kunt u hieronder lezen:

*Geachte aanwezigen,  
Beste Jannica,*

*Het is al lang geleden dat we elkaar voor het eerst bij ons thuis in Gent ontmoetten om jouw proponenterschap in de Brabantdamkerk te bespreken. Wat was dat toch een mooie tijd! We leerden veel van elkaar, deelden inzichten en dromen en daarna mochten we als collega's, in zowel mooie als moeilijke tijden, samen optrekken binnen de Verenigde Protestantse Kerk in België.*

*En nu breekt een nieuw hoofdstuk aan. Je verlaat de VPKB om predikant te worden in de PKN. De PKN mag Halleluja zingen, want zij krijgen een bevlogen en wijze predikant. En wij? Wij blijven achter met warme herinneringen aan jouw fantastische werk, jouw inzet en jouw hart voor de kerk in België.*



*Jannica, je mag je werk hier beginnen met een opgeheven hoofd. Je bent niet alleen een primus inter pares, maar ook een uitstekend opgeleide theoloog met een groot hart voor de mensen om je heen. Ik zal je missen als collega. Wat jouw werk in de VPKB betreft, kan ik het niet anders samenvatten dan met een Bijbelse citaat: Je hebt de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden.*

*Blijf wie je bent, wees voor deze gemeente net zo'n goede herder als jij voor de gemeente Brugge was in de voorbije jaren. Hou je goed, Jannica, en weet: God zegent jou en allen die je liefhebt.*

Na afloop van de dienst hebben Francis en ik aan Jannica een decoratieve fruitschaal in massief hout van een olijfbom overhandigd. Daarna hebben we ons tijdens de receptie verbroederd en verzusterd met onze geloofsgenoten van Zierikzee.

*ds. Tihamér Buzogány*

# Vooruitblik

met de Nederlandse gospelformatie  
**JOY!**

Vrijdag 7 maart 2025 om 20 uur in De Zulle,  
Botestraat 98, 9032 Wondelgem



Prijs: 13 euro,  
10 euro voor leden Davidsfonds

Info en vooraf inschrijven via  
nadine.lenssens@telenet.be - 0485/71 75 05

Een samenwerking van

Wereldgebedsdag 2025  
vrijdag 7 maart  
een viering uit  
de Cookeilanden



**"Wonderlijk  
gemaakt"**  
Psalm 139

Waar? Orthodoxe Parochie H. Apostel Andreas Sophie Van Akenstraat 56, Oede - in de 'Magne kerk'

Wanneer? vrijdag 7 maart 2025 om 19 uur **Iedereen is welkom!**

Let op: gratis parkeren | Met OV: tram 14 tota Belgiaport of Rakeo (Buggynhofaan) / T3 Gare de Miribel Cornaz

Boekvoorstelling  
**Maarten Westenrode**



vrijdag 14 maart om 19.30 uur  
De Vluchter  
Latemstraat 78, 9830 Sint-Martens-Latem

Inschrijven via  
sint-martens-latem.bibliotheek.be




## Hartelijk gefeliciteerd aan de jarigen

3 april: Nellie Brandts  
5 maart: Odet Van den Hende  
5 maart: Moris Van den Hende  
6 maart: Mark Bettens  
11 maart: Adriaan Van Bree  
11 maart: Emilie Van den Boer  
11 maart: Ingrid De Meyer  
14 maart: Peter Van Damme  
15 maart: Erika Görzel  
19 maart: Maarten Jonckheere 

20 maart: Anne- France Lutke Schipholt  
22 maart: Arina Tsylianok   
23 maart : Simonne Vereecken  
27 maart : Zef Van de Walle  
31 maart: David Van den Hende

1 april: Marleen Van Hoornycx  
3 april: Dàvid Buzogàny  
3 april: Tihamér Buzogàny



# Vooruitblik



Op vrijdag 21 maart 2025 is er op de Gaspard het eetcafé 2025: Spaghetti-avond! Kom heerlijk mee genieten van spaghetti en gezelligheid aan tafel.

Om het voor iedereen toegankelijk te maken werken we met een zelf te bepalen prijs, dus JIJ BEPAALT WAT JE BETAALT!

Op tafel is er ook gratis water. Uiteraard zal onze Bar Gaspard ook geopend zijn voor de aankoop van andere drankjes. Reserveren is verplicht.

Noteer alvast de datum in je agenda. Tot dan!

## 23 maart | Lunchzondag

Lieve mensen,

Op zondag 23 maart om 12:00 hebben we nog eens lunchzondag. Na het vorig geslaagd etentje hopen we dat jullie allen weer inschrijven. Wat we zullen eten is nog een verrassing, maar de prijs is 10 euro voor het eten en de drank. Gelieve in te schrijven bij Rita Martens. Dank.

*"Samen eten is de olie voor de vriendschap"*  
(Felix Timmermans)

Rita Martens

## Sluitingsdatum komende Kerkbrief

**Zondagavond 30 maart 2025**

De redactie verzoekt u vriendelijk bovenstaande datum te respecteren voor het inzenden van uw bijdragen. Dank bij voorbaat voor uw begrip.

Adres : [kerkbrief@protestantsekerk-gentcentrum.be](mailto:kerkbrief@protestantsekerk-gentcentrum.be)

# Vooruitblik

---

## 28 maart | Bijbelstudie

Beste vrienden,

We leven in bewogen tijden, dat is voor niemand een geheim. Plannen maken wordt steeds lastiger, want de toekomst blijft onzeker. Zullen we vrede kennen of oorlog? Stabiliteit of onrust? Daarom hebben we voor de Bijbelstudie van deze maand gekozen voor het thema: **Een Ark van Hoop in Stormachtige Tijden**

Samen met onze Bijbelstudiegroep duiken we in het eeuwenoude verhaal van Noach en zijn ark. Wat heeft dit verhaal ons in 2025 nog te zeggen? Hoe kan het een bron van inspiratie zijn in de veertigdag-tijd? En wat kunnen we eruit meenemen voor ons eigen geloofsleven en de wereld om ons heen?

*Datum & Tijd*      Vrijdag 28 maart 2025 om 19:30 uur

*Locatie*              Bij Marijke en Hans (Krijgslaan 151, 9000 Gent)

Deze maand houden we opnieuw een avondsessie, zodat ook degenen die overdag verhinderd zijn de kans krijgen om mee te doen. Ik kijk ernaar uit om samen met jullie Gods Woord te verkennen en ons geloof te verdiepen! Laat je even weten of je erbij bent?

Bevestig je aanwezigheid vóór donderdag 27 maart via:

*E-mail*                tihamer.buzogany@telenet.be

*Telefoon*            0499 74 81 71

Hopelijk tot dan!

Vriendelijke groeten

*Ds. Tihamér Buzogány*

---

## 6 april | Gemeentevergadering

Op 6 april a.s. om 11:00 komen we samen als gemeentevergadering en bespreken we het gemeenteverslag 2024-2025. Dit jaar zijn er geen verkiezingen voor de kerkenraad noch voor het bestuursorgaan.

De gemeentevergadering is samengesteld uit alle stemgerechtigde leden. Belangstellenden en jongeren kunnen op hun vraag tot de gemeentevergadering worden toegelaten en er gehoord worden.

De overeenkomstig artikel 10 van het gemeentereglement samengeroepen gemeentevergadering neemt geldige besluiten met over alle punten die op de agenda vermeld staan wanneer tenminste 1/4 van de stemgerechtigde leden aanwezig of door volmacht vertegenwoordigd is.

Wanneer dit quorum niet bereikt is, zal binnen 10 dagen schriftelijk een nieuwe vergadering worden uitgeschreven. Deze vergadering vergt geen voorafgaande aankondiging en neemt geldige besluiten ongeacht het aantal aanwezigen of door volmacht vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.

De kerkenraad heeft een lijst samengesteld van de stemgerechtigde leden. Deze lijst is vier zondagen voor de gemeentevergadering in het kerkgebouw op verzoek ter inzage van alle leden van de gemeente.

*Bea Baetens*

---

# Vooruitblik

**Pelgrimage van hoop**

**4 mei 2025, Gent**

Op zondag 4 mei trekken christenen en moslims een spoor van hoop en vrede door de stad Gent. Tijdens een verbroederende, interreligieuze pelgrimstocht in het voetspoor van Abraham/Ibrahim en Maryam/Maria ontdekken en verdiepen we verhalen van hoop. Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten. Laat jij mee een krachtige, gedeelde oproep voor vrede weerklanken?

Vertrek 14.00 uur, bij herberg Macharius (Coyendanspark 1, Gent)  
Voorzien einde (onder voorbehoud): 18.00 uur, bedevaartsoord Oostakker-Louderes (Onze-Lieve-Vrouwstraat 8)

Meer info en inschrijven: [lesbeth.rogge@bisdomgent.be](mailto:lesbeth.rogge@bisdomgent.be)

**Oproep**  
Heb je zelf een krachtig verhaal van hoop uit jouw traditie? Stuur het ons daar:

## 17 mei | Synodevergadering

De werkgroep (WG) voor de verkiezing van de voorzitter van de VPKB heeft, zoals bepaald in onze Kerkorde, de ontvangen sollicitaties onderzocht, in het bijzonder of deze sollicitaties voldeden aan de eisen zoals gesteld in de oproep voor kandidaten. Zij heeft ook een ontmoeting georganiseerd met elk van de kandidaten.

Tenslotte heeft de WG beraadslaagd en twee kandidaten gekozen, die zij ter stemming wil voorstellen aan de Synodevergadering op 17 mei 2025.

### ***De geselecteerde kandidaten zijn:***

ds. Isabelle Detavernier-Blommaert, momenteel predikante van de gemeente Brussel-Botanique en  
ds. Emmanuel Coulon, momenteel predikant van de gemeente Marcinelle.

De WG voor de verkiezing van de voorzitter van de VPKB moedigt de districtsbesturen aan om ontmoetingen te organiseren met de twee kandidaten zodat die zich kunnen voorstellen en eventuele vragen vanuit de districtsvergaderingen kunnen beantwoorden.

*De WG Kandidaturen Voorzitter*

# Synodale Raad

---

Eglise Protestante  
Unie de Belgique



Verenigde Protestantse  
Kerk in België

## Veertigdagentijd

Lieve mensen,  
Lieve zusters en broeders,

Nu de donkere winterdagen bijna voorbij zijn kijken we reikhalzend uit naar een nieuwe lente. En daarmee ook naar een nieuw begin; we krijgen een nieuw elan. Maar hoe groot is dan de verleiding om zo vlug mogelijk resultaat te willen zien van onze acties! In de samenleving van vandaag waar zoveel dingen aan het veranderen zijn, moet vaak alles zo snel gaan. We willen ook dikwijls alles tegelijk. En bovendien willen we zo graag controle over ons leven, de dingen en mensen om ons heen; misschien ook over de kerk? Maar evengoed kunnen we ons de vraag stellen: is dat wel nodig? Wat als deze druk, deze stress juist NIET nodig is? Wat als we beseffen dat we ons kunnen overgeven aan God die alles onder controle heeft, die niet laat varen het werk dat Zijn hand begon?

Als Synodale Raad realiseren we ons heel goed dat dit niet gemakkelijk is omdat zoveel mensen worstelen met vragen over zichzelf, over anderen en over de wereld waarin we leven. Wanneer ze op deze vragen in de kerk en in het geloof antwoorden zoeken is het niet eenvoudig om daar gepast op te reageren. Toch biedt de komende veertigdagentijd opnieuw een kans om ook daarin tot rust te komen. In de Bijbel laat Jezus ons zien hoe Hij zelf reageert op de zoekende mensen.

Is het ook niet onze taak als kerk om God dichterbij de mensen te brengen en omgekeerd, de mensen dichterbij God? We wensen jullie allemaal toe dat deze veertigdagentijd inspirerend zal werken en dat de Bijbel, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, een bron mag zijn voor nieuwe ontdekkingen die we samen kunnen delen. Op deze manier wordt duidelijk hoe goed het is om zusters en broeders te zijn in het geloof, om Gods kinderen te zijn.

We wensen jullie een gezegende veertigdagentijd.

*Uw Synodale Raad*

---

## Kerkbrief enkel digitaal ?

De kerkenraad biedt u de mogelijkheid om de Kerkbrief enkel digitaal te bekomen. Enerzijds is hij uiteraard kleurrijker dan de zwart-witte papieren versie, maar anderzijds is het voor het bestuursorgaan ook een besparing (druk- en portokosten).

Ontvangt u dus graag enkel de digitale versie van deze Kerkbrief?  
Stuur een mailtje naar [marijke.kruyne@gmail.com](mailto:marijke.kruyne@gmail.com)

# District

---

## Nieuws uit het district Oost- en West-Vlaanderen

Zondagnamiddag 23 februari 2025 was het druk in het kleine protestantse België: het afscheid van **ds. Jannica de Prenter** in Brugge, die in Zierikzee voorganger wordt, de bevestiging van **ds. Stephen Pitt** in Ghlin (Mons) en dan ook de bevestiging van **ds. dr. Werner Lategan** voor de beide protestantse kerkgemeenschappen van Aalst en Denderleeuw. De afgevaardigden van de synodale raad en het districtsbestuur dienden zich dus te *verdelen* om op elke plechtigheid aanwezig te zijn.

De opkomst in **Denderleeuw** was dan ook eerder matig, maar zeker niet minder hartelijk of gezellig. Enkele genodigden deden ook een korte toespraak. De deken van de R.K. Kerk van Aalst, E.H. Hans Vandenhoolen, haalde Romeinen 10:17 aan (ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς – het geloof is uit het gehoor) en benadrukte dat er altijd mensen nodig zullen zijn om dat Woord van God te verkondigen. Hiermee uitte hij ook zijn blijdschap dat Aalst en Denderleeuw een nieuwe predikant hebben die dat kan doen. Ook namens het Districtsbestuur (mevr. Nele Lemaire) en de synodale raad (ds. Marcel Pool) werden gelukwensen uitgesproken. Voor de meeste aanwezige voorgangers was het een *her-verwelkoming* en *-bevestiging* van ds. Lategan. Het oudste aanwezige lid (87 jaar!) van Denderleeuw, emeritus-predikant Bert Beukenhorst, sprak lovende woorden en wensen uit. Ook vanuit zijn functie als dienstdoend organist zei hij dat een voorganger veelzijdig moet zijn. Na het officiële gedeelte van kerkdienst en toespraken was er nog een gezellige receptie waarop banden werden aangehaald.

## OOST- EN WEST- VLAANDEREN

In **Brugge** nam ds. Jannica de Prenter afscheid van de gemeente. Het was een feestelijke eredienst, opgeluisterd door het kerkkoor met liederen in verschillende talen en uit verschillende tradities. Alles stond in het teken van dankbaarheid. Bovenal werd God gedankt in lied en gebed. Behalve leden van de protestantse kerk van Brugge en andere protestantse afgevaardigden, waren er ook vanuit de andere levensbeschouwingen van de stad mensen aanwezig. Tijdens de verschillende toespraken na afloop werd ds. de Prenter bedankt voor haar grote inzet voor onze Kerk en de oecumene in Brugge. In ons district heeft zij verschillende functies bekleed. Zij was ondervoorzitter van het districtsbestuur, ze leidde de begeleidingscommissie voor Oostende en was consulente in Roeselare. We bidden haar van harte Gods zegen toe in haar nieuwe gemeente in Zierikzee.

Om het samenvallen van verschillende activiteiten te vermijden, raadt het districtsbestuur aan om bijzondere kerkelijke evenementen, verschillend aan de zondagse kerkdienst, op een zondagnamiddag te organiseren. Dit maakt het toegankelijker en zo kunnen ook de andere gemeenten deelnemen aan activiteiten zoals een zangdienst. Zulke samenkomsten stimuleren de samenhang en samenwerking. Aalst/Denderleeuw wil zo ook de gemeentezang gebruiken om de verbondenheid in de hele Denderregio te bevorderen. Op een tijdstip waarop er in de (eigen) kerk geen kerkdienst wordt gehouden. Dus eigenlijk een extra-kerkdienst!

***Wij doen een oproep aan iedereen van de Denderregio en ook aan alle mensen van het district Oost- en West-Vlaanderen om op zondag 30 maart om 15:00 naar de protestantse kerk (Dr. A. Goffaertstraat 2a – 9300 Aalst) te komen om samen zingend tot God te bidden - of zo u wil: biddend tot God te zingen.***

Luc D'Hoe

# Vrouwen in de protestantse kerk

## Freule Cornelia van Lynden (1860-1880) en de Corneliastichting

Op 18 mei 1860 werd in Den Haag Cornelia Johanna Maria van Lynden geboren, als enige dochter van grootgrondbezitter en baron Rein(hard) van Lynden en Marie van Pallandt, leden van de Nederlands Hervormde Kerk. De familie was aandeelhouder in de *Opsterlandsche Veencompagnie*, die veenontginningen in het gebied de *Friese Wouden* exploiteerde. In de buurt verpachtten ze ook vele landbouwgronden en boerderijen. Koning Willem III had de firma toestemming verleend om nabij Beets nieuwe stukken veengrond (de *Bexterwarren*) te ontginnen. Reins vader had in Beetsterzwaag (Friesland) het *buitengoed* Lyndenstein laten bouwen, waar Cornelia de zomermaanden doorbracht. De familie was, toen Nederland een koninkrijk werd en de invloed van de provinciale adel afnam (zoals zovele adellijke families) vanuit Friesland naar den Haag verhuisd.

Cornelia was een rustige baby en leek sprekend op haar vader. Haar jonge leven speelde zich af, conform 19e-eeuwse adellijke maatstaven, bij haar moeder en het kindermeisje. Ze werd opgevoed met het aristocratisch standsbesef en alles was gericht op haar toekomstige rol van moeder en echtgenote van stand. Vanaf haar 6 jaar kreeg ze een gouvernante om Nederlands te leren, daarna een Franstalige gouvernante die uitsluitend Frans (de voertaal in adellijke kringen) met haar sprak. Vanaf haar 10 jaar moest Cornelia representatief als jonge freule in het publiek verschijnen.

Het dorp Beetsterzwaag verschilde hemelsbreed van het stedelijke Den Haag. Er was één grote verharde weg doorheen het dorp met daarnaast een kerkpad dat de kerken van Oud Beets, Beetsterzwaag en Olterterp verbond. De Nederlands-Hervormde predikant Craandijk omschreef Lyndenstein in 1875 als *een prachtig huis met rijke bloemperken voor het vorstelijk gebouw en een sierlijke waterpartij in het park achter het huis met een 'overtuin' aan de overkant van de straat*. De dominee vond het dorpje te stil, hij miste *krachtig leven* en dat kwam, volgens hem, doordat *de adel al het land bezat en zich er niet toe zette om het te ontwikkelen*.

Op Lyndenstein speelde Cornelia met de kinderen uit de buurt, ze stond er bekend als *freule Linde*, sociaal bewogen en meelevend. De familie was zeer gelovig (in 1803 hadden ze het nieuwe kerkgebouw mede gefinancierd) en zette zich in voor armenzorg en liefdadigheid. Begin 19e eeuw, ontstonden naast de kerkelijke diaconie (de verlicht-protestantse *Maatschappij tot Nut van 't Algemeen* (het Nut)) en de burgerlijke armbesturen ook particuliere initiatieven. Cornelia bezocht de armen en de zieken in hun armoedige huisjes in het dorp, bezorgde hun versterkend voedsel en behandelde wonden met een wonderzalf gemaakt volgens het volksgeneeskundig recept van haar grootmoeder. Cornelia's belangstelling ging vooral uit naar de orthodox-protestantse initiatieven waarbij de versterking van het geloof voorop stond, samen met de ziekenzorg.

De familie Van Pallandt beheerde verschillende privé-stichtingen, o.a. het grootste weeshuis van Nederland Het Neerbosch (Nijmegen), waar 600 weeskinderen verbleven. Met Pasen en Kerstmis stuurde Cornelia geschenken naar de kinderen. Tegelijk probeerde de familie de orthodox-protestantse leer te bevorderen, tegen de zin van ds. Melchior Wijt, de jonge (modern) protestantse predikant in Beetsterzwaag, in. Door toedoen van barones van Lynden werd als tegenreactie op de klachten van ds. Wijt twee jaar later, een orthodox-protestantse predikant (ds. Bouma) aangezocht om diensten te verzorgen in de overtuin van Lyndenstein.

Na de aanleg van de spoorwegen in 1863 reisde Cornelia regelmatig met haar ouders door Europa. Rond 1875 werd echter duidelijk dat ze aan tuberculose leed (opgelopen tijdens de vele contacten met zieke kinderen?). Hiervoor kuurde ze veelvuldig in kuuroord Mariënbad in Oostenrijk of sanatoria in Zwitserland. Vanaf augustus 1879 lag Cornelia



# Vrouwen in de protestantse kerk

constant met koorts in bed en 8 maanden later, op 26 mei 1880 overleed de freule van Lynden, slechts 20 jaar oud. Ze werd begraven in de familiekerk met de tekst van haar lievelingspsalm 23: *'de Heere is mijn Herder, mij zal niets ontbreken'*.

Na haar overlijden schonken de van Lyndens (Rein behoorde in 1880 tot de 50 rijkste Nederlanders), ter nagedachtenis aan Cornelia, aanzienlijke bedragen aan verschillende instellingen, zoals het diaconessenhuis in Leeuwarden. Maar Rein zocht ook naar meer structurele wegen om zijn vermogen na te laten. Hij duidde de jongste broer van zijn vrouw, Jacob van Pallandt, aan als enige erfgenaam met de opdracht het kapitaal te besteden volgens de wensen van Cornelia. Onderdeel van die plannen was de stichting van een orthodox-protestantse lagere school in Beetsterzwaag, genaamd Cornelia. Ook enkele diaconessenhuizen en kinderziekenhuizen kregen een schenking. Zo ontving de weesinrichting Neerbosch een legaat van 530.000 gulden. De grootte van het bedrag van de schenking was zo uitzonderlijk dat dit feit zelfs in *The New York Herald* werd vermeld. De *Noord- en Zuidhollandsche Redding Maatschappij* (ondersteuning van weduwen en wezen van mannen omgekomen bij de redding van schipbreukelingen) kon rekenen op een aanzienlijke gift van 450.000 gulden.



Ter nagedachtenis aan Cornelia hadden de ouders ook een regeling getroffen om na hun eigen dood en volgens de wens van de freule het goed Lyndenstein om te bouwen tot een kinderziekenhuis, vanuit de Bijbelse opdracht *laat de kinderen tot mij komen*. Na de dood van Rein (1896) en Marie (1905) werd hiertoe de Corneliastichting opgericht. Het kinderziekenhuis opende in 1915 met als doel het *kosteloos opnemen van ziekelijke, gebrekkige of behoeftige minderjarigen uit de dorpen rond Beet-*

*sterzwaag en hen alles te geven om hen tot gezonde, nuttige en blijde mensen te laten opgroeien*. In het fronton van het kinderziekenhuis is het familiewapen aangebracht. Boven de eetkamerdeur staat te lezen *Want ik zeg ulieden dat hunne engelen in de hemelen altijd zien het aangezicht mijns Vaders, die in de hemelen is* (Mat. 18:10-11). Ds. Snethlage, predikant-directeur van het diaconessenhuis, hield met grote ontroering de openingsrede. Aan het ziekenhuis was een evangelisatiepost verbonden om de onverbreekelijke band tussen liefdadigheid en evangelisatie te bevestigen. Het onderhoud (met inbegrip van het levensonderhoud van een hulp-predikant of een evangelist van de orthodox-protestants streek) viel eveneens ten laste van de stichting.

Ds. Domela Nieuwenhuis, predikant in de Gentse Brabantdamgemeente (1902 tot 1918, in 1918 vluchtte hij uit Gent - cfr. Kerkbrief april 2024 – Emillie Claeyns) werd hulppredikant voor de orthodoxe minderheid in het overwegend vrijzinnige Nederlands-Hervormde Beetsterzwaag. Hij had zijn beroeping te danken aan de sterke orthodoxe kern, gevormd door de leiding en het personeel van de Corneliastichting die als landeigenaars beschikten over de meerderheid van stemmen in het kiescollege. Het is er voor hem niet goed verlopen (hij en zijn vrouw noemden de gemeente *het wespennest*). Hij ontdekte spoedig de naweeën van het feodale systeem in de veenontginningen en had af te rekenen met de gezagspositie van de vroegere elite, waarbij de landheren van hun pachters en personeel verwachtten dat zij bij *zijn* dominee ter kerke gingen. In *Stemmen naar Waarheid en Vrede* (1921) verscheen van de hand van ds. Domela de kerkgeschiedenis van Beetsterzwaag, waarin duidelijk de sturende hand van families als *Van Lynden* bleek.

*Eigen foto's uit het boek: In naam van Cornelia (Anton van Renssen)*

Josiane Tytens

# Stadspredikant

## Heilige momenten



De afgelopen week heb ik twee keer avondmaal gevierd of zoals dat in plechtige geloofstaal heet: de Maaltijd des Heren. De eerste keer was in de gevangenis. Daar hebben we brood – verse volkoren puntjes, in stukken gebroken – en druivensap gedeeld in de kerkdienst op de maandagavond. Ik vind dat altijd een bijzondere gebeurtenis en de mannen zijn daar vaak ook gevoelig voor. Daar heb je helemaal geen doorwrochte avondmaals-theologie voor nodig. Het is maar heel simpel wat we doen, maar tijdens dat moment dat we rond de tafel staan, dat ik de woorden uitspreek en dat we daarna het brood en de druivensap ronddelen, is er net even iets meer aan de hand dan alleen brood en druivensap. Op zo'n moment - zeg ik met enige schroom - is Christus in ons midden en dat is een heilig moment. Zelfs al worden de brood en druivensap die over zijn, na de kerkdienst met smaak opgegeten en gedronken tijdens de *afterparty* van de kerkdienst.

Maar gisteren heb ik evengoed avondmaal gevierd. Het was op het Zuidstation, waar Rosi haar Ghanese heerlijkheden verkoopt. Ik was op weg naar de open huiskamer in de Keizer Karelstraat, maar ik had nog ruim genoeg tijd om als lunch bij haar een bord rijst en kip en bakbanaan te halen, natuurlijk veel meer dan ik op kon. Maar geen nood, in het winkelcentrum staan picknicktafels, het is daar warm en droog, dus kom ik daar ook heel vaak straatbewoners tegen die ik ken of die ik daar leer kennen. Zo ook gisteren. Aan één van de picknicktafels zat Vincent. Toen ik me aan de tafel naast hem zette, wierp hij al een verlangende blik op mijn eten. Ik nodigde Vincent dus uit

om de maaltijd met mij te delen. “Heb jij dan wel genoeg?” wilde hij toch even weten. “Jongen, het is teveel voor mij alleen. Kijk, ik heb hier ook nog een extra vork meegenomen.” Dat hoefde niet, want Vincent had zelf een vork en lepel in zijn gerief. Dus kwam hij tegenover me zitten en genoten we allebei van de heerlijkheden van Rosi. En intussen praatten we met elkaar. Op de een of andere manier is een gesprek tijdens het eten anders dan wanneer je *gewoon* zit te praten. Alsof er maskers wegvallen. Op enig moment dacht ik: “maar dit is evengoed avondmaal vieren als maandag in de bak....” Ik weet niet precies hoe ik op die gedachte kwam, het was uiteindelijk maar een eenvoudige gedeelde maaltijd. Maar op een wonderlijke manier was het alsof er een derde aan tafel was aangeschoven. Alsof Christus erbij aanwezig was? Het lijken me erg grote woorden, en toch had het daar iets van weg. Een heilig moment. Toen ik verder ging op weg naar de open huiskamer in de Keizer Karelstraat, liep ik te zingen.



Ds. Heleen Ransijn



# In memoriam

---

## In memoriam Dirkje Janna Parlevliet

Op 20 februari 2025 is Dirkje Janna Parlevliet heel stilletjes heengegaan en weggevaaren naar haar geliefde echtgenoot Klaus, die haar in 2012 al is voorgedaan en die zij zo hard miste.

Dickje, zoals wij haar gekend hebben, heeft het niet altijd gemakkelijk gehad in haar leven, ze moest van jongs af aan haar handen uit de mouwen steken en dat heeft zij ook gedaan. Zorgen en dienen, dat was wat zij wilde, gedragen door haar geloof waarop zij haar hele leven vertrouwd heeft.

*« Wat de toekomst brenge mogen, mij geleid des Heren hand »*

Zo mogen we haar wel gedenken. De zorg voor haar man, kinderen en kleinkinderen en allen die op haar pad kwamen, vulde haar leven.

Geboren in Katwijk op 28 juli 1940 trok zij al op jonge leeftijd met Klaus naar Duitsland waar haar man een aantal jaren werkzaam was voor zij naar België kwamen met hun jonge gezin. Eerst in Mariakerke waar zij open huis hielden voor hun vele vrienden en relaties en waar hun kinderen vrij en voorspoedig opgroeiden. Toen Klaus zijn eigen zaak begon moest er al vlug naar grotere woon- en werkruimte gezocht worden en vond Dickje haar paradijs in Munte. Een boerderij met genoeg grond om te wonen en het goed lopende visbedrijf van Klaus verder uit te bouwen met daarbij grond en ruimte waar Dickje haar dieren kon houden en een prachtige tuin kon aanleggen met bloemen en planten helemaal naar haar eigen ontwerp.

Naast haar opdracht als leerkracht godsdienst werkte Dickje hard in het bedrijf en zette zij zich in voor haar kinderen en kleinkinderen, die haar grote liefde waren. Maar ook daarbuiten kon er steeds beroep op haar worden gedaan, zo ook door de kerk waar zij zich altijd dienend op stelde, voor de leiding in de kinderkerk in het Rabot en later bij onze gemeente in de kerkenraad en als bezoeker van zieken en mensen alleen.

Maar na het heengaan van Klaus werd het moeilijker voor haar en hoewel zij lichamelijk zeer sterk was, kwam het moment dat zij niet meer thuis kon blijven en meer dagelijkse intensieve zorg nodig had. In het woonzorgcentrum *Den Anker* te Serskamp heeft zij die zorg gevonden en heeft zij nog een goede vijf jaar in alle rust een goede tijd mogen beleven in een huiselijke sfeer en met heel veel bezoek van haar geliefde en vertrouwde familieleden en vrienden. Nu is zij thuis gekomen bij haar lieve man Klaus in het mooie en rustige Munte waar zij zo gelukkig is geweest.

Wij mochten erbij zijn bij haar afscheidsdienst, daar in het kleine kerkje hoog gelegen boven het golvende land niet ver van de Schelde. Rust zacht Dickje.

*Marijke Schaefer*



# Pastoraat

---

## Wel en wee in onze Brabantdamgemeente

Het einde van de winter is in zicht, we kijken blij uit naar het begin van de lente. Te midden van al de onrust in de wereld blikken we terug naar wat gebeurde én vooruit naar wat te verwachten valt in onze eigen vertrouwde kring.

In de afgelopen weken werd onze gemeente tweemaal opgeschrikt door een overlijden.

Op 20 februari overleed mevrouw **Dirkje Jan-na Parlevliet**, Dicky zoals zij genoemd werd, op 84-jarige leeftijd in het WZC De Anker te Serskamp. De afscheidsdienst vond plaats vanuit de Sint Bonifatiuskerk te Munte, waar Dicky en haar familie lang gewoond hebben. In dit blad leest u nog een In Memoriam. Wij bieden de kinderen en kleinkinderen ons oprecht medeleven aan bij het overlijden van deze lieve en sterke vrouw. Moge de Heer jullie nabij zijn en troosten.



We hebben het overlijden vernomen van **Ds. Freek Jan Daane**, op 26 februari (geboren op 27 juni 1962). Velen van u hebben hem gekend als gewaardeerd predikant in onze gemeente van oktober 1997 tot april 2004. Het afscheid vond plaats op 7 maart, in besloten kring, in Nijverdal. Wij wensen zijn broer Peter, schoonzus Erna en de verdere familie heel veel sterkte

toe in deze zeer verdrietige tijd. De tekst op de rouwaankondiging *Veilig in Jezus' armen* spreekt van vertrouwen en de zekerheid dat God zélf hem opwacht, zijn einddoel, zijn bron.

**Jo Cottenier** werd geplaagd door ziekte, die hem een paar zondagen weg hield uit de kerk.

Nu hebben wij hem al terug mogen begroeten in de kerk en tijdens de Bijbelstudie en alhoewel de klachten nog niet helemaal voorbij zijn, kan er toch alweer een grapje gemaakt worden. We zijn blij dat het beter gaat, Jo en hopen op verder goed herstel, mede dank zij de goede hulp van jouw persoonlijke verpleegster, Mireille.

**Annette Edjenguele** deed een ongelukkige val van de onderste traprede en moest haar verzwikte enkel een paar weken rust gunnen. Ondertussen werd zij ook aan haar tweede oog geopereerd en moet zij nu nog verschillende keren per dag haar oog indruppelen. Het gaat gelukkig de goede kant uit en daar zijn wij dankbaar voor. *Dieu merci!*

**Bea Baetens** had ook plots een probleem met haar oog waar zij in spoed moest voor behandeld worden. We hopen, samen met Bea, dat het ongemak snel achter de rug mag zijn en het zicht zo goed mogelijk normaliseert.

**Patrick Beuckels** bezeerde dan weer op zondag 23 februari, in aanloop naar een optreden, zeer ernstig een vinger die moest gehecht worden op de spoedafdeling van het ziekenhuis in Brugge. Dat was maar nét op tijd om een kwartiertje later fluit te spelen, tijdens een prachtig concert. Aryna Tsylianok was ook van de partij en beiden speelden de pannen van het dak. Van harte een goed herstel gewenst, Patrick, want een fluitist met een vinger in het verband, dat is niet evident.

**Constant Dispa** laat allen groeten. Hij sukkelde al een hele tijd met duizeligheid en schommelende bloeddruk en durft daardoor niet naar de kerk te komen, bang dat hij zou vallen. Wij wensen je beterschap toe en bidden dat God je niet loslaat, Constant!

# Pastoraat

Bij de **familie Buzogány** worden de kleine kindjes groot...

**Tamás** verhuist naar het verre Limburg. We wensen je daar veel geluk toe!

**Benjámín** werkt momenteel in Nederland en de familie mocht een kijkje gaan nemen op het schip *Les Alizes* (het bedrijf Jan De Nul), waar Benjamín werkt. Dit was indrukwekkend. Succes gewenst in je verdere carrière, Benjamín!

**Dàvid** is ondertussen bezig in het 5de jaar van zijn studies geneeskunde. Dat houdt dit jaar vooral stages in: de vele gestudeerde leerstof kan nu stilaan omgezet worden naar de praktijk. Een leerrijke tijd toegewenst!

En **Áron**? Die studeert hard, houdt ook wat vakantie en doet het heel goed, vernemen wij. Houden zo!

Er zijn nog studenten in onze gemeente, jonge en al wat minder jonge, die hard aan het werk zijn om hopelijk mooie resultaten te halen in juni. Dat wensen wij jullie allen van harte toe!

De tweelingkleinkinderen van Rita Martens, **Moris en Odet Van den Hende**, worden 10 jaar. Nu zijn zij tieners! Gefeliciteerd!

**Aryna Tsylianok** doet daar een schepje bovenop, met een verjaardag met rond getal deze maand. Happy birthday, Aryna!

Maar **Maarten Jonckheere** spant de kroon: hij mag zijn 60ste verjaardag vieren. Van harte proficiat, Maarten!

De grootste felicitaties zijn echter voor **Hans en Marijke Schaefer-Kruyne**, die op 26 februari hun diamanten huwelijk mochten vieren! 60 jaar lief en leed, dat is heel bijzonder. We wensen jullie nog heel wat voorspoedige en gezegende jaren toe, samen met kinderen en kleinkinderen, onder Gods hoede!



Zoals steeds was dit een beperkt verslagje van de vreugde, de zorgen en het verdriet wat sommigen van ons overkwam. We denken aan de zieken, de ouderen en de eenzamen, die niet meer naar de kerk kunnen komen. We vergeten jullie niet! We hopen dat eenieder zich mag gesterkt en getroost weten door de nabijheid en barmhartigheid van onze Heer en Heiland. Lof zij de Heer!

*Martine De Jonge*

# Meditatie

## In de tuin



Op 5 maart is een nieuwe fase in het kerkelijk jaar aangebroken: de 40-dagentijd. Een periode van inkeer en bezinning, waarin we als kerkgemeenschap samen op weg gaan naar Pasen. Dit jaar volgen we opnieuw het project van *Bijbel Basics*, dat ons uitnodigt in de tuin waar het leven wint.

De tuin heeft in de Bijbel zowel een letterlijke als symbolische betekenis en speelt een cruciale rol in Gods verhaal met de mens. Ook in deze 40-dagentijd, waarin we Jezus volgen op Zijn weg naar het kruis, stappen we verschillende tuinen binnen. Ook in Getsemane, de olijfgaard aan de voet van de Olijfberg. Een plaats van worsteling, gebed en overgave.

Daar, onder de eeuwenoude olijfbomen, knielt Jezus en spreekt de woorden die zovelen van ons herkennen: *"Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren."* (Lucas 22, 42)

Het is een gebed van angst en overgave, van menselijk verlangen en goddelijk vertrouwen. Jezus weet wat komen gaat, maar door te bidden en te waken, vindt Hij de kracht om door te gaan. Zijn leerlingen? Die vallen in slaap. Hoe toegewijd ze zich ook voordeden, hoe groot hun beloften ook waren, in het beslissende uur houden ze het niet vol. En dan klinkt het geluid van naderende voetstappen. Fakkels verlichten de nacht. Een gewapende menigte komt de tuin binnen. Judas, de verrader, komt Jezus begroeten met een kus. Een symbool van vriendschap wordt een teken van verraad. Jezus wordt vastgegrepen en afgevoerd. In het donker van de nacht wordt Hij voorgeleid aan het Sanhedrin. Een oneerlijke rechtszaak, valse getuigen, een vooropgezette veroordeling.

Want waarheid is gevaarlijk als macht en eigenbelang vooropstaan. Jezus moet sterven, omdat Hij een bedreiging vormt voor de gevestigde orde.

Kijk om je heen. De wereld is niet veel veranderd. Nog steeds worden mensen die waarheid spreken het zwijgen opgelegd. Dictators en machthebbers verdraaien feiten om hun positie te beschermen. Nepnieuws, valse getuigen, desinformatie, het gebeurt dagelijks. De duisternis van toen is de duisternis van nu.

Maar niet alleen op wereldniveau. Ook in ons eigen leven zien we dit terug. Op het werk, in relaties, in gemeenschappen, waar macht en egoïsme regeren, wordt waarheid onderdrukt. En wij? Zijn wij standvastige discipelen die waken of zijn we, net als de leerlingen in Getsemane, geneigd te vluchten als het moeilijk wordt?

Dat is de vraag die ons in de 40-dagentijd bezighoudt. **Waar is God wanneer onrecht zegeviert? Waarom grijpt Hij niet in?**

Het antwoord ligt in Getsemane. Jezus is daar. Midden in het donker. Niet op afstand, niet als een koning die met macht ingrijpt, maar als iemand die de duisternis binnengaat. Hij wordt vernederd, bespuugd, geslagen, maar Hij blijft. Hij loopt niet weg. Hij vecht niet terug.

En wij? Durven wij te geloven dat juist dit pad van overgave de weg naar overwinning is? Dat in de kwetsbare, lijdende Jezus het Licht sterker is dan de duisternis?

De 40-dagentijd is een weg door de duisternis, maar ze eindigt niet in Getsemane. Niet bij het kruis. Pasen komt. Het Licht breekt door.

Daarom mogen wij deze weg bewandelen, van tuin naar tuin, niet in wanhoop, maar in hoop. Want Jezus ging ons voor. En waar Hij is, daar is uiteindelijk het Licht.

Ds. Tihamér Buzogány

# 40-dagentijd

---

## 40-dagentijd: Een reis door de Bijbelse tuinen

*Tijdens de vastenperiode van dit jaar maken we een bijzondere reis langs verschillende tuinen die in de Bijbel worden beschreven. Elke zondag stappen we in gedachten een andere tuin binnen en laten we ons raken door de inspirerende Bijbelverhalen die daarbij horen.*



**Zondag 9 maart** – We beginnen onze reis in de tuin van Eden, zoals beschreven in het eerste boek van Mozes. Hier ontdekken we het paradijs zoals God het heeft geschapen. (Genesis 2:8-25)

**Zondag 16 maart** – We blijven in het boek Genesis en staan stil bij de keuze van Adam en Eva om buiten de door God gestelde grenzen te treden. Wat waren de gevolgen en waarom moesten ze de tuin verlaten? (Genesis 3:1-24)

**Zondag 23 maart** – We maken een sprong naar de profeet Jesaja en zien hoe de woestijn verandert in een bloeiende tuin – een krachtig symbool van hoop en vernieuwing. (Jesaja 35:1-10)

**Zondag 30 maart** – Op deze zondag laten we het Oude Testament achter ons en richten we ons op de woorden van de vierde evangelist. Wat gebeurt er met de graankorrel in de aarde? (Johannes 12:20-27)



**Zondag 6 april** – We worden getuigen van een aangrijpend moment: Jezus wordt gevangen genomen in de tuin van Getsemane. We lezen verder in het evangelie van Johannes. (Johannes 18:1-14)

**Zondag 13 april** – Na Golgota wordt Jezus begraven in een tuin vlak bij de kruisigingsplaats. Johannes beschrijft dit ontroerende tafereel. (Johannes 19:38-42)

**Paaszondag, 20 april** – We sluiten onze reis af met het meest hoopvolle gebeurtenis: de tuin van het open graf. Hier weerklinkt de vreugdevolle boodschap van de opstanding. (Johannes 20:11-18)

Ik hoop dat u deze tocht door de Bijbelse tuinen samen met ons als kerkelijke gemeente meebeleeft en dat deze periode van gebed en bezinning een bron van inspiratie mag zijn. Een gezegende 40-dagentijd gewenst!

*Ds. Tihamér Buzogány*

# Allerlei

## Activiteitenkalender

Vrijdag	07 maart	19:00	Wereldgebedsdag (Locatie: Orthodoxe kerk)
		20:00	Nederlandse Gospelformatie (Locatie: Wondelgem)
Woensdag	12 maart	09:30	Teambuilding kerkenraad (Locatie: Oostende)
Vrijdag	14 maart	19:30	Boekvoorstelling (Locatie: St. Martens-Latem)
Zondag	16 maart	10:00	kerkdienst met bediening Heilig Avondmaal
Vrijdag	21 maart	18:00	Spaghetti-avond (Locatie: Gaspard)
Zondag	23 maart	12:00	Lunchzondag (Protestant Cultureel Centrum)
Vrijdag	28 maart	19:30	Bijbelstudie (Locatie: bij de Schaefer)
Zondag	30 maart	15:00	Zangdienst (Locatie: Aalst)
Zondag	06 april	11:00	Gemeentevergadering (Locatie: kerk)
Zondag	04 mei	14:00	Pelgrimage van hoop (Locatie: Gent)
Zondag	11 mei	10:00	kerkdienst met bediening Heilig Avondmaal
Zaterdag	17 mei	09:00	Synodevergadering

## Zeg het met bloemen...

*Op zondag worden er meestal bloemen gekocht die vooraan in de kerk op de Avondmaalstafel staan en afhankelijk van een persoonlijke gebeurtenis of situatie aan iemand worden aangeboden. De voorbije tijd waren de bloemen bestemd voor...*



02 februari	Bea Baetens	als dank voor de kerkadministratie
09 februari	Jo Cottenier	ter bemoediging
16 februari	Francisc en An Van De Walle	met felicitaties voor hun huwelijksverjaardag
23 februari	Lucie Cornel	met vriendelijke groete,
02 maart	Hans en Marijke Schaefer	met felicitaties voor hun huwelijksjubileum

**Immo Verbrugge**  
[www.immoverbrugge.be](http://www.immoverbrugge.be)  
 Tel. 0475/29 13 15

GRATIS SCHATTING, GEEN RESULTAAT = GEEN KOSTEN  
 CORRECTE EN PROFESSIONELE AANPAK

HANS VERBRUGGHE - PARLEVLIET  
 POELSTRAAT 235, MERELBEKE 09/230.84.30 of 0475/29.13.15  
[WWW.IMMOVERBRUGGHE.BE](http://WWW.IMMOVERBRUGGHE.BE) [INFO@IMMOVERBRUGGHE.BE](mailto:INFO@IMMOVERBRUGGHE.BE) BIVnr. : 500576



Integratief kinder- en gezinspsycholoog  
 Pikler@pedagoog – Docent, supervisor en promotor  
 baby's - kinderen – jongeren en/of ouders, zorgverleners

Isa Deschuyteneer

Vossestraat 64 – 9890 Gavere  
 GSM 0485.65.97.60  
[isa@centrumzonmaan.be](mailto:isa@centrumzonmaan.be) - [www.centrumzonmaan.be](http://www.centrumzonmaan.be)

# Dienstrooster

---



## **Zondag, 9 maart**

Voorganger	Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van dienst	Francis Van De Walle / Rita Martens
Collectes	Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)	Patrick Beuckels
Koffiedienst	Bert Deroo

## **Zondag, 16 maart**

### **Heilig Avondmaal**

Voorganger	Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van dienst	Francis Van De Walle / Micheline Morel
Collectes	Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)	Aletta Rambaut
Koffiedienst	Jo en Mireille Cottenier

## **Zondag, 23 maart**

### **Lunchzondag**

Voorganger	Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van dienst	Rita Martens / Bea Baetens
Collectes	Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)	Aryna Tsylianok
Koffiedienst	Micheline Morel

## **Zondag, 30 maart**

### **Aanvang zomertijd**

Voorganger	ds. Heleen Ransijn
Kerkenraadsleden van dienst	Rita Martens / Bea Baetens
Collectes	Kerkenwerk / De Fontein
Organist(e)	Aletta Rambaut
Koffiedienst	Nico van Belle

## **Zondag, 6 april**

### **Gemeentevergadering**

Voorganger	Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van dienst	Francis Van De Walle / Martine De Jonge
Collectes	Kerkenwerk / Kerkenwerk
Organist(e)	Patrick Beuckels
Koffiedienst	Rita Martens

---

# Bijbelleesrooster

## Maart

Zondag	02 maart	Joël 1,1-14
maandag	03 maart	Joël 1,15–2,2a
Dinsdag	04 maart	Joël 2,2b-11
woensdag	05 maart	Joël 2,12-17
donderdag	06 maart	Ester 4,1-17
Vrijdag	07 maart	Ester 5,1-14
zaterdag	08 maart	Ester 6,1-14
zondag	09 maart	Psalm 81
maandag	10 maart	Ester 7,1–8,2
dinsdag	11 maart	Ester 8,3-17
woensdag	12 maart	Ester 9,1-15
donderdag	13 maart	Ester 9,16-26a
vrijdag	14 maart	Ester 9,26b–10,3
zaterdag	15 maart	1 Korintiërs 13,1-13
zondag	16 maart	Lucas 9,1-9
maandag	17 maart	Lucas 9,10-17
dinsdag	18 maart	Lucas 9,18-27
woensdag	19 maart	Lucas 9,28-36
donderdag	20 maart	Lucas 9,37-50
vrijdag	21 maart	Jesaja 50,4-11
zaterdag	22 maart	Jesaja 51,1-8
zondag	23 maart	Jesaja 51,9-16
maandag	24 maart	Jesaja 51,17-23
dinsdag	25 maart	Jesaja 52,1-6
woensdag	26 maart	Jesaja 52,7-12
donderdag	27 maart	Jesaja 52,13—53:6
vrijdag	28 maart	Jesaja 53,7-12
zaterdag	29 maart	Jesaja 54,1-10
zondag	30 maart	Jesaja 54,11-17
maandag	31 maart	Jesaja 55,1-13

## April

dinsdag	01 april	Jesaja 56,1-8
woensdag	02 april	Jesaja 56,9-57,6
donderdag	03 april	Jesaja 57,7-13
vrijdag	04 april	Jesaja 57,14-21
zaterdag	05 april	Jesaja 58,1-5
zondag	06 april	Jesaja 58,6-14

