
Kerkbrief

februari 2025

nr. 02



Houten anker, symbool van hoop van het oecumenische streven naar eenheid tussen de christenen (zie pag. 4).

bpost

PB-PP | B-3/5030
BELGIE(N) - BELGIQUE



VPKB-gemeente
Gent-Centrum
maandblad (11x per jaar)
jaargang 2025
Verantwoordelijke uitgever: vzw De Vlaamse Olijfberg (adres zie binnenflap)

Terugzendadres:

**Keistraat 173
9840 De Pinte**

P209671

AFGIFTEKANTOOR:

**Gentbrugge
Brusselsesteenweg 501**

www.protestantsekerk-gentcentrum.be

Kerkbrief

Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België - Gemeente Gent-Centrum

Gemeente Gent-Centrum (Brabantdamkerk)

Predikant: Ds. Tihamér Buzogány (voorzitter a.i.) 0499/74.81.71
Flamingostraat 23 – 9000 Gent tihamer.buzogany@telenet.be

Indien niet bereikbaar kan u één van de ouderlingen contacteren :

Kerkenraadsleden: Martine De Jonge 09/222.59.79 mar10.dejonge@telenet.be
Francis Van De Walle 0474/47.18.56 fjvdwalle@gmail.com
Rita Martens 0476/94.69.63 rita.martens@telenet.be
Micheline Morel 0474/36 65 59 mmorel26@yahoo.com
Bea Baetens 09/369.99.13 bea.baetens@telenet.be

Kinderkerk: Martine De Jonge 09/222.59.79 mar10.dejonge@telenet.be

Organisten: Aletta Rambaut 0477/57.84.37 aletta.rambaut@telenet.be
Aryna Tsylianok arina_tsy@yahoo.com
Christine van Belle dewaege-vanbelle@skynet.be
Patrick Beuckels patrick.beuckels@gmail.com

Kerkadres : Hoek Brabantdam / Sint Kristoffelstraat te Gent
Kerkdiensten : Iedere zondag om 10:00 - Ingang aan de Brabantdam
Protestants Cultureel Centrum (P.C.C.) : Keizer Karelstraat 187, 9000 Gent

Verantwoordelijke uitgever Kerkbrief: **vzw De Vlaamse Olijfberg, Keizer Karelstraat 187, 9000 Gent**
Redactieraad van de kerkbrief : mevr. Bea Baetens, kerkenraadsleden
Kerkbriefmailbox: kerkbrief@protestantsekerk-gentcentrum.be
Medewerkers: Francis Van De Walle

Website: Dhr. Peter Van Damme / dhr. Joris van Belle

Financiële verrichtingen :
Voor het *kerkenwerk*
IBAN BE12 0000 3264 0092; BIC BPOTBEB1
ten name van VPKB Gent-Centrum

Via Payconiq

Voor de *Vlaamse Olijfberg*
IBAN BE38 0689 4059 4172 BIC GKCCBEBB
ten name van de Vlaamse Olijfberg vzw te Gent

Stadspredikant Gent
ds. Heleen Ransijn
Telefoon: 0471 423983
E-mail: ds.heleen@edpnet.be

Gemeente Gent Noord (Rabotkerk)

Contactpersoon ds. Eefje van der Linden, Brugsesteenweg 284, 9000 Gent. 0485/74.34.11
Kerkadres Begijnhoflaan 31, 9000 Gent / diensten: iedere zondag (10 uur)



Uit de kerkenraad



De eerste vijf **hoofdtelefoons** zijn aangekocht. Diegenen die ze tijdens de dienst uitgetest hebben, waren zeer tevreden over het resultaat. Heb je gehoorproblemen, probeer de hoofdtelefoons graag uit en laat het aan iemand van de kerkenraad weten, zodat we al dan niet bijkomende hoofdtelefoons kunnen bestellen.

Het wordt tijd om een **nieuwe banner** te bestellen. Deze die nu naast de kerkpoort hangt, is gedateerd met de vermelding *200 jaar*.

De tentoonstelling in het kader van **Sacrale Wervels 2025** wordt verder opgevolgd en er wordt nagedacht over het programma tijdens de Gentse Feesten.

Zoals elk jaar organiseren wij een **gemeentevergadering**. In 2025 valt deze op **6 april**. Dit jaar zijn er geen verkiezingen, behalve indien iemand zijn mandaat ter beschikking stelt. Enkel het gemeenteverslag zullen we samen bespreken.

Verder plannen wij een gemeenschappelijke dienst met de **Presbyterian Church in Cameroun - Ghent** die 's namiddags in het kerkgebouw samenkomt. Voor het ogenblik zoeken we naar een passende datum.

Dit nummer staat in het teken van hoop op verbondenheid, in tegenstelling tot hetgeen in de wereld gebeurt, een wereld van de luidste eerst, van leugens, van opportunisme, van oorlog.

Laten wij samen vasthouden aan de principes die Jezus ons voordeed: eerst de ander en dan pas ik. Laten wij trachten een licht te zijn in deze wereld en ons samen inzetten voor liefde en verbondenheid.

Bea Baetens

Inhoud

03	Kerkenraad
	Terugblik
04	Oecumenische gebedsdienst
	Vooruitblik
05	Afscheid ds. J. de Prenter Bevestiging ds. W. Lategan Bijbelstudie
07	District
12	Vrouwen in het protestantisme
10	Pastoraat
11	In memoriam
12	Stadspredikant
13	Meditatie
14	Activiteitenkalender
15	Dienstrooster
16	Bijbelleesrooster

Terugblik

19 januari | Oecumenische gebedsdienst

Week van gebed voor eenheid onder de christenen



Op zondag 19 januari 2025 werd de jaarlijkse Gebedsdienst gehouden in de Sint-Pieterskerk te Gent.

Het **IKB** (Interkerkelijk Beraad) staat in voor de organisatie van deze dienst waar alle voorgangers van de aangesloten kerkgemeenschappen aan deelnemen.

Sinds vele jaren wordt deze Gebedsdienst reeds gehouden en niet alleen in Gent maar overal ter wereld. Mensen van verschillende geloofsgemeenschappen, protestanten, rooms-katholieken, orthodoxen, anglicanen en nog anderen vieren dan met elkaar dat wij ondanks onze verschillen geloven dat God de bron van leven is. Wij mogen tijdens deze Week van de Eenheid met elkaar gedenken, dat zijn Zoon Jezus Christus tweeduizend jaar geleden al rond ging in Galilea om de mensen deze boodschap van Hoop te vertellen.

Dit jaar stond de Gebedsdienst in het teken van de geloofsbelijdenis van het eerste Concilie van Nicea gehouden in 325, dus dit jaar 1700 jaar geleden, met als thema **“Ja, ik geloof”**

Het was jaren geleden dat ik deze dienst weer eens kon bijwonen. Dit samen beleven van ons geloof, wetende dat dit op zoveel andere plaatsen in de wereld ook gebeurde met dezelfde woorden van hoop en vertrouwen, sprak mij weer erg aan. Het licht van de Paaskaars werd door onze voorganger doorgegeven zodat wij met onze eigen kaarsjes dit Licht verder onder alle aanwezigen konden verspreiden met de woorden Licht van Christus was een prachtig gebaar en teken van Hoop in deze donkere wereld.

De aanwezige voorgangers en lectoren van de aangesloten geloofsgemeenschappen verzorgden elk een deel van deze gebedsdienst en aan het einde werden **10 houten ankers** door bisschop Lode aangeboden aan de voorgangers als symbool van hoop van het oecumenische streven naar eenheid tussen de christenen. Een mooi en verbindend gebaar en u zal in onze kerk dit mooie houten anker zelf kunnen zien in de komende tijd.

Het was ook fijn om aansluitend tijdens de receptie met elkaar van gedachten te wisselen en deze verbondenheid nog wat langer vast te houden.

Marijke Schaefer

Vooruitblik

23 februari 14:30 | Afscheidsdienst ds. Jannica de Prenter

De kerkenraad en bestuursraad van de Verenigde Protestantse Kerk te Brugge nodigen u van harte uit voor de dankdienst ter gelegenheid van het afscheid van ds. Jannica de Prenter op zondag 23 februari om 14:30 in 't Keerske.

Met veel toewijding heeft ds. Jannica de Prenter zich ingezet voor deze gemeente en de interkerkelijke samenwerking in Brugge. Na meer dan vijf jaar, roept God haar naar Zierikzee.

U bent van harte uitgenodigd om op zondag 23 februari om 14:30 de afscheidsdienst in 't Keerske bij te wonen. Na afloop van die dienst zal er een receptie aangeboden worden, waarbij u persoonlijk afscheid kunt nemen van ds. Jannica de Prenter.

Vanwege het beperkt aantal plaatsen in de kerk vragen we om uw komst voor 9 februari te bevestigen bij mevr. Anja van Holst: vanholst@live.nl

23 februari 15:00 | Bevestiging ds. Werner Lategan

De kerkenraden en bestuursraden van de protestantse kerken te Aalst en Denderleeuw nodigen u uit voor de kerkdienst, waarop ds. Werner Lategan bevestigd wordt voor beide gemeenten.

Deze bevestiging vindt plaats op zondag 23 februari a.s. om 15:00 in het kerkgebouw van Denderleeuw, Koningin Astridlaan 25 te 9470 Denderleeuw.

Na de dienst bent u van harte uitgenodigd tot de receptie in de zaal "De Zwaluw", Toekomststraat 69 te Denderleeuw, waar u ds. Lategan persoonlijk kunt feliciteren.

28 februari 14:00 | Bijbelstudie: een hoopvolle toekomst met Hem

Na de avondsessie in januari bij Marijke en Hans Schaefer in Gent organiseren we in februari een namiddag Bijbelstudiesessie in Zwijnaarde. We zijn te gast bij Rita Martens, Heerweg Noord 132/B. Het thema van deze bijeenkomst sluit aan bij de uitdagingen van onze dagelijkse realiteit: ***In een wereld vol spanningen, waarin veel van wat eens als zeker werd beschouwd begint te wankelen, stellen we ons de vraag: welke toekomst wacht ons?*** In wat voor wereld zullen onze kinderen en kleinkinderen opgroeien? Is de toekomst onzeker of mogen we uitkijken naar een hoopvolle morgen met Hem? We nodigen u van harte uit om op woensdag 28 februari deel te nemen aan deze Bijbelstudiesessie, die om 14:00 uur. Laten we samen ontdekken wat de Bijbel ons te zeggen heeft over de toekomst.

Praktische informatie

- Er is ruime, gratis parkeergelegenheid tegenover het appartementencomplex waar Rita woont.
- De tram stopt slechts enkele meters van de ingang van het gebouw.
- Zoals in de afgelopen maanden willen we ook nu graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. We verzoeken je daarom vriendelijk om jouw aanwezigheid uiterlijk op dinsdag 27 februari te bevestigen via e-mail of telefoon.
- Contactgegevens voor aanmelding:
E-mail: tihamer.buzogany@telenet.be
Telefoon: 0499 74 81 71

Ik kijk ernaar uit om samen met jullie deze Bijbelstudie te beleven, waarin we ons geloof verdiepen en ons laten leiden door Gods woord.

Met vriendelijke groet, ds. Tihamér Buzogány

Vooruitblik

Sluitingsdatum komende Kerkbrief

Maandagavond 3 maart 2025

De redactie verzoekt u vriendelijk bovenstaande datum te respecteren voor het inzenden van uw bijdragen. Dank bij voorbaat voor uw begrip.

Adres : kerkbrief@protestantsekerk-gentcentrum.be

Hartelijk gefeliciteerd aan de jarigen 😊

1 februari: An Djudzman
2 februari: Bea Baetens
4 februari: Josine Nathon
9 februari: Ella Van de Put
10 februari: Anton Renting
12 februari: Benjâmin Buzogàny
12 februari: Tamàs Buzogàny
17 februari: Francis Van De Walle
22 februari: Alexia Voorham
26 februari: Micheline Morel

4 maart: Nellie Brandts
5 maart: Odet en Moris Van den Hende

Oplettend blijven

Het is nu de tweede keer dat iemand de kerkenraad erop attendeert dat er iets verdwenen is uit een handtas. We willen jullie geen angst aanjagen, maar wees te allen tijde waakzaam.

In het station of op de tram is diefstal courant, maar in een kerk verwacht je je er niet aan. We zijn niet de enige kerk, waar dit gebeurt.

Hou dus je handtas bij jou als je naar toilet gaat of als je van koffie/thee bedient.

Laat ook niets waardevols achter in je jas, die in de vestiaire hangt. Bedenk *Gelegenheid maakt de dief*. Het is heel jammer, maar het is niet anders.

Bea Baetens

Kerkbrief enkel digitaal ?

De kerkenraad biedt u de mogelijkheid om de Kerkbrief enkel digitaal te bekomen. Enerzijds is hij uiteraard kleurrijker dan de zwart-witte papieren versie, maar anderzijds is het voor het bestuursorgaan ook een besparing (druk- en portokosten).

Ontvangt u dus graag enkel de digitale versie van deze Kerkbrief?

Stuur een mailtje naar marijke.kruyne@gmail.com

District

Nieuws uit het district Oost- en West-Vlaanderen

Op het moment van dit schrijven is het de week van gebed voor eenheid van christenen. In ons district Oost- en West-Vlaanderen zijn er ook verschillende VPKB-gemeenten die met christenen van de Rooms-Katholieke, Anglicaanse en Orthodoxe kerk gezamenlijke vieringen of andere activiteiten doen. Dit gebeurt niet omdat wij dit alleen maar leuk vinden of omdat het zo gezellig is. Het is iets waar Jezus voor bidt tot Zijn Vader in Johannes 17. In dit mooie gebed vraagt Jezus voor zijn leerlingen en voor alle gelovigen dat zij samen één zijn.

Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden.

Dit doet me denken aan een eenvoudig Opwekkingsliedje en dat gaat als volgt:

*Vader, maak ons één. Vader, maak ons één,
opdat de wereld weet,
dat Gij zond uw Zoon. Vader, maak ons één.*

(Opwekking 118 van Rick Rider, vertaald uit het Engels "Father, make us one")



Op de eerste districtsvergadering van 2025 (18 januari II.) zei gastheer, ds.Tihamér Buzogány, in zijn openingswoorden: "We moeten elkaar niet zien als tegenstanders, maar als medestanders. Als kerk moeten we daarbij samenwerken, niet op ons eiland blijven zitten. Wij hebben elkaar nodig!"

De uiteenzetting van ds. Jannica de Prenter over Dietrich Bonhoeffer ging in dezelfde lijn. In zijn boek *Gemeinsames Leben* (Leven met elkander 1939) schrijft hij: "Het is voor de christen niet vanzelfsprekend, dat hij onder christenen mag leven. Jezus Christus zelf leefde te midden van zijn vijanden en tenslotte lieten al zijn discipelen hem in de steek. Aan het kruis was Hij volkomen alleen, omgeven door boosdoeners en spotters. Daarvoor was Hij in de wereld gekomen: om vrede te brengen aan de vijanden van God. Daarom behoort ook de christen niet te verkeren in de veilige beschutting van het kloosterleven, maar midden onder de vijanden. Dáár heeft hij zijn taak en zijn werk... alleen verenigd in Jezus Christus en ook slechts daarin één. ... Daarom is het in de tijd tussen de dood van Christus en de jongste dag, alleen maar een genadige vóór-gift der laatste dingen, als christenen hier toch reeds in een zichtbare gemeenschap met andere christenen mogen leven. Het is genade van God, dat in deze wereld een gemeente zichtbaar, rondom Woord en Sacramenten, bijeen mag komen."

Nog op de districtsvergadering werd gevraagd naar nieuws uit de gemeenten van ons district, met de focus op samenwerking. In de Westhoek is er een vergadering gepland waarop de kerkenraden van Kortrijk, Ieper, Menen en Roeselare de koppen bijeen steken om samenwerking handen en voeten te geven.

Het doet ook goed om de daadwerkelijke solidariteit te zien van gemeenten die financieel sterker staan met deze die minder begoed zijn. Enkele *sterke* gemeenten betalen reeds spontaan een grotere bijdrage zodat het totale verschuldigde bedrag van het district OWVL kleiner wordt.

Om te eindigen citeren wij hier de oproep van de apostel Paulus (1 Kor. 1:10):

Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn: om scheuringen te vermijden en in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn.

Luc D'Hoe

Vrouwen in de protestantse kerk

Virginie Loveling: anti-katholiek, anti-klerikaal... of protestants?

Op 17 mei 1836 werd de bekende schrijfster Virginie Loveling geboren te Nevele, 2 jaar na haar zus Rosalie. Zij waren de twee jongste van de 9 kinderen van *Marie Compère*. Met haar eerste man *Jacques Fredericq*, een bekende telg uit de ultra-katholieke Gentse bourgeoisie, had ze vijf kinderen. Met haar tweede man, *Herman Anton Loveling*, die als landmeter vanuit Noord-Duitsland aan het Leopoldkanaal te Nevele kwam werken, had ze er vier. Marie zelf was vrijzinnig-liberaal opgevoed, maar voedde haar eigen kinderen katholiek op.

Hoewel het gezin Nederlandstalig was, las vader Herman, samen met zijn 2 jongste dochters Rosalie en Virginie, elke dag verhalen in zijn moedertaal (Hoogduits). Reeds op jonge leeftijd zetten de zussen iedere belangrijke gebeurtenis op rijm, verlucht met waterverfschilderijtjes. De oudere (half)broers en (half)zussen moedigden hun aan lange gedichten uit het hoofd te leren en op bijeenkomsten voor te dragen. Samen met zus Pauline (in 1858 trouwde ze met Louis Buysse en werd de moeder van o.a. schrijver Cyriel Buysse) gaven ze op 10- en 12-jarige leeftijd een dagblad uit, *De Nevelaar*.

Toen vader Loveling in 1846 stierf, ging Marie met haar jongste dochters inwonen bij zoon en arts César Fredericq, in de Slijpstraat (nu Sleepstraat) te Gent. In 1849 huwde César met de ultra-katholieke onderwijzeres *Bathilde Huet*. Moeder en Pauline verhuisden naar Nevele, Rosalie en Virginie bleven inwonen en kregen er thuisonderwijs van Bathilde in de (uitgebreide) bibliotheek. Het huis was een middelpunt van intellectueel leven; nieuwe filosofische boeken in het Hoogduits en Frans (hoewel het gezin Vlaamsgezind was) werden er luidop voorgelezen en daarna vurig besproken. Met woordenboeken en spraakkunsten studeerden de zussen Engels, Italiaans, Spaans, Zweeds en Deens. Als ze met z'n tweeën waren, spraken ze onder elkaar elke dag een andere vreemde taal.

Na 6 jaar Gent keerden Rosalie en Virginie terug naar Nevele, '*Op het dorp leefden ze het stadsleven voort*', met wekelijkse conférences en jaarlijkse deelname aan het *Wetenschappelijk internationaal congres*. Er kwamen veel logés, maar het contact met de dorpsbewoners bleef beperkt. Hun eerste bundel *Novellen* werd in 1874 gepubliceerd en bezorgde de zussen de alom bekende verwijzing *de Nevelse Nachtegalen*.



In 1875, na een pijnlijke ziekte, overleed Rosalie, nauwelijks 41 jaar. Zus Pauline en moeder Marie verzetten zich hevig tegen een begrafenis op het nieuwe ongewijde *geuzenkerkhof* van de Brugsepoort (de burgemeester besliste in 1862 dat op de Westerbegraafplaats ook Joden en protestanten mochten begraven worden. Dit stuitte op hevig verzet van het bisdom en de controversie bezorgde het kerkhof de bijnaam *geuzenkerkhof*).

In 1876 verschenen van de hand van Virginie Loveling verscheidene satirische bijdragen over het katholicisme in de krant *La Flandre Libérale*. Ze sympathiseerde meer en meer met de protestanten, vooral gevoed door anti-klerikale gevoelens. De kloof tussen de liberalen en de katholieke kerk was dieper geworden toen de Gentse bisschop zich tegen het filosofie-onderwijs aan de Gentse universiteit keerde.

Zoals prof. Guy Schrans schreef: '*tijdens de jaren zeventig van de 19e eeuw wendden een aantal*

Vrouwen in de protestantse kerk

vooraanstaande liberalen zich tot het protestantisme. Een bewuste overgang naar een protestantse spiritualiteit met nadruk op Bijbel en geloof wordt als tegenhanger van de dominante katholieke cultuur in Vlaanderen gepresenteerd'. De feestelijkheden die Paul Fredericq (neef van Virginie) had ingericht voor de herdenking van de Pacificatie van Gent, werden door de klerikalen niet in dank afgenomen, wat zijn toenadering tot het protestantisme versnelde. Ook andere prominente figuren in Gent zoals prof. Julius Mac Leod, zoon van halfzus Sophie Fredericq, bekeerden zich tot het protestantisme (cfr Avondcontact oktober 2014). Virginie was regelmatig te gast op domein Hof Ter Meere van de familie Mac Leod, waar ook ds. Domela Nieuwenhuis Nyegaard (predikant in de Brabantdamgemeente sinds 1903) deelnam aan de *beschaafde conversatie*. Het was ook daar dat Virginie kennis maakte met Henriëtte Kuypers (zie kerkbrief januari 2025) afkomstig uit Nederlandse gereformeerde kringen. Paul Fredericq en Virginie onderhielden een drukke briefwisseling en hebben daarin zeker over zijn persoonlijke, aangepaste *belijdenistekst* gediscussieerd. Jammer genoeg eiste Virginie dat alleen die brieven werden bewaard die over haar oeuvre gingen, maar geen persoonlijke brieven. Paul werd later ondervoorzitter van de kerkenraad van de Brabantdamgemeente maar in de eerste Wereldoorlog kwam hij openlijk in botsing met de Duitsgezinde voorganger ds. Domela Nieuwenhuis.

In 1877 schreef Virginie (nog onder pseudoniem W.G.E. Walter) haar eerste politieke roman *In onze Vlaamse gewesten*, met name over de schoolstrijd. Ze nam duidelijk stelling tegen de katholieke kerk, wat haar de bijnaam gaf van *protestantse oproerkraai*. Toen in 1879 Marie overleed, besloot Virginie terug naar Gent te verhuizen, eerst naar een huurhuisje aan de Ottostraat, daarna naar het nieuwgebouwde huis in de Marnixstraat. Voortaan, *nu de ketenen van Nevele weg zijn*, zou ze onder eigen naam publiceren.

Het thema *schoolstrijd* werkte ze opnieuw uit in haar boek *Sophie*, waarin ze haar protestantse sympathie niet verborg. Zo liet ze de leraar ge-

schiedenis vertellen dat *de laatste overblijfsels der hervormden, taai aan hun geloof gehecht, nog stand houden te Maria-Hoorebeke; een kleine wijk, hun getal vermindert echter nog steeds, voortdurend tegengewerkt op economisch gebied, waar de te veilen eigendommen door katholieke koopers meestal, zegepralend door 't hoogste aanbod veroverd worden*. In een gesprek met een Duitse officier omschreef ze de ter aardebestelling van 5 soldaten, met een lijkrede door een priester én een lijkrede door een dominee: *de priester sprak het eerst de lijkrede uit, nogal kleurloos; maar de protestant! Een echte redenaar, die zich op de hoogte gesteld had van hetgeen er in het leven en de werkzaamheden der drie andere gevallen te zeggen viel, maakte diepen indruk. Hij sprak over dood en eeuwigheid*. Ook in haar oorlogsdagboeken zijn verschillende verwijzingen naar het protestantisme te vinden.

In 1912 werd Virginie bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde en ontving ze het ridderkruis van de Orde van Oranje-Nassau. Toen ze in 1920 het Kruis van Commandeur in de Kroonorde ontving, openbaarden zich reeds de eerste tekenen van een ruggermergontsteking. Ze zonderde zich meer en meer af, maar bleef schrijven tot ze uiteindelijk verlamd raakte. Toen ze op 1 december 1923 stierf had ze al maanden haar bed niet verlaten. Zij werd op het *geuzenkerkhof* begraven. We mogen veronderstellen dat Virginie niet zo zeer anti-katholiek, noch anti-religieus was, maar eerder anti-klerikaal. Met name nam ze stelling tegen de intolerante verschijningsvorm van het katholicisme omstreeks 1880. Na confrontaties met de heersende katholieke kerk sympathiseerde ze met een vrijzinnig protestantisme, waarbij voor haar wellicht de vrijheid van denken met de christelijke traditie verzoend werd.

De stad Gent vernoemde het administratief gebouw aan het St-Pietersstation naar haar en dichtbij de boekentoren werd een straat naar de zussen genoemd.

Foto : eigen foto (Rosalie - links met Virginie) genomen uit het boek Fredericq & Co – Guy Schrans

Josiane Tytens

Pastoraat

Wel en wee in onze Brabantdangemeente

Nog volop winter, uitkijkend naar het begin van de lente, staan we stil bij wat was, is en komt in onze gemeente.

Alweer, ook in 2025, hebben mensen moeten afscheid nemen van vaders of moeders. Hiernaast vindt u een in memoriam over **Wilfred De Jonge** uit Horebeke.

Maar ook in eigen gemeente was verdriet: op zondag 19 januari is **Giovanni (Vanny) Peirs**, echtgenoot van Friederieke Lueken, overleden in het ziekenhuis. We hebben van hem afscheid genomen, vanuit onze kerk, op vrijdag 24 januari. Vanny was een interessante man die boeiend kon vertellen over zijn leven. De laatste jaren werd alles wat wazig en kwam hij niet veel meer buiten. We wensen Fieke en de kinderen veel sterkte toe en Gods troost in de wetenschap dat Vanny nu niet meer lijdt maar opgenomen is in de heerlijkheid.

Het overlijden van de **zus van Kees Van Leeuwen** op 24 december heeft hem sterk aangegrepen en diepe sporen achter gelaten. Het vele werk op de boerderij valt hem soms zwaar maar Kees hoopt dat, als de dagen weer zullen lengen, hij weer meer zal kunnen doen dan nu het geval is. We leven mee, Kees en wensen jou en Marleen kracht en goede moed toe, en Gods' zegen.

Wim Piesen is een van de vele zieken die opnieuw Corona gehad heeft. Gelukkig gaat het ondertussen beter met hem!

Ook de griep heeft al meerdere gemeenteleden te pakken gehad: veel beterschap aan allen!

Ingrid en Pascal Dhont hopen op beter weer, zodat zij eens vaker buiten kunnen komen. Wel, dat is iets wat we met zijn allen heel goed kunnen begrijpen en we hopen mee dat de lente niet te

lang op zich zal laten wachten! We kijken er naar uit om jullie dan gauw weer eens te mogen begroeten!

Josianne De Vloed-Nathon hoopt deze maand haar 99ste verjaardag te vieren! Zij benadrukt hoe dankbaar zij is met het leven dat God haar gegeven heeft en zij is blij met de goede zorgen van haar dochter Joke. Zij groet de gemeente hartelijk.

Nico van Belle kijkt uit naar 28 februari, dat wordt de laatste werkdag van zijn actieve beroeps-carrière... We zijn er zeker van dat hij daarna niet in *het zwarte gat* zal vallen... We hopen dat je veel van de plannen op je wenslijstje zal kunnen verwezenlijken, in een goede gezondheid en dat liefst nog vele jaren!

Heel fijn nieuws was er van **Jean-Marie en Janneke Bytebier-van Heest**: zij werden de gelukkige grootouders van Alix, dochtertje van Hannelore en Timothy Jacob. We willen de ouders en grootouders van harte feliciteren en wensen de kleine Alix een lang, gezond en gelukkig leven toe, tot vreugde van de hele familie.



Zonder namen te noemen, willen wij ook denken aan mensen die het moeilijk hebben: zorgen om ouders of kinderen, verstoorde relaties, problemen op het werk, fysieke of mentale moeilijkheden, eenzaamheid, angst, financiële zorgen, verdriet en rouw. Wij nemen u op in ons gebed en bidden u Gods nabijheid, troost en barmhartigheid toe.

./...

Pastoraat

Laat ons niet vergeten dat voor wie het mogelijk is, we elke zondag mogen genieten van de warme verbondenheid in onze gemeente. Hoeveel deugd doet het om elkaar tot steun te mogen zijn, in vreugde en verdriet. Ook een kaartje of telefoontje kan deugd doen! Gods zegen gewenst!

Martine De Jonge

Omdat Hij niet ver wou zijn is de Heer gekomen.
Midden in wat mensen zijn heeft Hij willen wonen.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent....
Wil daarom elkander doen alle goeds geduldig.
Wees elkaar om zijntwil niets dan liefde schuldig
(uit lied 528)

In memoriam Wilfred De Jonge (17/11/42- 24/12/24)



In onze zuster gemeente Horebeke werd op 2 januari afscheid genomen van een bijzonder mens, een grote persoonlijkheid in deze gemeente, Wilfred De Jonge. Velen in de Brabantdangemeente hebben Wilfred ook gekend. Hij werd o.a. een goede vriend voor onze predikant, ds. Buzogány.

Destijds werd Wilfred leraar Frans en gaf vele jaren les in het Atheneum van Oudenaarde. Hij was heel collegiaal en sociaal, men vertoefde graag in zijn gezelschap, ook door zijn bezadigheid, zijn gevoel voor humor, zijn spitsvondigheid en zijn mildheid.

Maar Wilfred was ook een man die vasthield aan en opkwam voor waarden en principes, zoals verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, redelijkheid, democratie, verdraagzaamheid, solidariteit, loyaliteit, dienstbaarheid.

Die waarden heeft hij zijn hele leven in ere gehouden, vooral in Horebeke, het dorp, de gemeente, waaraan hij zo verknocht was. In de voetsporen van zijn vader, meester Simeon, was hij decennia lang organist in deze kerk, was hij een vaste waarde in het zangkoor en droeg hij verantwoordelijkheid als lid van de kerkenraad, meestal als scriba. Zijn verslagen waren altijd staaltjes van schrijfkunst, correct, relativerend, ter zake. Maar ook als de handen uit de mouwen gestoken moesten worden, was Wilfred present.

Bovendien stond Wilfred mee aan de wieg van het kleine museum (n.v.d.r. *Protestants historisch museum Abraham Hans*), dat in zijn geboortehuis is opgericht. Hij stelde mee de collectie samen, schuimde antiquariaten af op zoek naar dat ene nog ontbrekende boek. Al die jaren heeft hij talloze groepen ontvangen en ingewijd in de geschiedenis van de Geuzenhoek en het protestantisme. Zijn authentieke verhalen en anekdotes boeiden telkens weer de nieuwsgierige bezoekers. Al evenzeer smulde iedereen van zijn artikels in het gemeentelijk kerkblad *De Flambouw*, waarin hij grote en kleine verhalen over onze Geuzenhoek met fijne, kleurrijke, sappige bewoordingen tot leven wist te wekken. Zo bracht Wilfred zijn verbondenheid met onze rijke geschiedenis en tradities tot leven.

Wilfred laat een grote leegte achter, niet alleen voor zijn familie maar ook voor de gemeente Horebeke.

(samengevat en bewerkt uit levensschets door Cornelis Blommaert).

Martine De Jonge

Stadspredikant

Bij je naam genoemd



Er zijn van die ochtenden dat je je afvraagt waar *iedereen* toch is. En met *iedereen* bedoel ik dan: de straatbewoners van Gent. Afgelopen zaterdag maakte ik mijn rondje in de stad en was ik na twee uur ronddwalen niemand tegengekomen die ik kende. Zelfs niet op de plekken waar je altijd wel iemand van de *scene* (zoals dat vroeger in Utrecht heette) ontmoet. Maar ik was ook niemand tegengekomen van buiten de *scene* die ik kende. De stad was vol onbekenden op die zaterdagmorgen.

Het is altijd de aantrekkingskracht en tegelijk de vloek van de stad geweest: de anonimiteit. Dat is iets dat alle steden hebben, Gent net zo goed als welke andere stad dan ook. In de stad kun je desnoods je leven lang onbekend blijven. Voor sommigen kan dit een zegen zijn, een belofte van nieuw begin, een plek waar je niet door je verleden achtervolgd wordt. Alleen blijkt die belofte van nieuw begin al te vaak een illusie. Voor veel meer mensen betekent die stedelijke onbekendheid in de eerste plaats: eenzaamheid. Of je nu een dak boven je hoofd hebt of niet.

Zoals het kleine groepje *stamgasten* die de open huiskamer van het Straatpastoraat in de loop van de afgelopen maanden aangetrokken heeft. De meesten van hen zijn niet zozeer dakloos maar wel thuisloos: de woonst die ze hebben is geen thuis en er zijn maar weinig plekken waar zij warmte vinden (zowel letterlijk als figuurlijk), gezelligheid, gemeenschap. Terwijl het zo eenvoudig kan zijn. Onze open huiskamer heeft op het oog niet zoveel te bieden: koffie of thee, een spelletje, wat aanspraak. Maar dat betekent kennelijk al heel veel. Een plek waar je welgekomen

bent, waar je even tot rust kunt komen, waar je niets hoeft, waar je gewoon kunt *zijn*. Die eenvoud is misschien wel de grootste kracht van *Oe Est?*, de naam die we aan onze huiskamer gegeven hebben. Maar misschien is wel het belangrijkste wat wij te bieden hebben: een plek waar je niet anoniem bent maar bij je naam genoemd wordt.

Bij je naam genoemd worden, dat is het tegendeel van anonimiteit. Het is één van de eerste dingen die mensen in de Bijbel doen: elkaar een naam geven. Ook aan alle andere levende wezens op aarde trouwens, maar in de eerste plaats aan elkaar. Bij je naam genoemd worden, dat betekent: gezien worden en op z'n minst toch een beetje gekend en erkend worden. Iemand bij de naam noemen is de eerste stap naar verbinding, naar relatie. Iemand bij de naam noemen is het begin van het einde van onbekendheid. Ook of zelfs in de stad, waar je zo makkelijk onbekend kunt blijven.



Ds. Heleen Ransijn

Meditatie

Een bron van hoop (Johannes 11:17-27)

Het was Paul Wattson, een Amerikaanse anglicaanse priester, die als eerste het idee opperde om een gebedsweek te organiseren voor de eenheid van alle christenen. De Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen, ook wel de Oecumenische Gebedsweek genoemd, werd voor het eerst gevierd in 1908. Sindsdien komen wereldwijd verschillende christelijke denominaties samen in de eerste maand van het jaar om te bidden voor eenheid.

Dat de gebedsweek traditioneel plaatsvindt van 18 tot 25 januari is geen toeval. Deze periode sluit aan bij het feest van de bekering van de apostel Paulus op 25 januari. De gebedsweek wordt georganiseerd door onder andere de Wereldraad van Kerken en elk jaar staat een specifiek thema centraal, voorbereid door een oecumenische groep.

Het thema van de gebedsweek van dit jaar, *Ja, ik geloof*, werd voorbereid door de kloostergemeenschap van Bose in Noord-Italië. Het thema is gebaseerd op de dialoog tussen Martha en Jezus in Johannes 11:17-27. Deze passage nodigt ons uit om stil te staan bij de kern van ons geloof.

Wanneer wij in 2025 deze Bijbelverzen lezen, wordt de vraag onvermijdelijk: wat betekent het om te geloven in tijden van crisis, wanneer de wereld wankeert door oorlogen, rampen en misère?

Het verhaal van Martha en Maria is een bekend tafereel. Gebroken door verdriet worden zij omringd door mensen die hen proberen te troosten. De pijn is voelbaar. Martha's woorden aan Jezus zijn direct: *"Als U hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn."* (Joh. 11, 21) Hoe vaak voelen wij niet hetzelfde in tijden van wanhoop? Hoe vaak vragen wij: Waar bent U, Heer? Waarom laat U dit toe?

Martha's woorden komen voort uit haar geloof én haar strijd. Ze gelooft in de kracht van Jezus, maar staat ook oog in oog met de harde realiteit van de dood. Dit spanningsveld is ook ons spanningsveld: we willen geloven, maar worden uitgedaagd door het lijden en de pijn in de wereld, wat ons soms sceptisch maakt.

Jezus antwoordt Martha niet door de situatie te ontkennen of haar verdriet weg te wuiven. Hij spreekt woorden van hoop: *"Je broer zal uit de dood opstaan."* (Joh 11, 23) Dit is geen loze belofte of goedkope troost. Het is een aankondiging

van wie Jezus is: *"Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft."* (Joh 11, 25)

In deze woorden ligt een diepe boodschap, niet alleen voor Maria en Martha, maar ook voor ons, juist nu en in de maanden die voor ons liggen. Jezus belooft niet dat lijden en dood ons leven zullen sparen. Maar Hij belooft wél dat het lijden niet het laatste woord heeft. Hij nodigt ons uit te geloven dat Hij het leven zelf is, een leven dat sterker is dan de dood, krachtiger dan oorlog en groter dan wanhoop.

Maar hoe kunnen wij geloven te midden van zoveel pijn in de wereld? Hoe kunnen wij geloven wanneer oorlog families verscheurt, wanneer vluchtelingen alles verliezen, wanneer kinderen opgroeien zonder hoop?

Het antwoord op deze vragen ligt niet in het negeren van de pijn, maar in het erkennen ervan, zoals Martha dat deed. Geloof is geen vlucht uit de werkelijkheid, maar het vasthouden aan de hoop die Jezus biedt, juist in het aangezicht van die werkelijkheid. Geloof betekent dat we ons laten raken door het lijden van anderen en dat we, geïnspireerd door Jezus, een bron van hoop proberen te zijn in deze wereld.

Om te geloven in hopeloze tijden is een daad van verzet. Het is weigeren om wanhoop en dood het laatste woord te geven. Het is opstaan met Martha's woorden: *"Ik geloof dat U de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen."* (Joh 11, 27)

Ons geloof kan zich uiten in concrete daden van liefde: een woord van bemoediging spreken, pleiten en bidden voor vrede en een betere wereld. Dit geloof, geworteld in de opstanding van Jezus, is een bron van kracht. Het tilt ons boven ons eigen lijden uit en verbindt ons met hen die lijden, in de wetenschap dat wij samen hoop mogen vinden in Christus.

Ds. Tihamér Buzogány



Allerlei

Activiteitenkalender

Zondag	23 februari	14:30	Afscheidsdienst ds. J. de Prenter (Brugge)
		15:00	Bevestigingsdienst ds. W. Lategan (Denderleeuw)
Vrijdag	28 februari	14:00	Bijbelstudie (bij Rita Martens)
Zondag	16 maart	10:00	kerkdienst met bediening Heilig Avondmaal
Zondag	23 maart	12:00	Lunchzondag
Zondag	06 april	11:00	Gemeentevergadering
Zondag	11 mei	10:00	kerkdienst met bediening Heilig Avondmaal
Zaterdag	17 mei	09:00	Synodevergadering
Zondag	13 juli	10:00	kerkdienst met bediening Heilig Avondmaal

Zeg het met bloemen...

Op zondag worden er meestal bloemen gekocht die vooraan in de kerk op de Avondmaalstafel staan en afhankelijk van een persoonlijke gebeurtenis of situatie aan iemand worden aangeboden. De voorbije tijd waren de bloemen bestemd voor...



29 december	Friederike Lueken	met felicitaties voor haar verjaardag
05 januari	Tony Ooyen	als dank voor het bespelen van het orgel
12 januari	Marijke Schaefer	als dank voor het trouw verzenden van de digitale Kerkbrief
19 januari	mevr. De Vloed-Nathon	met felicitaties voor haar verjaardag
26 januari	Jean-Marie en Janneke Bytebier-van Heest, die voor het eerst grootouders geworden zijn van Alix	

 **Hans Verbrugghe**
www.immoverbrugghe.be
Tel. 0475/29 13 15

GRATIS SCHATTING, GEEN RESULTAAT = GEEN KOSTEN
CORRECTE EN PROFESSIONELE AANPAK

HANS VERBRUGGHE - PARLEVLIET
POELSTRAAT 235, MERELBEKE 09/230.84.30 of 0475/29.13.15
WWW.IMMOVERBRUGGHE.BE INFO@IMMOVERBRUGGHE.BE BIVnr. : 500576



Integratief kinder- en gezinspsychotherapeut
Pikler@pedagoog – Docent, supervisor en promotor
baby's - kinderen – jongeren en/of ouders, zorgverleners

Isa Deschuyteneer



Vossestraat 64 - 9890 Gavere
GSM 0485.65.97.60
isa@centrumzonmaan.be - www.centrumzonmaan.be



Dienstrooster



Zondag, 9 februari

Voorganger	Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van dienst	Francis Van De Walle / Rita Martens
Collectes	Kerkenwerk / Ik help een kind (Prot. Solidariteit)
Organist(e)	Aletta Rambaut
Koffiedienst	Jo en Mireille Cottenier

Zondag, 16 februari

Voorganger	Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van dienst	Martine De Jonge / Bea Baetens
Collectes	Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)	Christine van Belle
Koffiedienst	Micheline Morel

Zondag, 23 februari

Voorganger	Jan van Houwelingen
Kerkenraadsleden van dienst	Francis Van De Walle / Micheline Morel
Collectes	Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)	Bert Huijjer
Koffiedienst	Bert Deroo

Zondag, 2 maart

Voorganger	Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van dienst	Rita Martens / Francis Van De Walle
Collectes	Kerkenwerk / Kerkenwerk
Organist(e)	
Koffiedienst	Rita Martens

Bijbelleesrooster



Februari

zondag	02 februari	Lucas 4,1-13
maandag	03 februari	Lucas 4,14-30
dinsdag	04 februari	Lucas 4,31-44
woensdag	06 februari	Lucas 5,12-16
vrijdag	07 februari	Lucas 5,17-26
zaterdag	08 februari	Lucas 5,27-39
zondag	09 februari	Lucas 6,1-11
maandag	10 februari	2 Kronieken 5,2-14
dinsdag	11 februari	2 Kronieken 6,1-11
woensdag	12 februari	2 Kronieken 6,12-21
donderdag	13 februari	2 Kronieken 6,22-31
vrijdag	14 februari	2 Kronieken 6,32-42
zaterdag	15 februari	2 Kronieken 7,1-10
Zondag	16 februari	2 Kronieken 7,11-22
maandag	17 februari	2 Kronieken 8,1-11
dinsdag	18 februari	2 Kronieken 8,12-18
woensdag	19 februari	2 Kronieken 9,1-12
donderdag	20 februari	2 Kronieken 9,13-31
vrijdag	21 februari	Lucas 6,12-26
zaterdag	22 februari	Lucas 6,27-38
zondag	23 februari	Psalm 83
maandag	24 februari	Ester 1,1-12
dinsdag	25 februari	Ester 1,13-22
woensdag	26 februari	Ester 2,1-14
donderdag	27 februari	Ester 2,15-23
vrijdag	28 februari	Ester 3,1-11

Maart

zaterdag	01 maart	Ester 3,12-15
zondag	02 maart	Joël 1,1-14