

---

België – Belgique  
P.B.- P.P.  
9050 Ledeberg 1  
3/5030

# Kerkbrief

## mei 2016

### Nr. 05



*Detail van de grote menora, die in Jeruzalem voor het parlamentsgebouw van Israël staat*

Ez 37,1-14 brengt een profetische boodschap van heil, verwoord in een visioen. De dorre beenderen die tot leven worden gewekt, staan in dit visioen symbool voor het volk. De heilsboodschap kondigt niet enkel aan dat het volk uit ballingschap terugkeert, maar ook dat zij tot ware erkenning van JHWH zullen komen (zie ook Bijbelleesrooster en Meditatie).

**[www.protestantsekerk-gentcentrum.be](http://www.protestantsekerk-gentcentrum.be)**



VPKB-gemeente  
Gent-Centrum  
maandblad (11x per jaar)  
jaargang 2016  
Afsendadres &  
verantwoordelijke  
uitgever:  
J. A. De Jonge,  
Patijntjestraat 214  
9000 Gent  
P209671

# Kerkbrief

## Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België - Gemeente Gent-Centrum

### Gemeente Gent-Centrum (Brabantdamkerk)

**Consulent:** Ds. Bert Beukenhorst 054/338371 albert.beukenhorst@gmail.com  
**Hulppredikant:** Dhr. Jeroen Hozée 0499/28.02.18 j.hozee@icloud.com  
+31(0)6/39.12.96.95

*Indien niet bereikbaar kan u één van de ouderlingen contacteren :*

**Ouderlingen:** Mevr. Aletta Rambaut 09/233.67.16 aletta.rambaut@telenet.be  
Mevr. Marijke Schaefer-Kruyne 09/282.50.81 marijke.kruyne@gmail.com  
Dhr. Francis Van de Walle 09/281.05.18 fjvdwalle@gmail.com  
Mevr. Martine De Jonge 09/222.59.79 mar10.dejonge@telenet.be

**Diakenen:** Mevr. Rita Martens (voorzitter) 09/362.83.38 rita.martens@telenet.be  
Mevr. Micheline Morel 09/224.21.26 mmorel26@yahoo.com

**Scriba:** Mevr. Louise Hanappe-van 't Hoofst 09/386.25.57 louise@hanappe.com

**Kinderkerk:** Mevr. Martine De Jonge 09/222.59.79 mar10.dejonge@telenet.be

**Organisten:** a) Mevr. Mizue Fukushima irina333@nifty.com  
b) Dhr. Jacobus Van Heest 09/335.69.45 hillechiena-jacobusd@telenet.be  
c) Mevr. Aletta Rambaut 09/233.67.16 aletta.rambaut@telenet.be  
d) Dhr. Ch-Henri Vanden Broucke charleshenrivandenbroucke@hotmail.com

**Logistiek medewerker:** Dhr. Philippe Adams 09/233.67.16 philippe.adams@telenet.be  
0478/75.44.23

**Kerkadres :** Hoek Brabantdam /Sint Kristoffelstraat te Gent  
**Kerkdiensten :** Iedere zondag om 10.00 uur. Ingang aan de Brabantdam  
**Protestants Cultureel Centrum (P.C.C.) :** Keizer Karelstraat 187, 9000 Gent, Tel. 09/ 225.08.98

**Redactieraad van de kerkbrief :** Dhr. Jeroen Hozée, Dhr. Peter Van Damme, Mevr. Bea Baetens,  
Mej. Jasmien van Belle en Dhr. Nico van Belle.  
**Kerkbriefmailbox:** kerkbrief@protestantsekerk-gentcentrum.be  
**Medewerkers:** Dhr. Daniël Van Steenkiste; Mevr. Louise Hanappe

**Website:** Dhr. Peter Van Damme

*Financiële verrichtingen :*

Voor het kerkenwerk IBAN BE12 0000 3264 0092; BIC BPOTBEB1 ten name van VPKB Gent-Centrum  
Voor de *Vlaamse Olijfborg*: IBAN BE10 6527 9979 6004; BIC HKBABE22 ten name van de Vlaamse Olijfborg vzw  
te Gent



### Gemeente Gent Noord (Rabotkerk)

**Predikant** Ds. Marc Loos, Blauwstraat 34, 9032 Wondelgem  
Tel/fax: 09/253.29.00/ e-mail : marc.loos@pandora.be

**Kerkadres** Begijnhoflaan 31, 9000 Gent/ diensten: iedere zondag (10 uur)

# Van de kerkenraad

Als u dit leest, heeft de gemeentevergadering van 24 april reeds plaatsgevonden en is de uitslag bekend. De kerkenraad hoopt, dat de gemeente zijn voorstel om twee kerkenraadsleden te uitzonderlijken titel twee jaar langer in functie te laten, ondersteunt. Het zou inderdaad ongunstig zijn om twee leden met samen 16 jaar ervaring, die het reilen en zeilen van de gemeente goed kennen, te vervangen op een moment dat een nieuwe predikant zijn intrede doet.

Zoals u al vernomen heeft is ds. Tihamér Buzogàny vanaf 1 mei onze predikant. De kerkenraad is tevreden dat de beroepingscommissie op zo'n korte tijd een geschikte kandidaat gevonden heeft en is overtuigd, dat we als kerkgemeenschap een fijne toekomst toegemoet gaan met ds. Buzogàny en zijn gezin. Ds. Buzogàny gaat al voor in de dienst van 1 mei en met Pinksteren, maar de officiële bevestigingsdienst zal doorgaan op zondag 22 mei in de namiddag. Een aankondiging van deze dienst met uitnodiging staat elders in dit nummer.

Het programma van ons zomerproject *Breekbare sacrale werfels* staat op zijn poten. Noteert u alvast zondag 19 juni, 12.00 uur : opvoering van Hartseerkind (zie ook aparte aankondiging), gevolgd door de opening van de tentoonstelling van drie glaskunstenaresen Ans Bakker (NL), Mariken Dumont (B) en Veerle Verschooren (B) met aansluitend een receptie. In het juni-nummer geven we u alle details van het volledige project, dat voornamelijk tijdens de Gentse Feesten plaatsvindt.

Ons kerkenraadslid Francis Van de Walle verwelkomde op dinsdag 22 maart een aantal schoolgroepen, die in het kader van de interconfessionele dag ook met onze geloofsgemeenschap kennis wilden maken. We zijn blij met deze jaarlijkse bezoeken, die altijd interessante gesprekken van geïnteresseerde jongeren opleveren. Helaas kon de vierde groep niet langs komen: door de evenementen in Zaventem en Maalbeek werden alle groepen vroegtijdig terug naar school geroepen.

In een vergrijzende gemeenschap zijn er velen die onze aandacht vragen: zieken, eenzamen, ouderen met een verminderde zelfredzaamheid... Zij krijgen onze aandacht in de vergadering, maar ook met bezoeken en telefoontjes. Pasen bood de gelegenheid om allen weer eens extra "in de bloemetjes" te zetten met een speciale groet van onze gemeente.

*Louise Hanappe*

## Inhoud

3	<b><i>Van de kerkenraad</i></b>
	<b><i>Terugblik</i></b>
4	Paasontbijt
5	Het Gilnamesj Epos
6	Verdoofde stad If we stand together
	<b><i>Nieuws</i></b>
7	Gent-Rabot Wie is Joke Verweij?
8	"Roste Centjes" Wat doe ik ?
9	<b><i>Pastoralia</i></b>
	<b><i>Vooruitblik</i></b>
10	VRT-televisiedienst Bevestigingsdienst
11	Lezing A. Wessels
12	Bijbel aan Huis Knutselnamiddag Verjaardagen
13	Opendeur Gaspard Openkerkendag
14	Sacrale Wervels
15	<b><i>Verhuis</i></b>
	<b><i>Ter meditatie</i></b>
16	Taal van de liefde
17	Twee dozen van God
18	<b><i>Activiteitenrooster</i></b>
19	<b><i>Dienstenrooster</i></b>
20	<b><i>Bijbelleesrooster</i></b>

# Terugblik



## Het Paasontbijt

Je stoel is leeg  
De tafel niet gedekt  
Het brood is papperig en smaakt naar niets  
Monoloog met je foto op de kast  
Hoe het vroeger was...

NU GEZAMENLIJK ONTBIJT IN HET PCC  
De lange tafel is gedekt  
Wit en fris  
De zaal loopt stilaan vol  
De gesprekken komen op gang nog een beetje stil  
Want het is nog vroeg in de morgen  
Het zomerruur heeft zijn intrede gedaan  
Koffie en thee worden geserveerd  
Lichte, knapperige broodjes smaken naar meer  
De eitjes dragen een vrolijk hoofddekseltje  
Vruchtensap verfrist onze kelen  
Het is Pasen, de Heer is verrezen!

Met dank aan alle mensen die hard gewerkt hebben om het alleen zijn van velen te verlichten.

*Huguette Spatz*

# Terugblik



## Avondcontact:

### Een oud verhaal – Het Gilgamesj Epos

We zijn met Mieke Felix op reis geweest naar het Tweestromenland. Ze maakte ons op uitstekende manier wegwijs in één van de oudste literaire werken uit de wereldliteratuur: *Het Gilgamesj epos*.

*Wanneer ontstaan?* Men beweert 3000 v. Chr. Is dat correct? Is het epos werkelijk het oudste verhaal uit de literatuurgeschiedenis? Veel getuigenissen zijn immers verdwenen. De vertelling werd op 12 kleitabletten in spijkerschrift geschreven. Gezien de fragiliteit van de materie zijn veel tabletten gehavend en onvolledig. Fragmenten ontbreken, maar de opzoekingen worden verdergezet om de lacunes op te vullen.

Zonder twijfel waren het oorspronkelijk losse verhalen die mondeling verteld werden. Ze werden ten tijde van koning Suligi van Ur op kleitabletten opgetekend. Het spijkerschrift is ontstaan uit noodzaak om lijsten van koopwaar aan te leggen. Fragmenten van het heldendicht werden gevonden in Iran, Israël, Mesopotamië, Syrië en Turkije. Koning Assuurbanipal bezat kopieën van de tabletten.

*Wie is Gilgamesj?* Koning van Uruk... en dictator. Een halfgod. Alles in zijn rijk behoort hem toe. De inwoners van zijn land zijn lijfeigenen. Hij maakt gebruik van zijn recht op de eerste nacht met een jonge bruid. (Traditie, die nog in de 18<sup>e</sup> eeuw bekend was want Mozart bezingt het in zijn opera *La Nozze di Figaro*.) *Le droit du seigneur* is trouwens de aanzet voor het plot van het verhaal want de vrouwen protesteren en wenden zich tot de godinnen. Die beslissen een mens te creëren, die evenwaardig zal zijn aan Gilgamesj. Het wordt Enkidu, een wilde in het woud opgegroeide jongen. Aanvankelijk heerst vijandschap tussen beide mannen. Wanneer ze echter samen op pad gaan om de reus Umbaba in het Cederwoud te bevechten en te doden, ontstaat vriendschap. Het epos beschrijft de evolutie van het mens worden en de angst voor de dood.

In Irak werden kleitabletten gevonden, waarop het verhaal van de zondvloed gegrift staat. Er is een kleine nuance met ons Bijbels verhaal. Niet een toornige God laat de aarde onder water verdwijnen. Het zijn de goden die uit verveling de kraan open draaien, maar zij geraken zelf in paniek omdat het water blijft stijgen en hulpeloos vluchten zij naar de hemel. Een hele dag lang loeide de orkaan, waaiend met grote snelheid en toen kwam de vloed. Als een strijdgewoel overweldigde de vloed de mensen. De één kon de ander niet zien. Zelfs de goden werden bang. Zij vluchtten en stegen op naar de hemel. Ineen gekropen als honden lagen zij tegen de buitenmuur. De godin stiet een kreet uit als een barende vrouw.

*Hoe komt het verhaal van de zondvloed in beide geschriften terecht?* Men vermoedt dat zij over een oerbron beschikten waaruit zij geput hebben.

Avondcontact van 17 maart was een boeiende reis naar het Gilgamesj-epos met Mieke Felix.

*Huguetta Spatz*

# Terugblik

## Verdoofde stad – 22 maart 2016

het komt goed, zegt ze juist voor we afscheid nemen  
en ik de stad instap  
die ik zojuist nog dacht te kennen  
maar die eensklaps een vreemde is

de straten leger, de stemmen stiller  
ik zie onbekenden aan en  
kan feilloos hun gedachten lezen

het komt goed, zegt ze, we laten ons niet kisten  
maar hoop vindt nog geen grond in mij

langs wegen van vervreemding loop ik  
te zoeken naar woorden  
maar vind ze niet

*Annet Sinnema-Buurman,  
redactielid Kerkmozaïek.*

## If we stand together

En dat deden ze, het kinder- en jeugdkoor van de Gentse muziekschool onder de inspirerende leiding van Johannes Dewilde op zaterdagavond 16 april.



Een zeventigtal jongeren tussen 7 en 17 brachten die avond een heel levendig en gevarieerd programma en lieten horen en zien wat ze het afgelopen jaar hadden geleerd. Wat vooral overkwam bij de vele toehoorders, er waren er bijna 200, was de vreugde die je kunt beleven aan samen musiceren, waardoor je bijna vanzelf naar hogere prestaties wordt meegevoerd. Je daar een onderdeel van weten moet een heerlijk gevoel te weeg brengen en dat straalden al die jongeren ook uit. Het is een grote verdienste van hun leraar en dirigent Johannes Dewilde dat wij dit die avond mochten bele-

ven. De oprechte hulde aan het einde was dan ook ruimschoots verdiend.

En de spontane hulp van vele ouders en jongeren om alle meubilair weer in de goede vorm terug te helpen zetten voor de dienst van de volgende morgen was hartverwarmend.

*Marijke Kruyne*

# Nieuws

## Nieuws uit Gent Rabot

Op zondag 24 april vond, voorlopig, de laatste eredienst in de Rabotkerk plaats, zoals deze er nu uitziet. Normaliter beginnen op dinsdag 3 mei de werken van het herinrichten van de kerk. Gedurende die tijd kerkt de gemeente in de kelder. In geval van bijzondere diensten en in overleg kan ze uitwijken naar een van de bevriende kerken in de buurt. De werken zullen twee tot drie maanden in beslag nemen.

We houden u op de hoogte van de voortgang. We hopen dat alles zo goed en vlot mogelijk mag verlopen voor onze zustergemeente!

De leden van het IKB organiseerden een *Lutherreis* naar Duitsland, in het kader van Refo2017 - Luther 500 jaar 1517-2017. De geslaagde reis was ook voor de collegiale band binnen het IKB van bijzondere waarde. De deelnemers waren zeer tevreden en hebben dit als een leerrijke reis ervaren. Volgende plaatsen werden o.a. bezocht: in Eisenach de Wartburg en het Bachhaus; in Wittenberg het Luther- en Melanchtonhuis en uiteraard de slotkerk met de 95 stellingen, de Marienkirche met indrukwekkend Cranach-altaar; in Eisleben het geboorte- en sterfhuis van Luther, de Petrus en Pauluskerk en de Andreaskerk; in Leipzig de Thomas- en de Nikolaïkerk; in Torgau het slotkasteel met de eerste Lutherkerk. De Brabantdamgemeente kreeg een hartelijk en leuk kaartje met groeten vanuit het Lutherhuis toegestuurd!

## Even voorstellen.... Joke Verweij



Een nieuw gezicht bij ProJOP? Maria Euwema is met zwangerschapsverlof en met ingang van 1 april neemt Joke Verweij haar werk over.

### *Wie is Joke?*

Joke is jeugdouderling in Kapel De Olijftak in Brasschaat en al jaren actief in het jeugd- en kinderwerk. Zij zit ook in de werkgroep die sinds 2010 jeugdweekends organiseert voor de protestantse jeugd van Antwerpen en omstreken. Joke woont in Ekeren. Zij is getrouwd met Jan van der Linden en is moeder van Lianne (20) en Gerwin (18). Haar hobby's zijn lezen, koken, zingen en luisteren naar muziek. Ook maakt zij zelf wenskaarten.

### *Plannen....*

De komende maanden gaat zij zich bezighouden met het voorbereiden van het kinderweekend, de Synodale Studiedag van 21 mei en enkele jeugdactiviteiten. Voor de zomermaanden wil zij ook weer een Roadshow in elkaar steken. En natuurlijk de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen...



# Nieuws



## “Roste centjes” & eierwarmertjes

Jullie hebben, denk ik, al gezien dat er een hele grote glazen bokaal staat in de kerk. Alle “roste centjes” (= koperen muntjes) die je niet meer gebruikt of die teveel wegen in je portemonnee, mag je in de bokaal gooien. Al het geld gaat naar een goed doel, waar we nog naar zoeken. Het zal zeker in het Gentse zijn.

De opbrengst van de verkoop van de eierwarmertjes bedraagt **€125,50**. Daar zijn we zeer tevreden over. Hartelijk dank. Het geld gaat naar Baby-Nest vzw in Gent.

*Jasper Adams*

### *Wat doet de vzw Baby-Nest ?*

Heel veel kwetsbare gezinnen kunnen hun baby niet in een optimale omgeving verwelkomen. Baby-Nest probeert aan de noden van deze gezinnen te voldoen door kosteloos gepaste materiële hulp en advies te geven onder de vorm van zwangerschapskledij, babymateriaal, kinderkleding en speelgoed (alles is tweedehands en afkomstig uit schenkingen).

vzw Baby-Nest :           Van Ryhovelaan 166 – 9000 Gent  
                                  GSM : 0486/14.16.87  
                                  BE22 8909 5427 7947

## Wat doe ik ?

Wat doe ik nu ik Christus ken,  
door zijn genade ben wie 'k ben ?  
Veel armen hebben noch dak noch brood,  
omdat hen niemand redding bood.  
Mijn Christus komt en Hij bevrijdt  
de hele mens, ja elk die lijdt,  
naar ziel, naar lichaam en naar geest.  
Moet opstaan voor 't bevrijdingsfeest.

Er is veel honger in mijn land,  
veel mensen leven aan de rand  
veel kind'ren sterven voor hun tijd.  
Voor oud'ren is het een bitt're strijd.  
Miljoenen hebben nog nooit geleerd  
en weten niet hoe men zich weert,

zij leven onder de slavernij,  
van and're goden, nimmer vrij.

Al wie er macht heeft, klaag ik aan,  
de rijken zal ik doen verstaan  
dat God het onrecht fel bestrijdt,  
de armoe die ten hemel schreit.  
Mijn Christus komt en Hij bevrijdt  
de hele mens, ja elk die lijdt  
naar ziel, naar lichaam en naar geest  
moet opstaan voor 't bevrijdingsfeest.

João Dias de Araújo, Brazilië.  
vertaling: Piet Gilhuis  
*Ingezonden door J. van Heest*



# Pastoralia

Ook deze maand blijven we begaan met de ouderen, zieken en misschien ook wel eenzamen in onze gemeente.

Zo moest Ed Hozée een ingreep ondergaan en is nabehandeling noodzakelijk. We wensen hem veel sterkte en volharding om deze lastige tijd te doorstaan. Natuurlijk denken we hierbij ook aan Daniëlle, Jeroen en Joris die dit meedragen als familie.

Cees van Leeuwen mag uitkijken naar het einde van de genezende behandeling die hem ook wel verzwakte. Maar Cees houdt altijd goede moed.

Cécile De Vilder is verhuisd naar *De Zonnebloem* in Zwijnaarde, waar zij zich hopelijk vlug thuis mag voelen en goed omringd weten met zachte zorgen.

Het was fijn om te zien dat het goed gaat met mevrouw Zerfass, een kranige dame!

Helaas gaat het niet zo goed met Jeanine Hoste-Larno. Zij is erg verzwakt na de val van vorige maand en heeft helaas al wat complicaties te verwerken gehad. Wij blijven ook voor haar bidden!

Lorraine Liagre-Calliau was kort opgenomen in het ziekenhuis, maar is ondertussen weer thuis en voelt zich veel beter. Zij en Pierre voelen zich ook al goed thuis in het nieuwe appartement, waarvoor we blij en dankbaar zijn.

Sara en Arnold De Jonge hebben elkaar aangestoken met een stevige verkoudheid en hoestten ijverig in koor. Nu gaat het gelukkig stilaan beter.

Ook Ivan De Wilde en Lydie waren om de beurt een beetje ziek, we hebben hen een

paar weken moeten missen, maar hopen dat ze vlug terug onder de mensen zijn!

Ko vierde zijn 90<sup>ste</sup> verjaardag en kreeg daarbij heel wat bezoek! Zelfs Ina en Wim Pesch kwamen vanuit Nederland hun opwachting maken, wat heel fijn was! We hopen dat ook zij het goed stellen!

Simone Vereecken viel op de tram en kwam er gelukkig vanaf met wat blauwe plekken, die echter ook wel een tijdje pijnlijk waren. Volhouden hoor Simone, *nie pleuje!*

We moeten momenteel ook Suzanne van Belle-Cocriamont al een tijdje missen, maar ze hoopt ook weer gauw van de partij te kunnen zijn.

We kunnen of mogen hier niet iedereen noemen, maar vergeten doen we niet!

Een aantal oudere mensen vertrouwden ons toe dat ze maar wat graag zullen aanwezig zijn bij de bevestigingsdienst van de nieuwe predikant ("het is dan niet zo vroeg om klaar te moeten staan"..) We hopen voor hen oprecht dat dit zal lukken!

We blijven denken aan u allen, bidden dat Gods Geest jullie mag sterken met Zijn aanwezigheid en dat jullie kracht mogen vinden in Zijn Woord. Gods Zegen toegewenst.

*Martine De Jonge*



# Vooruitblik

## Zondag 15 mei om 10:00 VRT één

### Pinksterdienst uit Sicilië in Eurovisie, verzorgd door RAI due

Helemaal in het zuiden van Sicilië ligt het stadje SCICLI, een haven voor bootvluchtelingen. Vanuit de protestantse Kerken die reeds op Lampedusa werken, besloot men in december 2014 een opvanghuis te openen voor alleenstaande minderjarigen in Scicli. Het initiatief werd deel van *Mediterranean Hope*, een organisatie van de Federatie van Protestantse Kerken in Italië.

De Pinksterdienst met de protestantse kerken van Scicli zal worden gevierd in open lucht op een plein in de stad.

Meer info op [mediterraneanhope.com](http://mediterraneanhope.com) en Kerk in Actie, Nederland.

## Zaterdag, 21 mei om 9:00 - Protestantse kerk Brussel

### Synodale Studiedag rond Jeugd "Het vuur aanwakkeren"

Na het korte officiële openingsgedeelte worden de synode-afgevaardigden en iedereen die geïnteresseerd is in het thema "Jeugd in de Kerk" verdeeld rond 12 gesprekstafels om samen na te denken over een aantal vragen. Na de middagpauze en de verkiezingen voor de Voorzitter van de Synodale raad kunt u deelnemen aan 7 workshops: Geloven in de leefwereld van jongeren; de interkerkelijke beweging Messy Church; Jongeren en diaconaat; Kindvriendelijke liturgie; Kerk rond de kerk; Jongeren in de dienst en tot slot Grijsse hoofden en leeglopende kerken.

**Iedereen welkom ! Inschrijven tot 7 mei a.s. : [uniprob@skynet.be](mailto:uniprob@skynet.be)**

## Zondag 22 mei om 15:00

### Bevestigingsdienst ds. Tihamer Buzogany



De Kerkenraad en de Bestuursraad van de Verenigde Protestantse Kerk in België, Gemeente Gent-Centrum, nodigen u van harte uit tot het bijwonen van de bevestigingsdienst van de **Ds. Tihamér Buzogany** op zondag, 22 mei 2016, om 15.00 uur in de Brabantdamkerk, Sint-Kristoffelstraat 1, te Gent (ingang Brabantdam).

Na de dienst is er gelegenheid om de familie Buzogany persoonlijk te begroeten tijdens een feestelijke receptie.

Namens de Bestuursraad,  
F. Van De Walle, voorzitter

Namens de Kerkenraad,  
R. Van Den Hende-Martens, voorzitter

Gelieve uiterlijk 14 mei uw aanwezigheid (met aantal personen) te bevestigen aan mevr. L. Hanappe-van 't Hooft, [Louise@Hanappe.com](mailto:Louise@Hanappe.com), tel/SMS +32 498 73 30 50, tel. +32 93 86 25 57

# Vooruitblik

**Zondag 22 mei**

## **Collecte, bevestigingsdienst ds. Buzogany: Huizen van Hoop**



Om vluchtelingen een thuis te geven, nam de VPKB eind december het initiatief om onze solidariteit te kunnen tonen... Talloze vluchtelingen van de overgang van een vluchtelingencentrum naar een nieuw thuiskomen, hebben uw en onze steun nodig. Het project heet *Huizen van Hoop*. Zo kan ook voor ons als kerkgangers het gevoel van machteloosheid misschien gedeeltelijk omgebogen worden naar daadwerkelijk helpen. Een hoopvol idee om te realiseren, want... hoop doet leven!

Er is voor onze gemeente een contactpersoon aangeduid en wij zullen niet nalaten de verkregen informatie door te geven en folders te verspreiden, in de hoop de organisatie te kunnen ondersteunen. Mogen wij ook op uw gebed rekenen voor dit waardevol initiatief en uw gulle bijdrage tijdens de collecte?

LEZING IWG - INTERLEVENSBESCHOUWELIJKE WERKGROEP GENT



prof. dr. **ANTON WESSELS**  
over  
**ISLAM**  
**CHRISTENDOM**  
**JODENDOM**

en zijn nieuwste boek  
**'t Is een vreemdeling zeker**  
- gastvriendschap tussen joden, christenen en moslims

**donderdag 26 mei 2016**  
Sint-Baafshuis  
Biezekapelstraat 2, Gent

**20.00 - 22.00 UUR**  
PRIJS: € 5,- (€ 3 SOCIAAL TARIEF)

Info:  
<http://iw-gent.be>  
of [marc.loods@telenet.be](mailto:marc.loods@telenet.be)



**Donderdag 26 mei om 20:00**

## **Lezing Dr. Anton Wessels**

*Wat ?* Lezing naar aanleiding van zijn nieuwe boek: *'t Is een vreemdeling zeker*, waarin hij ingaat op de verhoudingen tussen Joden, Christenen en Moslims.

*Waar ?* Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2, 9000 Gent

*Prijs ?* Inkom 5€ of 3€ (sociaal tarief)

# Vooruitblik

## Vrijdag 27 mei om 14:30 en 19:30

### Bijbel aan huis

De laatste vrijdag van de maand is het weer Bijbel aan huis, zoals altijd worden we verwelkomd bij Marleen en bij An en Francis. Deze maand komen we samen op vrijdag 27 mei, om 14:30 bij Marleen en om 19:30 bij An en Francis.

We hebben het dit jaar bij de samenkomsten gehad over de **Tien Geboden als kern van de Thora** en hoe de tien geboden en de Thora staan tegenover de rest van het Oude Testament.

We hebben het ook gehad over Jezus en de wet en over Paulus en de wet. Deze laatste bijeenkomst van dit seizoen zullen we het nog eens alles samenvatten en overlopen en we zullen ook kijken hoe de tien geboden in onze tijd nog relevant kunnen zijn.

Een grondige kennis van de Bijbelteksten is niet nodig voor onze bijeenkomsten. We leren samen van elkaar en met elkaar. Wees welkom, onze bijeenkomsten zijn altijd gezellig en leerrijk.

*Jeroen Hozée*

## Zondag 29 mei

### Lunch met aansluitend knutselnamiddag

Personen die einde mei graag samen lunchen en daarna gezellig willen knutselen, kunnen zich inschrijven bij Micheline Morel of Marleen Vandevijvere.

Iedereen welkom.

## Gelukkige verjaardag !



An	Van der Haeghen	05/05
Jan	Van Bree	05/11
Sierra	Schaefer	05/15
Joris	van Belle	05/15
Willem (Wim)	Pesch	05/15
Jantine	Rambaut-Thijn	05/15
Nap	Van Zuuren	05/21
Aletta	Adams-Rambaut	05/21
Sebastiaan	Bytebier	05/23
Thibaut	Van De Walle	05/25
Thomas	Bettens	05/27
Kornelia (Janny)	Geluk	05/28

# Vooruitblik

## Zaterdag 4 juni tussen 11:00 en 18:00

### Opendeurdag op de Gaspard de Colligny-school

Het schooljaar evolueert gestaag en de laatste spurt naar het einde van het schooljaar is ingezet na de Paasvakantie. In de Goede Week vond de Algemene Vergadering plaats en we zijn dankbaar dat na de toetreding van Paul Bruynooghe als nieuw lid van het schoolbestuur tevens drie reeds zittende leden, Kris Medart, Johan Temmerman en Carlos Van Bignoot met overgrote meerderheid opnieuw werden verkozen. Zoals u wellicht weet, zitten we nog steeds in de voorbereidende fase voor de invulling van de capaciteitsuitbreiding.

We zijn dankbaar dat de werken die zijn uitgevoerd in het kader van de brandcompartimentering eindelijk werden voltooid. Onze huisschilders Herwig Smetryns en Philippe Adams leggen de laatste hand aan de finishing touch wat betreft de kleuren. De kleuren in de gang doen ons schoollied alvast eer aan met het frisse groen. De aanblik van de school oogt ter hoogte van de trap op de gelijkvloerse verdieping anders.

Als u dit verslagje leest, heeft de directie en de leerkrachten net een doorlichting van het Ministerie achter de rug. Dit heeft een periode van stress met zich meegebracht. Maar elke leerkracht en ook de directeur meester Erwin hebben hun beste beentje voorgezet en we durven hopen op een positieve evaluatie.

Deze periode is ook de tijd van de Opendeurdag. Dit jaar zal er op zaterdag 4 juni een nieuwe formule worden gehanteerd. Het *Schoolfeest* wordt een echt feest voor de huidige kinderen en hun ouders, maar ook voor de toekomstige kleuters en lagere schoolkinderen. U kan de sfeer komen opsnuiven en bovendien de vordering(en) van de werken komen bekijken. We hopen alvast op een zonnige dag zodat we naast een gezellige sfeer ook van de zon kunnen genieten op de speelplaats. U bent van harte welkom tussen 11u en 18u.

Meer info op de website van de school: [www.mijnschool.be](http://www.mijnschool.be)

*Aletta Rambaut*



## Zondag 5 juni van 13:00 tot 18:00

### Openkerkendag : Klanken en stilte

Het eerste weekend van juni is weer tijd voor Openkerkendagen in ons land en Europa.

Voor ons zal het de eerste maal zijn dat wij op zondag 5 juni ook mee doen en onze Brabantdamkerk open stellen voor deelnemers aan dit evenement. Wij hopen vele bezoekers te mogen verwelkomen om kennis te maken met onze kerk en het interieur en ook deel te nemen aan het aangeboden programma:

. vanaf 13 uur tot 18 uur : vrij bezoek

. om 15 uur : *Protestanten in Gent door de eeuwen heen*, een uiteenzetting gegeven door ds. Tihamér Buzogány en Jeroen Hozée

. om 16 uur : Orgelconcert, Mizue Fukushima speelt o.a. Bach

Wij kijken uit naar dit weekend en hopen velen te mogen verwelkomen, bekenden en ook nobele onbekenden, waarmee wij nieuwe contacten kunnen aanknopen. Het thema van dit jaar spreekt ons bijzonder aan KLANKEN EN STILTE, momenten om tot rust te komen in deze wereld waarin lawaai zo vaak de overhand neemt.

*Marijke Kruyne*

# Vooruitblik

**Zondag 19 juni 2016 om 12:30**

**Opening tentoonstelling: Breekbare Sacrale Wervels**

in de Protestantse kerk Brabantdam te Gent.



**DIE HARTSEERKIND** : het leven en de poëzie van de Zuid-Afrikaanse dichteres Ingrid Jonker.

Het fragiele stuk wordt gebracht door Jonas Van Tielen in het Engels, Sabine Goethals in het Engels/Zuid-Afrikaans en Divan (Hermitage) zingt Nederlandstalig. Het is een zeer ontroerende en emotionele productie.

Divan wordt gespeeld door mijn zoon David Van den Hende van de groep Hermitage. Zij zijn net terug van een tournee door Zuid-Afrika. Hopelijk kan je komen luisteren, in de volgende kerkbrief meer daarover.

*Rita Martens*

**Zondag 19 juni - zondag 24 juli**

**Zomerproject *Breekbare sacrale wervels***

Vanaf 19 juni worden er in ons kerkgebouw opnieuw kunstwerken opgesteld om vanaf Midzomer onze deuren naar geïnteresseerden terug open te stellen. In de serie *Breekbare Sacrale Wervels* hebben we drie glaskunstenaresen bereid gevonden om enkele van hun creaties tentoon te stellen.

- . De Nederlandse kunstenares Ans Bakker maakt heel breekbare en fragiele glazen objecten die soms gemonteerd worden en dan als geheel demonteerd worden.
- . De Gentse glaskunstenares Veerle Verschooren stelde een aantal jaren geleden al bij ons tentoon. Zij zal nu een glazen toren met prinses monteren.
- . Tot slot was ikzelf zeer onder de indruk van het werk van Mariken Dumon.

U bent nu al uitgenodigd om de tentoonstelling te komen bekijken. Ondertussen is het ingediende subsidiedossier bij de Stad Gent goed onthaald en we hopen op een mooie financiële ondersteuning.

Tijdens de Gentse Feesten week zal er elke dag een activiteit plaatsvinden, met een rondleiding over de geschiedenis van ons kerkgebouw en het Protestantisme in Gent en verschillende concerten en voordrachten. In de volgende kerkbrief zal u hierover meer details kunnen lezen.

*Aletta Rambaut*

# Verhuis

Dat een verhuizing een hele onderneming is, wist ik allang. Van daar dat ik een beetje bang was voor 8 april 2016. Deze vrijdag was de dag, die wij uitgekozen hadden om van Horebeke naar Mariakerke te verhuizen.



Vroeg in de morgen toen de ochtend gloorde is Philippe met een gehuurde Lux Auto op Korsele 40 gearriveerd, als eerste van de helpers. Snel daarna zijn ook de andere helpende handen gekomen en zoals afgesproken konden wij om 9 uur beginnen met het inpakken van de spullen en die bleven maar komen uit de pastorie van Horebeke, waar wij vijf en half jaar mochten wonen.

Binnen een kwartier had iedereen zijn plaats gevonden en alles ging van een leien dakje. Op de hoogste verdieping stond Jeroen met Tamás en Bert, die alles in het werk stelden om een paar van de zware kasten door het raam naar beneden te verslepen. Dankzij de speciale knopen van Jeroen en het sterke touw van Paul hebben ze alle moeder aarde bereikt. Aangezien de



nekspieren van Benjámín in de laatste jaren serieus gegroeid zijn, was hij degene die meestal op de ladder stond om met zijn hoofd de naderende kasten in evenwicht te houden. Francis, Jo Dávid en Áron waren de loopjongens die dag. Hoeveel kilometers ze op die 8ste april afgelegd hebben met het sjouwen van stoelen, planken, tafels enz. weet ik niet, maar na de zondagdienst van 10 april meldde Jo dat hij zaterdag last had van spierpijn.

In de laadruimte van de vrachtwagen had, behalve de chauffeur, ook Herwig zijn plaats gevonden. Dankzij hun professionele aanpak en bij het inpakken zijn de meubels zonder één kras in het Gentse gearriveerd. Herman, die tandarts is, heeft zijn praktijk voor een dag achtergelaten om samen met zijn vrouw Machteld, zijn assistente, te komen helpen. Wat mij betreft, tja, ik was hier en daar en overal een beetje, maar op die dag heb ik ontdekt hoe zalig het kan zijn als je vier sterke jongens hebt die het werk uit handen nemen ☺

Hoe hard deze lieve mensen gewerkt hebben, kan ik niet verwoorden, maar om 16 uur al zaten wij gezellig in de keuken van Mariakerke rondom de tafel voor een proevertje van de worst die ik samen met Wilma een maand geleden gedraaid heb. Veel dorst hadden de beste heren niet gehad, want de bak met pintjes is bijna intact gebleven.

Bij deze wil ik iedereen die tijdens onze verhuis actief geholpen heeft, van harte bedanken, maar ook degenen die ons geholpen hebben bij onze zoektocht naar een huis ben ik/zijn wij als gezin, heel dankbaar, want een huis vinden voor een groot gezin als dat van ons is niet vanzelfsprekend in deze regio.

Tihamér Buzogány  
Groenestaakstraat 56 - 9030 Mariakerke  
Tel.: 09 278 73 09 - Gsm: 0499 74 81 71

# Ter meditatie

## De taal van liefde

Pinksteren is een wonderlijk feest. We gedenken de uitstorting van de Heilige Geest, de komst van de Trooster die Jezus aan zijn discipelen belooft heeft: *“Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid.”* (Joh. 14, 16 – 17/a)



De leerlingen kregen van hun Meester niet alleen een belofte, maar ook een opdracht: ze moesten aan de wereld vertellen dat

Hij leeft, dat er vergeving is en dat mensen God kunnen leren kennen. *“Maar nu nog niet”* zei Hij erbij. *“Wacht op de Geest!”* Deze opdracht was mooi, maar de discipelen waren bang en verdrietig want hun Meester was nu echt weg. Bij Bethanië heeft Hij hen nog gezegend en *“terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel”* (Luc 24, 51). Sindsdien heeft niemand Hem meer gehoord of gezien.

Vijftig dagen na Pasen toen de discipelen *“allen bij elkaar waren”* gebeurt er iets wat niemand van de leerlingen begrijpt. Gods Geest daalt op een eigenaardige vorm op hen neer. De leerlingen raken helemaal in vuur en vlam. Opeens beginnen ze te spreken over Gods grote daden en de toespraak van Petrus is zodanig vurig dat *“op die dag het aantal leerlingen zich uitbreidde met ongeveer drieduizend”* (Luc. 2, 41) Dit was toen en daar een gebeurtenis, die in het leven van de discipelen grote veranderingen teweeggebracht heeft. Ze waren in één keer niet meer bang. Snel verlieten ze de kamer en gingen naar buiten tussen de mensen om de grote daden van hun Meester te verkondigen.

De Geest van God kan ook tegenwoordig wonderen tot stand brengen in de gemeenten, maar ook in ons persoonlijke leven. De Geest van God kan ook vandaag kracht en moed geven om met ons(ze) verha(a)l(en) naar voren te komen. Wees dus niet bang en blijf niet in je kamer, maar kom naar voren en vertel aan iedereen, ook met deze Pinksteren, dat de Heilige Geest, Gods aanwezigheid in mensen is, dat de Geest altijd nabij is ook als wij dat soms misschien anders ervaren.

Vaak zijn wij verdrietig, vaak zien wij geen uitweg, vaak weten wij niet hoe het verder moet, vaak hebben wij het gevoel dat alles gedaan is. De kerken lopen leeg, de jongeren zijn weg, de toekomst ziet er niet rooskleurig uit, wij zijn hulpeloos en radeloos, wij kennen de oplossingen niet en het enige dat wij zien is een dal vol beenderen.

Met de eerste Pinksteren was de situatie in Jeruzalem niet anders. De Meester was weg, de discipelen zien geen toekomst meer en toch gebeurt het wonder. Het wonder van Pinksteren is, dat de Geest de discipelen geschikt maakt om een andere taal te spreken. Dat moeten wij ook goed begrijpen. Pinksteren spreekt niet over tongentaal, maar wel over een andere taal en een andere taal spreken moet niet altijd moeilijk zijn. Laat ons ook hier in Gent de taal van de liefde, de taal van geduld en de taal van vergeving spreken en wie weet, misschien zullen wij als gemeente ook wonderlijke dingen ervaren.

ds. Tihamér Buzogány



# Ter meditatie

## De twee dozen van God

*Ik heb 2 dozen in mijn handen, die ik van God gekregen heb met de opdracht om al mijn zorgen en verdriet in de zwarte doos te stoppen en mijn vreugde en geluk in de gouden. Zo gezegd zo gedaan en elke avond stak ik mijn vreugde ik de ene en mijn zorgen in de andere doos. De gouden doos werd elke dag een beetje zwaarder, maar de zwarte niet, die bleef steeds maar even licht.*

*Nieuwsgierig als ik ben, kon ik het niet laten de zwarte doos open te maken om te onderzoeken waarom hij niet zwaarder werd. Toen ik heel nauwkeurig keek zag ik dat er in de bodem een gaatje zat, waardoor mijn zorgen en verdriet verdwenen.*

*Ik liet de doos aan God zien en vroeg hem waar mijn verdriet naar toe was. Hij lachte me vriendelijk toe en zei: "Mijn kind toch, die zijn allemaal bij mij..."*

*Daarop vroeg ik God waarom hij me die dozen eigenlijk had gegeven en waarom de één goud was en de andere zwart met een gat erin.*

*"Mijn kind, die gouden doos heb je om je zegeningen te kunnen tellen en de zwarte om je te leren los te laten wat je bezwaart."*

Dit korte verhaal kreeg ik te horen toen wij de vorige maand in *les Hautes Alpes* verbleven. Die naam is niet gestolen, want de hele streek wordt gedomineerd door indrukwekkende bergtoppen, doorsneden door bergbeken die zich lager in het landschap omvormen tot brede rivieren. Wij vertoeven daar regelmatig en maakten ook kennis met leden van de kleine maar hechte groep protestanten, waar ik al eerder overgeschreven heb.

*Les montagnards* zijn rasechte vertellers, zeker de ouderen onder hen, want in de winter zijn de avonden lang en donker en koud en vroeger, zonder TV en andere sociale media, was er veel tijd over. De mensen van het dorp kwamen dan bijeen om elkaar te entertainen met hun verhalen, soms grappig en soms met een wat diepere achtergrond. Ook de bovenstaande vertelling dateert nog uit die verhalendoos en ik vond het een goed idee om dit met jullie te delen.

*Marijke Kruyne*

# Activiteitenrooster

woensdag, 11 mei	14:30	Gemeenschapsdans, Patijntjestraat 27
zondag, 22 mei	14:00	Redactieraad
zondag, 22 mei	15:00	Bevestigingsdienst ds. Tihamér Buzogàny
woensdag, 25 mei	14:30	Gemeenschapsdans, Patijntjestraat 27
vrijdag, 27 mei	14:30	Bijbel-aan-Huis bij Marleen Vandevijvere Keizer Karelstraat 195, Gent
	19:30	Bijbel-aan-Huis bij Ann en Francis Van de Walle Keistraat 173, De Pinte
zondag, 29 mei	12:00	Knutselmiddag voorafgegaan door gezamenlijke lunch
zondag, 5 juni	13:00-18:00	Brabandamkerk open in kader van Openkerkenweekend

## Komende vergaderingen redactieraad

Deze vallen op 22 mei en 19 juni 2016. U wordt vriendelijk verzocht artikels tot één dag tevoren in te zenden, zodat we op de dag zelf kunnen bespreken wat voorhanden is en wat er geplaatst wordt. Op deze manier hebben we net één week na de vergadering om de Kerkbrief op te stellen (layout = avondwerk). Dank bij voorbaat voor uw begrip.

Adres : [kerkbrief@protestantsekerk-gentcentrum.be](mailto:kerkbrief@protestantsekerk-gentcentrum.be)

### Herwig Smetryns



Schilderwerken  
Decoratie

Verhoogstraat 52  
9260 Schellebelle  
TEL 09-369.99.13  
GSM 0476-37.99.13  
BTW BE.0875.343.440  
[herwig.smetryns@telenet.be](mailto:herwig.smetryns@telenet.be)

immoverbrugge

[www.immoverbrugge.be](http://www.immoverbrugge.be)  
Tel. 0475/29 13 15

GRATIS SCHATTING, GEEN RESULTAAT – GEEN KOSTEN  
CORRECTE EN PROFESSIONELE AANPAK

HANS VERBRUGGHE - PARLEVLIET

POELSTRAAT 235, MERELBEKE 09/230.84.30 of 0475/29.13.15

[WWW.IMMOVERBRUGGHE.BE](http://WWW.IMMOVERBRUGGHE.BE)

[INFO@IMMOVERBRUGGHE.BE](mailto:INFO@IMMOVERBRUGGHE.BE)

BIVnr. : 500576

# Dienstrooster

## Zondag, 8 MEI – 10.00 uur

Voorganger	Mevr. Els Maassen
Kerkenraadsleden van dienst	Marijke/Rita
Collectes	Kerkenwerk/Diaconie
Organist(e)	Ko Van Heest
Kinderkerk	Martine

## Zondag, 15 MEI – 10.00 uur

### Pinksteren

Voorganger	Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst	Francis/Micheline
Collectes	Breekbare Sacrale Wervels
Organist(e)	Mizue Fukushima
Kinderkerk	Janneke

## Zondag, 22 MEI – 15.00 uur

### Bevestigingsdienst ds. T. Buzogàny

Voorgangers	Ds. A. Beukenhorst & Ds. T. Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst	Marijke/Rita
Collectes	Kerkenwerk/Huizen van Hoop
Organist(e)	Dhr. Ton Burgering
Kinderkerk	Joris

## Zondag, 29 MEI – 10.00 uur

Voorganger	Mevr. A. Panhuis
Kerkenraadsleden van dienst	Martine/Micheline
Collectes	Kerkenwerk/Bloemen
Organist(e)	Ko Van Heest
Kinderkerk	Jeroen

## Zondag, 5 JUNI – 10.00 uur

Voorganger	Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst	Aletta /Micheline
Collectes	Kerkenwerk/Diaconie
Organist(e)	Mizue Fukushima
Kinderkerk	Etty

---

# Bijbelleesrooster 2016

## Bijbelleesrooster: handvat om de Bijbel te lezen

*“Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen.” (Rom. 15:4)*

Dit leesrooster biedt voor elke dag een korte bijbellezing. De tekstkeuze is vooral ingegeven door wat op zon- en feestdagen in de kerken aan de orde komt. Daarom is in het bijzonder gekeken naar het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken. In dat rooster worden kerkelijke eenzijdigheden gecorrigeerd en blinde vlekken aangevuld. Ook bijbelboeken die wellicht ongemakkelijk in het gehoor liggen, komen aan bod.

### Mei 2016

zo.	1	Ezechiël 33:10-20	Afkeren of terugkeren
ma.	2	Ezechiël 33:21-33	Horen is nog geen luisteren
di.	3	Ezechiël 34:1-16	Wie is de goede herder?
wo.	4	Ezechiël 34:17-31	Herderlijke zorg
do.	5	Psalm 47	De Heer is hoog verheven
vr.	6	Ezechiël 35:1-15	Bergrede
za.	7	Ezechiël 36:1-12	Opbloei
zo.	8	Ezechiël 36:13-21	Terugkeer en inkeer
ma.	9	Ezechiël 36:22-38	Paradijsbelofte
di.	10	Psalm 97	Hemeltaal
wo.	11	Ezechiël 37:1-14	Nieuw leven
do.	12	Ezechiël 37:15-28	Het goede hout
vr.	13	Psalm 81	Juich alleen voor de Heer!
za.	14	Johannes 14:1-14	Ruim behuisd
zo.	15	Johannes 14:15-26	Belofte van weerzien
ma.	16	Ruth 1:1-22	Familiedrama
di.	17	Ruth 2:1-23	Kennismaking met de lossen
wo.	18	Ruth 3:1-18	Nachtelijk gesprek
do.	19	Ruth 4:1-22	Dauids voorgeslacht
vr.	20	Psalm 29	Natuurgeweld
za.	21	Spreuken 8:1-21	De stem van de wijsheid
zo.	22	Spreuken 8:22-36	Gods lieveling
ma.	23	Spreuken 9:1-18	Terecht wijs
di.	24	Numeri 9:15-23	In de wolken
wo.	25	Numeri 10:1-10	Signaalfunctie
do.	26	Numeri 10:11-28	In geregelde orde
vr.	27	Numeri 10:29-36	Gidsen
za.	28	Lucas 7:1-10	Zeggingskracht
zo.	29	Lucas 7:11-17	De zoon komt terug
ma.	30	Numeri 11:1-15	Begeerte van het vlees
di.	31	Numeri 11:16-23	Ziekmakend

---