

4

Kerkbrief april 2016



“Maria !.....Meester!”

België – Belgique
P.B.- P.P.
9050 Ledeborg 1
3/5030



van de V.P.K.B. Gemeente Gent-
centrum

maandblad – jaargang 2016
(11 xper jaar)

Afzendadres & Verantwoordelij-
ke uitgever:

J. A. De Jonge, Patijntjestraat
214, 9000 Gent

P209671

Kerkbrief

Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België - Gemeente Gent-Centrum

Gemeente Gent-Centrum (Brabandamkerk)

Consulent: Ds. Bert Beukenhorst, 054/338371, albert.beukenhorst@gmail.com

Hulppredikant: Dhr. Jeroen Hozée, 0499/28.02.18, j.hozee@icloud.com,
+31(0)6/39.12.96.95

Indien niet bereikbaar kan u één van de ouderlingen contacteren :

Ouderlingen: Mevr. Aletta Rambaut, 09/233.67.16, aletta.rambaut@telenet.be

Mevr. Marijke Schaefer-Kruyne, 09/282.50.81, marijke.kruyne@gmail.com

Dhr. Francis Van de Walle, 09/281.05.18, fjvdwalle@gmail.com

Mevr. Martine De Jonge, 09/222.59.79, mar10.dejonge@telenet.be

Diakenen: Mevr. Rita Martens (voorzitter), 09/362.83.38, rita.martens@telenet.be

Mevr. Micheline Morel, 09/224.21.26, mmorel26@yahoo.com

Scriba: Mevr. Louise Hanappe-van 't Hooft, 09/386.25.57, louise@hanappe.com

Kinderkerk: Mevr. Martine De Jonge, 09/222.59.79, mar10.dejonge@telenet.be

Organisten: a) Mevr. Mizue Fukushima, irina333@nifty.com.

b) Dhr. Jacobus Van Heest, 09/335.69.45, hillechiena-jacobusd@telenet.be

c) Mevr. Aletta Rambaut, 09/233.67.16, aletta.rambaut@telenet.be

d) Dhr. Ch-Henri Vanden Broucke, charleshenrivandenbroucke@hotmail.com

Logistiek medewerker: Dhr. Philippe Adams, 09/233.67.16, philippe.adams@telenet.be
0478/75.44.23

Kerkadres : Hoek Brabantdam /Sint Kristoffelstraat te Gent

Kerkdiensten : Iedere zondag om 10.00 uur. Ingang aan de Brabantdam

Protestants Cultureel Centrum (P.C.C.) : Keizer Karelstraat 187, 9000 Gent, Tel. 09/ 225.08.98

Redactieraad van de kerkbrief: Dhr. Jeroen Hozée, Dhr. Peter Van Damme, Mevr. Bea Baetens,
Mej. Jasmien van Belle en Dhr. Nico van Belle.

Kerkbriefmailbox: kerkbrief@protestantsekerk-gentcentrum.be

Medewerkers: Dhr. Daniël Van Steenkiste; Mevr. Louise Hanappe

Website: Dhr. Peter Van Damme

Financiële verrichtingen :

Voor het kerkenwerk IBAN BE12 0000 3264 0092; BIC BPOTBEB1; ten name van VPKB Gent—Centrum

Voor de *Vlaamse Olijfberg*: IBAN BE10 6527 9979 6004; BIC HBKABE22 Ten name van de Vlaamse Olijfberg vzw te Gent.

Gemeente Gent Noord (Rabotkerk)

Predikant Ds. Marc Loos, Blauwstraat 34, 9032 Wondelgem

Tel/fax: 09/253.29.00/ e-mail : marc.loos@pandora.be

Kerkadres Begijnhoflaan 31, 9000 Gent/ diensten: iedere zondag (10 uur)





van de redactie

Beste lezers,

De aanwezigen in de Paasdienst krijgen na de dienst de kerkbrief van april. Daarom staat er ook een mooie prent van Jezus en Maria op de voorzijde. Deze afbeelding komt uit “Bijbelse vertellingen van W.G. van de Hulst” (kinderbijbel), waarin prachtige illustraties staan van de hand van Johan Herman Isings, Amsterdam 1884—Soest 1977).

Naast illustraties voor de (christelijke) jeugdboeken van W.G. van de Hulst en Willem de Mérode, maakte hij ook schoolplaten voor oa Wolters-Noordhoff.

In 1974 werd een filmpje over hem hemaakt waarin de televisiemakers (VPRO), gefascineerd waren door de pictorale kracht van zijn schoolplaten

Gezegend Pasen

Nico



van de kerkenraad

MAART VERGADERING

Na elke kerkenraadsvergadering wordt een TO DO-lijstje opgesteld : een samenvatting van de “taken” die de verschillende kerkenraadsleden tijdens de vergadering op zich genomen hebben. En een van de eerste punten op de volgende vergadering is nagaan of alles afgehandeld werd, of wat eventueel naar een volgende vergadering meegenomen moet worden.

Ook andere punten zijn routinepunten : zo evalueren we de activiteiten van de afgelopen periode, kijken we vooruit naar de

INHOUD :

van de redactie	3
van de kerkenraad ...	3
terugblik	4
voorblick	6
meditatie	7
pastoralia	8
jarigen	10
varia	10
activiteitenrooster ...	14
dienstenrooster	15
leesrooster	16

We are on the Web

<http://www.protestantsekerk-gentcentrum.be/>



komende (speciale) diensten en activiteiten, staan we stil bij de ouderen en zieken die onze aandacht (en bezoek) vragen, stellen we naar beste vermogen het dienstenrooster op...

Andere agendapunten zijn dan weer meer specifiek zoals thans de benoeming en aanstelling van ds. Buzogány. **Noteert u alvast de datum voor zijn officiële intrede : zondagmiddag, 22 mei .**

We bespreken ons zomerproject Sacrale Wervels : drie kunstenaressen zullen glasrealisaties in ons gebouw tentoonstellen en traditiegetrouw zullen er op meerdere dagen concertjes of voordrachten plaatsvinden. Elke dag zal er een rondleiding zijn. We zijn momenteel druk bezig het dossier af te ronden voor Stad en Provincie Oost-Vlaanderen. De kerkenraad heeft zich ook aangemeld voor het "openkerkenweekend" en onze kerk zal op zondag 6 juni 's middags open zijn. Dank zij het uitgebreide propagandamateriaal en de folder die de inrichtende organisatie voorziet hopen we dat een aantal mensen de weg naar onze kerk zullen vinden waar Ds. Buzogány en Jeroen hen zullen ontvangen met uitleg over ons gebouw en ons geloof. Weer een mogelijkheid om bekendheid aan ons protestantisme te geven.

LH

terugblik

van het distrikt

Het enige wat nooit verandert, is dat er altijd wel iets verandert. Zo ook in ons district.

De zorgkinderen blijven Aalst in Oost-Vlaanderen en Oostende in West-Vlaanderen. In de ajuinenstad werken ds. Peter Smits uit Dendermonde en missionair werker Hans Bronsveld uit Geraardsbergen aan een nieuwe start die past in het concept Eigentijds Kerkzijn dat tijdens de laatste Synode werd goedgekeurd. In de badstad daarentegen is de kerk verkocht, en wordt met drie andere partners gewerkt aan een inloophuis voor eenzamen en kansarmen, om zo de boodschap van het evangelie op een hedendaagse wijze tastbaar te maken.

In Roeselare is met het vertrek van ds. Peter van Bruggen op 6 maart de vacaturetijd ingegaan en werden met ds. Van der Sar uit Brugge als consulent al gevorderde gesprekken gevoerd met een kandidaat. Ook Horebeke zal na het vertrek van ds. Buzogány naar Gent op 1 mei vacant zijn.

Vanuit Denderleeuw geeft men aan dat het voortbestaan van de kerk door gebrek aan kandidaten voor de kerkenraad op de helling komt te staan, zodat daar weldra gesprekken zullen starten.

In vele kerken stelt men vast dat er minimaal 1 generatie ontbreekt en de kinderkerk soms zelfs helemaal gestopt dient te worden. Die vaststelling is een reden om voor de toekomst bezorgd te zijn, maar ook creatief. Met dat doel zal de bijzondere synodevergadering op 21 mei naast de (her)verkiezing van de voorzitter volledig aan de jeugdwerking worden besteed. Naast dit en andere initiatieven wil het districtsbestuur de lokale kerken in hun werking vooral versterken door een betere bundeling van krachten binnen een regio.

Om met goed nieuws te eindigen: **op 17 april zal ds. Peter Smits in Dendermonde** ingezegend en bevestigd worden als predikant. Ongetwijfeld een feestelijk moment en een teken van hoop voor de toekomst van de VPKB in Vlaanderen.

Rudy Liagre, Districtssecretaris

Knutselnamiddag

Een gezamenlijke maaltijd met 13 personen aan tafel (!) maar de sfeer was zeer goed: het begin van een fijne namiddag. Het middagmaal, bereid door superchef Philippe, kon op veel succes rekenen: zalm, lekkere aardappelpuree met bieslook, rucola en heerlijke mousseline-saus. Zo stil is het in het centrum zelden geweest! Maar ja, je kan niet praten met een volle mond. Philippe, je krijgt van ons 5 sterren. Francis had ook nog een smakelijke verrassing voor ons: lekkere fruittaart. Hij kreeg dan ook een welgemeend "lang zal hij leven" toegezongen. De sfeer zat er in. Jasper had niet alleen het leuke idee om eierwarmertjes te maken voor het paasontbijt van de kerk, hij had ook al het nodige materiaal daarvoor mee; allerhande restjes breiwool, haaknaalden, breipennen, vilt enz.



Na zijn deskundige uitleg konden we meteen aan het werk. De heren kozen voor vilt en de "haakexpert" Simonneke en "breimoeder" Marleen hielpen waar nodig. En jawel, knutselen en gezellig babbelen gaat heel goed! Er werd besloten om thuis verder te werken met het materiaal dat Jasper ons gul meegaf. Bedankt, Jasper, voor je schitterend idee!

Volgend maal leert Philippe ons zijn lekkere mousseline-saus maken. Zijn er nog mensen die ons van hun talenten willen laten meegenieten? Van harte welkom, ook de heren. De gezamenlijke maaltijd vooraf kan ik iedereen aanbevelen.

M.V.

vooruitblik

rondom de diensten

Gastvoorgangers :

Deze maand april is de laatste maand van de vacaturetijd.

Behalve twee bekende voorgangers, namelijk onze hulppredikant Jeroen Hozée op **zondag 3 april** en onze consulent ds. Bert Beukenhorst op **24 april**, hebben we deze maand twee minder bekende gastvoorgangers.

Op zondag **10 april** mogen we voor het eerst de heer *Norbert Ngila Bampung*a als gastvoorganger verwelkomen.

Norbert Ngila is al vele jaren lid van de VZW Leprazending-België, sinds kort opnieuw bestuurder, en één van de drijvende krachten om deze VZW een nieuw elan te geven.

Norbert Ngila werd geboren in DR Congo in de provincie 'Équateur' in 1957. Hij studeerde aan de "Université du Zaïre" waar hij een diploma van licentiaat in menselijke geografie behaalde. In 1986 kwam Norbert naar België met een studiebeurs van de Belgische regering om te studeren aan de Universiteit Antwerpen en behaalde er in 1994 een diploma van Master in de Politieke en Sociale wetenschappen, richting : internationale politiek.

Norbert is heel actief in het verenigingsleven :

2004-2010 : **educatief medewerker bij het Platform van Afrikaanse Gemeenschappen**, een erkende landelijke vereniging die de belangen behartigt van de Afrikaanse gemeenschap in Vlaanderen.

2010 tot heden: **voorzitter van het Afrikaans Intercommunautair Centrum**, een sociaal-culturele organisatie gericht op het bevorderen van gelijke kansen en diversiteit. Als bovenlokale organisatie streeft zijn organisatie naar de versterking van de Afrikaanse verenigingen door het verstrekken van advies, vormingen en allerlei hulpverlening.

Norbert gaat geregeld voor in 'zijn' Baptistische kerk in Antwerpen Linkeroever, en als gastvoorganger voor Leprazending-België. Begin dit jaar heeft hij de studies theologie aangevat aan de ETF in Heverlee. Norbert en zijn vrouw Gisèle zijn de gelukkige ouders van twee schattige dochtertjes Aurélie en Naomi.

Op **zondag 17 april** verwachten we **ds. Cor de Beun** als gastpredikant. Hij was vele decennia predikant in de prachtige VPKB kerk 't Keerske in Brugge. Ds. de Beun studeerde theologie in Brussel en stapte in het huwelijksbootje met Mieke, een Vlaamse schone met een Italiaans temperament: haar vader ds. Caproni was immers afkomstig van het prachtig pittoreske stadje Lucca, niet zo ver van Pisa.

Hoewel Ds. de Beun al enkele jaren van een welverdiend emeritaat geniet, gaat hij graag nog eens voor in de eredienst.



avondcontact

Donderdag 21 april, in het PCC - Sterven, het bewustzijn en de dood.

De roman "De filosoof sterft" verhaalt het stervensmoment van een tachtigjarige professor. Hij denkt terug aan de gebeurtenissen die zijn lange bestaan bepaalden en ervaart opnieuw de intensiteit ervan. De auteur verkent daarin de religieuze overlevering omtrent einde en dood. Daarin neemt de Bijbel en de apocalyptische literatuur een belangrijke plaats in. Johan Temmerman zal ons over deze thema's onderhouden.

Johan Temmerman was voormalig predikant van de Brabantdamkerk te Gent en is actueel actief als hoogleraar systematische theologie aan de Faculteit voor Protestantse Theologie te Brussel. Warm aanbevolen !!

meditatie

kies dan het leven

Deze woorden voor Pasen stammen uit het slot van Mozes' toespraak tot het volk Israël in het Bijbelboek Deuteronomium 30 vers 19 volgens de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951. *Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen*, staat er in de nieuwe Bijbelvertaling.

Maar hebben wij nog wel iets te kiezen? Velen van ons twijfelen aan de vrijheid om te kiezen. Heeft het nog wel zin? De grote heren beslissen toch zonder ons. Wie van ons heeft nog wat te vertellen? Het aantal houthakkers en waterputters onder ons neemt hand over hand toe. De goede verstaander weet dat dit een verwijzing is naar de vreemdelingen in Deuteronomium. De grenzen van Europa gaan op slot. Daar helpt geen lieve moeder aan. Maar u moet niet denken dat het daarmee ophoudt. Want de tocht naar het beloofde land blijft een uitdaging voor velen die de plaatselijke miserie wensen te ontvluchten. Een vluchteling blijft vindingrijk en laat zich niet afschrikken door een lange tocht door de woestijn of door een grens van prikkeldraad.

Nee, we hebben geen idee hoe onze toekomst er uit zal zien. Laat staan de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. We hebben niet veel te kiezen. Het overkomt ons en we weten er niet altijd raad mee. De vluchteling daarentegen kiest voor het betere leven, voor zijn toekomst en voor zijn kinderen. Zou hij de woorden van Mozes gehoord hebben?

Misschien kunnen wij nog iets van hem leren. Het geloof in een betere toekomst. Een paasgehoof zagezegd. Met Pasen kiezen wij voor het leven met het mooi gestructureerde Paaslied (NLB 566): *Midden in de dood zijn wij in het leven, want één breekt het brood om met ons te leven midden in de dood.*

Met opgewekte paasgroet, Ds. Jan van den Berg (overgenomen uit Kerkmozaïek)

pastoralia

“Het zal beteren als de dagen lengen”, wordt gezegd...Ja, verstopte neuzen en kriebel-kelen kunnen baat hebben bij beter weer, sombere muizenissen verbleken misschien als het zonnig wordt en iedereen wat vrolijker...

Maar, het zonnetje of de warmere temperaturen, waar we allen naar verlangen, helpen niet echt als men in het zieken-

huis ligt. Zo maakte Cécile De Vilder een kwalijke val met verschillende breuken tot gevolg. Zij is alweer een paar weken gehospitaliseerd in het AZ Jan Palfijn.

Ook Jeanine Hoste- Larno deed een lelijke smak en ligt met een gebroken dijbeen in de Volkskliniek. Veel pijn en ongemakken zijn beide dames hun deel. We wensen hen veel kracht en geduld toe in de tijd van herstellen.

Mevrouw Zerfass mocht na een korte ziekenhuisopname terug naar huis. Zij is nog wat verzwakt maar houdt goede moed.

Onze gedachten zijn ook bij Marguerite Jonckheere- Renard die met een aantal gezondheidskwalen kampt. We bidden ook haar moed en volharding toe.

Verdriet was er bij Thea Van Zuren, die afgelopen week afscheid moest nemen van haar oudste zuster. We bieden ons medeleven aan.

Beter nieuws is er over Elisabeth Bruyneel, die nu naar de revalidatieafdeling van het UZ verhuisd is. De weg is echter nog lang.

Isabella van Belle- Leyman en Daniël hebben een nieuwe woonst gevonden in het Provinciaal Zorgcentrum in Merelbeke, Lemberge. We zijn dankbaar dat ze terug samen kunnen wonen, met de nodige hulp en ondersteuning. We hopen dat ze zich vlug thuis mogen voelen in deze nieuwe omgeving.

Natuurlijk blijven wij ook begaan met Cees van Leeuwen en Ina en Wim Pesch en er is ook nieuwe bezorgdheid om de gezondheid van Ed Hozée. Heel wat anderen zijn in onze gedachten: ouderen, zieken, eenzamen en bedroefden. Wij hopen en bidden dat allen zich mogen gedragen weten door Gods Geest en Zijn aanwezigheid mogen ervaren. Binnenkort hebben we een nieuwe dominee, die heel wat bezoeken zal mogen afleggen om iedereen te leren kennen.



Als u echter ondertussen een bezoekje of gesprekje op prijs stelt, mag u altijd contact opnemen met iemand van de kerkenraadsleden of de hulppredikant, Jeroen, waarvan u de telefoonnummers op de binnenzijde van de kerkbrief kan terugvinden.

Gods Zegen toegewenst, M.D.J.

We sluiten deze gedachten af met een prachtig gedicht van Felix Timmermans, aangereikt door Janny Geluck.

Emmaüs

'Heer blijf bij ons, de zon gaat onder.

Wij boden dan het avondbrood
de vreemde man, die langs de baan
met ons was meegegaan.

En wyl hij, 't zegenend, de ogen sloot,
gebeurde het: zijn aangezicht
verklaarde in een hemels licht,
waarin Hij plotseling ver-
dween.....

Dit was het wonder.

Wij stonden weer alleen,
doch vouwden blij onz' handen.

Het was alsof Hij door ons heen
verdween

en 't licht in ons is blijven branden.

Blijf zo in ons, o Heer, de zon
gaat onder!



jarigen in april

Sarah Bettens, 6 april

Anthony Decaestecker, 12 april

Gustaaf Baetens, 14 april

Christiaan Buysse, 17 april

Lorraine Liagre-Calliau, 25 april

An Van der Haehen, 5 mei



varia

Pierre en Lorraine Liagre-Calliau zijn verhuisd naar de Mathilde Pedestraat 20, 9050 Gentbrugge.

We wensen hen samen nog vele gelukkige en gezonde jaren toe in hun nieuwe woonst en hopen dat ze zich vlug thuis voelen.



nieuwe film

ProJOp, de jongerenorganisatie van de VPBK, kondigt een nieuwe, spannende film aan, binnenkort te zien in de bioscoop: **Risen**, de opstandig door een spannende bril

In de bios vanaf 6 april. Een Romeinse legerkapitein (Joseph Fiennes) krijgt de opdracht de waarheid te achterhalen achter de opstanding van Jezus en te voorkomen dat het grote gevolgen heeft. Spannend met een originele kijk op het Paasverhaal.
Trailer:

<https://www.youtube.com/watch?v=R-R9JY4le7k>





concert(1)

**op donderdagavond 7 april 2016 van het ensemble 'ART IN PRACTICE',
een groep Chinese en Japanse studenten aan het Gentse Conservatorium.**

Op donderdagavond 7 april 2016 biedt de Brabantdamkerk u een gratis concert aan van het enthousiaste ensemble 'ART IN PRACTICE', een groep jonge conservatoriumstudenten (piano, klarinet, fluit, ...) uit China en Japan onder leiding van de heer Keye Tang.

Zij zullen samen een gevarieerd programma brengen van klassieke en recentere werken, van ondermeer Felix Mendelssohn en Georges Bizet (Carmen).

Van harte welkom op dit wellicht verrassende en originele concert met een Oosters tintje.

Aanvang: 19u30. Duur van het concert: ongeveer 1,5 uur.

concert(2)

Concert en Multiculturele maaltijd, t.b.v. KAP-KAMP Zuid - Afrika.

Zie affice —>

CONCERT
en **MULTICULTURELE**
MAALTIJD
t.b.v. **KAP-KAMP ZUID-AFRIKA**

Vrijdag
8 APRIL
2016
RABOTKERK
Begijnhoflaan31, Gent

CONCERT HAARTEN
met het Rabotjeugdkoor,
Tabita, Clim & Dorien, Josette
& Friends, Aimée en Solange
bij Grace 0470853413
of Olive 0485617560

MAALTIJD
Specialiteiten uit Rwanda,
Kameroen, Congo en Indonesië
concert 18u, maaltijd 19u

PRIJS
€ 15 volwassenen
€ 12 studenten — € 7 kinderen

KAP
is een organisatie van de Protestantse Kerk
België (VPKB) in samenwerking met Zuid-
Afrika, Rwanda, en Duitsland. Jongeren uit
deze vier landen verblijven zomer 2016

**concert(3)**

Op zaterdagavond 16 april, 19u30 (deuren 19u) plant de Brabantdamgemeente samen met Johannes Dewilde een bijzonder dubbelconcert met een kinder- en jeugd-koor van de muziekschool Gent. We verwachten niet minder dan een vijftigtal uitvoerders ! Het is een gemengd programma met piano en koor, aangevuld met een beetje slagwerk hier en daar. Het wordt een dubbeloptreden, voor kinder- en jeugd-koor.

Als klap op de vuurpijl zingen beide koren op het einde nog eens samen. Meer details over het muzikaal programma kunt u alvast vinden op de affiche In de Brabantdamkerk en het PCC. Kaarten kosten 5 Euro en zijn vooraf te verkrijgen bij Johannes Dewilde op dit mailadres: **johannesdewilde@hotmail.com**. Belangstellenden die zelf geen toegang tot e-mail hebben, kunnen gerust één van de kerkenraadsleden contacteren om via hen kaarten vooraf te reserveren.

jongerensynode

Op zaterdag 21 mei wordt, binnen de schoot van de VPKB, een jongerensynode gepland waar het vooral zal gaan over de jeugd en/in de kerk. Maria Euwema bereidt als jeugdwerker mee de synode voor.

Aan de kerkenraadsleden werd gevraagd om alvast na te denken over en een antwoord te formuleren op de vragen die het jongerenplatform (dat de synode voorbereidt) ons stelt. We hadden reeds een eerste bezorgd gesprek hierover met onze toekomstige dominee.

Hieronder alvast de vragen. Wie wil kan er misschien ook al eens over nadenken!

1. Wat zou u graag van uw geloof willen doorgeven aan kinderen en jongeren in uw gemeente of omgeving?
- 2a. Wat bezielt kinderen en jongeren vandaag? Wat houdt hen bezig?
- 2b. Welke elementen bieden aanknopingspunten als kerk?
- 3a. In hoeverre is uw kerk bezig met de participatie van kinderen en jongeren? Heeft uw gemeente hiermee al geëxperimenteerd en zo ja, wat waren de ervaringen en leerpunten?

3b. Heeft uw gemeente hiermee al geëxperimenteerd en zo ja, wat waren de ervaringen en leerpunten: in de zondagsdienst, met jeugdwerk 'rond' de kerk, met betrekking tot het ondersteunen van gezinnen en (groot)ouders in geloofsopvoeding? MDJ

open kerkdagen 2016

Dit Europees evenement zal dit jaar al voor de 9^e keer plaatsvinden en wel op 4 en 5 juni.

Aan de editie van 2015 namen bijna 500 kerken in België en Luxemburg deel en ongeveer 85.000 geïnteresseerden kwamen op bezoek. Het thema was toen Clair/Obscur. Dit jaar is het thema **Klanken en Stilte**.

Het leek ons een mooi initiatief en onder impuls van de Synode hebben wij met onze Brabantdamkerk ingeschreven om dit jaar mee te doen met de **Openkerken Dagen** en zo zullen we onze kerk op zondag 5 juni vanaf 13 uur openstellen voor bezoekers aan dit project. Wij zijn bezig een gevarieerd programma uit te werken rond het thema van dit jaar. Meer daarover zullen jullie vinden in de kerkbrief van mei.

In Wallonië en het Antwerpse waren er vorig jaar ook al verschillende kerken van VPKB-gemeentes die hebben deelgenomen, zo werd mij in het oor gefluisterd. De ervaring die wij al jaren hebben op gedaan bij het openstellen van onze kerk gedurende de Gentse feesten, waardoor wij door al die jaren heen honderden bezoekers hebben mogen verwelkomen in ons kerkgebouw om kennis te maken met een voor hen vaak onbekende geloofsbeleving, heeft er ons dit jaar toe aangezet een stapje verder te gaan op die weg.

Zo sluiten wij ons dit jaar in Gent als Protestantse gemeente aan bij de grote drie Katholieke kerken die ook ingeschreven zijn. Wij zien het als een instrument van toenadering en evangelisatie langs de zachte weg van Klanken en Stilte in een wereld die steunt onder de druk van onrust en lawaai.

Marijke



Is het mogelijk om de artikelen voor de kerkbrief april door te sturen vóór 16 april 2016. Dank u.

Activiteitenrooster april

Zondag	27/mrt	08.30 u	Paasontbijt
Donderdag	7/apr	19.30 u	Concert van het ensemble "Art in Practice"
Vrijdag	8/apr	18.00 u	Concert en Multiculturele maaltijd in de Rabotkerk t.b.v. KAP-Kamp Zuid Afrika
Zaterdag	9/apr	20.15 u	Concert Missa Unitatis in de OLV kathedraal te Antwerpen
Woensdag	13/apr	14.30 u	Gemeenschapsdans – Patijntjestraat 27
Woensdag	13/apr	19.30 u	Kerkenraadsvergadering bij Micheline
Zaterdag	16/apr	19.30 u	Dubbelconcert met kinder en jeugdkoor onder leiding van Johannes Dewilde
Zondag	17/apr	12:00 u	Redactieraad in het PCC
Zondag	17/apr		Intrededienst ds. Peter Smits te Dendermonde
Donderdag	21/apr	19.30 u	Avondcontact : Ds. Johan Temmerman spreekt over "Sterven, het bewustzijn en de dood" in het PCC
Zondag	24/apr	11.00 u	Gemeentevergadering: verkiezing kerkenraadsleden
Zondag	24/apr	12.00 u	Gezamenlijke lunch en knutselmiddag (PCC)
Woensdag	27/apr	14.30 u	Gemeenschapsdans – Patijntjestraat 27
Vrijdag	29/apr	14.30 u	Bijbel-aan-Huis bij Marleen, Keizer Karelstraat 195, Gent
	29/apr	19.30 u	Bijbel-aan-Huis bij An en Francis, Keistraat 173, De Pinte
Zondag	22/mei	15:00 u	Intrededienst van ds. Buzogàny
Zondag	5/jun	13.00 u	Open kerkdagen 2016 - Brabantdam kerk open

Herwig Smetryns



Schilderwerken
Decoratie

Verhoogstraat 52
9260 Schellebelle
TEL 09-369.99.13
GSM 0476-37.99.13
BTW BE.0875.343.440
herwig.smetryns@telenet.be



www.immoverbrugghe.be
Tel. 0475/29 13 15

GRATIS SCHATTING, GEEN RESULTAAT = GEEN KOSTEN
CORRECTE EN PROFESSIONELE AANPAK

HANS VERBRUGGHE - PARLEVLIEET

POELSTRAAT 235, MERELBEKE 09/230.84.30 of 0475/29.13.15

WWW.IMMOVERBRUGGHE.BE

INFO@IMMOVERBRUGGHE.BE

BIVnr. : 500576



Zondag 27 maart – 10.00 uur	Pasen
voorganger	Ds. Albert Beukenhorst
kerkenraadsleden van dienst	Francis/Micheline
collectes	Project Rik Celie
organist(e)	Mizue Fukushima
kinderkerk	Jeroen
Zondag 3 april – 10.00 uur	
voorganger	Jeroen Hozée
kerkenraadsleden van dienst	Aletta/Rita
collectes	Kerkenwerk/Bloemen
organist(e)	Mizue Fukushima
kinderkerk	Etty
Zondag, 10 april – 10.00 uur	
Voorganger	Dhr Norbert Ngile Bampunga
Kerkenraadsleden van dienst	Martine/Rita
Collectes	Leprazending
Organist(e)	Mizue Fukushima
Kinderkerk	Joris
Zondag, 17 april – 10.00 uur	
Voorganger	Ds. C. De Beun
Kerkenraadsleden van dienst	Francis/Micheline
Collectes	Kerkenwerk/Kerkbrief
Organist(e)	Mizue Fukushima
Kinderkerk	Janneke
Zondag, 24 april – 10.00 uur	Gemeentevergadering
Voorganger	Ds. Albert Beukenhorst
Kerkenraadsleden van dienst	Aletta/Rita
Collectes	Kerkenwerk/Diaconie
Organist(e)	Ko Van Heest
Kinderkerk	Jeroen
Zondag, 1 mei – 10.00 uur	
Voorganger	Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst	Aletta/Micheline
Collectes	Kerkenwerk/Bloemen
Organist(e)	Mizue Fukushima
Kinderkerk	Etty



vr. 1	Exodus 13:1-16	Blijf gedenken
za. 2	Exodus 13:17-14:14	Vloedlijn
zo. 3	Exodus 14:15-31	Recht door zee
ma. 4	Exodus 15:1-21	Overwinningslied
di. 5	Lucas 24:13-35	Wandelen met Jezus
wo. 6	Lucas 24:36-53	Een nieuw begin
do. 7	Exodus 15:22-27	Bitter en zoet
vr. 8	Exodus 16:1-20	Vleeshonger
za. 9	Exodus 16:21-36	Dagelijks brood
zo. 10	Exodus 17:1-7	Water uit de rots
ma. 11	Exodus 17:8-16	Strijd op hoog niveau
di. 12	Handelingen 11:19-30	De eerste christenen
wo. 13	Handelingen 12:1-17	Wel gebeden, niet verwacht
do. 14	Handelingen 12:18-25	Terechtstellingen
vr. 15	Handelingen 13:1-12	Uitzending
za. 16	Handelingen 13:13-25	Bijbelse lijn ...
zo. 17	Handelingen 13:26-41	... naar het heden
ma. 18	Handelingen 13:42-14:7	Grote wonderen
di. 19	Handelingen 14:8-20	Wisselende stemmingen
wo. 20	Psalm 100	Dankoffer
do. 21	Exodus 18:1-12	Gezinshereniging
vr. 22	Exodus 18:13-27	Managementcursus
za. 23	Exodus 19:1-15	Boodschapper van God
zo. 24	Exodus 19:16-25	Bevend bij de berg
ma. 25	Psalm 118:1-14	Blijf het herhalen:
di. 26	Psalm 118:15-29	Eeuwig duurt zijn trouw!
wo. 27	Handelingen 14:21-28	Gemeentewerk
do. 28	Handelingen 15:1-21	Strijd om de besnijdenis
vr. 29	Handelingen 15:22-35	Steun aan elkaar
za. 30	Ezechiël 33:1-9	Een gewaarschuwd mens