

3

## Kerkbrief maart 2016



**“Christus wordt in het graf gelegd”  
door Caravaggio (1602-1604)**

**België – Belgique  
P.B.- P.P.  
9050 Ledeberg 1  
3/5030**



van de V.P.K.B. Gemeente Gent-  
centrum

maandblad – jaargang 2016  
(11 xper jaar)

Afzendadres & Verantwoordelijke  
uitgever:

J. A. De Jonge, Patijntjestraat  
214, 9000 Gent

P209671

# Kerkbrief

Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België - Gemeente Gent-Centrum

## Gemeente Gent-Centrum (Brabandamkerk)

**Consulent:** Ds. Bert Beukenhorst, 054/338371, albert.beukenhorst@gmail.com

**Hulppredikant:** Dhr. Jeroen Hozée, 0499/28.02.18, j.hozee@icloud.com,  
+31(0)6/39.12.96.95

Indien niet bereikbaar kan u één van de ouderlingen contacteren :

**Ouderlingen:** Mevr. Aletta Rambaut, 09/233.67.16, aletta.rambaut@telenet.be

Mevr. Marijke Schaefer-Kruyne, 09/282.50.81, marijke.kruyne@gmail.com

Dhr. Francis Van de Walle, 09/281.05.18, fjvdwalle@gmail.com

Mevr. Martine De Jonge, 09/222.59.79, mar10.dejonge@telenet.be

**Diakenen:** Mevr. Rita Martens (voorzitter), 09/362.83.38, rita.martens@telenet.be

Mevr. Micheline Morel, 09/224.21.26, mmorel26@yahoo.com

**Scriba:** Mevr. Louise Hanappe-van 't Hooft, 09/386.25.57, louise@hanappe.com

**Kinderkerk:** Mevr. Martine De Jonge, 09/222.59.79, mar10.dejonge@telenet.be

**Organisten:** a) Mevr. Mizue Fukushima, irina333@nifty.com.

b) Dhr. Jacobus Van Heest, 09/335.69.45, hillechiena-jacobusd@telenet.be

c) Mevr. Aletta Rambaut, 09/233.67.16, aletta.rambaut@telenet.be

d) Dhr. Ch-Henri Vanden Broucke, charleshenrivandenbroucke@hotmail.com

**Logistiek medewerker:** Dhr. Philippe Adams, 09/233.67.16, philippe.adams@telenet.be  
0478/75.44.23

**Kerkadres :** Hoek Brabantdam /Sint Kristoffelstraat te Gent

**Kerkdiensten :** Iedere zondag om 10.00 uur. Ingang aan de Brabantdam

**Protestants Cultureel Centrum (P.C.C.) :** Keizer Karelstraat 187, 9000 Gent, Tel. 09/ 225.08.98

**Redactieraad van de kerkbrief:** Dhr. Jeroen Hozée, Dhr. Peter Van Damme, Mevr. Bea Baetens,  
Mej. Jasmien van Belle en Dhr. Nico van Belle.

**Kerkbriefmailbox:** kerkbrief@protestantsekerk-gentcentrum.be

**Medewerkers:** Dhr. Daniël Van Steenkiste; Louise Hanappe

**Website:** Dhr. Peter Van Damme

### *Financiële verrichtingen :*

Voor het kerkenwerk IBAN BE12 0000 3264 0092; BIC BPOTBEB1; ten name van VPKB Gent—Centrum

Voor de *Vlaamse Olijfberg*: IBAN BE10 6527 9979 6004; BIC HBKABE22 Ten name van de Vlaamse Olijfberg vzw te Gent.

## Gemeente Gent Noord (Rabotkerk)

Predikant Ds. Marc Loos, Blauwstraat 34, 9032 Wondelgem

Tel/fax: 09/253.29.00/ e-mail : [marc.loos@pandora.be](mailto:marc.loos@pandora.be)

Kerkadres Begijnhoflaan 31, 9000 Gent/ diensten: iedere zondag (10 uur)



## van de redactie

Beste lezers,

Pasen valt in maart dit jaar. We bevinden ons dus in de 40 dagen tijd. De voorplaat is van de Italiaanse schilder Caravaggio.

Caravaggio voluit Michelangelo Merisi da Caravaggio (Amerighi da Caravaggio, gelegen in de provincie Bergamo, 29 september 1571 - Porto Ercole, 18 juli 1610), leefde in de periode van de Barok. Zijn werk is echter relatief uniek voor die tijd.

Hij is de geschiedenis ingegaan als kunstschilder van het **clair-obscur**, het dramatische licht-donker contrast. Caravaggio had een enorme invloed op de kunstenaarsgeneratie na hem in heel Europa (oa Rembrandt van Rijn, Gerard van Honthorst, Hendrik ter Brugghen, Jan van Bijlert en Dirck van Baburen).

Ook het schilderij van "De Emmaüsgangers (1601)" is daar een toonbeeld van (National Gallery London). Maar dat is eigenlijk iets voor na Pasen, zie pagina 17.

Nico



## van de kerkenraad

### MAART VERGADERING

Het was een beetje een spannende vergadering : ds. Tihamer Buzogány had al eerder bevestigd dat hij het beroep naar Gent wilde aanvaarden, maar de datum van zijn overkomst hing af van het vinden van een geschikte woning. Juist op de avond van de kerkenraadsvergadering had ds. Buzogány een afspraak met de eigenares van een huis dat een goede onderkomst biedt voor een groot gezin (vier zonen).

### INHOUD :

van de redactie .....	3
van de kerkenraad ...	3
vooruitblik .....	5
Meditatie .....	8
Paasgedicht .....	9
Pastoralia .....	10
Diaconie .....	11
jarigen .....	13
varia .....	13
activiteitenrooster ...	18
dienstenrooster .....	19
leesrooster .....	20

We are on the Web

<http://www.protestantsekerk-gentcentrum.be/>



De dag nadien kwam het “verlossende” woord : de woning in Mariakerke werd gehuurd en ds. Buzogàny zal per 1 mei a.s. naar Gent overkomen. Er wacht ds. Buzogàny een drukke periode met de verhuizing en ons als kerkenraad en beheerraad om zijn komst op alle vlakken verder voor te bereiden en te begeleiden.



We zijn erg tevreden dat mede dank zij de inzet van de beroepingscommissie de vacature zo snel ingevuld kon worden en zijn overtuigd en dankbaar dat we met ds. Buzogàny een voorganger krijgen die onze gemeente veel te bieden heeft. Een ander belangrijk punt van deze vergadering was de ambtstermijn van kerkenraadsleden. U leest elders in dit nummer dat de kerkenraad heeft besloten tot een gemeentevergadering (april), waarin de stemgerechtigde leden zich kunnen uitspreken over de uitzonderlijke verlenging van de ambtstermijn van twee leden.

Zoals gewoonlijk kwamen de voorbije en toekomstige activiteiten aan bod, ging onze aandacht uit naar de zieken en ouderen in onze gemeente, bezonnen we ons over het zomerproject en bespraken we een resem praktische punten.

LH

### **Gemeentevergadering in april**

Volgens ons Gemeentereglement, goedgekeurd op 30 april 2006, worden kerkenraadsleden (ouderlingen/diakenen) verkozen voor een periode van vier jaar; aftredende leden zijn éénmaal terstond herkiesbaar. Dit jaar beëindigen Rita Martens (Voorzitter van de kerkenraad) en Aletta Rambaut hun tweede ambtstermijn en zouden dus eigenlijk de kerkenraad moeten verlaten. Op een ogenblik dat een nieuwe predikant zijn intrede in de gemeente doet moeten we dus hun ervaring, know-how en inzet missen.



De kerkenraad meent dat dit geen gunstige situatie is en wil de gemeente daarom voorstellen de ambtstermijn van deze twee leden ten uitzonderlijke titel voor twee jaar te verlengen.

In haar vergadering van 17 februari 2016 heeft de kerkenraad daarom besloten over te gaan tot een gemeentevergadering waarin de stemgerechtigde leden van de gemeente zich voor of tegen dit voorstel zullen kunnen uitspreken. Deze gemeentevergadering zal doorgaan op zondag 24 april, na de dienst. De stemgerechtigde leden van de gemeente krijgen nog een persoonlijke uitnodigingsbrief.

Louise van 't Hooft, Scriba



## vooruitblik

### rondom de diensten

#### Gastvoorgangers :

Naast stilaan vertrouwde gastvoorgangers als de heer Herman Fresen, mevrouw Antoinette Panhuis, onze consulent ds. Albert (Bert) Beukenhorst en onze hulppredikant Jeroen Hozée, mogen we deze maand op 20 maart de heer Harry Sinnaghel verwelkomen als gastvoorganger. Harry Sinnaghel is een bijzonder bezige bij, want naast een drukke beroepsloopbaan in de IT sector waar hij al meer dan 25 jaar actief is in diverse hoedanigheden (te veel om hier op te noemen), betoont hij ook bijzondere belangstelling voor de Joods-Christelijke betrekkingen en gaat hij geregeld voor als gastvoorganger in diverse VPKB-kerken. Zo was hij ook al eens eerder gastvoorganger in de Brabantdamkerk. Harry heeft overigens langs moeders kant familiebanden met Horebeke.



Op vrijdag 25 maart zal Ds. Bert Beukenhorst voorgaan in de Goede Vrijdagdienst, wat zoals altijd een ingetogen dienst zal zijn met bediening van Heilig Avondmaal.

### Paasontbijt-Pasen



Een heerlijk paasontbijt in het PCC...

U komt toch ook? Zondag 27 maart om 8.30 uur

Onze huiskok Philippe staat alweer paraat. Inschrijven bij Rita Martens.

Na het paasontbijt gaan we met zijn allen op zijn paasbest naar de kerk waar ds Beukenhorst de dienst zal leiden (ivm de speciale collecte zie artikel onder rubriek diaconie)

### Zomeruur

Op 27 maart, **inderdaad** op Pasen, om 2 u 's nachts gaat de klok een uurtje vooruit.

Gelieve er rekening mee te houden voor zowel het Paasontbijt als de Paasdienst....anders worden het vijgen na Pasen (de redactie).





## avondcontact

Donderdag 17 maart, in het PCC

### **Mieke Felix: *De Reis – naar het Gilgamesj-epos - een KAHAANIVertelling***

Misschien is dat het ergste. Een vriend die sterft, zomaar. Daarnet liep hij nog rond, nu ademt hij niet meer. Je wil hem zoeken. Je stapt door woestijnen en donkere tunnels, door stralende tuinen, tot aan de rand van de zee. Je weet maar één ding zeker: jou mag dit niet overkomen. Jij bent niet van plan om ooit dood te gaan.

Het is verbijsterend hoe modern het “oudste verhaal van de mensheid” ons nu nog in de oren klinkt. Of hoe het zo'n 4000 jaar geleden in spijkerschrift vastgelegde verhaal over Gligamesj en Enkidoe klinkt alsof het over ons gaat. En dat is natuurlijk ook zo. Dat is wie wij zijn: mensen, dat wil zeggen, wezens die weten dat ze ooit zullen sterven – en die zich daar niet bij kunnen neerleggen.

Mieke Felix volgde een theateropleiding aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen en kunstwetenschappen aan de UGent. Meer recent studeerde ze af aan de theologische faculteit te Leuven. KAHAANIVertellingen is haar eigen project waarin ze grote verhalen van de mensheid opnieuw vertelt, voor mensen van nu.

## **aankondiging van een bijzonder dubbelconcert op zaterdagavond 16 april 2016**

Op zaterdagavond 16 april, 19u30 (deuren 19u) plant de Brabantdamgemeente samen met Johannes Dewilde een bijzonder dubbelconcert met een kinder- en jeugdkoor van de muziekschool Gent.

We verwachten niet minder dan een vijftigtal uitvoerders ! Het programma is een gemengd programma met piano en koor, aangevuld met een beetje slagwerk hier en daar. Het wordt een dubbeloptreden, voor kinder- en jeugdkoor.

Als klap op de vuurpijl zingen beide koren op het einde nog eens samen. Meer details over het muzikaal programma kunt u alvast vinden op de affiche In de Brabantdamkerk en het PCC. Kaarten kosten 5 Euro en zijn vooraf te verkrijgen bij Johannes Dewilde op dit mailadres: [johannesdewilde@hotmail.com](mailto:johannesdewilde@hotmail.com). Belangstellenden die zelf geen toegang tot e-mail hebben, kunnen gerust één van de kerkenraadsleden contacteren om via hen kaarten vooraf te reserveren.



## nieuws van de Gaspard

Het schooljaar is weer een hele tijd bezig en het is tijd voor de Algemene Ledenvergadering en de Kaas- en Wijnavond. De Vereniging ter Bevordering van het Christelijk Onderwijs te Gent vzw nodigt haar leden uit om aanwezig te zijn op de jaarlijkse Algemene vergadering op 21 maart om 20u op school.

Naast de herverkiezing van drie leden, mn. de heren Kris Medart, Johan Temmerman en Carlos Van Bignoot, wordt de heer Paul Bruynooghe vanuit het bestuur voorgedragen. We hopen dat hij het bestuur kan versterken met de grote dossiers die ter tafel liggen. We geven u graag een uiteenzetting van onze plannen.

Een tiental dagen eerder vindt de jaarlijkse Kaas- en Wijnavond plaats op vrijdag 11 maart. Vanaf 18u kan u weer in een gezellige sfeer genieten van een lekkere kaasschotel of een stuk warme beenham. Tegelijkertijd kan u de vorderingen van de werken bekijken die ten behoeve van de brandcompartimentering worden uitgevoerd. Van harte welkom op deze benefietavond voor de school. Hopelijk tot dan!

Aletta



Rijzenbergstraat 40 - 9000 Gent - [www.mijnschool.be](http://www.mijnschool.be)



**Vele wijnsoorten**  
**Warme beenham**

**Kaasschotel met brood**  
**\*Kinderdisco\***



## meditatie

### De viering van de Tafel van de Heer

De frequentie van de viering van de tafelgemeenschap is in onze VPKB-gemeenten verschillend. In veel gemeenten wordt de dienst van Schrift en Tafel gevierd op de eerste of tweede zondag van elke maand. In enkele gemeenten ook op de feestdagen zoals Kerst, Palmzondag, Hemelvaart, Pinksteren... Uit het Nieuwe testament leren we dat Jezus' volgelingen regelmatig "het brood gebroken hebben" ( Hand.2, I Cor. 17 e.a.). Uit de latere geschriften weten we dat in de eerste eeuwen de christenen geregeld, zondag na zondag, het Avondmaal vierden. In de loop der tijden kwamen daar allerlei gebruiken en zelfs misbruiken bij. De Reformatie trad zuiverend op, maar de frequentie - wekelijks - bleef behouden. De viering beperken tot 4 maal per jaar komt van Calvijns Schotse leerling John Knox. De redenen waren zeer praktisch: er was een enorm gebrek aan predikanten en de nodige catechese aan gemeenteleden ontbrak, waardoor al snel weer een bijgelovige betekenis gegeven werd aan de Tafelgemeenschap.

De viering werd in de loop van de tijd opgezaald met een zeer uitgebreid formulier, speciale zondagen waarop men verondersteld werd de viering goed voor te bereiden. Er kwam ook een tuchtregel die erop moest toezien dat zondaars in de gemeente niet zouden meevieren. Daardoor werd het deelnemen aan het Avondmaal tot iets heel bijzonders gemaakt. Mensen vroegen zich af: kan ik wel deelnemen, ik, grote zondaar? Ik weet nog dat mijn grootvader vertelde dat hij bij een kerkvisitatie aan een gemeente in Zeeland ( NL) vroeg naar de deelname aan het Avondmaal. Hij kreeg als antwoord van de kerkenraad dat "iedereen hier zijn plaats kent". Dat betekende dat 5 of 6 ouderen aan het Avondmaal deelnamen! Gods grote gave aan ons mensen om ons te versterken door iets zichtbaars en tastbaars - brood en wijn - werd afgewezen. Men moest "waardig" zijn en alleen het geloof door het gehoor leidde tot zaligheid. Het symbool, het teken, werd vervangen door een intellectualistische benadering van het Avondmaal.

Zo kwamen er ook toe het Avondmaal te vieren op Goede Vrijdag, de dag van Jezus' kruisdood, i.p.v. op Witte Donderdag. De Tafelgemeenschap van de Heer werd een maaltijd die men in grote stilte meemaakte en waarin een bijzonder mens herdacht werd.

Pas begin 20ste eeuw kwam er de vernieuwde studie en een meer bijbelse benadering van alle aspecten rond liturgie en viering van de sacramenten. Ook de groeiende contacten met kerken van andere landen (bvb. tijdens de vakanties) gaf mensen de gelegenheid kennis te maken met andere vormen van viering en een grotere frequentie.

Binnen de VPKB zijn het vooral onze Franstalige broeders en zusters die in hun gemeente een wekelijkse viering kennen.

Wat betreft de viering in de week tussen Palmzondag en Pasen, wordt in veel Vlaamse gemeenten het Avondmaal gevierd op Witte Donderdag, de dag dat Jezus met zijn leerlingen de maaltijd voor het laatst voor zijn kruisdood samen gebruikten, en NIET op Goede Vrijdag, de dag waarop Jezus stierf. Misschien is het goed om met uw nieuwe predikant te overwegen de viering weer op Witte Donderdag te laten plaatsvinden met (eventueel) een korte gebedsdienst op Goede Vrijdag om dan vervolgens op zondagmorgen, Paaszondag, de vreugde samen te beleven: de Heer is waarlijk opgestaan!

Bert Beukenhorst, uw consulent



## *Paasgedicht*

**wat doe ik?**

Wat doe ik nu ik Christus ken,  
door zijn genade ben wie 'k ben?  
Veel armen hebben dak noch brood,  
omdat hen niemand redding bood.  
Mijn Christus komt en Hij bevrijdt  
de hele mens, ja, elk die lijdt,  
naar ziel, naar lichaam en naar geest  
moet opstaan voor 't bevrijdingsfeest.

Er is veel honger in mijn land,  
veel mensen leven aan de rand.  
Veel kind'ren sterven voor hun tijd,  
voor oud'ren is het een bitt're strijd.  
Miljoenen hebben nog nooit geleerd  
en weten niet hoe men zich weert.  
Zij leven onder de slavernij,  
van and're goden, nimmer vrij.

Al wie er macht heeft klaag ik aan,  
de rijken zal ik doen verstaan  
dat God het onrecht fel bestrijdt,  
de armoe die ten hemel schreit.  
Mijn Christus komt en Hij bevrijdt  
de hele mens, ja, elk die lijdt  
naar ziel, naar lichaam en naar geest  
moet opstaan voor 't bevrijdingsfeest.

Brazilië, João Dias de Araújo



## *pastoralia*

Met het lengen van de dagen, de zon en de eerste kleurige voorbodes van een fleurig voorjaar mogen we in deze rubriek dit keer melding maken van heugelijk nieuws.

Een hartelijk proficiat aan *Peter en Isa Van Damme* met de geboorte van hun eerste kleinzoon *Liano* op 3 november 2015 al, maar enkele weken geleden konden we Liano begroeten tijdens de zondagse dienst, toen hij mee mocht met Opa en Oma.

Ook verheugend nieuws over *Elisabeth*, de dochter van *Etty en Wim Bruyneel* die vlak voor Kerst zo ernstig getroffen werd door een hersenletsel. Sinds enige tijd is er, zoals Etty me zei, een wonder gebeurd: Elisabeth is uit haar coma ontwaakt en kan alweer voorzichtig stappen en al haar ledematen bewegen! Zij spreekt en maakt elke dag vorderingen en er wordt gehoopt dat zij binnenkort aan haar revalidatie kan beginnen in het UZ van Gent. Nog een lange en moeilijke weg te gaan, maar zij kan weer zelf gaan, wie had dat begin van het jaar durven hopen! De familie voelt zich gedragen door alle medeleven en door Gods oneindig mededogen.

*Isabelle Van Belle-Leyman* heeft het momenteel moeilijk, omdat zij beseft dat zelf zorgen voor haar zoon Daniël eigenlijk niet meer mogelijk is. Zij is sinds enige tijd opgenomen in het Jan Palfijn ziekenhuis, waar zij goede zorgen krijgt en waar naar een goede oplossing wordt gezocht voor Isabelle en Daniël, dit in samenspraak met de familie. Kaartjes zijn heel welkom.



*Pierre en Loraine Liagre* zullen halverwege deze maand verhuizen van hun huis in Gentbrugge, waar zij zoveel dierbare herinneringen zullen achterlaten naar.....een mooie flat in hetzelfde gebouw als hun zoon Rudy en vrouw Sabine. Je zou het een soort kangoeroe wonen kunnen noemen. Wij wensen hen in hun nieuwe woonomgeving nog vele gelukkige jaren toe, omringd door hun grote familiale kring van kinderen tot achterkleinkinderen.

*Cees van Leeuwen* dankt iedereen voor hun meeleven gedurende de laatste maanden. De behandelingen zijn zeer indringend en het valt niet altijd mee om dit allemaal met zijn werk als zelfstandig ondernemer te combineren, maar hij kan rekenen op trouwe hulp op de hoeve, bijgestaan door zijn vrouw Marleen.

*Wim Pesch* is naar Ouddorp in Zeeland vertrokken waar hij dichtbij Ina en verdere familie zijn revalidatie verder zet. Wij wensen hen veel sterkte en geduld toe.



Ook deze maand mogen we iemand feliciteren met een bijzondere verjaardag, nl. *Jacobus (Ko) Van Heest*, Ko jij sluit je eind van deze maand aan bij de groep van de heel sterken en wij wensen je nog gezegende jaren toe, omringd door je kinderen en kleinkinderen.

Verder denken we aan allen die het moeilijk hebben, zich vaak eenzaam voelen maar die wij hier niet bij name noemen. Weet u geborgen in de Liefde van de Heer die iedereen bij name kent.

Stelt u bezoek of een goed gesprek op prijs, aarzel dan niet om iemand van de kerkenraad te contacteren en daarvoor hoeft u niet ziek of eenzaam te zijn.

M.S.K (Nee, niet het Museum voor Schone Kunsten)

## **diaconie**

**Dr. Rik Celie**

### **Speciale Paas collecte!**

Op de kerkenraad hebben we afgesproken om nogmaals te collecteren voor dokter Rik Celie van Doctors On Mission. Rik is nog steeds druk bezig met hart en ziel in Boliviaë en Haïti. Dit terwijl hij zijn teams in Pakistan blijft opvolgen.

Hierbij Rik zelf aan het woord:

**“Hoe God de deuren openhoudt voor Doctors On Mission om de hand te blijven uitstrekken naar de hevig vervolgte Pakistaanse Christenen”.**

We horen wel eens zeggen dat Gods wegen hoger zijn dan de onze, ook soms ondoordringbaar... en – last but not least – dat Hij eenieder wenst en kan gebruiken die zich openstelt voor Hem en ook bereid is tot actie. Dit geldt voor ons allen, niet alleen voor enkele zendelingen. Mijn plan was in ieder geval om de verdere bediening van N. Pakistan stilaan te laten uitdoven. Toch blijkt het weeral eens dat God de immense noden van deze 6 miljoen tellende Christelijke minderheidsgroep ( 3%) kent...Door omstandigheden kon ik niet naar Haïti en dus...

...Mensen worden in Pakistan vervolgd en uitgebuit omwille van hun geloof... Het ene afzonderlijke ernstige geval na het andere komt binnen uit N. Pakistan... En dan zwijgen we nog over de algemene gezondheidsnoden zoals de grote droogte in de Sind Provincie waar er momenteel tientallen kinderen van de Thar bevolking aan het bezwijken is omwille van uitdroging. Doctors On Mission wordt vlug soms (te) goed gekend in de wijde omgeving waar activiteiten worden opgestart. Toch hang ook ik volledig af van jullie gebed en hulp!... Zo komen we o.a. aan het rolstoel project dat we daar opgezet hebben. Omwille van het verbod van de Taliban om te vaccineren om Polio te voorkomen, zijn er daar zeer veel gevallen van kinderverlamming.

Kinderen zitten hun ganse leven in een hoek van hun hut als ze al overleven want werken op de “Stenen bakkerijen” kunnen ze niet. Dankzij een goede samenwerking met een 3-tal verschillende bedieningen konden we tot heel wat zegen zijn voor kinderen maar ook heel wat volwassenen die al heel hun leven op een rolstoel aan het wachten waren... Terzeldertijd konden we ook een grote hoeveelheid van naaimachines aanschaffen voor meestal nog jonge weduwen die hun man in de gruwel van de oorlog en oppressie verloren hebben. Op die manier kunnen deze vrouwen voor zichzelf en hun kinderen voorzien en krijgen zij nieuwe hoop...



De financiële nood blijft groot omwille van de levensreddende projecten...

Ik dank dan ook allen die bijdragen opdat we op deze manier verder tot grote zegen kunnen zijn van velen. Op die manier kunnen we mens per mens aanraken en hen tevens een nieuwe hoop, een nieuwe liefde en ook nieuw bruisend leven in de Heer aanbieden.

Gods zegen en dank voor alles!

Rik & alle Doctors On Mission teams.

( deel uit lang verslag met gruwelverhalen over de situatie in Pakistan! Ingekort door de redactie, M.D.J.)

Elke bijdrage zal zinvol besteed worden, dat weet ik en ik hoop dan ook op jullie gulle gave.

Dokter Rik Celie hoopt met de Paasdagen in België te zijn en dan zou hij naar onze Paasdienst komen.

Met veel dank,

Rita



## **jarigen in maart**

Emilie Van den Boer 11 maart

Ingrid D'Hont-De Meyer 11 maart

Peter Van Damme 14 maart

Erika Görzel 15 maart

Maarten Jonckheere 19 maart

Anne-France Voorham-lutke Schipholt 20 maart

Simonne Vereecke 23 maart

Huguette Vermeersch-Spatz 24 maart

Ghislaine Verschueren 25 maart

Jacobus (Ko) Van Heest 30 maart

David Van Den Hende 31 maart



## **Varia**



### **wereldgebedsdag**

De Wereldgebedsdag 2016 gaat door op 4 maart om 20u in de Orthodoxe Kerk, Sophie van Akenstraat 56, Gent .

De orde van dienst voor 2016 is gemaakt door het Wereldgebedsdagcomité uit Cuba en heeft als thema :

**'Ontvang mij als een kind'.**

### **afscheid**

De gemeente VPKB “ De Geuzentempel” neemt afscheid van haar predikant, ds. L.P.J. van Bruggen, tijdens een eredienst op zondag 6 maart om 15u in de Protestantse kerk aan de Jan Mahieustraat 21 te Roeselare. Ds. van Bruggen zal met zijn gezin verbonden worden aan de Verenigde Protestantse Gemeente te Curacao.



## concert Leçons de ténèbres

Op woensdag 23 maart (Brugge) en donderdag 24 maart (Cafe Huset, Hoogstraat 49, 9000 Gent) worden de Leçons de ténèbres van François Couperin uitgevoerd door het ensemble rond Dimos de Beun nl: Sopranen Chia Fen Wu & Jolien De Gendt , Viola da gamba Dirk Moelants , Klavecimbel Dimos de Beun en Coaching Alexandra Aerts. (toegang 10 €)



## concert Missa Unitatis

Op zaterdag 9 april vindt een concert plaats in de Onze-Lieve-Vrouw kathedraal in Antwerpen. Het Nederlands Kamerkoor "Cappella Pratensis", in samenwerking met diverse lokale koren, brengen de Missa Unitatis ( mis van de eenheid) voor dubbelkoor van Antony Pitts. ( A. Pitts is de schoonzoon van Marguerite Jonckheere, zie ook de kerkbrief van februari). Er worden ook werken gebracht van Clemens non Papa, Vic Nees, Anton Bruckner e.a. De inkom is gratis. In het geval er lezers onder u geïnteresseerd zijn om mee te gaan naar dit concert, kunt u zich opgeven bij mij, ik probeer dan vervoer te regelen.

Martine De Jonge- 09-222.59.79

## Bible Box

### met dank aan De Belgische Gideons

De aandachtige kerkganger heeft wellicht de zogenaamde 'Bible Box' op de leestafel bij de ingang van de Brabantdamkerk al opgemerkt.

Deze 'Bible Box' is een recente gift van De Belgische Gideons VZW.

De Belgische Gideons verspreiden graag ook in België dit nieuwe initiatief van hun Nederlandse zusterorganisatie Bijbelvereniging.nl , voorheen De Nederlandse Gideons. Deze box bevat initieel 80 exemplaren Nieuw Testament in verschillende talen, momenteel 7: Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Pools, Turks en Arabisch.

In elk van de 8 vakken van de box passen namelijk 10 stuks.





Deze Bible Box is een uitgelezen mogelijkheid om de Bijbel in meerdere talen “gratis” aan te bieden aan belangstellende kerkgangers en toevallige passanten. Zij mogen dus geheel gratis een exemplaar Nieuw Testament meenemen. Onze gemeenteleden worden dus hierbij aange-moedigd om toevallige kerkbezoekers zo'n gratis exemplaar aan te bieden.

We durven te hopen dat hier de nodige belangstelling zal groeien, zowel van kerkbezoekers uit het Gentse met het Nederlands of een andere beschikbare taal als moedertaal, als van de talrijke buitenlandse bezoekers aan Gent, met name tijdens het toeristisch seizoen en de Gentse Feesten.

Naargelang de afname zal deze Bible Box geregeld opnieuw aangevuld worden.

Een versie in het Gentsch is vooralsnog niet beschikbaar, wellicht zullen we daar zelf enig initiatief voor aan de dag moeten leggen. Wie voelt zich hiervoor geroepen ?

De Belgische Gideons – en de Brabantdamkerk met hen - hopen dat deze vorm van Evangelie-verspreiding tot grote zegen zal zijn.

### **familie Geurs zegt dank**

Wat waren wij verrast, toen wij na ons 50jaar huwelijk van Aruba thuis kwamen! We bedoelen al die mooie kaarten met goede wensen en namen en handtekeningen. Dan gaat er weer vertrouwde wereld voor je open met veel blijde gedachten en goede herinneringen, dat is inderdaad een bedankje waard.

We hebben een heel fijne tijd gehad op Aruba, jullie spreken van een gouden zon en dat is zeker zo, alle pijntjes en kwaaltjes verdwenen als sneeuw voor de zon. En daarnaast hebben we veel oude kennissen en vrienden mogen bezoeken en ontvangen. En weer goed bijgepraat, daar kunnen we weer lang op teren. Na het al dat genieten van zee en strand en zon, zijn we weer terug in het hoge noorden van Nederland, een halve meter post moesten we doorwerken, zoals jullie zien zijn we er nog steeds mee bezig.

Tevens feliciteren wij jullie met het beroepen van een nieuwe Predikant, we hopen dat jullie daarin gezegend mogen worden. Met hartelijk groeten voor iedereen, van Harmen en Hilda Geurs.





## **geloven=meten=weten**

In onze kerkbrief nr. 1 van 2016 “de zin van het leven” was er sprake van, dat de code van het leven in Gods handen was. Een gemeentelid vond dat wel mooi, maar vroeg of ik dat verzonnen had. Het antwoord was neen, want ik heb mij gebaseerd op het evangelie naar Johannes en ik citeer: “Het woord was bij God en het Woord was God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden en in het Woord was leven”. Dat is toch klare taal, duidelijker kan het niet. Het woord van God was informatie of wijsheid. Sterker nog: het woord was God! De moderne wetenschap heeft onomstotelijk bewezen dat in het allerkleinste (de zgn. Elementaire deeltjes) de materie eigenlijk niet bestaat, maar is samengesteld uit pakketjes golf-energie en zoals wij weten zijn golven informatiedragers. De materie begon dus als informatie, wijsheid.\*, Gods woord.

Maar hoe kon Johannes de schepping van de wereld zo correct beschrijven, terwijl hij niet op de hoogte was van de huidige wetenschappelijke kennis. Ik kan daar maar één antwoord op vinden, nl. Goddelijke inspiratie, openbaring door het Woord. En nu we het toch hebben over elementaire deeltjes, wist u dat zo'n deeltje op twee plaatsen tegelijk kan zijn? Een voorbeeld maakt soms veel duidelijk. We nemen Jeroen, gekend in onze kerk. Als ik zeg: Jeroen was op zondag 24 januari 2016 om 11.00 uur in Australië, maar om 11.00 uur was hij ook in de Brabantdamkerk. Geen mens, die het zou geloven.

En toch bewijst de natuurkunde dat dat wel zo is met een elementair deeltje. Hopelijk gelooft u nu, dat God op vele, alle, plaatsen tegelijkertijd kan zijn. Beste Brabantdammers, als het is om ons geloof te versterken mag het toch een beetje moeilijk zijn. Welnu, zo'n deeltje is een vage golf-energie, maar niet als zijn plaats wordt bepaald, als het gemeten wordt. Dan wordt dat stofje plotsklaps materie, onbegrijpelijk maar waar.

En nu ga ik een stapje verder door te zeggen: als God gemeten wordt, met andere woorden, als wij in God geloven, dan komt God plotsklaps in ons leven en pakt Hij jou eens stevig vast! Maarten Luthur wist dat 500 jaar geleden al: “door het geloof alleen”. En die oude archaische protestantse catechismus wist dat ook al: “geloven is een stellig weten” (meten=weten). Maar in die tijd moest je dat maar aannemen. Ze hadden gelijk, maar de boodschap kwam niet goed over. De moderne wetenschap drukt ons nu wel met onze neus op de feiten. Wie nu nog niet gelooft gebruikt, mijns inziens, zijn verstandelijke vermogens niet genoeg.

\*Prof. Anton Zeilinger: informatie is de oerstof van het universum. The Lord be praised!

JDS







“De Emmaüsgangers (1601)” door Carravaggio

**Herwig Smetryns**



**Schilderwerken  
Decoratie**

Verhoogstraat 52  
9260 Schellebelle  
TEL 09-369.99.13  
GSM 0476-37.99.13  
BTW BE.0875.343.440  
herwig.smetryns@telenet.be



[www.immooverbrugghe.be](http://www.immooverbrugghe.be)  
Tel. 0475/29 13 15

GRATIS SCHATTING, GEEN RESULTAAT = GEEN KOSTEN  
CORRECTE EN PROFESSIONELE AANPAK

HANS VERBRUGGHE - PARLEVLIET

POELSTRAAT 235, MERELBEKE 09/230.84.30 of 0475/29.13.15

[WWW.IMMOVERBRUGGHE.BE](http://WWW.IMMOVERBRUGGHE.BE)

[INFO@IMMOVERBRUGGHE.BE](mailto:INFO@IMMOVERBRUGGHE.BE)

BIVnr. : 500576

## Activiteitenrooster maart

Woensdag	2/mrt 19:30 u	Algemene jaar vergadering De Vlaamse Olijfberg in het PCC
Vrijdag	4/mrt 20:00 u	Wereldgebedsdag in de Orthodoxe kerk Sophia Van Akenstraat 56. Gastland Cuba; thema ontvan Kinderen, ontvang mij.
Zondag	6/mrt 15:00 u	Afscheidsdienst van Ds. Van Bruggen te Roeselare, Jan Mahieustr 21.
Woensdag	9/mrt 14.30 u	Gemeenschapsdans – Patijntjestraat 27
Woensdag	9/mrt 19.30 u	Kerkenraadsvergadering bij Martine van Belle
Vrijdag	11/mrt 18:00 u	Kaas & wijn avond in de Gaspard de Coligny school, Rijsenbergstraat 40, 9000 Gent
Donderdag	17/mrt 19.30 u	Avondcontact : Mieke Felix: De Reis – naar het Gilgamesj-epos - een KAHAANIVertelling in het PCC
Zondag	20/mrt 12:00 u	Redactieraad in consistorie
Maandag	21/mrt 20:00 u	Algemene jaarvergadering Gaspard: herverkiezing leden
Woensdag	23/mrt 14.30 u	Gemeenschapsdans – Patijntjestraat 27
Donderdag	24/mrt 20:00 u	Concert Leçons de ténèbres in Café Huset, Hoogstraat 49 9000 Gent, toegang 10 €
Zondag	27/mrt 08:30 u	Paasontbijt
Zaterdag	9/apr 20:15 u	Concert Missa Unitatis in de OLV kathedraal te Antwerpen
Zaterdag	16/apr 19.30 u	Dubbelconcert met kinder en jeugdkoor onder leiding van Johannes Dewilde
Zondag	24/apr 11:00 u	Gemeentevergadering: verkiezing kerkenraadsleden

*Is het mogelijk om de artikelen voor de kerkbrief april door te sturen vóór 20 maart 2016. Er is dan redactieraad. Dank u.*

**Zondag 6 maart – 10.00 uur**

voorganger	Dhr. Herman Freese
kerkenraadsleden van dienst	Aletta/Micheline
collectes	Kerkenwerk/kerkbrief
organist(e)	Mizue Fukushima
kinderkerk	Etty

**Zondag 13 maart – 10.00 uur**

voorganger	Mevr. Antoinette Panhuis
kerkenraadsleden van dienst	Martine/Rita
collectes	Kerkenwerk/Diaconie
organist(e)	Ko Van Heest
kinderkerk	Jeroen

**Zondag 20 maart – 10.00 uur**

voorganger	Dhr. Harry Sinnaghel
kerkenraadsleden van dienst	Aletta/Micheline
collectes	Kerkenwerk/Kerkbrief
organist(e)	Mizue Fukushima
kinderkerk	Janneke

**Vrijdag 25 maart – 19.30 uur****Goede Vrijdag - H. Avondmaal**

voorganger	Ds. Albert Beukenhorst
kerkenraadsleden van dienst	Martine/Rita
organist(e)	Ko Van Heest

**Zondag 27 maart – 10.00 uur****Pasen**

voorganger	Ds. Albert Beukenhorst
kerkenraadsleden van dienst	Francis/Micheline
collectes	Project Rik Celie
organist(e)	Mizue Fukushima
kinderkerk	Jeroen

**Zondag 3 april – 10.00 uur**

voorganger	Jeroen Hozée
kerkenraadsleden van dienst	Aletta/Rita
collectes	Kerkenwerk/Bloemen
organist(e)	Mizue Fukushima
kinderkerk	Etty



di.	1	Johannes 7:1-13	Geen ster-allures
wo.	2	Johannes 7:14-24	Hoog opgeleid
do.	3	Johannes 7:25-36	Ongrijpbaar
vr.	4	Johannes 7:37-53	Uitnodiging
za.	5	Psalm 103	Oneindige liefde
zo.	6	Johannes 8:1-11	Zandschrift
ma.	7	Johannes 8:12-20	Getuigenis
di.	8	Johannes 8:21-36	Bevrijdende waarheid
wo.	9	Johannes 8:37-47	Wie is je vader?
do.	10	Johannes 8:48-59	Wie heeft Abraham gezien?
vr.	11	Hebreeën 8:1-13	Bemiddelaar
za.	12	Hebreeën 9:1-14	Oud en nieuw
zo.	13	Hebreeën 9:15-28	Reiniging
ma.	14	Exodus 12:1-13	Voorbijgaan
di.	15	Exodus 12:14-28	Bloedspoor
wo.	16	Exodus 12:29-42	Het land uit!
do.	17	Exodus 12:43-51	Feestregels
vr.	18	Lucas 19:11-28	Werk met wat je krijgt
za.	19	Lucas 19:29-48	Intocht en uittocht
zo.	20	Hebreeën 10:1-10	Slechts een schaduw
ma.	21	Hebreeën 10:11-18	Gods rechterhand
di.	22	Hebreeën 10:19-39	Houd elkaar vast
wo.	23	Lucas 22:1-13	Vorbereidingen
do.	24	Lucas 22:14-65	(Tafel)gesprekken
vr.	25	Lucas 22:66-23:56	Genade door onrecht
za.	26	Psalm 27	Licht
zo.	27	Lucas 24:1-12	Het graf is leeg!
ma.	28	Handelingen 9:32-43	Opwekking
di.	29	Handelingen 10:1-23a	Vorbereiding
wo.	30	Handelingen 10:23b-48	Tweede Pinksterdag
do.	31	Handelingen 11:1-18	Inzicht en uitleg