

België - Belgique
P.B. - P.P.
9050 Ledeberg 1
3/5030

Kerkbrief nr.5 — mei 2015



Gent - Brabantdam

www.protestantsekerk-gentcentrum.be

VPKB-gemeente Gent-Centrum
maandblad (11 x per jaar)
jaargang 2014
Afzendadres &
verantwoordelijke uitgever:
J.A. De Jonge,
Patijntjestraat 214
9000 Gent
P209671

Kerkbrief

Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België Gemeente Gent-Centrum

Gemeente Gent-Centrum (Brabanddamkerk)

Predikant: Ds. Johan Temmerman Pontstraat 17, temmerman.j@skynet.be
9031 Drogen
09/223.55.26

Hulpredikant: Dhr. Jeroen Hozée 0499/28.02.18 j.hozee@zeelandnet.nl

Indien niet bereikbaar kan u een van de ouderlingen contacteren:

Ouderlingen:	Dhr. Daniël Van Steenkiste	09/253.01.83	van.steenkiste-buysse@telenet.be
	Mevr. Aletta Rambaut	09/233.67.16	aletta@rambaut.be
	Mevr. Mini Schipholt	09/222.02.68	lutke.schipholt-tuender@telenet.be
Toegevoegd:	Mevr. Marijke Schaefer-Kruyne	09/282.50.81	marijke.kruyne@gmail.com
Scriba:	Mevr. Louise Hanappe-van 't Hooft	09/386.25.57	louise@hanappe.com
Diakenen:	Mevr. Rita Martens	09/362.83.38	rita.martens@telenet.be
	Mevr. Micheline Morel	09/224.21.26	mmorel26@yahoo.com
	Dhr. Francis Van de Walle	09/281.05.18	fjvdwalle@gmail.com
	Mevr. Janny Muthert-Geluk	09/265.19.06	jkgeluk@skynet.be
	Mevr. Martine De Jonge	09/222.59.79	mar10.dejonge@telenet.be
Kinderkerk:	Mevr. Martine De Jonge	09/222.59.79	mar10.dejonge@telenet.be
Organisten:	Dhr. Jacobus van Heest	09/335.69.45	hillechiena-jacobusd@telenet.be
	Mevr. Aletta Rambaut	09/233.67.16	aletta.rambaut@telenet.be
	Dhr. Charles-Henri Vanden Broucke		charleshenrivandenbroucke@hotmail.com
Logistiek medewerker:	Dhr. Philippe Adams	09/233.67.16	philippe.adams@telenet.be

Kerkadres: Hoek Brabantdam / Sint Kristoffelstraat te 9000 Gent
Kerkdiensten: iedere zondag om 10.00 uur. Ingang aan de Brabantdam.
Protestants Cultureel Centrum (PCC): Keizer Karelstraat 187 te 9000 Gent

Redactieraad van de Kerkbrief: Ds. Johan Temmerman; dhr. Jeroen Hozée
Medewerkers: Dhr. Daniël Van Steenkiste; dhr. Arnold De Jonge; mevr. Caroline François.
Website: Dhr. Nico van Belle; mevr. Jasmien van Belle.

Financiële verrichtingen:
Voor het kerkenwerk: IBAN BE12 0000 3264 0092
BIC BPOTBEB1 Ten name van Protestantse kerk van België
Voor de Vlaamse Olijfberg: IBAN BE10 6527 9979 6004
BIC HKBABE22 Ten name van de Vlaamse Olijfberg vzw te Gent

Gemeente Gent-Noord (Rabotkerk)

Predikant: Ds. Marc Loos, Blauwstraat 34, 9032 Wondelgem
tel/fax: 09/253.29.00, e-mail: marc.loos@pandora.be
Kerkadres: Begijnhoflaan 31, 9000 Gent
Diensten: iedere zondag aanvang 10.00 uur.

Van de redactie

Deze maand sluiten we de feestelijke periode van het jaar af met Pinksteren. Op zondag 24 mei zullen we de H. Geest centraal stellen tijdens de eredienst. We hopen er een feestelijke dienst van te maken.

Daarna volgt een 'feestloze' periode in de kerk. Deze loopt tot de Advent. We hebben deze periode steeds aangegrepen om het gebouw open te stellen voor culturele activiteiten. Ook dit jaar zal

een zomerproject van Midzomer tot de Gentse Feesten het kerkgebouw kleur geven. In deze kerkbrief kan je er al één en ander over lezen.

Verder de gewoontegetrouwe rubrieken en met stip de laatste aflevering van het boeiende relaas over de hulppredikanten in onze gemeente.

Veel leesplezier.



Inhoud

Colofon	2	Algemene kerkvergadering	12
Van de redactie	3	Bijbel aan huis	12
Preekteksten	4	Pastoraat	13
Rondom de erediensten	5	In memoriam	13
Pinksteren	5	Gemeenteuitstap	14
Geschiedenis - hulppredikanten	6	Verjaardagen	15
Terugblik op Pasen	8	Activiteitenrooster	15
Bericht aan de gemeente	10	Dienstenrooster	16
Zomerproject	11		

Preekteksten

Zondag 10 mei: Jesaja 45: 15 - 19 en Johannes 15: 9 – 17

Zondag 17 mei: Exodus 19: 1 – 11 en Johannes 17: 14 – 26

Zondag 24 mei: PINKSTEREN Genesis 11: 1 – 9 en Johannes 14: 8 – 17

Zondag 31 mei: Exodus 3: 1 – 6 en Johannes 3: 1 – 16

Zondag 7 juni: Richteren 12: 1 – 6 en Marcus 3: 20 – 35

Herwig Smetryns



**Schilderwerken
Decoratie**

Verhoogstraat 52
9260 Schellebelle
TEL 09-369.99.13
GSM 0476-37.99.13
BTW BE 0875.343.440
herwig.smetryns@telenet.be
www.herwig-smetryns.be

Teksten volgende Kerkbrief

Graag voor 25 mei
naar de onderstaande e-mailadressen:

temmerman.j@skynet.be

j.hozee@zeelandnet.nl



Hans Verbrugge
Merelbekastraat 112
9090 MELLE

tel: +32 (0)9 230 84 30
gsm: +32 (0)475 291 315
btw: 738 301 048

e-mail: info@immoverbrugge.be website: www.immoverbrugge.be



Rondom de erediensten

De periode tussen Pasen en Pinksteren is deze van het groeiende inzicht. De leerlingen van Jezus leren te begrijpen wat de betekenis van Jezus is voor hen. Het groeiende inzicht wordt een levensweg en krijgt een persoonlijk tintje. Maar hoe groot ook de verschillen tussen hen zijn, allen delen eenzelfde gift: hun roeping. God heeft hen allen door Jezus aangesproken. Maar deze aanspreking blijkt voor ieder afzonderlijk een andere weg in te houden. Petrus en Paulus waren de eersten om dit in te zien. Ze maakten afspraken: Petrus zou naar de Joden gaan, Paulus naar de niet-Joden. Petrus zou vooral verkondigen dat de

Wet van Mozes was vervuld, Paulus zou de Romeinse staatsburgers die uit alle windstreken kwamen, spreken over de universaliteit van Gods liefde in Jezus. De Wet was voor Joden essentieel om deze liefde te verstaan, voor niet-Joden was dit niet noodzakelijk. Het ene sluit het andere niet uit. Hierin glanst de wijsheid dat God één is, maar in een oneindig aantal zaken werkzaam. Dit is het groeiende inzicht tussen Pasen en Pinksteren: eenheid in verscheidenheid.

Pinksteren

Tijdens het Wekenfeest te Jeruzalem, terwijl het volk de eerstelingen van de oogst viert, zijn de leerlingen samen. Ze ontvangen de Heilige Geest. In niet-Bijbels jargon zouden we zeggen: 'hun frank is gevallen'. Ze begrepen dat de woorden en daden van Jezus toonden dat Gods liefde niet langer gebonden is aan afkomst, taal, gewoonte of geaardheid. Mens-zijn is waar het op aan komt. Dit is zich bewust worden dat je deel bent van een groter geheel, dat we elkaar nodig hebben, dat uitwendige verschillen zelfs noodzakelijk zijn om eenheid te kunnen vormen of zoals Paulus het

later treffend uitdrukt: we zijn één lichaam en allen hebben een andere functie. Pinksteren is dus vreugde. Blijdschap omdat verschillen zijn weggenomen, beperkingen opgeheven en God door middel van zijn Geest met ons is en dit definitief. De grijpende duisternis van oorlog en domheid, kan het licht niet bedreigen. Dit is Pinksteren: het vieren en danken voor een grenzeloze verbondenheid die door het kwaad niet kan worden gebroken. We zullen dit doen op zondag 24 mei. Kom en zie.

Geschiedenis - De hulppredikanten

De Hulppredikanten van Gent-Centrum, Deel 15.

Beste lezers, al ruim een jaar breng ik u mijn verhalen over de hulppredikanten van onze kerk, hoofdzakelijk in de 20^{ste} eeuw. Vanwaar deze reeks? Een paar jaar geleden had onze huidige predikant er in de Raden zijn spijt over uitgedrukt dat in de naamlijsten op de kerkmuur de naam van Benjamin Van Kesteren ontbreekt. Hij heeft hier toch dertig lange jaren hard gewerkt. Maar toen de lijst bij de restauratie van de kerk in 1980 werd opgesteld, heeft men hem blijkbaar over het hoofd gezien. Hij was dan ook *maar* hulppredikant.

Nu kun je geen namen meer tussenvoegen in de gecalligrafeerde muurlijst. Om tegemoet te komen aan de opmerking van ds. Temmerman werd dan voorgesteld om een ingekaderde lijst met *alle hulppredikanten* in de consistorie op te hangen. Dat moet nog altijd gebeuren want eerst moest die lijst samengesteld worden. Dat leek eenvoudig: je neemt gewoon de notulen van de kerkenraad, daar moet toch alles in te vinden zijn? Toen ik eenmaal die notulen in handen had, ging er bij mij iets kriebelen en het gevolg daarvan krijgt u nog elke maand te verwerken.

Wat is een lijst van namen en jaartallen als je niet weet welke mensen van vlees en bloed er achter schuilen? Wat was hun inbreng in het leven van de gemeente? En wie droeg met recht en reden de titel van hulppredikant? Alleen zij die vanaf Van Kesteren de staatswedde kregen? Ja maar, er waren al een paar mensen bezig vóór het Koninklijk Besluit er in 1907 gekomen is. En er zijn onderweg mensen geweest die wel de wedde kregen maar door de kerkenraad niet als volwaardig hulppredikant werden beschouwd. En wat met de hulppredikanten die toch op de muurlijst zijn beland? Moest men de titel en waardigheid van dominee hebben om erbij te horen? Een klein onderzoek drong zich op. Ik ben er nu mee klaar en zal de lijst met mijn commentaren voorleggen aan de kerkenraad die dan de uiteindelijke schifting moet doen. Intussen kan ook nog nagedacht worden over de definitieve vormgeving.

* * * * *

Met mijn biografietjes kom ik nu in de onvoltooid verleden tijd bij personen die nog leven, die misschien nog maar halfweg in hun carrière staan. Hun verhaal is nog niet af. Echte historici gebruiken dan het argument: we kunnen de gebeurtenissen

niet op voldoende afstand bekijken. Daarom zal ik mij voor het recente verleden beperken tot een kort overzicht.

Na het vertrek van zowel de eerste predikant ds. S. Simons als de hulppredikante/predikante-met-bijzondere-opdracht mevr. H. Oudenbroek in de zomer van 1986 bleef de gemeente *totaal verweesd* achter, weliswaar onder de goede zorgen van de consulent, ds. L. van Malcot. Niemand verwachtte zich op dat ogenblik aan een dubbele vacature van 2 jaar.

Het was vrij logisch om te wachten tot na de aanstelling van een nieuwe predikant-titularis en die te laten meebeslissen met wie hij zou samenwerken. Voor velen was het dan ook een verrassing dat de in 1988 verkozen dominee Geurs zijn hulppredikante meebracht in de persoon van:

Hilda Geurs-Bosma, geb. 1937, Nederlandse, verpleegster van opleiding en domineesvrouw door ervaring, was dus de echtgenote van onze nieuwe predikant. Beiden waren bij ons in dienst van 1988 tot 1996, mevrouw Geurs werkte in het bijzonder als ziekenhuisaalmoezenier. Het echtpaar was daarvoor al aan het werk in Broek-op-Langedijk (N. Holland), op het eiland Aruba in de Antillen en in Willemstad (N. Brabant). In 1996 gingen beiden met pensioen en vertrokken naar Kollum in Friesland, de bakermat van mevr. Geurs, waar ze genieten van welverdiende rust.

Intussen kregen sommigen van buiten de gemeente het idee dat Gent-Brabantdam een uitzonderingspositie bekleedde als enige gemeente binnen het district met een hulppredikant. Was dat wel nodig? Ik bespaar u het overzicht van de briefwisseling en de extra vergaderingen en touwtrekkerij op allerlei niveau (notulen lezen is geen verheffende bezigheid). Uiteindelijk wordt beslist dat in het vervolg onze hulppredikant voor 40 % moet afgestaan worden aan district en/of synode voor nog nader te omschrijven taken. Die supplementaire werkgever zal dan ook zijn deel van de bezoldiging moeten ophoesten, iets wat in de praktijk wel wat moeilijkheden meebrengt. Huisvesting bijvoorbeeld is een zorg die men graag aan de Brabantdam zal overlaten. Intussen kan men gaan filosoferen over een passende functie en titel. Wat dacht u van *diaconaal coördinator*? De eerste die in het nieuwe regime terechtkomt is:

Arjan Knop, geb. 1971 te Huizen (NI). Studeerde aan de Universiteit van Groningen Godgeleerdheid en ook Semitische Talen & Culturen (gedeeltelijk); hij heeft ook een deel van zijn studie aan de Faculteit in Brussel gedaan. In 2001 is hij nog aan het studeren, hij heeft het *kerkelijk examen* in Nederland nog niet afgewerkt en dus is hij nog niet beroepbaar als predikant maar hij kan bij ons wel aan de slag voor een jaar op proef. Hij krijgt de taak van *hulppredikant/jeugdwerker*. Hij leidt om de paar maand een kerkdienst maar mag geen sacramenten bedienen. Hij is hard bezig met de jeugd en probeert ook de jongeren van de Rabotkerk erbij te betrekken. Hij verzorgt jongerencatechese, niet de belijdeniscatechese. In 2002 vertrekt hij alweer om een doctoraatsstudie aan te vatten in Leuven. - Sedert 2009 is hij predikant van de VPKB-gemeente van Kortrijk.

Koen Debruycker.

Netjes katholiek opgevoed in het Meetjesland studeert hij eerst *geneeskunde* maar haakt na vier jaar af om over te stappen naar *protestantse theologie*: naar eigen zeggen vond hij op zeker ogenblik de psychische zorg belangrijker dan de fysieke. Hij is bijna klaar met zijn studie aan de Faculteit in Brussel als hij in 2002 bij ons begint als *Hulppredikant-Missionair Jeugdwerker*. Hij leert een zekere *Ursulina* uit Zwitserland kennen, van 't een komt het ander, zij brengt hem de fineses bij van het *schwizerdütsch*, hij moet enkele moeilijke examens afleggen en kijk: in 2005 verlaat hij ons en nu is hij *Pfarrer* met bijzondere aandacht voor oecumene in de *Reformierte Kirchgemeinde* in Solothurn in de buurt van de Zwitserse hoofdstad Bern.

Elke Clepkens-Van Malcot

Elke (uit Ronse) is de dochter van dominee Van Malcot die bij ons twee maal consulent is geweest. Ze is lerares godsdienst en solliciteert voor de bij ons vrijgekomen plaats. Ze begint haar job van *missionair werker* in 2006, blijft een aantal godsdienstlessen geven en krijgt een vaag omschreven opdracht van de synode. Niemand kan twee heren dienen, laat staan drie. Uiteindelijk loopt het mis, ik ga mij niet verdiepen in details. Ze keert in 2009 terug naar full-time godsdienstonderwijs.

Van drie uit dit viertal kan men zich afvragen of zij hulppredikant waren of predikantshulp. Ze droegen verschillende titels maar hebben, behalve Arjan Knop, slechts heel uitzonderlijk *gepredikt*, om wat voor reden dan ook.

Elysée Neusy

Een heel aparte plaats is die van ds. Neusy die vanaf ongeveer 1970 ruim een kwarteeuw lang de maandelijkse franstalige bijeenkomsten leidde in de bovenzaal van het PCC. Eigenlijk was hij niet contractueel gebonden met de gemeente en hij had, behalve de zondagskoffie, nauwelijks voeling met de rest van het gemeentelijk leven, m.a.w. hij hoort in geen enkel rijtje thuis.

Jeroen Hozée

Hij kwam in dienst in 2012. We zien hem bijna wekelijks, kom dus regelmatig naar de kerk en maak zelf een schets.

Tenslotte:

Dank aan allen die mij in vraaggesprekken of pas na verschijning allerlei details vertelden. Dank ook voor alle positieve en negatieve reacties, het bewijst dat mijn stukjes nog gelezen worden ook. Als verontschuldiging voor het onvolkomene van mijn werk geef ik u een tekst ter overweging, afkomstig van een ander pseudo-geschiedschrijver van een paar duizend jaar geleden: *Daarom besluit ik hier mijn verhaal. Als de stof mooi en treffend geordend is, dan is mijn wens vervuld; ben ik daar maar zwak of middelmatig in geslaagd, dan heb ik toch gedaan wat ik kon ... En dit is het slot. (Zoekt u zelf op waar ik dit gehaald heb? Er is geen prijs mee te winnen! Vindt u de oplossing niet, geen nood, ze staat ergens verderop in deze kerkbrief).*

Arnold De Jonge.

Terugblik op Pasen

Het begin van de Paastijd werd ingezet met een liturgische bijeenkomst op Goede Vrijdag. Volgens de traditie vierden we de inzet van het Avondmaal, gevolgd door de gebeurtenissen met Jezus en zijn leerlingen in de Hof van Olijven en op Golgotha, met een serene liturgie.

Dit jaar stond de weg van duisternis naar licht centraal. Dit werd liturgisch vorm gegeven door te beginnen bij de graflegging: het lichaam dat in diepste duisternis ligt, gewikkeld in doeken. Als in de kribbe na de geboorte begon daar het nieuwe leven. Maar wij keerden op Goede Vrijdag terug naar de gebeurtenissen die naar het graf hadden geleid. We passeerden de kruisiging en hoorden hoe Jezus de geest gaf, terwijl het voorhangsel van het heilige der heilige in de Tempel scheurde. We hoorden ook over de verloochening van Petrus en het verraad van Judas. In de overdenking vroeg ik mij af hoe het zover kwam. Ze kenden Jezus toch goed, ze liepen met hem mee van Galilea naar Jeruzalem en waren getuigen van zijn genezingen. Vanwaar de verloochening en het verraad?

Petrus schuwde de consequenties van Jezus' woorden en wilde liever niet, als puntje bij paaltje kwam tijdens de ondervraging van het Sanhedrin,

met hem vereenzelvd worden. Judas is weer een ander verhaal. Hij bewaarde de beurs en toen een vrouw erg kostbare olie 'verspilde' om Jezus te zalven, ontstak hij in toorn. Jezus berispte hem. 'Stel je voor, Judas, er is nog iets belangrijker dan geld'. Dit was de druppel die de emmer deed overlopen. Judas besloot om Jezus te verraden voor een handje vol zilverstukken.

Wat belangrijker was dan geld, maakte Jezus duidelijk aan zijn leerlingen tijdens de maaltijd. Toen brak het licht van Pasen voor de eerste maal door. Uit de dood ontstaat leven. Zoals een graankorrel in de aarde valt en sterft en pas daarna vele vruchten voortbrengt. Jezus wees naar zijn eigen lichaam dat gebroken werd. De leerlingen begrepen pas later dat hun beperkingen en fouten ('zonden') niet de doorslag gaven, omdat de kracht van vergeving aan hen is gegeven. Zonden kan men te boven komen, net zoals de dood is overwonnen. Zo keerden we op Goede Vrijdag van het lege graf naar het licht van Pasen. En dan werd het stil.

Het Paasontbijt

Het was een onvervalste lentedag; de zon scheen en poogde de kilte te doorbreken. Zoals de Christenen was de natuur in feeststemming. Het was de dag van het licht, de verrijzenis van Christus werd gevierd. Het belangrijkste kerkelijk feest was aangebroken.

De zaal Pichal nodigde uit tot een gezellige reünie, fleurig gedekte tafels stonden gereed om samen te ontbijten, om samen te smullen van lekkere broodjes met door Philippe zelf gemaakte confituur, vruchtensla puur natuur en in Horebeke geperst appelsap. Voor de kinderen was er chocolademelk, niet herkomstig uit de winkel, maar authentieke gesmolten chocolade opgelost in warme melk. En vanzelfsprekend, voor de liefhebbers, eieren gekookt of geroerd in de pan.

Waarom eten we paaseieren? Het ei is een symbool van het her leven van de natuur. In de

winter doen de kippen het stilletjes aan; in de paastijd leggen ze opnieuw meer eieren. Waarom eten we chocolade eitjes? Het is een symbool; tijdens de vastentijd mochten Katholieken niet snoepen. Pasen betekent een geschenk aan de eetlust.

Onze smaakpapillen waren voldaan maar ook onze spirituele honger moest gestild worden. Dat gebeurde tijdens de kerkdienst. Een buitengewoon geïnspireerde Johan preekte over zijn ervaring met de verrijzenis en de wederopstanding.

Hoe komen we aan het woord Pasen? Etymologisch is het afkomstig van het Hebreeuwse Pesach, tzt. het Joodse Paasfeest. *'Op de eerste dag van de ongezuurde broden, kwamen de discipelen bij Jezus en spraken: Waar wilt Gij, dat wij toebereidselen maken voor U om het Pascha te eten?' (Mt:17).* Voor de Joden betekent Pesach de herdenking van de uittocht uit Egypte.

Pasen is een rijke bron van inspiratie geweest in de kunst; schilderkunst, muziek en poëzie getuigen van geloof.

De bruidegom is opgestaan,
Het zegel is verbroken,
de zerk is van het graf gegaan,
De wachten zijn gedoken.
voorbij zijn doodsangst, bloed en leed,
Het kruis, het graf, het duister.
De bruidegom zet waar hij treedt
de tuin in lichte luister.
De morgenlucht is teer en stil
hangende om zijn vrede.
De dauwdruppel draagt met zacht geril
de weerglans van zijn leden.

(PASEN door Gerard Wijdeveld)

Dank voor dit prachtig initiatief want samen ontbijten is een zegen. Dank aan de vele mensen die weerom paraat waren om te helpen en voor animatie zorgden in de onlangs vernieuwde keuken.



Paasdienst

Na het ontbijt gingen we naar de kerk. We verzamelden rond de positieve boodschap van overwinning op lijden en dood. De dienst werd meesterlijk opgeluisterd door onze fijnzinnige muzikante Mizue op piano. Ze flankeerde onze organist Ko die de gemeentezang begeleidde. Aan beide een welgemeende dank.

De overdenking focuste op het lege graf. Ik koos om een getuigenis te geven van mijn Paasgeloof. Gezien ik niet te Jeruzalem aanwezig was, kan ik niet getuigen dat het graf leeg was. Mijn Paasgeloof is gebaseerd op mijn ervaringen. Tijdens mijn leven verminderen gaandeweg mijn mogelijkheden. Hardlopen gaat moeizamer,

vermoeidheid slaat sneller toe en talloze grotere en kleinere kwalen treden aan. Maar tegelijk met deze mindering kan ik een geestelijke ontwikkeling waarnemen. Ik begrijp nu zaken die ik voorheen niet kon plaatsen. Mijn Paasgeloof is gegrond in deze ervaring. Mijn lichaam zal minderen en uiteindelijk in het graf rusten. Maar daar zal ik niet zijn. Ik geloof dat de geestelijke ontwikkeling, omdat ze groeiend is, niet plots zo maar afbreekt. Ik geloof dus in het Koninkrijk Gods dat Jezus ons verkondigde. Mijn Paasgeloof leert mij aanvaarden van wat geweest is en wat komt.

De sfeerbeelden spreken boekdelen. Niets gaat verloren, want de Geest Gods zal ons als golven van toewijding en liefde op de zalige kust spoelen.

Bericht aan de gemeente

Ik ontving een beroeping om voltijds werkzaam te zijn aan de theologische faculteit te Brussel. Ik heb dit aanvaard en zal dus stoppen als predikant van uw gemeente. Na tien jaar acht ik de tijd daartoe rijp. Na twintig jaar in het ambt van predikant zie ik deze beroeping als een uitdaging. Ik ben er ook aan toe.

Ik kan niet verstoppen dat dit afscheid gemengde gevoelens oproept. Dit zowel in de gemeente als in mij. De dubbelheid van gevoelens uit zich enerzijds in motivatie voor wat komt en anderzijds in spijt om wat ik achterlaat.

Ik zie de faculteit als een roeping. Dit betekent dat ik ten dienste blijf van het evangelie en de vertolking van Bijbel en traditie. Ik meen een bijdrage te kunnen leveren aan het onderzoek en

de ontwikkeling van een theologie in deze seculiere wereld. Mijn spijt heeft betrekking op onze gemeente. Mijn ervaring van de voorbije tien jaar is uiterst intensief en warm. Deze verbondenheid blijft. Ik koester dan ook de hoop op begrip.

Er zal een afscheidsdienst in september worden gepland. De gemeente wordt dan ook vacant. Maar Jeroen in jullie midden stemt mij hoopvol. Als hulppredikant is hij geestelijk enorm gegroeid (gelukkig niet lichamelijk ☺) en dit laat het beste vermoeden voor de toekomstige vacaturetijd. Ik heb er alle vertrouwen in, ik hoop van jullie hetzelfde.

Prediker 3: 15

Veranderingen.

In het voorgaande stukje konden jullie al lezen dat er veel zal veranderen in de gemeente. De dominee vertrekt en de gemeente wordt vacant. Hoe moeten we nu verder? Het antwoord dat ik hierop wil geven is: 'zoals we gewend zijn.' Samen zullen we ervoor zorgen dat veel hetzelfde zal kunnen blijven.

Tot nu toe geef ik twee dagen in de week godsdienstles aan het Koninklijk Atheneum en de Middenschool van Zelzate. Volgend schooljaar zal ik hiermee stoppen om meer tijd te kunnen besteden aan de gemeente.

Toen ik aangesteld werd als hulppredikant van de Brabantdam werd mij op het hart gedrukt dat de studie voorrang heeft. Met het verruilen van werk voor het onderwijs en werk voor de kerk zal mijn studie geen gevaar lopen.

Ik ben van plan om een dag in de week - bijvoorbeeld een vrijdag, maar dat zijn praktische zaken die later nog geregeld kunnen worden - te besteden aan pastorale bezoeken. De andere dag die vrijkomt besteed ik afhankelijk van de noodzaak aan de gemeente of aan mijn studie. De uren die ik tot nu toe moet vullen met voorbereidingen voor school of met klassenraden of andere verga-

deringen kan ik vanaf volgend jaar besteden aan de voorbereidingen van de Bijbel aan huis bijeenkomsten, aan het schrijven van stukken voor de kerkbrief, aan het uitwerken van preken en liturgieën en ook aan mijn studie.

Het ziet ernaar uit dat ik volgend academiejaar mijn bachelor kan afwerken en dus daarna kan beginnen aan de masterstudie. Mijn studie verloopt dus goed volgens plan.

Samen met jullie allemaal zal het lukken om de gemeente het volgend jaar goed verder te zetten.

In Brussel heb ik een paar heel interessante colleges gevolgd. Het is voor mij een goede herhalingsles om met jullie te delen wat mij zo boeit. Wees dus niet ongerust dat jullie mij teveel zouden belasten. We zullen samen van de nood een deugd maken.

Contacteer me gerust als je nog vragen zou hebben.

Jeroen

Zomerproject

Dit jaar zetten we tijdens de zomer weerom alle zeilen bij. We plannen een tentoonstelling, met openingsconcert op Midzomer, aangevuld met een programmatie tijdens de Gentse Feesten.

We kozen dit jaar het thema HARMONIE. Enerzijds ingegeven door de gebeurtenissen in Parijs en daarbuiten, maar anderzijds door de groeiende onverdraagzaamheid in onze directe omgeving, menen we dat we ernstig werk moeten maken van het zoeken naar eenheid. Met het zomerproject willen we aantonen dat het perfect mogelijk is om met andere culturen, meningen en gezindheden vreedzaam samen te leven. Kunst en religie zijn instrumenten van deze harmonie. Zoals wel vaker in de geschiedenis dreigt wrok en frustratie de bovenhand te nemen. En dan blijkt dat de meerderheid te lang zwijgt. Zo werd ik onlangs nog gegrepen door een interview in Knack met een jonge filosoof die op het einde zei dat we in de best mogelijke wereld leefden. De dag dat ik het interview las kapseisde een boot in de Middellandse Zee met 450 mannen, vrouwen en kinderen aan boord. Hoezo, de best mogelijke wereld?

Met ons project willen we een ander signaal geven. De wereld dat we kregen zijn we bezig te doen kapseizen. Het kan wel degelijk beter. Te beginnen in onze directe omgeving. De tentoonstelling zal kunstenaars van verschillende origine samenbrengen. Het hoofdbestanddeel zullen portretten zijn. Door deze verscheidenheid te tonen en in dialoog te brengen; willen we tonen dat de wereld vreedzamer kan zijn.

Tijdens de Gentse Feesten staan enkele concerten, een toneelstuk en een debat op het programma. Daarover zal de volgende kerkbrief meer informatie geven.

Ik vestig enkel nog de aandacht op het openingsconcert. We openen het project op zondag 21 juni (Midzomer) met een aperitiefconcert. We vonden twee gerenommeerde muzikanten bereid om een concert te geven. Luc Tooten (cello) en Stéphane de May (piano) hebben beide een reputatie die klinkt tot in het buitenland. Zo kreeg Luc Tooten voor het symfonisch gedicht 'Naar Hoger Licht', dat hij uitvoerde met het Vlaams Radio Orkest, de prestigieuze 'Choc'-prijs van het muziektijdschrift Monde de la Musique. Stéphane de May was dan weer laureaat van talloze muziekconcourss in binnen- en buitenland en doceert piano en

kamermuziek aan het conservatorium van Rotterdam en Luik.

We hebben dus goed gezelschap op Midzomer. Het Hoger Licht kan schijnen. Noteer dus alvast in jullie agenda:

Zondag 21 juni om 12u30

Midzomerconcert

Luc Tooten (cello) en Stéphane De May (piano)



Algemene kerkvergadering

Op zondag 14 mei verzamelt de VPKB te Mons. Het district West-Henegouwen organiseert dit jaar de Algemene Kerkvergadering.

Het programma ziet er als volgt uit:

- Onthaal vanaf 9u
- Om 10u: opening van de dag gevolgd door drie toespraken (Voorzitter Universit  catholique de Louvain, Districtsvoorzitter Philippe Esti venart en synodevoorzitter Steven Fuite
- Kerkdienst om 10u30
- Maaltijd en vrij dagdeel vanaf 12u30
- Bezoek aan de Bijbeltentoonstelling tot 16u (met gidsen)
- Concert Groep NAHED (Alleluia North Africa)
- Sluiting om 17u30

Onze zustergemeente van de Rabotkerk heeft besloten om een bus in te leggen. Voor leden van onze gemeente en andere belangstellenden is er de mogelijkheid om mee te rijden.

Diegenen die met eigen vervoer naar Mons gaan, kunnen parkeren op de parking aan de Chauss e de Binche 151 te Mons. Er zullen mensen klaar staan om je naar het hoofgebouw te brengen (vanaf 9u).

Voor verdere inlichtingen kan je bellen naar de predikanten Bianchi (065/34.64.15) en Diez (065/87.54.13)



Bijbel aan huis

Wanneer je als trouwe bezoeker van de Bijbel aan huis avonden het artikel 'bericht aan de gemeente' op pagina 10 gelezen hebt, dan vraag je je misschien af hoe het nu verder moet met deze gezellige en leerzame samenkomsten.

Ik ben van plan om gewoon door te gaan met deze avonden. Op de faculteit heb ik heel interessante colleges gevolgd waarvan ik de grote lijnen graag met jullie wil delen. Het is voor mij een goede oefening om te herhalen en als dat op deze manier kan, dan hebben we de Bijbel aan huis ook gereed.

Ondertussen heb ik al een paar idee n op papier gezet en als ik deze uitwerk, dan heb ik genoeg om de komende twee jaar de Bijbel aan huis avonden te vullen.

Het volgende winterseizoen gaan we dus gewoon verder. Het thema wordt: 'de tien geboden'. Ik heb er veel zin in, want er valt verrassend veel te ontdekken in Bijbelteksten die we zo goed denken te kennen.

Jeroen

Pastoraat

Onze organist Ko van Heest kwam ongelukkig ten val in zijn appartement. Na onderzoek bleek zijn knieschijf gebroken te zijn. De behandelende artsen hebben de knie dan ook stevig gepleisterd, waardoor Ko enkele weken uit de roulatie zal zijn. We bidden hem sterkte en een goed herstel toe.

Mw. Antoinette Van Rafelghem verblijft voortaan in het rusthuis Lemberge te Merelbeke (Salisburylaan

100). Ze betreft er kamer 290. Na een pijnlijke val enkele weken terug was ze opgenomen in het St. Jozefziekenhuis te Gentbrugge. Daar werd ze goed verzorgd. De artsen achten het echter raadzaam dat mw. Van Rafelghem niet meer alleen thuis woont, vandaar haar verhuis naar Lemberge. We bidden haar een goed verblijf en vooral de rust van verzoening toe.

In Memoriam

De heer

Georges RAMBAUT

Evergem 18 september 1931 – St. Denijs Westrem 15 april 2015

Op woensdag 22 april namen we afscheid van de heer Georges Rambaut met een stemmige herdenking in onze kerk. Dhr. Rambaut was dan wel geen lid van onze gemeente, maar als vader van Aletta voelde hij zich betrokken bij de protestantse kerk. Door de jaren ontwikkelde ik een band met hem en kon terug kijken naar een aantal boeiende gesprekken. Het was een man met veel doorzettingsvermogen, heel precies in wat hij deed en met een grote liefde voor de natuur. Ook de sterrenhemel kon hem enorm boeien. Tijdens de uitvaartplechtigheid brachten kinderen en kleinkinderen hun vader en bonpapa in herinnering. Daaruit sprak een intense en mooie verbondenheid. We bidden de familie veel sterkte en troost toe.

Gemeenteuitstap

Gemeenteuitstap met de bus naar Dordrecht (in Nederland) op zaterdag 27 juni 2015.

Naar de Ark van Noah, een unieke attractie in Dordrecht, leuk voor jong en oud. De grote ark is 119 meter lang.

Dagprogramma:

De bus vertrekt om 8 uur onder de viaduct in Gentbrugge (bus/tram is er en auto kan je er parkeren)

Na een korte tussenstop verkennen we om 10.30 uur de Ark van Noah.

We nemen daar een uitgebreide lunch met harde en zachte broodjes, krentenbrood, verse runderbouillon met groentegarnituur. Boerenham, kaas, rosbief, kipfilet, filet American en brie. Fruitsalade, rauwkostsalade, kipkerrie. Koffie, thee en karnemelk.

Daarna gegeven we ons met de bus naar de binnenstad van Dordrecht voor een rondvaart. Het is de oudste stad van het gewest Holland. Langs de oude havens staan historische koopmanshuizen.

Vrije tijd tot ongeveer 18 uur. Vertrek naar huis met aankomst ongeveer 20 uur.

Prijs: alles inbegrepen (bus –ark –lunch - rondvaart) is 45 euro.

Gelieve het bedrag te storten met vermelding 'Dordrecht' aan:

Francis Van De Walle

IBAN: BE25 0000 4070 9682

BIC: BPOTBEB

Of je kan het ook cash geven aan Rita Martens of Janny Geluk en dit ten laatste zondag 21 juni 2015.

Hopelijk ben jij van de partij en is het een stralende zomerdag.

Rita



Verjaardagen

An Van der Haeghen	05 mei
Jan Van Bree	11 mei
Sierra Schaefer	15 mei
Joris van Belle	15 mei
Willem (Wim) Pesch	15 mei
Jantine Rambaut-Thijn	15 mei
Nap Van Zuuren	21 mei
Aletta Adams-Rambaut	21 mei
Sebastiaan Bytebier	23 mei
Thibaut Van De Walle	25 mei
Thomas Bettens	27 mei
Kornelia (Janny) Geluk	28 mei
Helena Matthijs	30 mei
Simon Ghiotto	5 juni

Activiteitenrooster

Woensdag 6 mei om 14u: Gemeenschapsdansen in de St. Pauluskring

Woensdag 6 mei om 14u: Open Deur Dag van de Protestantse Faculteit te Brussel

Dinsdag 12 mei om 19u30: kerkenraadsvergadering bij Aletta

Woensdag 13 mei om 14u: Gemeenschapsdansen in de St. Pauluskring

Woensdag 20 mei om 14u: Gemeenschapsdansen in de St. Pauluskring

Het citaat waarmee Arnold De Jonge zijn laatste artikel besluit, is te vinden in de Apocriefe Boeken, nl. 2 Mak. 15: 37b, 38, 39b – Willebord vertaling.

Dienstenrooster

zondag 10 mei 2015 om 10.00

voorganger	Ds. J. Temmerman
ouderling / diaken	Daniël Van Steenkiste / Micheline Morel
collectes	kerkenwerk / diakonie
organist	Ko van Heest
kinderkerk en -oppas	Martine

zondag 17 mei 2015 om 10.00

voorganger	Ds. J. Temmerman
ouderling / diaken	Aletta Rambaut / Rita Martens
collectes	kerkenwerk / kerkbrief
organist	Mizue Fukushima
kinderkerk en -oppas	Janneke

zondag 24 mei 2015 om 10.00

Pinksteren

voorganger	Ds. J. Temmerman
ouderling / diaken	Mini Schipholt / Janny Muthert
collectes	kerkenwerk / zomerproject
organist	Ko van Heest
kinderkerk en -oppas	Jeroen

zondag 31 mei 2015 om 10.00

voorganger	Dhr. Herman Frezen
ouderling / diaken	Marijke Kruyne / Martine De Jonge
collectes	kerkenwerk / bloemen
organist	Mizue Fukushima
kinderkerk en -oppas	Etty

zondag 7 juni 2015 om 10.00

voorganger	Ds. J. Temmerman
ouderling / diaken	Daniël Van Steenkiste / Francis Van De Walle
collectes	kerkenwerk / diakonie
organist	Ko van Heest
kinderkerk en -oppas	Martine