

België - Belgique  
P.B. - P.P.  
9050 Ledeberg 1  
3/5030

# Kerkbrief nr.4 — april 2015



## Gent - Brabantdam

[www.protestantsekerk-gentcentrum.be](http://www.protestantsekerk-gentcentrum.be)

VPKB-gemeente Gent-Centrum  
maandblad (11 x per jaar)  
jaargang 2014  
Afzendadres &  
verantwoordelijke uitgever:  
J.A. De Jonge,  
Patijntjestraat 214  
9000 Gent  
P209671

# Kerkbrief

## Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België Gemeente Gent-Centrum

### **Gemeente Gent-Centrum (Brabandkerk)**

Predikant: Ds. Johan Temmerman Pontstraat 17, temmerman.j@skynet.be  
9031 Drogen  
09/223.55.26

Hulpredikant: Dhr. Jeroen Hozée 0499/28.02.18 j.hozee@zeelandnet.nl

Indien niet bereikbaar kan u een van de ouderlingen contacteren:

Ouderlingen:	Dhr. Daniël Van Steenkiste	09/253.01.83	van.steenkiste-buysse@telenet.be
	Mevr. Aletta Rambaut	09/233.67.16	aletta@rambaut.be
	Mevr. Mini Schipholt	09/222.02.68	lutke.schipholt-tuender@telenet.be
Toegevoegd:	Mevr. Marijke Schaefer-Kruyne	09/282.50.81	marijke.kruyne@gmail.com
Scriba:	Mevr. Louise Hanappe-van 't Hooft	09/386.25.57	louise@hanappe.com
Diakenen:	Mevr. Rita Martens	09/362.83.38	rita.martens@telenet.be
	Mevr. Micheline Morel	09/224.21.26	mmorel26@yahoo.com
	Dhr. Francis Van de Walle	09/281.05.18	fjvdwalle@gmail.com
	Mevr. Janny Muthert-Geluk	09/265.19.06	jkgeluk@skynet.be
	Mevr. Martine De Jonge	09/222.59.79	mar10.dejonge@telenet.be
Kinderkerk:	Mevr. Martine De Jonge	09/222.59.79	mar10.dejonge@telenet.be
Organisten:	Dhr. Jacobus van Heest	09/335.69.45	hillechiena-jacobusd@telenet.be
	Mevr. Aletta Rambaut	09/233.67.16	aletta@rambaut.be
	Dhr. Charles-Henri Vanden Broucke		charleshenrivandenbroucke@hotmail.com
Koster:	Dhr. Daniël Van Steenkiste	09/253.01.83	van.steenkiste-buysse@telenet.be

Kerkadres: Hoek Brabantdam / Sint Kristoffelstraat te 9000 Gent  
Kerkdiensten: Iedere zondag om 10.00 uur. Ingang aan de Brabantdam.  
Protestants Cultureel Centrum (PCC): Keizer Karelstraat 187 te 9000 Gent

Redactieraad van de Kerkbrief: Ds. Johan Temmerman; Dhr. Christiaan Buysse (09/253.01.83 - van.steenkiste-buysse@telenet.be).

Medewerkers: Mevr. Mini Schipholt; dhr. Arnold De Jonge; mevr. Caroline François.  
Website: Dhr. Nico van Belle; mevr. Jasmien van Belle.

Financiële verrichtingen:  
Voor het kerkenwerk: IBAN BE12 0000 3264 0092  
BIC BPOTBEB1 Ten name van Protestantse kerk van België  
Voor de Vlaamse Olijfborg: IBAN BE10 6527 9979 6004  
BIC HKBABE22 Ten name van de Vlaamse Olijfborg vzw te Gent

### **Gemeente Gent-Noord (Rabotkerk)**

Predikant: Ds. Marc Loos, Blauwstraat 34, 9032 Wondelgem  
tel/fax: 09/253.29.00, e-mail: marc.loos@pandora.be

Kerkadres: Begijnhoflaan 31, 9000 Gent  
Diensten: iedere zondag aanvang 10.00 uur.

# Voorwoord

De vliegkamp boven de Alpen wierp vele vragen op. We zagen allemaal de talloze bloemen en kaarsen bij de ingang van de middelbare school, waaruit een ganse klas is weggeritst. Links op de trappen stond een haastig geschilderd plakkaat: *warum?*

Psychische en geestelijke hulpverleners begeleiden de jongeren en het personeel. Het enige antwoord dat ze kunnen bieden is luisteren en zo het verdriet delen. Volgehouden luisteren en samen delen kan het gewicht lichter maken. Wegnemen kan het niet. Het verlies blijft. Waarom?

Tijdens de Veertigdagentijd focuste het Evangelie op de omgang met kwaad en lijden. Dit cumuleerde in de Goede Week, toen we Jezus volgden naar Jeruzalem, het laatste Avondmaal met zijn leerlingen bijwoonden, de kruisdood zagen en op Paasochtend het nieuwe leven verwelkomden. Het antwoord van de christelijke traditie op lijden en dood is geloof en opstanding.

Zoals wel vaker in het geestelijke leven de onderwerpen elkaar verlichten, zoemde ook de Bijbel aan Huisbijeenkomst in op de opstanding van Jezus. Maria Magdalena is de Bijbelse vrouw bij uitstek die, ongeacht de traditie die haar als 'boetvaardige zondares' bestempelt, toont dat loslaten van materiële dwang essentieel is om het opstandingsgeloof te aanvaarden.

Zo zijn we op onze kerkelijke weg door de seizoenen in de laatste vierde fase beland: vooruitzien naar Pinksteren. Tussen Pasen en Pinksteren lezen we over de verschijningen van Jezus en de betekenis van de Heilige Geest. Wat

begon met de aankondiging van de geboorte van de Verlosser – de jonge Joodse vrouw die zwanger was van de Geest – wordt voltooid door de uitstorting van dezelfde verlossende Geest over de wereld.

Daarna begint de 'feestloze' periode in de kerk. Voor onze gemeente is het gebouw dan de plek waar we de dialoog aangaan met onze omgeving. Ook dit jaar zal voor de tiende keer op rij een zomers kunstproject van Midzomer tot en met de Gentse Feesten plaatsvinden. Je leest erover in deze kerkbrief, maar verdere details volgen.

Maar laat ons vooral, zoals we in de Veertigdagentijd leerden, luisteren naar de nood van de wereld. Er heerst op dit moment zoveel ongenoegen en polarisatie, alsof de veelheid aan communicatiemiddelen de communicatie zelf verminderen, dat de kerk als geestelijke gemeenschap meer dan ooit geroepen is om begrip en respect voor anderen op te brengen. In dit verband lees je in deze kerkbrief mijn persoonlijk bedenkingen bij de komende synodevergadering, die meent de knoop te moeten doorhakken omtrent homoseksualiteit en het ambt. Hartstochtelijk bid ik dat de Heilige Geest de kerk moge bezielen, zodat ze een duidelijk inclusieve keuze maakt. We veroordelen niets of niemand en laten dit aan God, maar we zijn geroepen om de vergeving van zonden te verkondigen. Niet de dood, maar de verlossing is het laatste woord.

We wensen je veel leesplezier.

## Inhoud

colofon	2	aankondigingen	9
voorwoord	3	vamos a Sevilla	10
kerkenraadsverkiezingen	4	avondcontact	11
preekteksten	4	pastoraat	11
alleen de liefde	5	in memoriam	13
rondom de erediensten	6	uit de landelijke kerk	14
geschiedenis - hulppredikanten	8	verjaardagen	15
geboorte	8	activiteitenrooster	15
Bijbel aan huis	9	dienstenrooster	16

# Kerkenraadsverkiezingen

Op zondag 26 april zal onmiddellijk na de eredienst een gemeentevergadering worden gehouden. Het enige agendapunt is de verkiezing van kerkenraadsleden. Alle gemeentelieden zullen een schriftelijke uitnodiging ontvangen. Daarbij is ook een volmacht gevoegd. Het is de bedoeling om, bij onverhoopte afwezigheid, deze volmacht te bezorgen aan iemand die wel aanwezig kan zijn. We hopen op deze manier voldoende stemmen te kunnen tellen. 'Voldoende' is volgens ons gemeentereglement 1/3 van de stemgerechtigde leden.

Aftredend zijn Mini Schipholt, Janny Muthert en Daniël Van Steenkiste. Mini heeft er één termijn van vier jaar opzitten en is herverkiesbaar. Janny heeft er eveneens een termijn van vier jaar opzitten, maar besloot zich niet opnieuw te laten

verkiezen. Daniël heeft dan weer twee termijnen van acht jaar als ouderling dienst gedaan en is volgens het reglement niet herverkiesbaar. Verder zal ook Marijke Schaefer ter verkiezing worden voorgedragen. Marijke maakte als gecoöpteerd lid de termijn van een vorig kerkenraadslid af en is dus nu verkiesbaar.

We danken de personen die zich vrijwillig inzetten voor de kerk. We zijn eveneens dankbaar dat Mini en Marijke zich opnieuw verkiesbaar stellen. De kerkenraad besloot om geen nieuwe leden te zoeken en dus te 'verslanken', dit betekent met minder leden verder te gaan.

We stellen dus voor om op zondag 26 april de dames Mini Schipholt en Marijke Schaefer te verkiezen tot kerkenraadsleden.

---

## Preekteksten

**Zondag 12 april:** Jes. 26: 1 – 13 en Joh. 20: 24 – 31

**Zondag 19 april:** Micha 4: 1 – 5 en Joh. 21: 15 – 24

**Zondag 26 april:** Ez. 34: 1 – 10 en Joh. 10: 11 – 16

**Zondag 3 mei:** Deut. 4: 32 – 40 en Joh. 15: 1 – 8

---

**Herwig Smetryns**



**Schilderwerken  
Decoratie**

---

Verhoogstraat 52  
9260 Schellebelle  
TEL 09-369.99.13  
GSM 0476-37.99.13  
BTW BE 0875.343.440  
herwig.smetryns@telenet.be  
www.herwig-smetryns.be

### Teksten volgende Kerkbrief

Graag voor 20 april  
naar de onderstaande e-mailadressen:

temmerman.j@skynet.be

j.hozee@zeelandnet.nl

**Immo  
Verbrugge**

Hans Verbrugge  
Merebkestraat 112  
9090 MELLE

tel: +32 (0)9 230 84 30  
gsm: +32 (0)475 291 315  
btw: 738 301 048



e-mail: info@immoverbrugge.be website: www.immoverbrugge.be



# Alleen de liefde kan ons redden

*Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, brengt hij veel vruchten voort (Joh. 12:24).*

In bovenstaand vers grijpt Jezus de natuurlijke kringloop van zaaien, bloeien, sterven en vrucht dragen om opnieuw te zaaien aan als veruitwendiging van de opstanding. De graankorrel kan niet anders, de mens heeft de keuze. Vandaar de noodzaak van het geloof, dit is de juiste keuze maken, om rechtvaardig te leven en het goede te doen. Dit is vruchten voortbrengen.

Toen dit vers op het preekrooster van voorbije maand stond en ik er in de overdenking op wees dat we geen angst moeten hebben om 'open te gaan', zoals een graankorrel in de grond opengaat om vruchten voort te brengen, ook al lijkt openheid op het eerste zicht verlies te betekenen, wees een attente zuster mij op de nood van een goede omgeving. Een graankorrel kan pas opengaan als de grond goed bewerkt is en vruchtbaarheid mogelijk maakt. In dorre grond zal de opengebarsten graankorrel niets voortbrengen, net zomin op rotsen en tussen de distels. In het laatste geval gaat hij zelfs niet open en droogt de graankorrel uit. Dat klopt.

De opmerkelijke persoon maakte met deze bemerking een verbinding tussen de parabel van de zaaier en het vers van de stervende graankorrel. Volkomen terecht. Deze methode wordt al eeuwen door Joodse geleerden gehanteerd. De Schrift verklaart zichzelf. Daarom liet de opmerking mij niet los en dacht ik er verder over na.

Het zaad van de zaaier en de graankorrel in het vers uit Johannes staan allebei voor de liefde of Gods Woord. Jezus zelf is dus de overeenkomst

tussen de beide teksten. In de parabel van de zaaier wordt de mens vergeleken met vier soorten grond en al naargelang onze houding (van dor tot vruchtbaar) brengt Gods Woord vruchten (in ons leven) voort.

De opmerking, waarvoor ik dus erg dankbaar ben, verdiept de boodschap. Het is Gods Woord in ons dat moet opengaan en vruchten voortbrengen. Het sterven van Jezus – de graankorrel die in de aarde valt – maakt ons ervan bewust dat de wortels van de vruchten dragende opstanding uit onze goede grond voeding put. Wat is dan goede grond waarin voeding voor geestelijke vruchten steekt?

Het is grond die regelmatig omgeploegd wordt, meststof krijgt, voldoende water en zon en dit alles op een evenwichtige wijze, niet te veel en niet te weinig. Ook onkruid wieden is van belang. We zien dus dat de natuurlijke wetmatigheden een teken zijn van opstanding. Maar ik legde in de preek al te veel de nadruk op de weg van Jezus en dat wij deze ook kunnen gaan. Ik had dieper moeten graven en aanvullen met de melding dat we deze weg slechts kunnen gaan na onze opstanding, als we één met Jezus zijn en als zodanig als zaad worden gezaaid. Mijn geloof snelde mijn hoop voorbij en dus keer ik bij dezen op mijn schreden terug. Ik geloof dat ik goede grond kan zijn, waarin Gods Woord kan opengaan en vruchten voortbrengen. Ik hoop dan in geest en waarheid als nieuwe vruchten opnieuw gezaaid te worden. Ik erken mijn voortvarendheid, die mij zonder liefde tot een schellende cimbaal maakt.

Wat overeind blijft is dat niet de natuur (het teken) noch onszelf (het voorwerp), maar alleen de liefde (het Onderwerp) ons kan redden.

---

## Rondom de erediensten

Als gevolg van Pasen lezen we in April het relaas over de verschijningen van Jezus na zijn opstanding. Johannes componeerde zorgvuldig zijn tekst, waarbij hij tal van verbindingen legde met de profetische literatuur van het Oude Testament. We zien daarin het heldere licht op de unieke verkondiging die de vierde evangelist volbracht. Tegelijk legt hij ook verbanden met de

redevoeringen die Jezus tijdens de Lijdenstijd gaf. Dit maakt Pasen tot een scharnier waarop het leven in volle breedte opendraait. Niet de dood, maar de opstanding, is het doel van de werkelijkheid en het leven. Deze omkering van dood naar leven heeft ook consequenties. Daarover gaan de lezingen tijdens de maand die komt.

# Geschiedenis - De hulppredikanten

Eerst een korte aanvulling op de aflevering van februari over mevr. W. van Lynden. Ik eindigde toen met een paar vraagtekens bij de gebeurtenissen in haar latere leven. Intussen heb ik bevestiging dat zij vanuit Gent wel degelijk naar Groningen is vertrokken; ds. en mevr. de Knijff en de ouderlingen Piet Servaes en Marcel Hanappe zijn zelfs naar het hoge noorden gereisd om haar aanstelling bij te wonen.

Er is vorige maand een brief binnengekomen van ds. de Knijff waaruit ik dankbaar een aantal zaken overneem: mevr. van Lynden werd in de universiteitsstad Groningen studentepastor; daarnaast had zij een kleine dorpsgemeente. Later werd zij geestelijk verzorger in een psychiatrische inrichting in dezelfde streek (zij had in haar Gentse tijd toch cursussen pastorale psychologie gevolgd!). Na haar opruststelling ging zij op de Veluwe wonen. Ds. de Knijff schrijft dat hij mevr. van Lynden nog regelmatig bezoekt in het verpleeghuis in Arnhem waar zij verblijft. Ze is intussen 86 jaar en door een hersenbloeding is ze gedeeltelijk verlamd en spreekt heel moeilijk. Maar ook van haar kreeg ik een sympathiek briefje, geschreven door een vriendin maar eigenhandig ondertekend. Het deed mij deugd!

\* \* \* \* \*

Mijn volgende opdracht zou moeten simpel zijn: ik heb mevr. Oudenbroek drie jaar meegemaakt in onze kerk en ik had haar in de voorafgaande jaren al leren kennen toen we nog in Aalst woonden en ze daar regelmatig kwam voor invalbeurten. Of heb ik haar te goed gekend? Hier volgt een (waarschijnlijk mislukte) poging tot een objectief-historische weergave van positieve en negatieve feiten.

Uit mijn vorig verhaal herinnert u zich dat hulppredikant J. Speelman in de zomer van 1975 op pensioen is gegaan en teruggekeerd naar Nederland. De kerkenraad was al enkele maanden op de hoogte van zijn nakend vertrek en kon dus al beginnen zoeken. Ik bespaar u de verschillende genoemde namen en gedane pogingen. Uiteindelijk komt men terecht bij een al wat oudere (52) dame in Nederland.

**Hendrika Juliana Oudenbroek** (*Henny*) werd in Rotterdam geboren in 1923. Ze deed sociale studies en kreeg dus geen theologische opleiding. Maar door zelfstudie had ze veel kennis verworven over godsdienstige en kerkelijke onderwerpen. Blijkbaar had ze wel een diploma godsdienst-onderwijs maar op zeker ogenblik beklagt de

kerkenraad er zich over dat ze haar diploma's nooit heeft voorgelegd.

Van haar eerste jaren in het actieve leven is mij niets bekend maar in 1957 (ze was al 34!) wordt ze met de status van *kandidaat* (zeg maar: *beginneling*) beroepen tot hulppredikant in de Ned. Hervormde Duinzichtkerk in Den Haag. Later vinden we haar terug, steeds als hulppredikant, opeenvolgend in twee kerken in Amstelveen. Uit haar laatste gemeente is een vertegenwoordiger aanwezig als ze bij ons wordt bevestigd; hij spreekt natuurlijk een toepasselijk afscheidswaard en voor de goede verstaander is duidelijk dat ze het daar eigenlijk een beetje verkorven heeft.

Maar op de manier waarop ze in Gent van wal steekt, blijkt duidelijk dat ze een behoorlijke ervaring heeft opgebouwd. Ze doet haar intrede als hulppredikant op 1 februari 1976 en krijgt, net als haar beide voorgangers, het voorzitterschap van de diakonie toevertrouwd. Ze leidt een à twee kerkdiensten per maand en draagt daarbij geen toga maar wel een soort zwarte overgooier (van eigen ontwerp?) met een wit sjaaltje. Ze *declaimert* haar preken waardoor het spontane een beetje verloren gaat maar je kunt wel ieder woord verstaan.

Ze hecht veel belang aan een verzorgde en goed opgebouwde liturgie. Ze doet haar best om ons het Liedboek van 1973 waarin de gemeente nog niet goed thuis is, beter te leren kennen. Daarvoor haalt ze bij gelegenheid een paar zeer bevoegde mensen naar onze kerk: de Nederlandse predikant-dichter Willem Barnard (een persoonlijke vriend) en de Vlaamse priester-componist Ignace De Sutter.

Ze heeft de leiding over de kinderkerk en is actief in de jeugdwerking en bij bejaarden. Ze sluit makkelijk vriendschap, in het bijzonder als ze er materieel voordeel kan uit halen.

Om haar inkomen op een aanvaardbaar niveau te brengen, krijgt ze godsdienstlessen toegewezen in het stedelijk onderwijs en ze wordt ook ziekenhuisaalmoezenier in het *Universitair Ziekenhuis* en in het stedelijk ziekenhuis *de Bijloke*; later komen daar nog andere ziekenhuizen bij zoals de *Heilige Familie* (*de Groene Briel* voor de inboorlingen); haar vriendschap met *Zuster Leen* is legendarisch geworden. Voor de bouw van de *Nieuwe Bijloke*, het huidige *Jan Palfijn* wordt haar advies gevraagd voor de inrichting van de polyvalente zaal die onder meer zal gebruikt worden voor het houden van erediensten.

In 1979 wordt de VPKB opgericht en daardoor

worden de banden met de tot dan toe Gereformeerde Kerk aan het Rabot versterkt; het klikt zeer goed met de daar nog maar pas aangekomen dominee Lein de Nood.

Ze zet zich in voor de oecumene, meer bepaald door medewerking aan gezamenlijke diensten (Wereldgebedsdag en Week van de Eenheid) met de parochie van O.L.V. Sint-Pieters (deken De Schapper) en de zusters van het Crombeeninstituut; ze vertegenwoordigt onze kerk in het IKB (Interkerkelijk Beraad) en Christenforum..

En nog breder oecumenisch is haar belangstelling en liefde voor het land Israël en het Joodse volk. Ze heeft goede contacten met de Joodse Gemeenschap in Gent en om de paar jaar trekt ze voor enkele weken op vakantie naar het Heilige Land.

Ze is meermaals ziek en krijgt in 1978 een paar maand rust. De Bestuursraad weet de oorzaak: twee vermoeiende Israëlreizen én een reis naar Zwitserland binnen hetzelfde jaar: is dat niet van het goede teveel? Door dit alles heeft ze ook chronisch financiële problemen; de Bestuursraad springt bij.

In 1978 is in Nederland besloten om de status van *hulppredikant* af te schaffen en al wie die functie bekleedt tot *predikant* te benoemen. Onze Synode heeft dit vernomen en stelt aan de plaatselijke kerken voor om hetzelfde te doen. In 1979 wordt mevr. Oudenbroek dan ook benoemd tot *predikant met bijzondere opdracht*, er moet toch nog een verschil zijn met de predikant-titularis. Dit is een nieuwe kerkelijke status maar voor de Staat blijft ze wel hulppredikant met de daaraan verbonden wedde. In de praktijk mogen we haar nu zonder blikken of blozen aanspreken als *dominee*.

Ds. Janssen krijgt zware echtelijke problemen die uiteindelijk leiden tot een echtscheiding en aansluitend een ziekteperiode, je zou voor minder overspannen worden. Uiteindelijk suggereren de Raden (met ruggensteun van de Synode) aan de dominee om zijn ontslag in te dienen en zich volledig te wijden aan godsdienstonderwijs; het is dan eind 1979. Meer wil ik hierover niet kwijt. Voor de dagelijkse gang van zaken ontpopt de hulppredikant zich tot een perfect vervangster.

In 1979 wordt het PCC afgebroken en totaal herbouwd en aansluitend wordt ook het kerkinterieur vernieuwd. Mevrouw Oudenbroek is weinig betrokken bij alle materiële beslommeringen maar deelt gaarne in de felicitaties bij de heropeningen.

Kortom: zij heeft zich volledig genesteld in de functie van chef-predikant. Als dat maar goed gaat straks bij het einde van de vacature die meer dan een jaar duurt!

Bij de bevestigingsdienst van ds. Sam Simons begin 1981 spreekt de consulent, prof. Lutjeharms haast profetische woorden, opgenomen in het jaarverslag: *hij verheelde het niet dat het in de beginperiode een bijsturen en mensen zou worden voor de Gemeente die hij vergeleek met een wagen met ongelijk span.*

Na enkele maanden proefdraaien maakt ds. Simons een voorstel tot taakverdeling waarin hij behoorlijk wat terrein aan mevr. Oudenbroek toewijst (hij had zelf ook nog wel andere bezigheden buiten de Gentse gemeente met Manderloosfonds en Leprazending). Simons beschouwt Oudenbroek als volwaardig collega.

Wij komen met ons gezin in de zomer van 1983 in Gent wonen en naarmate wij ons in de Brabantdam integreren, krijgen we meer en meer het gevoel dat de verhouding tussen de beide predikanten een *schurend scharnier* is. Ook tussen de predikanten en de Raden botert het niet al te goed.

Ds. Oudenbroek zit al in de Synodale Raad als ze in 1985 ook verkozen wordt tot voorzitter van het District en dit zonder medeweten van onze kerkenraad. Die stelt zijn veto: met al die functies buiten de gemeente komt ze straks niet meer toe aan haar eigenlijke taken binnen de gemeente. Ze moet inbinden en geeft haar zitje in de Synodale Raad op.

Het is dan misschien wel voor alle betrokkenen een goede loop van de geschiedenis als in de zomer van 1986 twee VPKB-gemeenten uit de regio vacant raken. Ds. Simons vertrekt in juli naar Aalst. Ds. Oudenbroek stelt mondeling haar kandidatuur voor de plaats van eerste predikant maar hoeft geen brief te schrijven: de kerkenraad haalt er het reglement bij en daar staat in dat de eerste predikant een *universitaire opleiding in de godgeleerdheid* moet gevolgd hebben. Anders gezegd: we willen je niet helemaal aan de top. Ze heeft het begrepen en enkele weken later (oktober) neemt ze een beroep naar Kortrijk aan. Op 28 september 1986 neemt ze afscheid bij ons na een periode van bijna elf jaar .

In Kortrijk is zij haar eigen baas en dat gaat haar goed af. Ze blijft er tot haar emeritaat in 1993 en ook nadien blijft ze er wonen. Er is een (ongeschreven?) regel dat een predikant die ermee stopt, niet in de gemeente blijft wonen tot mogelijke last voor zijn opvolger. Maar dat is niet afdwingbaar en dus blijft mevr. Oudenbroek in Kortrijk en houdt de touwtjes in handen tijdens de volgende

vacature. Als dan Johan Temmerman er in 1995 bevestigd wordt, heeft zij het heel moeilijk om volledig terug te treden. Dat je nog ergens een privé bijbelstudiekringetje houdt, tot daar aan toe. Maar als de kersverse, nog onervaren predikant bij zijn eerste avondmaalsdienst zes mensen aantreft in de kerk, dan is er iets mis. *Mevrouw Oudenbroek bediende ook het avondmaal. Bij haar thuis, voor al haar oude parochianen.* En dat genoeg kun je haar toch niet ontnemen?

Na een slepende ziekte overlijdt ze op 20 oktober 1997. Met haar onnavolgbare kunst om mensen rond haar vingers te draaien, had ze al jaren een plaatsje gereserveerd op het Geuzenkerkhof te Horebeke alhoewel ze daar volgens het plaatselijk reglement geen enkel recht op had.

Van veel van wat zij gedaan heeft, krijgen we de indruk dat het moest ten goede komen aan de uitbouw van haar persoonlijk koninkrijkje. Maar toch heeft zij op haar manier ongetwijfeld overtuigend meegewerkt aan de opbouw van Gods koninkrijk.

Arnold De Jonge.



---

## Geboorte

Rita Martens is opnieuw oma en deze keer meteen van een tweeling. Op 5 maart ontvingen Debby en Joris Van den Hende-Geyt twee flinke baby's: Moris en Odet. Alles verliep in goede orde en we zijn samen met de fiere oma en de jonge ouders erg dankbaar voor dit nieuwe leven. We wensen hen een gezegende toekomst.





# Bijbel aan huis

Met Maria Magdalena sloten we vorige maand de reeks over markante vrouwen in de Bijbel af. Het was een uitermate boeiende verkenningstocht, waaruit eens te meer bleek dat de Bijbel een actueel boek is. In onze benadering beschouwen we de teksten in hun groter verband. We lieten ook niet na om andere overleveringen uit dezelfde tijd en cultuur in onze analyse te betrekken, waardoor we een breed perspectief zagen opdagen. De vrouw in de Bijbel blijkt essentieel voor de verlossing te zijn. Met Eva is ze de bron van het leven. Deze gestalte wordt door getrokken tot Maria, de jonge vrouw die de zuivere ziel van het volk voorstelt, waaruit de verlossing in de wereld is gekomen. We zagen dat Sara de draagster is van de belofte van een groot nageslacht. Ze vertegenwoordigt de aanwezige Geest van God bij het volk. Een derde belangrijk vrouwelijk thema in de Bijbel is wijsheid. Om dit te onderstrepen zagen we de gebeurtenissen met de profetes Debora, die te midden de tumultueuze tijden beschreven in Richteren, het volk andermaal op het recht spoor brengt.

In Maria Magdalena zagen we de eerste onvoorwaardelijke volgeling van Jezus. De

verlosser had de volkomen bezetenheid ('zeven demonen') uit haar verdreven waardoor ze, losgekomen van alle dwang en onthecht, als eerste de opgestane Heer ziet. Op dat moment moet ze ook het beeld van de uitwendige gestalte van Jezus los laten: *noli me tangere* (laat mij los).

Hebzucht bleek ook al in de eerste eeuw de wortel van het kwaad te zijn. Veel is er niet veranderd. Over dit onderwerp ontspoon zich een boeiend gesprek: kunnen we Jezus bezitten? Is ook dit een vorm van (religieuze) bezetenheid?

De volgende bijeenkomst zal alweer de laatste van dit seizoen zijn. We nemen dan de losse draadjes op en zullen het hebben over een aantal vrouwen die in de Bijbel aan bod komen, maar zelden voor het voetlicht treden. Ik denk aan Judith, Ruth, Rahab e.a.

## **BIJBEL aan HUIS**

**Vrijdag 17 april om 14u30 bij Marleen  
en om 19u30 bij Ann en Francis**

---

## Aankondigingen

### **Gemeenteuitstap**

Er wordt een gemeenteuitstap met een bus naar Dordrecht georganiseerd.  
Hou daarom zaterdag 27 juni vrij.  
We zullen de Ark van Noah bezoeken, lunchen en

vervolgens de binnenstad verkennen met een rondvaart.

Het wordt een niet te missen dag voor jong en oud. In de volgende kerkbrief zal meer informatie te vinden zijn.

---

### **10 jaar**

In april is ds. Johan Temmerman 10 jaar verbonden aan de Brabantdam-gemeente te Gent.

Een reden om te vieren.

We doen dat op zondag 31 mei 2015 met een feestelijke eredienst om 10.00 uur in ons kerkgebouw Brabantdam, gevolgd door een receptie in het Protestants Cultureel Centrum, Keizer Karelstraat 187.

Ook U bent hartelijk uitgenodigd.



# ¡Vamos a Sevilla!

Onder de deskundige leiding van gids Nico zijn we op reis geweest naar Andalucia . Steden zoals Sevilla, Granada en Cordoba hebben een magische bekoring op mensen uit onze streken. Zon, cultuur en natuur zijn pluspunten om de streek te bezichtigen.

De zaal van het PCC oogde gezellig en in de keuken stond het team van huiskok Philippe klaar om Spaanse gerechten op onze borden te voorschijn te toveren.

Nico toonde ons fantastische Power Point beelden. Sevilla, hoofdstad van Andalucia, was eerst aan bod. De stad bezit een rijk architecturaal patrimonium. Het blijkt dat Sevilla de heetste stad van Europa is; kleurrijke doeken boven de straten zorgen er voor dat de warmte draaglijk is. In de natuur bloeien appelsien- en citroenbomen zoals bij ons appelbomen en perelaars. Dan zijn Granada en Cordoba aan de beurt. Granada, is beroemd omwille van het Alhambra en de tuinen van het Generalife. Geraffineerde Moorse kunst gaan er samen met Christelijke architectuur van de Renaissance. Een reëel bezoek duurt enkele uren;

ons ludiek traject was jammer, kortstondig maar het zet aan tot dromen. Cordoba, stad met een pittoreske Joodse wijk en een veelkleurige Moskee was als laatste bezienswaardigheid aan de beurt .Achthonderd rood-witte bogen en zuilen torsen het gewelf van dit gebouw dat ooit een Christelijk gebedshuis was. Tot slot loodste Nico ons door de Pyreneeën huiswaarts.

De belangstelling voor deze activiteit was groot want er was interesse voor een zaterdagavond en een zondag editie. De financiële opbrengst gaat naar het project van Dr. Cedric Celis in Bolivia. Het prachtige Zuid Amerikaanse land Bolivia, wordt, helaas, aangetast door armoede, aanwezigheid van de drugsmafia en de malafide activiteit van de guerrillagroep, FARC.

Het aangename werd hier aan het dienstige gekoppeld.

Met dank aan het team.

Huguette



# Avondcontact

Op donderdag 19 maart was Sas van Rouveroy, voorzitter van de Bestuursraad van de UGent, bij ons te gast om te spreken over de transitie waarin de universiteit zich bevindt. Het was een uitermate boeiende uiteenzetting. De spreker heeft een onmiskenbaar retorisch talent. Hij loodste ons door de UGent, haar organisatie, beheer, personeelsbeleid en nog veel meer.

We kwamen tal van bijzonderheden te weet, bijvoorbeeld hoe de eerste vrouwelijke rector werd gekozen, de samenstelling van de het bestuur van de universiteit en dat de UGent in Korea een bachelor-opleiding organiseert. Alles werd met een

heldere power-point projectie gekaderd. Het was een geslaagde spreekbeurt.

De spreker liet zich niet uit zijn lood slaan door de magere opkomst. We kwamen amper aan twaalf mensen. Het doet de vraag rijzen of het sop de kool wel waard is. Je kunt het gerust een teken van de tijd noemen, maar mensen zijn op een avond steeds moeilijker uit huis te krijgen. Is de formule, die nu al meer dan dertig jaar loopt, aan herziening toe? Allicht.

---

De volgende bijeenkomst en meteen ook de laatste (voorlopig alleen) van dit seizoen is gepland op donderdag 23 april. We kijken uit naar een lezing van een eminent spreker en specialist van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Willem I wordt immers dit jaar herdacht. In het najaar zal een tentoonstelling over de Hollandse Periode te bezichtigen zijn in het STAM. We zullen aan deze tentoonstelling onze medewerking verlenen.

Ondertussen kunnen we ons degelijk informeren. Prof. dr. Els Witte zal spreken over 'Het verloren Koninkrijk: Willem I en het Orangisme'.

Els Witte is historica. Ze doceerde vanaf 1974 hedendaagse politieke geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel. Van 1994 tot 2000 was Witte rector van de VUB en sinds 1988 is ze lid van de Koninklijke Academie van België. Eerder was zij de hoofdauteur van onder andere *Politieke geschiedenis van België sinds 1830* (2007). Voorjaar 2014 verscheen van haar hand een lijvige studie over Willem I en het orangisme.

---

## Pastoraat

Dhr. Georges Rambaut, vader van Aletta, is al geruime tijd op de sukkel. De voorbije periode werd hij meermaals in het ziekenhuis opgenomen. Ook nu verblijft hij in het UZ. We bidden zijn echtgenote en familie sterkte toe en hopen op een gunstige ontwikkeling.

Ook mw. Agnes Hoste kreeg te kampen met problemen. Ook zij werd acuut behandeld. Het gaat nu al wat beter. We bidden Agnes en haar man Marcel veel moed en kracht toe.

Mw. Antoinette Van Rafelghem verblijft eveneens in het ziekenhuis (St. Jozef). Ze werd er opgenomen na een pijnlijke val. Ze is nu in goede handen en wordt omringd door haan kinderen. Sterk als ze is verliest ze de moed niet. We bidden haar Gods kracht toe.

We moeten ds. Simons en zijn echtgenote Renée al een poos missen in ons midden. De gezondheid van onze voormalige predikant laat het niet toe om

zich buitenshuis te begeven. We hopen en bidden dat het spoedig wat beter mag gaan en dat we hen opnieuw mogen verwelkomen op hun vertrouwde plaats op zondag. Sterkte.

Verder werden er velen getroffen door virussen en aandoeningen van kortere duur. De winderige lentedagen zullen er veel mee te maken hebben. We mogen vooruit zien naar betere tijden, naar de zon en het weldadige licht. Augustinus zegt in een preek, die hij als een lofzang op de vrede opvat, dat we eerst zelf vrede in ons moeten hebben, alvorens ze in onze omgeving kan intreden. Laat de vrede in uzelf groeien, zegt Augustinus, want wie iets hartstochtelijk liefheeft, wil het zien groeien. Vrede zal uit ons en in het volle licht van God tot wasdom komen. Ik wil daarbij aansluiten en vragen om ons niet van de wijs te laten brengen en de vrede in onszelf en naar buiten te laten groeien.



## Uit de redactie



Bevrijding wordt pas ten volle beleefd als je aan den lijve hebt ervaren wat het betekent gevangen te zijn, hetzij daadwerkelijk als gevolg van een gepleegd strafbaar feit hetzij door ziekte of een andere vorm van lijden.

In dit nummer van Kerkmozaïek aandacht voor de betekenis die het Paasevangelie kan hebben voor mensen in de gevangenis, de scheepvaart en voor ernstig zieken. Mensen die ieder op hun eigen manier gebonden zijn en die vanuit de moeiten van iedere dag daadwerkelijk moed putten uit het verhaal van opstanding en bevrijding.

Namens de redactie,

Annet Sinnema

### Prijzen Kerkmozaïek

- Individueel abonnement: 20,00 €
- Groepsabonnement: 15,00 € (vanaf min. 5 exemplaren naar éénzelfde adres)
- Steunabonnement: 25,00 €

**Storten** kan op rekeningnummer van de Verenigde Protestantse Kerk in België, Brogniezstraat 44, 1070 Brussel.

IBAN BE06 3100 0835 5022

*In Memoriam*

*De heer*

**Herman HOSTE**

*Echtgenoot van mevrouw Janine Larno*

*Gent op 30 april 1931 – Gent 26 maart 2015*

Op Witte Donderdag namen we afscheid van de heer Herman Hoste tijdens een uitvaartdienst in onze kerk. De heer Hoste zullen we ons herinneren als een zachtmoedig en uiterst dienstbaar persoon. Hij stond steeds klaar als er ergens nood kon gelenigd worden. Samen met de familie mochten we ook onze dankbaarheid betuigen voor het getrouwe leven dat hij leidde. Zijn kleinzonen waren zijn oogappels. De heer Hoste was zestig jaar gehuwd met zijn lieve echtgenote Janine. Ook dit is een teken van dankbaarheid. We geloven dat dit alles niet zomaar verloren gaat en drukken dan ook de hoop uit dat we in Gods Koninkrijk opnieuw verenigd zullen zijn. Als kerkgemeenschap betuigen we onze steun en gebed aan de familie.

# Uit de landelijke kerk

## Homoseksualiteit en het ambt

Op zaterdag 13 juni zal een extra synodedag gehouden worden te Brussel (Graan-marktkerk). Op de agenda staat slechts één onderwerp: homoseksualiteit en het ambt. Op vraag van twee Waalse districten wordt deze dag georganiseerd. Op dit moment zijn twee proponenten die samenleven met een partner van hetzelfde geslacht in Wallonië bezig met hun stage met het oog op het ambt van predikant. In de VPKB zijn er mensen die gekant zijn tegen ambtsdragers met een andere geaardheid. Vandaar dat de synode wordt samengeroepen.

Op een synodevergadering zijn de districten afgevaardigd. Namens ons district Oost en West-Vlaanderen is onze gemeente aan de beurt om een afgevaardigde en plaats-vervanger voor de synode op te geven. Micheline en Francis zijn bereid om resp. afgevaardigde en plaatsvervanger te zijn. Zelf zal ik de Faculteit vertegenwoordigen.

Het onderwerp dreigt een splijtzwam te worden. Het is namelijk zo dat nogal wat mensen menen

dat ze, op basis van enkele Bijbelteksten, andere mensen kunnen beoordelen en uitsluiten. Deze mening moet gerespecteerd worden. Het is iets minder te waarderen dat men bij deze uitsluiting erg arbitrair te werk gaat. Ik bedoel dat er in de Bijbel ook teksten zijn te vinden die bijvoorbeeld echtscheiding verbieden of vrouwen opleggen om te zwijgen in de kerk. Daarover wordt dan weer geen synode bijeen geroepen. Dit om te melden dat ik persoonlijk een dergelijk onderwerp voor een synodevergadering ongepast vind. Maar mijn gevoelens doen er niet veel toe. Ik hoop dat de vergadering zich duidelijk uitspreekt, zo niet dreigt dit onderwerp steeds terug te keren – het komt nu al sinds 1985 om de tien jaar terug. Het funeste van deze gebeurtenis is dat enkele gemeenten ermee dreigen de VPKB te verlaten als de synode mensen met een andere geaardheid toelaat tot het ambt. Wat zal er gebeuren als men een nieuw verbod uitschrijft?

---

## Aalst

De dienstdoende predikant te Aalst, ds. Werner Lategan, heeft een beroep aangenomen van de gemeente te Genk. Daardoor wordt de kerk te Aalst na twee en een half jaar vacant. De kerkenraad te Aalst heeft met het districtsbestuur contact

opgenomen met de melding dat het ook moeilijk wordt om een voltallige kerkenraad bijeen te krijgen. Het districtsbestuur overweegt stappen om te komen tot een nadere samenwerking met de gemeenten te Dendermonde en Denderleeuw. Dit wordt ongetwijfeld vervolgd.

---

## District

Op zaterdag 25 april zal een gezamenlijke districtsvergadering met de zusters en broeders uit Waals-Brabant plaatsvinden. Als locatie woerd gekozen voor het pittoreske Horebeke. We verzamelen 's ochtends rond 10u en houden eerst een aparte bijeenkomst. Om 11u komen we samen

met beide districten. We zullen elkaar beter leren kennen en ook onze gedachten over de toekomst van de kerk met elkaar delen. Dan gebruiken we samen de maaltijd. In de namiddag kan er gewandeld worden of aan het Abraham Hans museum een bezoek worden gebracht.

# Verjaardagen

Sarah Bettens	06 april
Anthony Decaestekker	12 april
Gustaaf Baetens	14 april
Antoinette Van Rafelgem	16 april
Christiaan Buysse	17 april
Lorraine Liagre – Calliauw	26 april
Paul Van De Walle	1 mei
Thomas Bettens	5 mei
An Van der Haeghen	5 mei

---

## Activiteitenrooster

**Vrijdag 17 april om 14u30:**

Bijbel aan Huis bij Marleen  
(Keizer Karelstraat 195)

**Zaterdag 25 april om 10u:**

Districtsvergadering te Horebeke, samen met het district Waals-Brabant

**Vrijdag 17 april om 19u30:**

Bijbel aan Huis bij Ann en Francis  
(Keistraat 173 te De Pinte)

**Zondag 26 april:**

Gemeentevergadering met verkiezingen voor kerkenraad

**Woensdag 22 april om 14.00 uur:**

gemeenschapsdansen in de St.Pauluskring.

**Dinsdag 28 april om 19u30:**

Algemene Ledenvergadering VZW Vlaamse Olijfberg

**Woensdag 22 april om 19u30:**

Kerkenraadsvergadering bij Rita

**Woensdag 6 mei vanaf 14u:**

Open Deur Dag van Theologische Faculteit te Brussel

**Donderdag 23 april om 19u30:**

Avondcontact met Prof. Dr. Els Witte, die zal spreken over *Het verloren Koninkrijk: Willem I en het Orangisme*.

# Dienstenrooster

zondag 12 april 2015 om 10.00

voorganger	Ds. J. Temmerman
ouderling / diaken	Daniël Van Steenkiste / Janny Muthert
collectes	kerkenwerk / diakonie
organist	Ko van Heest
kinderkerk en -oppas	Martine

zondag 19 april 2015 om 10.00

voorganger	Ds. J. Temmerman
ouderling / diaken	Aletta Rambaut / Francis Van De Walle
collectes	kerkenwerk / kerkbrief
organist	Mizue Fukushima
kinderkerk en -oppas	Janneke

zondag 26 april 2015 om 10.00

Verkiezing van kerkenraadsleden

voorganger	Ds. J. Temmerman
ouderling / diaken	Mini Schipholt / Rita Martens
collectes	kerkenwerk / straathoekwerk CHERUT
organist	Ko van Heest
kinderkerk en -oppas	Jeroen

zondag 3 mei 2015 om 10.00

voorganger	Ds. J. Temmerman
ouderling / diaken	Marijke Shaefer / Martine De Jonge
collectes	kerkenwerk / bloemen
organist	Mizue Fukushima
kinderkerk en -oppas	Etty