

België - Belgique
P.B. - P.P.
9050 Ledeborg 1
3/5030

Kerkbrief

november 2014

Nr. 10



www.protestantsekerk-gentcentrum.be

VPKB-gemeente Gent-Centrum
maandblad (11 x per jaar)
jaargang 2014
Afzendadres &
verantwoordelijke uitgever:
J.A. De Jonge,
Patijntjestraat 214
9000 Gent
P209671

Kerkbrief

Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België Gemeente Gent-Centrum

Predikant:	Ds. Johan Temmerman	Pontstraat 17, 9031 Drongen	temmerman.j@skynet.be 09/223.55.26
Hulppredikant:	Dhr. Jeroen Hozée	0499/28.02.18	j.hozee@zeelandnet.nl
Ouderlingen:	Dhr. Daniël Van Steenkiste Mevr. Aletta Rambaut Mevr. Mini Schipholt	09/253.01.83 09/233.67.16 09/222.02.68	van.steenkiste-buysse@telenet.be aletta@rambaut.be lutke.schipholt-tuender@telenet.be
Toegevoegd:	Mevr. Marijke Schaefer-Kruyne	09/282.50.81	marijke.kruyne@gmail.com
Scriba:	Mevr. Louise Hanappe-van 't Hooft	09/386.25.57	louise@hanappe.com
Diakenen:	Mevr. Rita Martens Mevr. Micheline Morel Dhr. Francis Van de Walle Mevr. Janny Muthert-Geluk Mevr. Martine De Jonge	09/362.83.38 09/224.21.26 09/281.05.18 09/265.19.06 09/222.59.79	rita.martens@telenet.be mmorel26@yahoo.com fjvdwalle@gmail.com jkgeluk@skynet.be mar10.dejonge@telenet.be
Kinderkerk:	Mevr. Martine De Jonge	09/222.59.79	mar10.dejonge@telenet.be
Organisten:	Dhr. Jacobus van Heest Mevr. Aletta Rambaut Dhr. Charles-Henri Vanden Broucke	09/335.69.45 09/233.67.16	hillechiena-jacobusd@telenet.be aletta@rambaut.be charleshenrivandenbroucke@hotmail.com
Koster:	Dhr. Daniël Van Steenkiste	09/253.01.83	van.steenkiste-buysse@telenet.be
Kerkadres:	Hoek Brabantdam / Sint Kristoffelstraat te 9000 Gent		
Kerkdiensten:	Iedere zondag om 10.00 uur. Ingang aan de Brabantdam.		
Protestants Cultureel Centrum (PCC):	Keizer Karelstraat 187 te 9000 Gent		
Redactieraad van de Kerkbrief:	Ds. Johan Temmerman; mevr. Christa Beirnaert (09/251.71.94); Dhr. Christiaan Buysse (09/253.01.83 - van.steenkiste-buysse@telenet.be).		
Medewerkers:	Mevr. Mini Schipholt; dhr. Arnold De Jonge; mevr. Caroline François.		
Website:	Dhr. Nico van Belle; mevr. Jasmien van Belle.		
Financiële verrichtingen:			
Voor het kerkenwerk:	IBAN BE12 0000 3264 0092 BIC BPOTBEB1 Ten name van Protestantse kerk van België		
Voor de Vlaamse Olijfberg:	IBAN BE10 6527 9979 6004 BIC HBKABE22 Ten name van de Vlaamse Olijfberg vzw te Gent		

Gemeente Gent-Centrum (Brabantdamkerk)

Indien niet bereikbaar kan u een van de ouderlingen contacteren:

Predikant:	Ds. Marc Loos, Blauwstraat 34, 9032 Wondelgem tel/fax: 09/253.29.00, e-mail: marc.loos@pandora.be
Kerkadres:	Begijnhoflaan 31, 9000 Gent
Diensten:	iedere zondag aanvang 10.00 uur.

Van de redactie

En of het een nazomer was! Mooie zonnige dagen in oktober kondigden onherroepelijk de herfst aan. Nu vallen de bladeren, is de mais binnen en zijn de jagers opnieuw verschenen. 'Ze kennen de fazanten bij naam' zei mijn buurman. Was dit een grap?

Met de herfst naderen we in de zondagse liturgie het einde van het kerkelijke jaar. De laatste zondag van het kerkelijke jaar heet 'Voleindigingszondag'. Traditioneel gedenken we de personen die ons het voorbije jaar zijn ontvallen. Deze keer zal de dienst met Avondmaal op zondag 23 november doorgaan. Daarna begint de Advent en zijn we weerom op weg naar Kerst.

November is ook de maand van de jaarlijkse synodevergadering. Dit jaar duurt de vergadering twee dagen. Spontaan ontstaat de vraag: als men het in enkele uren niet gezegd krijgt, zal 48 uren vergaderen dan soelaas brengen? We hopen het alvast. Het zwaartepunt van de synodevergadering ligt dit jaar bij een rapport van de werkgroep 'Eigentijds Kerk-zijn' die op de vorige bijeenkomst in het leven werd geroepen om een antwoord van de kerk op de snel veranderende wereld te formuleren. In deze kerkbrief een korte introductie. Bij dit alles blijft het erg moeizaam om kerkelijk engagement aan te zwengelen.

Verder in deze kerkbrief berichten we over de activiteiten die in de schoot van onze gemeente plaatsvinden. We danken de medewerkers en wensen je veel leesplezier.

Inhoud

Colofon	2
Van de redactie	3
Preekteksten	4
Rondom de erediensten	5
Avondcontact	6
Bijbel aan huis	7
Verjaardagen	7
Geschiedenis - hulppredikanten	8
Nieuws uit de landelijke kerk	10
Leprazending	12
Radio en TV	12
Vanuit de kinderkerk	13
Pastoraat	14
Activiteitenrooster	14
Dienstenrooster	15
Bijbelleesrooster	16

Preekteksten

Zondag 9 november: Jesaja 48: 17 – 21 en Mattheüs 25: 14 – 30

Zondag 16 november: Ezechiël 34: 11 – 17 en Mattheüs 25: 31 – 46

Zondag 23 november, Voleindigingszondag: Daniël 12: 1 – 4 en Mattheüs 24: 14 – 35

Zondag 30 november, Eerste Advent: Jesaja 64: 1 – 5 en Marcus 13: 24 – 37

Zondag 7 december, Tweede Advent: Jesaja 40: 1 – 11 en Johannes 1: 19 – 28

Herwig Smetryns



**Schilderwerken
Decoratie**

Verhoogstraat 52
9260 Schellebelle
TEL 09-369.99.13
GSM 0476-37.99.13
BTW BE 0875.343.440
herwig.smetryns@telenet.be
www.herwig-smetryns.be

Teksten volgende Kerkbrief

Graag voor 24 november
naar de onderstaande e-mailadressen:

temmerman.j@skynet.be

j.hozee@zeelandnet.nl

**Immo
Verbrugghe**

Hans Verbrugghe
Merelbekastraat 112
9090 MELLE

tel: +32 (0)9 230 84 30
gsm: +32 (0)475 291 315
btw: 738 301 048



e-mail: info@immoverbrugghe.be website: www.immoverbrugghe.be



Rondom de erediensten

In voorbereiding op Voleindigingszondag lezen we in de kerk een aantal teksten over het einde. Eens te meer blijkt dat de vroege christenen vertrouwd waren met de apocalyptische literatuur. Vele geletterden in het toenmalige Jodendom lieten zich niet in met deze teksten. Ze wimpelden Jesaja, Ezechiël en Daniël weg als speculatief of in het slechtste geval gefantaseerd. Vorig seizoen leerden we tijdens de Bijbel aan huis de Apocalyps van Johannes kennen. Daarin zagen we dat de apostel uitgebreid putte aan de profetische literatuur en teksten van Ezechiël en Daniël citeerde. Ook Jezus hanteerde deze traditie, getuige de redevoeringen over de laatste dingen in de Evangelien.

Het is zeker niet overdreven om te stellen dat de westerse wereld sinds de moderne tijd alle voeling met deze traditie kwijt is. Men zweert bij de eindigheid, niets dan de eindigheid en dus wimpelt men andermaal de voltooiing van de tijd en de vernieuwing van hemel en aarde weg. De Bijbelse overlevering houdt wel degelijk rekening met de eindigheid. De profetische literatuur over het einde, de zogenaamde apocalyptiek, is echter geen fantasie, maar gebaseerd op wijsheid die in dit tijdelijke bestaan is gegeven. Het gaat om het zien van de tekenen of het onderscheiden van de levenskracht die natuur en kosmos vorm geeft. Uiteindelijk komt het neer op harmonie te herkennen: de samenhang van stroom (de tijd of het leven) en bron (eeuwigheid of God).

Daartoe nodigen we je uit: om de samenhang te zien en te ervaren. Met een woord van Mozes kan ik bevestigen dat we de wereld niet moeten rondreizen om de essentie te vinden. We moeten de zeeën niet afdweilen om Gods Koninkrijk te vinden. Het enige wat Hij ons vraagt is om onszelf te kennen en aan de hand van deze kennis het volle leven, dat in God ontspringt, te ontdekken.

Eens dit is volbracht, begin de Advent. De verwachting van de komst houdt een verzuchting in: Heer, kom als de dauw en druppel uw genade in onze ziel. Deze verzuchting ontstaat in het grote contrast tussen licht en duisternis. Terwijl het buiten donkert, groeit het besef dat het licht onoverwinnelijk is. Deze tweespalt houdt de hedendaagse wereld gevangen, alsof we geklemd zijn in een kloof van moedeloosheid. De mensheid wentelt zich in drukte en verliest controle over de draaiende beweging. De herdenking van de gruwelijkheden die zich in onze streken honderd jaar geleden afspeelden, toont pijnlijk aan dat vooruitgang erg relatief is. Gedenken is goed, het is een hoeksteen van de Bijbelse traditie, omdat in gedachtenis de mens zich verbindt met wat is geweest, voorbij tijd en ruimte. Maar de Bijbel gedenkt niet alleen veldslagen en overwinningen. De Bijbel wijst ook op geestelijke tendensen. Deze geestelijke kracht toont de samenhang tussen woord en daad, waarde en feit. Tijdens de Advent gedenken we dat Gods Woord ook daad werd. God die Geest is, werd mens van vlees en bloed. Tijdens deze gedachtenis ontvangen we de kracht om de diepste geestelijke waarden die in ons zijn in daden om te zetten. Is er iets sterker dan het verlangen naar vrede en eenheid? Bestaat er een sterker geestelijk inzicht dan het besef dat alle mensen eigenlijk één familie zijn, zusters en broeders? Ja, de menswording van God in Jezus. Deze glans verlicht de Advent. Kom en zie!

Avondcontact

Het seizoen van Avondcontact is weerom uit de startblokken geschoten. Een al bij al matig geattendeerde eerste lezing van Prof. Guy Schrans gaf dit jaar de aftrap. De inhoud was nochtans erg nauw betrokken bij de geschiedenis van het protestantisme te Gent en van onze gemeente in het bijzonder. De spreker belichte een markante figuur: Paul Fredericq.

Wat mij het meeste bijbleef was de schets van zijn geloofsovertuiging. Guy Schrans had diepgaand onderzoek naar de familie Fredericq verricht, hetgeen resulteerde in een publicatie die in het voorjaar door het Liberaal Archief werd uitgegeven. Opmerkelijk was de uitdrukking van geloof waarbij persoonlijke betrokkenheid en maatschappelijke vrijheid hand in hand gingen. Dit lijkt in deze tijd zo goed als verdwenen. Het was ten andere aandoenlijk om te merken dat Paul Fredericq meende dat deze combinatie voor velen de weg tot een niet-dogmatisch christelijk geloof zou aanwijzen. Als liberaal achtte hij vrijheid van het hoogste maatschappelijk belang – Prof. Fredericq maakte zijn proefschrift immers over de plakaten van Keizer Karel in de 16^e eeuw, waardoor velen op de brandstapel het leven lieten - maar vrijheid heeft ook nood aan begrenzing, een ziel. Deze bezieling zag Fredericq in het christendom en vooral de 'voortreffelijkheid' van het protestantisme. Mensen moeten vrij zijn om te kunnen geloven in liefde en vergeving. Eens ze dit geloof aannemen is hun vrijheid pas compleet, dit wil zeggen: niet tot schade maar ten behoeve van zichzelf en anderen.

Guy Schrans is op leeftijd. Het leven spaarde zijn lichamelijke conditie niet. Hij gaf ons een helder inzicht van een erg belangrijke bladzijde uit onze geschiedenis. Het was een geslaagde avond.

Deze maand iets geheel anders. Ook nu is de verbinding met onze gemeente niet gering. Paul Bruynooghe zal ons spreken over de gebeurtenissen rond de Eerste Wereldoorlog te Gent.

AVONDCONTACT

**Donderdag 20 november om 19u30 in
het PCC**

Paul Bruynooghe

De Eerste Wereldoorlog en de gebeurtenissen in bezet Gent

Paul Bruynooghe heeft er een militaire carrière bij de Luchtmacht opzitten. Tussen 2003 en 2006 was hij Korpscommandant in de kazerne van Ieper. Het is daar in de Westhoek dat hij de smaak te pakken kreeg naar de boeiende geschiedenis van WOI. Als rasechte Gentenaar is dus de relatie tussen de Grote Oorlog en zijn geboortestad snel gelegd.

In een eerste deel maken we kennis met een globaal overzicht van WOI en in het bijzonder de geschiedenis aan het Westelijk Front. De gebeurtenissen aan het front tijdens de vier jaar oorlog worden van nabij toegelicht. Nadien bekijken we het leven in Gent tijdens de bezetting. We gaan in op de militaire en burgerlijke organisatie van de stad en de socio-economische realiteit van alledag.

Bijbel aan huis

We zijn goed en wel begonnen aan een exploratie over de vrouw in de Bijbel. Nu denken sommigen allicht, wat kan een man nu zinnig over de vrouw vertellen? Alles en niets. Alles als hij de vrouw als essentieel onderdeel van het mens-zijn ziet en dit ook in zichzelf herkent. Niets als hij meent te moeten spreken over iets dat hem vreemd is, in het slechtste geval zwak. In een poging om deze klippen te omzeilen, vertrokken we voor onze exploratie in de Bijbel van het Hebreeuwse mensbeeld, waarbij de mens wordt voorgesteld als in oorsprong androgyn. Man en vrouw schiep Hij hen, naar zijn beeld en gelijkenis. Het vrouwelijke deel vertegenwoordigt de Geest en wordt in den beginne 'Leven' (Eva) genoemd.

Onze volgende bespreking bracht Sara voor het voetlicht. We zagen dat de vrouw van Abraham het geestelijke volk of de ziel van het volk voorstelt. Sara is het voornaamste instrument van Gods belofte tot een groot nageslacht. We konden discussiëren over de deugd van geduld en de nood aan afgrenzing, vooral tegenover spot.

De volgende bespreking op vrijdag 28 november laat een profetes aan het woord: Debora. Teksten over deze bijzondere vrouw in Israël zijn te lezen in Richteren, hoofdstukken 4 en 5. Met deze persoon zijn we niet langer in de narratieve voor-geschiedenis (Genesis), maar in de profetische geschiedschrijving. We krijgen dus een gans andere invalshoek dan de vorige twee bijeenkomsten. Hetzelfde blijft het warme welkom dat ons steeds te beurt valt bij Marleen 's middags en Ann en Francis 's avonds.

Vrijdag 28 november

**Om 14u30 bij Marleen
(Keizer Karelstraat 195)**

**Om 19u30 bij Ann en Francis
(Keistraat 173 De Pinte)**

Verjaardagen

Pascal Dhont	06 november
RitaVan Den Hende-Martens	09 november
André Schaefer	11 november
Hannah Van Den Hende	12 november
Herwig Smetryns	13 november
Christa Beirnaert-Gallus	16 november
Camille Hanappe	19 november
Christelle Kuipers	19 november
Daniël Van Steenkiste	21 november
Peter Hanappe	21 november
Arnold De Jonge	24 november
Rudy Liagre	02 december
Cécile De Vilder	02 december
Jonas Multall	02 december
Ann Willems	04 december
Willem Lorein	06 december
Yvonne Merciers	06 december

Geschiedenis - De hulppredikanten

De Hulppredikanten van Gent-Centrum – Deel 9.

Eerst een kleine aanvulling vanwege Irma van Belle uit het verre Sint-Truiden. Na zijn vertrek uit Gent is de heer Allan predikant geworden in Heerlen in Nederlands Limburg. Met dank!

Wij moeten intussen een vacature invullen en dat gaat als volgt: “Kerk en Wereld” in Driebergen (Utrecht) was en is nog steeds een instituut van de (destijds) Nederlands Hervormde Kerk ten dienste van haar apostolaire arbeid. Ik baseer mij op een encyclopedie van zestig jaar geleden, niet op het internet want intussen is er heel wat veranderd. Een van de taken die het instituut zich stelde, was het opleiden van zogenaamde **wika's** (**W**erkers **I**n **K**erkelijke **A**rbeid) die hun toekomst moesten vinden in jeugdwerk, vormingswerk, arbeid onder buitenkerkelijken, enz. Deze wika's (M/V) kregen drie jaar onderricht, onderbroken door een jaar praktische stage. Door deze opleiding stonden ze dus op een veel hoger niveau dan onze vooroorlogse Vlaamse hulppredikanten en bijbelcolporteurs. In het voorjaar van 1951 werden twee van deze studenten naar Vlaanderen gestuurd om de situatie hier te bestuderen. Eén moest naar Leuven, de andere kreeg Gent als standplaats. Dat betekent niet dat “onze” wika *ten dienste* stond van de Brabantdangemeente; hij was wel *onder toezicht* geplaatst van ds. Pichal (die nog altijd in Gent woonde) en ds. van Stipriaan.

Als dan enkele maanden later onze hulppredikant Allan de gemeente verlaat, is het niet zo vreemd dat men zo een wika als mogelijke oplossing ziet. Er wordt gepraat met de heer Bijleveld (is dat de man die hier al aan het werk is?) maar beide partijen zien hier toch geen toekomst in. Maar men wil wel verder zoeken in deze richting.

En zo wordt op 15 november 1951 de heer **G.W. Blom** aangesteld. Hij is dertig jaar. Voor zover bekend was hij geen verwant van onze 19^{de}

eeuwse dominee Blom (hier van 1864 tot 1887) die kinderloos was.

Er worden enkele afspraken vastgelegd: de hulppredikant moet maandelijks een bondig verslag maken. Wat zijn werk precies omvat, is niet vermeld maar dat zullen we uit zijn verslagen afleiden. Eén zaak trekt toch wel de aandacht: er komt een commissie van twee ouderlingen en twee diakenen die *persoonlijke meningsverschillen* tussen predikant en hulppredikant moet behandelen en zo mogelijk in der minne regelen. Horen we hier een echo van iets uit het recente verleden dat het vertrek van Allan (mede) heeft veroorzaakt? Notulen vertellen niet alles maar dat wist u al.

We lezen dat Blom al meteen bezig is met kennismakingsbezoeken aan een aantal gezinnen in de gemeente, met gevangeniswerk in Dendermonde, Oudenaarde en Gent, met werk voor de jeugd, met schoollessen en met het stencileren en verzenden. Hij werkt mee aan de voorbereiding van de Kerstfeesten en leidt in december al twee kerkdiensten.

Hij vindt dat de gevangenen (te?) streng behandeld worden en dat er onvoldoende of niet gedacht wordt aan reclassering en voorbereiding op de terugkeer in de maatschappij. De verhouding met de directie in Oudenaarde ligt moeilijk maar dat hadden we ook al van Allan gehoord.

Bij de jeugd wordt zijn aandacht gevraagd voor de Zondagschool, het Meisjeswerk, het Jongenswerk, de Jonge Kerk, de CJMV, de korfbalclub en de basketters; dit gaat van leiding over begeleiding tot contacten met de genoemde sportclubs die zich nogal onafhankelijk opstellen en de kerkdiensten verwaarlozen omwille van trainingen en wedstrijden.

Vanaf januari geeft Blom ook godsdienstlessen op school. Dit is *rustig en prettig werk dat niet veel voorbereiding vraagt*.

Op 16 februari 1952 trouwt de heer Blom met mej. Rimmelink en ze mogen namens de gemeente bloemen en een geschenk verwachten. In november zullen ze een zoontje Leendert verwelkomen.

Niet alleen heeft Blom een wekelijks gesprek met de predikant en woont hij de kerkenraadsvergaderingen bij maar er is ook duidelijk een regelmatig en goed contact met de kerkenraad. Hij gaat een van de bijbelkringen leiden (bijbel aan huis, ook toen a!!!) en hij heeft veel werk met de administratie van de Kerkbode; kan iemand hem daarbij helpen?

Hij doet wat ziekenbezoek maar het gewone huisbezoek schiet er wel een beetje bij in. Hij heeft ook enkele catechisanten. Met dat alles voelt hij zich in september '52 gedrongen om een schematisch overzicht te geven van zijn tijdsbesteding. Hij komt op zes werkdagen van 10 à 11 uur per week. Administratie en kerkbode vragen veel tijd en daarmee zou eigenlijk een aparte halftijdse betrekking te vullen zijn. Als we nu ook nog een boekhandeltje zouden kunnen opzetten, kan dat misschien een volle dagtaak worden die zichzelf (gedeeltelijk) terugverdient. Misschien kan de beheerraad dat eens bekijken (geen reactie gevonden).

Tegen het eind van 1952 begint Blom toch stilaan wat vruchten te zien van zijn werk; de periode van zoeken en aftasten is voorbij en de opbouw is bezig. Maar schone liedjes duren niet lang, zijn capaciteiten blijven ook bij "Kerk en Wereld" niet onopgemerkt en begin 1953 komt men aan zijn jasje trekken voor een betrekking in Nederland. Blom aanvaardt; Kerk en Wereld is bereid om ons een andere wika te sturen.

Toch verdwijnt de hulppredikant niet meteen; hij is intussen ook begonnen met een soort havenpastoraat en zoekt toenadering tot het Deens Zeemanshuis in de haven. De kerkenraad wil mede daarom, het werk van Blom herorganiseren; van een nakend vertrek is geen sprake meer. Het duurt tot begin september voor Blom dan toch zijn ontslag indient tegen 1 oktober. De kerkenraad gaat akkoord. En zo verdwijnt

hulppredikant Blom uit Gent. Voor mijn gevoel was zijn verblijf hier veel te kort.

In verband met de komende vacature zal de kerkenraad contact opnemen met de heer Hugh Boudin (de latere professor en rector aan de faculteit), lid van onze gemeente, afgestudeerd predikant en bezig als godsdienstleraar. Indien dit niets oplevert, zal de plaats open verklaard worden.

Enkele dagen later solliciteert de heer Martin Beukenhorst (de latere synodevoorzitter). Hij zal op 15 oktober eindexamen doen in Straatsburg en zou dan vanaf 1 februari kunnen beschikbaar zijn. De kerkenraad zal contact opnemen.

Er komt ook een sollicitatie van de heer Visser, ons welbekend uit vroegere jaren. *Maar gezien zijn ouderdom (56) en de aard van de functie, ligt het voor de hand om een jonge, geschoolde kracht te zoeken voor het jeugdwerk.* Mooi verwoord om niet te moeten zeggen: *we willen u niet terug.*

Wat de oplossing wordt, leest u in het volgende artikel. Het wordt een dubbele oplossing!

Arnold De Jonge.

Nieuws uit de landelijke kerk

Synodevergadering

Op 15 en 16 november vergadert de synode van de VPKB in La Foresta te Vaalbeek. De twee dagen zijn onwaarschijnlijk goed gevuld. Als voorzitter van het district Oost en West Vlaanderen zal ik de vergadering bijwonen. Onze hulppredikant Jeroen is secretaris, dit wil zeggen dat hij alles mag opschrijven, jawel, een hele klus. De synodedocumenten zijn een dik boekwerk geworden, waaraan dus hard is gewerkt. Een pluim voor alle betrokkenen.

Inhoudelijk zijn er veel verslagen van allerlei werkgroepen, districten en aalmoezeniersdiensten. Ook de synodale raad presenteert een overzicht van haar werkzaamheden. Tijdens de vorige synodezitting hoorde men de verzuchting om instrumenten te vinden ten einde de moeilijke periode waarin de kerk zich bevindt door te komen. Daartoe werd een werkgroep opgericht, die zich 'Werkgroep Eigentijds Kerk-zijn' laat noemen. Deze enthousiaste mensen vergaderden verschillende keren en komen nu met een eerste verslag. Daarin staan enkele mogelijkheden om in de toekomst de kerk meer uitstraling te bezorgen en het steeds verder afkalvende ledenbestand op te vangen. Wonderoplossingen zijn het niet, om de eenvoudige reden dat die niet bestaan. We zien wel enkele tendensen naar voor komen. Zo wordt de vraag openlijk gesteld of de overheidssteun ervoor heeft gezorgd dat in het kerkelijke leven een grote mate van inertie is ontstaan. Het is allemaal goed zo, zegt men, en denkt erbij 'zolang het duurt'. Het is geen geheim dat vele landelijke gemeenten eigenlijk te klein zijn om zelfstandig verder te gaan. In sommige kerken is het dan wachten op de laatste om het licht uit te doen. Ook de vergrijzing – what's in a name – is duidelijk zichtbaar. Maar het is niet allemaal kommer en kwel. De gedachte dat moeilijkheden ook kansen biedt, spreekt mij erg aan. Om kansen te zien moet men creatief zijn. Verbeeldingskracht is wat deze

werkgroep tentoonspreid. Ze denken daarbij aan breder opgevatte ambten dan alleen gemeentepredikant, zoals communicatie (iets wat in deze digitale tijden toch wel noodzakelijk is), net als human resource, jeugd en sociaal-cultureel relevante evangelisatie. Deze werkgroep vraagt vertrouwen om verder te denken, zonder daarbij de concrete financiële en pastorale zaken uit het oog te verliezen. Ze vragen met andere woorden een signaal van de landelijke kerk, een teken dat we vooruit willen. Zoals de voorzitter tijdens de laatste districtsvergadering zei, verandert de wereld heel snel, terwijl de kerk heel traag in beweging komt. Ik heb alle begrip voor het gevoel van onzekerheid dat veranderingen met zich meebrengt, maar toch hoop ik van ganser harte dat het document op bijval kan rekenen. Als het niet zo is, zal dit blijken. Ik persoonlijk zal dit als een gemiste kans beschouwen en dit terwijl zowat alle zusterkerken naar een nieuw elan zoeken. Wat mij betreft ligt de geloofwaardigheid en de werkbaarheid van beleidsvoering bij meerderheid van stemmen in de weegschaal. En dit is het laatste wat ik wil in vraag stellen. Ik kan enkel bidden om de Geest en aanvaarden wat God beschikt.

Viering 175 jaar synode.

Op 17 oktober waren we aanwezig tijdens de viering van 175 jaar synode. In 1839 ondertekenden een aantal kerken een gemeenschappelijke verklaring, waarbij men zich verbond tot een synodale vereniging van protestants-evangelische kerken. Onze gemeente was één van de initiatief nemende kerken. Het was ds. A. Goedkoop, die niet zonder enige terughoudendheid ten aanzien van andere denominaties, toch de verklaring ondertekende, samen met twee leden van de kerkenraad. Deze verklaring werd vanonder het stof gehaald en bij de opening in de Museumkerk te Brussel tentoon gesteld. We kregen een prachtig orgelconcert met viool voorgeschoteld en mochten dan, in stoet en in

toga (sommigen vroegen zich af waarom al die advocaten door de straat wandelden: is dit een betoging?), via de Lombardstraat, naar het Stadhuis van Brussel. Daar werden we ontvangen door de eerste schepen die een schoon toespraakje hield en dankbaar het gedenkboek in ontvangst nam. Na de cava of fruitsap ging de stoet richting Graanmarkt, waar in de protestantse kerk een academische zitting was gepland. Sprekers waren H. Boudin en Steven Fuite, resp. oud-rector en synodevoorzitter. Er kwamen nog sprekers langs, waarna de dag werd gesloten. Nog even klinken op de jarige (met dank aan de blinkende jongelui die voor hapjes zorgden) en dan naar het station. Al bij al was het een memorabele dag, eentje om in te lijsten en naast de eerste officiële synodeverklaring te hangen.



Leprazending

Een unieke getuigenis over lepra-ervaring en over het werk van Leprazending.

Dan (Daniel) & Babs IZZETT, beide geboren en wonend in Zimbabwe (het vroegere Zuid-Rhodesië), zijn op bezoek in België van 7 tot 14 november 2014.

Zonder het te weten of te beseffen werd Dan (Daniel) door de lepra bacterie besmet toen hij nog kind was. Dat overkomt enkel mensen met een donkere huid, dacht men ! Vandaag draagt hij daar nog de gevolgen van : een geamputeerd onderbeen en gevoelloze bovenste ledematen. Zeven jaar later werd ook lepra vastgesteld bij zijn vrouw Babs, nota bene tijdens de zwangerschap van haar tweede kind. Dankzij de tijdige diagnose hield zij er geen handicap aan over. Ondanks zijn handicap heeft Dan zijn levensvreugde niet verloren. Zijn hoopgevende getuigenis is aanmoedigend en hoopgevend voor velen. Om hun

getuigenis uit te dragen komen zij in oktober-november 2014 op rondreis naar Europa : Duitsland, Zwitserland, België (7-14 november), Frankrijk, Engeland, Nederland.

En op donderdagavond 13 november 2014 dus ook in Gent, om 19u30 in het PCC (Protestants Cultureel Centrum), Keizer Karelstraat, 187, Gent.

Allen van harte welkom voor deze unieke presentatie. Dan geeft zijn presentatie in het Engels, en er wordt voor vertaling in het Nederlands gezorgd.

De toegang is gratis, en er zal gelegenheid zijn om beter kennis te maken met de activiteiten van Leprazending wereldwijd, waar ook Leprazending-België vzw. een steentje wil bijdragen.

Contact : Francis Van De Walle : 0474 471 856, voorzitter van Leprazending-België vzw.

Radio en televisie



VRT, zondag 9 november 2014

Eén 9.40 u

Canvas : laat avond

Detty Verreydt, schrijfster tussen fantasie en werkelijkheid.

Sinds haar studententijd woont Detty in Leuven. Ze heeft een dertigtal kinder- en jeugdboeken op haar

naam staan, gelauwerd met de "Boekenleeuw" .

Voor haar laatste jeugdboek "Niet Welkom" verzamelde ze familieverhalen uit de eerste wereldoorlog en dook ze in de oude doos voor foto's en postkaarten .

Haar fantasie put ze uit de werkelijkheid met haar kinderen, maar ook uit de confrontatie met verlies en ziekte en uit haar contacten met mensen in armoede.

Een vrolijk verhaal van een optimistische schrijfster.

Realisatie: David De Decker,

david@dddproductions.be tel 0495 412 473

Productie: Antoinette Panhuis,

antoinette.panhuis@outlook.be tel 02 230 52 22

Vanuit de kinderkerk

Beste ouders en kinderen,

Wij zijn, als leiding van de kinderkerk, begonnen met na te denken over de komende periode van Advent en Kerst.

Het adventsproject heet "Verderkijkers" en gaat over mensen die verder kijken dan anderen. Zij zien iets wat niet iedereen ziet. Soms is het nog ver weg, achter de horizon zelfs. De verderkijkers zien het en vertellen erover. Door met hen mee te kijken, krijgen we steeds meer te zien van Kerst, we krijgen steeds meer te zien van het licht dat door het donker breekt. We zullen deze verhalen over de verderkijkers in de kerk vertellen, met daar weer mooie posters bij, om het kleurrijk en levendig te maken voor jong en oud.

Wijzelf moeten ondertussen ook verder kijken: wat gaan we doen voor kerst, met het kleine groepje kinderen dit jaar?? Wel, daar hebben we een mooie oplossing voor gevonden! Het wordt een verrassing, maar ik kan u zeggen dat de kerkenraad ook al heel enthousiast was over het idee! We verklappen nog niets, later hoort u wel meer...



We hopen wel dat de kinderen wat vaker naar de kerk kunnen (of mogen?) komen. Het is voor ons soms een beetje ontmoedigend voorbereidingen te maken als er weinig of geen kinderen aanwezig zijn. En het is veel gezelliger met een grote bende! Dus: allemaal welkom!

Groetjes,

Etty, Janneke, Jeroen en Martine

Pastoraat

Op 18 oktober II. overleed dhr. Emile ADAMS, vader van Philippe, schoonvader van Aletta en grootvader van Jasper en Robbe, na een slepende ziekte in de leeftijd van 75 jaar. We bidden voor troost en steun aan de familie en hopen dat ze de goede herinneringen in hun hart bewaren.

Huguette Spatz kwam vorige maand op ongelukkige wijze ten val en brak haar pols. Ook haar bidden we geduld en een goed herstel toe.

Pijn en ongemakken kunnen soms zwaar op het gemoed wegen. Dit ervaart ook Pascal Dhont die al geruime tijd met flinke rugklachten kampt. De laatste berichten wijzen in de goede richting. Ook Pascal bidden we volharding toe.

Zeker in deze periode van het jaar, als het stilaan donkerder wordt, is het een opdracht voor allen om licht te zoeken. Daarbij kunnen we te rade gaan bij God tijdens het gebed.

Activiteitenrooster

Maandag 3 november om 10u:

Districtsbestuur OWVL in PCC

Woensdag 5 november om 14u:

Gemeenschapsdansen in St. Pauluskring

Woensdag 5 november om 19u30:

Kerkenraadsvergadering bij Louise

Woensdag 12 november om 14u:

dansoptreden Kouterhof Melle

Donderdag 13 november om 19u30:

Lezing Lepra-zending Dan Izzet

Zaterdag 15 november om 8u30:

Synodevergadering te Vaalbeek

Zondag 16 november om 8u30:

Synodevergadering te Vaalbeek

Woensdag 19 november:

14.00 gemeenschapsdansen in de St.Pauluskring.

Donderdag 20 november om 19u30:

Avondcontact: *Dhr. Paul Bruynooghe over de Eerste Wereldoorlog te Gent*

Zaterdag 22 november om 17u:

catechese voor jongeren in de consistoriekamer

Vrijdag 28 november om 14u30:

Bijbel aan Huis bij Marleen

Vrijdag 28 november om 19u30:

Bijbel een Huis bij Ann en Francis

Dienstenrooster

zondag 9 november 2014 om 10.00

voorganger	Ds. J. Temmerman
ouderling / diaken	Marijke Schaefer/ Rita Martens
collectes	kerkenwerk / diakonie
organist	Ko van Heest
kinderkerk en -oppas	Martine

zondag 16 november 2014 om 10.00

Synodevergadering

voorganger	Dhr. Daniël Van Steenkiste
ouderling / diaken	Mini Schipholt / Micheline Morel
collectes	kerkenwerk / kerkbrief
organist	Ko van Heest
kinderkerk en -oppas	Janneke

zondag 23 november 2014 om 10.00

Voleindigingszondag met H. Avondmaal

voorganger	Ds. J. Temmerman
ouderling / diaken	Aletta Rambaut / Martine De Jonge
collectes	kerkenwerk / bloemen
organist	Charles-Henri Vanden Broucke
kinderkerk en -oppas	Jeroen

zondag 30 november 2014 om 10.00

Eerste Advent

voorganger	Ds. J. Temmerman
ouderling / diaken	Marijke Schaefer / Francis Van De Walle
collectes	kerkenwerk / bloemen
organist	Aletta Rambaut
kinderkerk en -oppas	Martine

zondag 7 december 2014 om 10.00

Tweede Advent

voorganger	Ds. J. Temmerman
ouderling / diaken	Daniël Van Steenkiste / Janny Muthert
collectes	kerkenwerk / kerkbrief
organist	Ko van Heest
kinderkerk en -oppas	Etty

Bijbelleesrooster

November

zaterdag	1 november	Deuteronomium 9:1-24	Wees niet trots
zondag	2 november	Psalm 131	Veiligheid
maandag	3 november	Deuteronomium 9:25–10:11	Tweede wet
dinsdag	4 november	Deuteronomium 10:12–11:9	Gehoorzaam uit liefde
woensdag	5 november	Deuteronomium 11:10-32	Maak een keuze
donderdag	6 november	Efeziërs 5:21-33	De basis is liefde
vrijdag	7 november	Efeziërs 6:1-9	Ken je plaats
zaterdag	8 november	Efeziërs 6:10-17	Wapenrusting
zondag	9 november	Efeziërs 6:18-24	Gebedsoproep
maandag	10 november	Daniël 8:1-14	De ram en de bok
dinsdag	11 november	Daniël 8:15-27	Uitleg van Gabriël
woensdag	12 november	Daniël 9:1-8	Verootmoediging
donderdag	13 november	Daniël 9:10-19	Schuldbelijdenis
vrijdag	14 november	Daniël 9:20-27	Nog zeventig weken
zaterdag	15 november	Psalm 90	Kleine mens
zondag	16 november	Daniël 10:1-11	Indrukwekkend
maandag	17 november	Daniël 10:12-21	Krachten
dinsdag	18 november	Daniël 11:1-9	Opgaan, blinken en verzinken
woensdag	19 november	Daniël 11:10-20	De een na de ander
donderdag	20 november	Daniël 11:21-28	De strijd houdt niet op
vrijdag	21 november	Daniël 11:29-35	Heilig verbond bedreigd
zaterdag	22 november	Daniël 11:36-45	Zelfoverschatting
zondag	23 november	Daniël 12:1-4	Geheimhouding
maandag	24 november	Daniël 12:5-13	Eindtijd
dinsdag	25 november	Psalm 44:1-17	Vroeger was het beter
woensdag	26 november	Psalm 44:18-27	Help!
donderdag	27 november	Jesaja 40:1-11	Roepen
vrijdag	28 november	Jesaja 40:12-20	Niemand is als God
zaterdag	29 november	Jesaja 40:21-31	Leer van de schepping
zondag	30 november	Psalm 85	God is rechtvaardig

December

maandag	1 december	2 Petrus 1:1-11	Inspanningsverplichting
dinsdag	2 december	2 Petrus 1:12-21	Blijf waakzaam
woensdag	3 december	2 Petrus 2:1-10a	Zonde blijft niet onbestraft
donderdag	4 december	2 Petrus 2:10b-22	Honden en varkens
vrijdag	5 december	2 Petrus 3:1-9	Geen traagheid, maar geduld
zaterdag	6 december	2 Petrus 3:10-18	Uitzien naar gerechtigheid
zondag	7 december	Psalm 80	Gebed om terugkeer
maandag	8 december	Jesaja 41:1-7	Rechtsgeding
dinsdag	9 december	Jesaja 41:8-13	Gods keuze