

België - Belgique  
P.B. - P.P.  
9050 Ledeborg 1  
3/5030

---

# Kerkbrief

juli & augustus 2014

Nr. 7

---



[www.protestantsekerk-gentcentrum.be](http://www.protestantsekerk-gentcentrum.be)

VPKB-gemeente Gent-Centrum  
maandblad (11 x per jaar)  
jaargang 2014  
Afzendadres &  
verantwoordelijke uitgever:  
J.A. De Jonge,  
Patijntjestraat 214  
9000 Gent  
P209671

# Kerkbrief

## Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België Gemeente Gent-Centrum

### Gemeente Gent-Centrum (Brabantdamkerk)

Predikant: Ds. Johan Temmerman Pontstraat 17, 9031 Drogenen temmerman.j@skynet.be  
09/223.55.26

Hulppredikant: Dhr. Jeroen Hozée 0499/28.02.18 j.hozee@zeelandnet.nl

Indien niet bereikbaar kan u een van de ouderlingen contacteren:

Ouderlingen:	Dhr. Daniël Van Steenkiste	09/253.01.83	van.steenkiste-buysse@telenet.be
	Mevr. Aletta Rambaut	09/233.67.16	aletta@rambaut.be
	Mevr. Mini Schipholt	09/222.02.68	lutke.schipholt-tuender@telenet.be
Toegevoegd:	Mevr. Marijke Schaefer-Kruyne	09/282.50.81	marijke.kruyne@gmail.com
Scriba:	Mevr. Louise Hanappe-van 't Hooft	09/386.25.57	louise@hanappe.com
Diakenen:	Mevr. Rita Martens	09/362.83.38	rita.martens@telenet.be
	Mevr. Micheline Morel	09/224.21.26	mmorel26@yahoo.com
	Dhr. Francis Van de Walle	09/281.05.18	fjvdwalle@gmail.com
	Mevr. Janny Muthert-Geluk	09/265.19.06	jkgeluk@skynet.be
	Mevr. Martine De Jonge	09/222.59.79	mar10.dejonge@telenet.be
Kinderkerk:	Mevr. Martine De Jonge	09/222.59.79	mar10.dejonge@telenet.be
Organisten:	Dhr. Jacobus van Heest	09/335.69.45	hillechiena-jacobusd@telenet.be
	Mevr. Aletta Rambaut	09/233.67.16	aletta@rambaut.be
	Dhr. Charles-Henri Vanden Broucke		charleshenrivandenbroucke@hotmail.com
Koster:	Dhr. Daniël Van Steenkiste	09/253.01.83	van.steenkiste-buysse@telenet.be

Kerkadres: Hoek Brabantdam / Sint Kristoffelstraat te 9000 Gent  
Kerkdiensten: Iedere zondag om 10.00 uur. Ingang aan de Brabantdam.  
Protestants Cultureel Centrum (PCC): Keizer Karelstraat 187 te 9000 Gent

Redactieraad van de Kerkbrief: Ds. Johan Temmerman; mevr. Christa Beirnaert (09/251.71.94);  
Dhr. Christiaan Buysse (09/253.01.83 - van.steenkiste-buysse@telenet.be).  
Medewerkers: Mevr. Mini Schipholt; dhr. Arnold De Jonge; mevr. Caroline François.  
Website: Dhr. Nico van Belle; mevr. Jasmien van Belle.

Financiële verrichtingen:  
Voor het kerkenwerk: IBAN BE75 0014 6208 6151  
BIC BPOTBEB1 van de Protestantse Kerk van Gent-Centrum  
Voor de Vlaamse Olijfberg: IBAN BE10 6527 9979 6004  
BIC HBKABE22 van de Vlaamse Olijfberg vzw te Gent

### Gemeente Gent-Noord (Rabotkerk)

Predikant: Ds. Marc Loos, Blauwstraat 34, 9032 Wondelgem  
tel/fax: 09/253.29.00, e-mail: marc.loos@pandora.be  
Kerkadres: Begijnhoflaan 31, 9000 Gent  
Diensten: iedere zondag aanvang 10.00 uur.

# Van de redactie

De zomer brengt zoals elk jaar een kunstproject naar de kerk. Over de feestelijke opening van *Art Surge in Church* kan je in deze kerkbrief lezen. Het jongerencollectief KAPOW maakt van onze kerk gebruik om hun artistieke en sociale bewogenheid tentoon te spreiden. De tentoonstelling is nog tot het einde van de Gentse Feesten te bezichtigen.

We brengen ook de startzondag 'nieuwe formule' onder uw aandacht. We dopen het initiatief BUITENDAG en geven bij de uitnodiging ook enige inhoudelijke gegevens door. We hopen u van harte te mogen begroeten op zondag 7 september.

Verder in deze kerkbrief de gangbare rubrieken, een verslag van de uitstap naar Trier en meer goede dingen.

Maar de zomer brengt ook rust en herbronning. Dit wensen we allen toe. Een gebed van Thomas a Kempis uit *Imitatio Christi* kan ons daartoe inspireren.

*Heer, gij weet wat het beste is, laat alles in overeenstemming zijn met uw wil. Geef, wat gij wil, zoveel als gij wilt, wanneer gij wilt. Doe met mij wat gij weet dat het beste is en wat het meest strekt tot uw eer. Zet mij op de plaats die gij wilt, en voltrek vrij uw wil aan mij in elk opzicht. Hoe zou het slecht kunnen zijn, wanneer gij nabij zijt? Ik zou liever arm willen zijn ter wille van u, dan rijk zonder u. Ik zou liever een pelgrim op aarde willen zijn met u, dan zonder u de hemel te bezitten. Waar gij zijt, Heer, daar is de hemel.*

We bidden allen een deugddoende vakantie toe.

## Inhoud

Colofon	2
Van de redactie	3
Varia	4
Zomerproject	5
Preekteksten	5
Midzomernacht	6
Verdere programmering	7
Trier - abc	8
Startzondag	9
Geschiedenis - hulppredikanten	10
Nieuws van de Gaspard	12
Gentse Feesten in het Rabot	14
Van de achterflap	15
Een dagje aan zee	15
Meditatie	16
KAA Gent Homeless Blue White	17
Pastoraat	17
Activiteitenrooster	18
Jarigen	18
Dienstenrooster	19
Bijbelleesrooster	20

# Varia

## PRO

Woensdag 16 juli 2014 - Radio 1 om 19:05 : *Onkruid op de akker*  
door Bert BEUKENHORST

Woensdag 20 augustus 2014 - Radio 1 om 19:05 : *Engagement* door  
Bert BEUKENHORST



Protestantse  
Omroep

### Een bericht van het Vlaams Bijbelgenootschap

De Bijbel in Gewone Taal

Heeft u het al gehoord? Er komt een Bijbel in Gewone Taal uit! Dit jaar nog, in oktober. Wat?, zegt u nu misschien, wéér een bijbelvertaling erbij? Wat voegt dat toe? Lees meer erover op de webiste en <http://www.bgt.nl/> voor info en voorproefjes - misschien krijgt u net als ik de smaak te pakken.

Het mooie van deze vertaling is mijns inziens:

1. dat die geen parafrase is maar een werkelijke, degelijke vertaling vanuit de Bijbelse grondtalen
2. dat de gewone taal zeer geschikt is voor mensen die het Nederlands of het lezen niet supermachtig

zijn of die de taal van de NBV toch nog te moeilijk vinden: mensen met niet zo'n hoge opleiding, mensen voor wie Nederlands niet de eerste taal is, jongeren, mentaal gehandicapten, enzovoorts.

3. dat de eenvoud van de taal niet ten koste gaat van de diepgang, maar integendeel nog rechtstreekser je ziel raakt.

Kortom: een bijbelvertaling (naast de andere) die voor iedereen waardevol is!

Hartelijke groet,

Petra Schipper, lid van de Algemene Vergadering van het Vlaams Bijbelgenootschap.

**Herwig Smetryns**



**Schilderwerken  
Decoratie**

Verhoogstraat 52  
9260 Schellebelle  
TEL 09-369.99.13  
GSM 0476-37.99.13  
BTW BE 0875.343.440  
[herwig.smetryns@telenet.be](mailto:herwig.smetryns@telenet.be)  
[www.herwig-smetryns.be](http://www.herwig-smetryns.be)

### Teksten volgende Kerkbrief

Graag voor 18 augustus  
naar de onderstaande e-mailadressen:

[temmerman.j@skynet.be](mailto:temmerman.j@skynet.be)

[j.hozee@zeelandnet.nl](mailto:j.hozee@zeelandnet.nl)

**Immo  
Verbrugghe**

Hans Verbrugghe  
Merelbekastraat 112  
9090 MELLE

tel: +32 (0)9 230 84 30  
gsm: +32 (0)475 291 315  
btw: 738 301 048



e-mail: [info@immoverbrugghe.be](mailto:info@immoverbrugghe.be) website: [www.immoverbrugghe.be](http://www.immoverbrugghe.be)



# Zomerproject

## Zomerproject ART SURGE IN CHURCH

We geven KAPOW, het jongerencollectief dat het leven viert met kunst en gemeenschap, de vrije hand in ons kerkgebouw. We kunnen hun skateboardcollectie bewonderen, een fotoreportage van het Exodusproject rond 50 jaar migratie, een ware favella-hut uit Rio en nog veel meer.

“KAPOW is now!” Met deze woorden eindigde inspirator Matthias zijn korte toespraak tijdens de openingsavond op Midzomernacht. Hij vertelde dat ze dit voorjaar met een oude Volvo die ze van de fabriek kregen naar Marokko reden en ginder met allerhande geestesgenoten (kunstenaars en straatkinderen) enkele projecten op het getouw hebben gezet. Het resultaat is een fotoreportage die in het kerkgebouw te bezichtigen is. De oude Volvo werd beschilderd terug aan de fabriek verkocht en prijkt nu in de toonzaal te Deinze.

In een tijd waarin jonge mensen voor de kick van de brug over de Leie springen omdat ze hun energie niet kwijt kunnen en/of een identiteit zoeken, terwijl generatiegenoten naar Syrië trekken om er oorlog te voeren; in zo'n door massacultuur overtrokken tijd is het jongerencollectief KAPOW een verademing. Ze bieden een alternatief om de zoektocht naar ontspanning, avontuur en identiteit te inspireren. Als kerkgemeenschap willen we deze inspiratie ondersteunen. Ook onze traditie heeft door de eeuwen heen creativiteit en een positieve levenshouding aangeprezen. Ook aandacht voor de minsten, het scheppen van eenheid en het beoefenen van vrede staan hoog in het kerkelijke vaandel. Deze parallelle lijnen zichtbaar maken is de bedoeling van het zomerproject.

## Preekteksten

Zondag 13 juli: Jesaja 55: 6 – 13 en Matteüs 13: 1 - 9

Zondag 20 juli: Jesaja 40: 12 - 25 en Matteüs 13: 24 - 30

Zondag 27 juli: 1Koningen 3: 5 – 12 en Matteüs 13: 44 - 52

Zondag 3 augustus: Nehemia - 9: 15 – 20 en Matteüs 14: 13 - 21

Zondag 10 augustus: Jona 2: 2 – 11 en Matteüs 14: 22 - 33

Zondag 17 augustus: Jesaja56: 1 – 7 en Matteüs 15: 21 - 28

Zondag 24 augustus: Jesaja51: 1 – 6 en Matteüs 16: 21 - 27

Zondag 31 augustus: Jeremia7: 23 – 28 en Matteüs 17: 14 - 20

Zondag 7 september: Ezechiël 33: 7 - 11 en Matteüs 18 : 15 20

## Midzomernacht

Bij de opening van de tentoonstelling op zaterdag 21 juni werden meer dan 240 bezoekers geteld. Het voornamelijk jonge publiek kon de dialoog tussen Kapow en de christelijke traditie waarderen. Er werd na afloop gefeest op het pleintje voor de kerk. Onder een stralende avondhemel klonk muziek en werd gedanst. De sfeer zat goed. De muziek was jong en luid, maar in het kerkgebouw heerste een serene en stille atmosfeer. De dialoog ten voeten uit. Ik begrijp dat we ons als kerkgemeenschap iets verder moeten uittrekken dan we gewend zijn. Maar als we de hand aan jongeren willen reiken, zullen we deze inspanning moeten doen. Ik meen dat de waarden van onze traditie het waard zijn om een extra mijl met hen op weg te gaan.

Bijzonder positief vond ik de reactie van Stad en Provincie. Ik zal de woorden van de afgevaardigden van de subsidiërende overheden niet herhalen, maar ik kan je verzekeren dat we met dit project een goede beurt hebben gemaakt (dit mocht ook wel eens).

De hamvraag die jaar na jaar wordt gesteld klonk ook dit jaar: brengt zo'n zomerproject ook mensen naar de kerk? Het antwoord is eenvoudig: ja zeker. Je kon bij de opening niet naast de vele jongeren die naar de kerk waren gekomen heen. Ja ja, zegt men dan, maar dat is eenmalig. Nadien zie je ze nooit meer. Dus moet men de vraag zorgvuldiger verwoorden: maakt zo'n zomerproject mensen gelovig? Ook hierop is het antwoord duidelijk: allicht niet. Maar liedjes zingen op straat of pamfletjes uitdelen, maakt vandaag ook geen mensen gelovig, integendeel, want als iemand mij

op straat wil bekeren of ongepast aan mijn deurbel hangt om mij te overtuigen dat de redding nabij is, draai ik eventjes met mijn ogen en zeg dan vriendelijk 'dank u wel', om vervolgens verder te doen waarmee ik bezig was.

Op een veemde manier heeft de verkondiging sinds de Tweede Wereldoorlog een averechts effect. Het gevolg is dat al enkele generaties geen voeling meer hebben met de traditie. De tijd terugdraaien is onmogelijk en niet gewenst. Maar ik wil hier getuigen dat jonge mensen wel degelijk bewogen zijn door de waarden die in de traditie tot stand kwamen: solidariteit, verbondenheid, liefde, vrede, etc. Dat jongeren moeten groeien is een feit en dat ze tijdens deze groei ook wakker zouden worden voor de geestelijke grondslag van deze waarden is de bedoeling van het zomerproject. Het lijkt mij meer dan alleen een opdracht voor de kerk, maar een roeping, om jonge mensen en komende generaties ruimte te bieden om zich geestelijk te ontwikkelen. Het is de basis van geloofwaardigheid. Vroegere generaties zijn geestelijk ontwaakt aan de hand van dogma's en principes die steevast in de tijd waren verankerd. Nu de tijden zijn veranderd moeten we niet vasthouden aan de toenmalige bewoordingen, maar de waarden die in deze woorden verpakt werden op een eigentijdse manier vertolken. Maakt dit mensen gelovig? Het zet in elk geval mensen op weg. Ons rest het vertrouwen dat Gods Geest hen verder helpt.

Tot slot wil ik mijn dankbaarheid uiten aan Jeroen, voor de voorbereidingen van het project en dit in volle examens, alsook aan de helpende handen uit onze gemeente die de receptie hebben verzorgd. Ik dank de gemeente voor het vertrouwen en de



### Verdere programma

Tot aan de Gentse Feesten is de tentoonstelling elke zaterdagmiddag te bezichtigen tussen 14u en 18u. Tijdens de Gentse Feesten is de tentoonstelling doorlopend toegankelijk en zullen er ook enkele vooravondconcerten plaatsvinden.

Op **zaterdag 19 juli** verzorgt **KAPOW** animatie op het pleintje, met muziek en skateboards vanaf 14u.

Op **maandag 21 juli** zullen **H.T. Roberts en Filip de Fleurquin** ingetogen gospel-country brengen (om 17u).

**Woensdag 23 juli** is de pianist **Rudy de Sutter** te gast. Hij stond mee aan de wieg van de

zomerprojecten en is dan ook elk jaar te gast met zijn fijngevoelige en muzikaal hoogstaande improvisaties (17u).

Op **zaterdag 26 juli** krijgen we bezoek van de Nederlandse liedjeszanger **Maarten Termont**. Hij brengt Nederlandstalige akoestische muziek waarmee hij zijn eigen teksten ondersteunt. Maarten noemt zich zelf een verteller van verhalen, verpakt in liedjes. Hij bracht een CD uit, getiteld: *Het is goed zo*. Eveneens om 17u.

Elke dag om 16u zal een historische rondleiding, met zicht op traditie en inhoud, plaatsvinden.

---

### Gentse eredienst

Zoals vorig jaar zal ook deze zomer een eredienst in het Gentse dialect worden gehouden. Deze keer hopen we jongeren te betrekken bij de verkondiging van de boodschap. Ook dit initiatief nodigt bezoekers uit die anders nooit ter kerke komen en allicht later ook niet meer (of misschien volgend jaar). Maar moet ons dit weerhouden om het Woord dichter bij de mensen te brengen?

Ik roep de gemeenteleden die niet op vakantie zijn op om de moeite te nemen deze zondag aanwezig te zijn, ook al begrijp je niet 100% het Gentse dialect. Ik vraag dit omdat de samenzang een belangrijk onderdeel is van de viering en tegelijk een getuigenis is.

De eredienst in het Gents gaat door op **zondag 19 juli om 10u**.

---

### Verdere zomerregeling

Zoals elk jaar zullen ook deze zomer vier gezamenlijke diensten met de Rabotkerk worden gehouden. De Gentse dienst is de eerste. Een week later zal ik de dienst leiden in de Rabotkerk. De eerste twee zondagen zullen op gelijkaardige

wijze worden afgewisseld, eerst in de Brabantdamkerk en daarna in de Rabotkerk. In augustus zal ds. M. Loos in de diensten voorgaan. De twee volgende zondagen in augustus zal onze hulppredikant Jeroen de liturgie verzorgen.

# Trier - abc

**A**ankomst in Trier rond 15 uur in het prachtige hotel Mercure

**B**ezoek aan verschillende monumenten via een uitgestippelde wandeling.( Dank Louise)

**C**ompagnie, gezelligheid onze troef.

**D**iner met zicht op de Porta Nigra!

**E**en stapje of een bustripje bracht ons naar het Romeins Amfitheater.

**F**lammkuche in zicht...

**G**roepje totaal uit zicht.

**H**elp, we vinden Olegwig niet!!!

**I**n de kelder lekkere wijn, hoe duidelijk kan Nico's uitleg zijn!

**J**a het was genieten op de Moezel.

**K**orte avondwandeling deed ons deugd.

**L**andesmuseum en de Thermen fristen onze kennis op.

**M**et z'n allen winkel in winkel uit.

**N**een het stak op geen duit.

**O**h wat was het zalig.

**P**orta Nigra, wat ben je mooi.

**Q**ua weer mochten we zeker niet klagen.

**R**ustmomenten hebben we niet veel gekend.

**S**amen op de foto...was me dat een heel evenement!

**T**rio Louise, Francis en Caroline

**U** bent bedankt

**V**oor de mooie reis...

**W**e zullen Trier niet gauw vergeten...

**X**'al de foto's in een albumke steken...

**Y**es, yes, yes nu nog de Romeinse Villa met tuin en dan...na een file of twee...

**Z**ijn we veilig thuis, het is goed geweest!!

Rita en Lieve





# Startzondag

## Startzondag nieuwe formule

Dit jaar geven we een nieuwe invulling aan de oude Startzondag. Op zondag 7 september houden we onze BUITENDAG boven het doopvont.

Het is de bedoeling om op een gezellige manier samen te zijn in de open lucht en allerlei vrolijke en ontspannende activiteiten te doen. Bij dit alles hoort ook samen eten. We organiseren dan ook een BBQ. De plaats is zoals vorig jaar: 'in mijnen hof' (Pontstraat 17 te Drongen).

De vernieuwing schuilt in het programma dat we verschuiven van een soort gemeentevergadering (waarbij allerlei toestanden aan bod komen over de kerk) naar een open en vrolijk samen zijn. We nodigen dan ook een brede waaier van kennissen en vrienden uit, mensen die op één of andere manier iets met de kerk te maken hadden of ook niet. Jong, oud, leden en vrienden, familie en kennissen, iedereen is welkom. Met deze BUITENDAG bieden we ongedwongenheid en vrijmoedigheid aan. Er mag al eens gelachen worden. We kunnen ook zingen en muziek maken en gewoon genieten. Motiveer dus familie en vrienden om af te zakken naar de Pierreput in Drongen, vlakbij de Leie (aan de overzet naar Afsnee).

We vragen wel om in te schrijven, omdat we de nodige voorbereidingen moeten treffen. Onze huiskok Philippe zal zorgen voor een fijne en lekkere BBQ. Omdat we er dit jaar voor opteren niets mee te brengen (behalve desserten), hebben we de inschrijving opgetrokken naar 8 euro. Geef toe, dit is niet het einde van de wereld. Voor vervoer kunnen we zorgen. Er is dus niemand die er niet kan geraken.

We beginnen de dag op zondagochtend om 10u in de kerk met de viering van het H. Avondmaal. Na de koffie in het PCC vertrekken we naar Drongen waar de houtskool ondertussen gloeiend op ons wacht.

Met deze BUITENDAG sluiten we de zomer af en willen we energie en vreugde opdoen zodat we de winter doorkomen.

Ik hoop dat we te weinig plaats hebben in de tuin, zodat we de weiden achter ons ook kunnen inpalmen. Ik zal mijn buurman, die de weiden voor zijn koeien gebruikt, ook uitnodigen, dan is dat zeker geen probleem. ☺

Schrijf in vóór 31 augustus a.u.b. (een lijst gaat rond in de kerk of je kan mailen naar [temmerman.j@skynet.be](mailto:temmerman.j@skynet.be)).

Alles samen:

## BUITENDAG

**Zondag 7 september bij de Pierreput (Pontstraat 17 te Drongen)**

**10u. eredienst met H. Avondmaal**

**12u. ontvangst met aperitief**

**12u30: BBQ in de tuin**

**14u30 gezellig samenzijn**

**17u30: afsluiting**

**INSCHRIJVING NOODZAKELIJK – BIJDRAGE  
8,- euro p/p**

# Geschiedenis - De hulppredikanten

## De Hulppredikanten van Gent-Centrum – Deel 5.



December 1937. Amper één week na het afscheid van Benjamin Van Kesteren krijgt onze gemeente al meteen een opvolger in de persoon van **Antoon Visser**. Inderdaad waren ds. Pichal en zijn kerkenraad al een tijdje bezig om de opvolging te regelen; gelet op de slechte gezondheid van Van Kesteren was dat helemaal geen slecht beleid.

Het leven van Hubert Antoon Visser kan moeilijk eentonig genoemd worden. Hij wordt geboren te Antwerpen op 23 september 1897 waar zijn ouders tot de Zendingkerk behoren; hij is pas zes jaar als zijn moeder overlijdt.

Bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog neemt hij als vrijwilliger dienst in het Belgisch leger. Hij viert zijn 18<sup>de</sup> verjaardag in de loopgraven aan de Yzer en leeft vier lange jaren in modder en bloed, onder meer in de beruchte Dodengang. Daar ziet hij dagelijks de dood in de ogen en leert er het *leven* en het *in leven zijn* iedere dag als een

genade zien. Aan het front komt hij ook in contact met aalmoezenier Karel Blommaert: *wanneer hij kwam, dan gingen wij op de knieën; dat gaf ruimte en opende alles*. Blommaert brengt hem na de oorlog in aanraking met de Belgische Evangelische Zending, niet te verwarren met de Zendingkerk. Zij hebben een franstalig Bijbelinstituut in Brussel en Visser gaat daar studeren.

Als in 1921 de nederlandstalige Opleidingschool door de Silo-vereniging weer wordt opgestart, trekt Visser daarheen. De studenten krijgen al vlug praktisch werk te doen, nu zouden we spreken van *stage*; Visser wordt uitgestuurd naar het Weeshuis *Foyer des Enfants* te Ukkel en zo belandt hij bij de Methodisten, ook een uit Amerika ingevoerde kerkgemeenschap.

Visser wordt in het kindertehuis aangesteld als monitor voor de jongens, hij leert er Julia Verstreken kennen, monitrice bij de meisjes. Zij zeggen dag tegen mekaar, van 't een woord komt het andere en in 1926 trouwen ze.

Na een misgelopen kandidatuur voor zendingswerk in Ruanda zal de Zwitserse *Mission Philafricaine* het jonge koppel in 1926 uitsturen naar Angola. Daar blijven ze zeven jaar, ze krijgen er twee dochtertjes Ruth en Helena en Visser koopt zich een muilezel voor de verplaatsingen in de brousse. In 1933 komen zij naar België terug voor een Sabbatsjaar maar wegens de gezondheidstoestand van mevrouw keren ze nooit meer weer naar Afrika. Ze wonen enkele jaren in Horebeke waar ze een familiepension houden; dochtertje Lena zit er in het Geuzenschooltje in dezelfde klas als mijn vrouw. Intussen zien ze uit naar ander werk. Dat komt er pas na lang wachten.

De Brabantdamkerk zoekt een opvolger voor Benjamin Van Kesteren. Antoon Visser is geen onbekende: in 1935 is hij bij ons al eens komen spreken over zijn zendingservaring. Als zijn kandidatuur praktisch aanvaard is, gaat men vlug wat advertenties plaatsen maar in feite is dat alleen

nog voor de vorm. Op 15 november 1937 wordt Visser benoemd voor één jaar vanaf 5 december. Intussen zal de woning in de Kristoffelstraat wat opgeknapt worden.

In de volgende jaren komt de naam van de hulppredikant zelden voor in de notulen; hij heeft een paar praktische zaken gevraagd of voorgesteld. Door continu geldgebrek zal men het afgesproken gratis vuur en licht moeten schrappen (hij verbruikt teveel!) maar een forfaitaire vergoeding uitbetalen. Daarmee moet de bewoner dan zijn eigen verbruiken aan de kerk betalen; de nodige tussentellers zullen geïnstalleerd worden.

Gedurende de mobilisatieperiode 1939-'40 worden zowel ds. Pichal (aalmoezenier!) als verschillende kerkenraadsleden opgeroepen. Men besluit om tijdelijk enkele extra kerkenraadsleden te benoemen. Maar in deze besprekingen geen woord over de hulppredikant en de mogelijke extra taken die hem toegewezen worden. *Vreemd!* Klopt het dan toch wat bij de begrafenis van Visser beklemd wordt dat predikant en hulppredikant in Gent niet goed overeen kwamen? Lag dat aan het feit dat Visser lange jaren alleen werkte en zich misschien moeilijk kon aanpassen aan groepswork?

In de kerkenraad van 9 mei 1941 klaagt Pichal dat hij nog maar begin april Vissers afrekeningen over kerst en gevangeniswerk *heeft losgekregen*. Een en ander brengt mee dat de penningmeester pas op 13 juni 1941 de eindafrekening over 1939 (!) en 1940 kan voorleggen.

23 maart 1942 is er een bespreking *om de kwestie der kosterij behoorlijk te regelen*. Visser doet blijkbaar dit deel van zijn werk niet naar behoren, het onderhoud van kerk en andere lokalen laat te wensen over. Er moet opnieuw een échte koster komen! Op 27 april wordt beslist dat de heer Visser nog alleen de taak van hulpprediker zal uitoefenen; hij moet zo spoedig mogelijk een woning zoeken en de kerk zal de huishuur betalen tot een maximaal bedrag van 250 of 300 fr. per maand (*ja, wat is het? Alweer een bron voor discussie!*) Zijn verhuiskosten worden vergoed evenals de schoonmaak van de woning die hij zal huren. Met andere woorden: we willen hem hier buiten, kost

wat kost! En voor de verbruiken van gas en elektriciteit zal een minnelijke regeling getroffen worden.

Na deze vergadering komt aan het licht dat er waarschijnlijk aan de elektriciteitsteller *geprutst* is en dus is er op 4 mei alweer kerkenraad. Volgens Visser loopt die meter nu eens vooruit, dan weer achteruit. Maar daarover heeft hij vroeger nooit iets verteld *hoewel hij reeds vele brieven tot den Kerkenraad richtte*. Ik bespaar u de verdere details, onderzoekscommissies, schattingen van duizenden frank verlies voor de kerk, enz. Niets kan zwart op wit bewezen worden maar de kerkenraad (op één persoon na) staat verstomd over zulke oneerlijkheid.

Het blijft wringen tussen de predikant en de hulppredikant. Niemand is dan ook verwonderd als op de kerkenraad van 24 juli de ontslagbrief van de heer Visser ter tafel komt. Hij wil zo spoedig mogelijk weg om aan een nieuwe taak te beginnen. De Raad ziet geen bezwaren. In overleg wordt 1 oktober als einddatum afgesproken.

We hebben hier wel alleen de stem van de kerkenraad gehoord. Was Visser werkelijk zo een negatieve ervaring? Eén van de nu nog levende ooggetuigen (toen bij de aankomende jeugd en helemaal niet in de kerkenraad!) herinnert zich alleen positieve dingen. Ze vond Visser wat afstandelijker dan Van Kesteren en een beetje de *leraar*, iets wat hem trouwens heel goed afging. Maar verder ook heel vriendelijk tegen de jeugd. Zo zie je maar.

*Voor Rita en andere belangstellenden: het kosterchap zal voortaan uitgeoefend worden door het gezin van Georges en Valerie Vandenhende-van Belle. Zij hebben net een week tevoren hun eerste baby verwelkomd: Daniël.*

Het nieuwe werk brengt het echtpaar Visser terug naar het hen bekende kindertehuis in Brussel waar hij directeur wordt. In die oorlogstijd met voedselschaarste is het verzorgen van de kinderen geen sinecure. Daarenboven krijgt Visser regelmatig telefoontjes: *"Ik heb hier een pakje voor u."* Dat betekende dat er weer een Joods kindje moet verstoep worden in het tehuis. Ook die

moeten eten krijgen en alles is gerantsoeneerd! Gelukkig kunnen de *pakjes* nu en dan naar het buitenland worden overgebracht en op die manier worden zowat 60 kinderen gered uit de klauwen van de nazi's. Jaren later zullen de Vissers hiervoor een tweetal hoge Israëliische onderscheidingen krijgen waaronder de *Medaille der Rechtvaardigen*. Op te merken dat de Joodse kinderen in het tehuis hun eigenheid mochten behouden en niet *verchristelijkt* werden.

Het tehuis is waarschijnlijk gesloten in 1953 en begin 1954 gaat Visser aan de slag als godsdienstleraar in het Antwerpse. Vooral in het Atheneum van Mortsel is hij een zeer gewaardeerd leraar wiens invloed verder gaat dan het kleine groepje eigen leerlingen.

In 1967 mag hij op pensioen. Hij is dan 70. Meer dan dertig jaar later, in 1998 gaat de VRT op zoek naar de allerlaatste nog levende oud-strijders van de Grote Oorlog. Visser is er één van en duidelijk

de meest welbespraakte. Als u een computer hebt met internet, ga dan eens naar *antoon visser – deredactie.be* waar u nog stukjes van het interview kunt bekijken en beluisteren. Veel beter dan de slechte foto die ik hierbij laat afdrucken maar *niet geschikt voor gevoelige kijkers*.

Antoon Visser is overleden te Ukkel op 12 augustus 1999, bijna 102 jaar oud. Een rijk en boeiend leven, ook al was de Gentse episode misschien geen succes. Als leefregel had hij voor zichzelf de tekst uit Fil.3:14 gekozen: *vergetende hetgeen achter is, en mij strekkende tot hetgeen voor is, jaag ik naar het (doel)wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus*.

Arnold De Jonge

---

## Nieuws van de Gaspard

### Ondertekening van de akte en vakantieriebels!

7 mei 2014 zal in de annalen van de Gaspard de Colignyschool herinnerd blijven als de dag waarop de aankoopakte van het huis ondertekend werd. Het grootste deel van het schoolbestuur en meester Erwin waren hierbij aanwezig. We waren zeer gelukkig omdat Agion een paar dagen voordien het te subsidiëren bedrag (zijnde 70% van de aankoopprijs) op onze rekening had overgemaakt. Het resterende bedrag konden we betalen dankzij een private lening die we via een aantal private personen hadden afgesloten. We zijn hen daar ontzettend dankbaar voor!

Aansluitend zaten we als schoolbestuur samen om het verdere verloop van de aankoop en de verdere planning van de verbouw- en bouwplannen te bespreken. Maar eerst was er de opendeurdag (zaterdag 24 mei, dag vòòr de verkiezingen) waarop we velen konden ontvangen. Ieder leerkracht had zijn of haar klas aangekleed met werkjes van de kinderen. Onder een stralende hemel bracht de Closer Walk Jazzband vrolijke noten. Als schoolbestuur hadden we om 14u een 'grote verrassing' voorzien. Iets voor 14uur

verwelkomden we een paar schepenen die de 'live' het neerhalen van een deel van de tuinmuur wilden meemaken. Daags daarvoor waren Sam (man van Talitha, bestuurslid) en mijn Philippe al in de weer geweest om het terras van het huis en de tuin van elkaar af te scheiden door een houten wand. Ook het lange gras uit de tuin werd getrimd. De tuin bevat ook een paar interessante planten/bomen zoals een mooie vijgenboom! De ijverige mannen hadden bovendien een paar dekstenen van de muur gehaald en twee insneden met de slijpschijf gemaakt met een tussenruimte van ongeveer twee meter. We gingen ervan uit dat deze werken het makkelijker zouden maken om de muur om te halen.

Twee sterke papa's werden gevraagd om met een voorhamer de muur om te slaan. Al snel bleek dat dit niet zo makkelijk zou gaan. De muur was immers jaren geleden al vernieuwd op kosten van een paar weldoeners van de school! Toen een tweetal mannen van de spoorwegen de ploeg kwam versterken, ging het afbreken al snel vlotter! Iedereen was verheugd en de reactie van klein en groot kwam al snel: gaan jullie echt die hele muur wegdoen? Dit en nog andere aspecten zullen we

de komende weken uitwerken zodat de impact van de afbraak en het creëren van een nieuwe ruimte zo functioneel kan worden geïmplementeerd in de werking van de school. Rudy Coddens plaatste een bericht met foto al direct op Twitter!

Het was een erg gesmaakte en geslaagde opendeurdag waarbij op het einde van de dag twee inschrijvingen konden worden genoteerd plus nog twee ernstige kandidaatinschrijvingen. Ondertussen is de kaap van de 180 al bijna gehaald, een getal waarop we steeds tegen 1 februari van het komende jaar gefocust zijn omdat dan pas de directeur klas-vrij is. We zijn ook dankbaar dat al een paar klassen volledig vol zitten. Dankzij de inschrijving van een paar anders talige kinderen (Frans en Engelstalig) is het mogelijk om een zestien tal uur taalondersteuning te krijgen.

De laatste schoolweek was weer goed gevuld. De twaalf leerlingen van L6 gingen op daguitstap naar de Geuzenhoek in Horebeke. Na een lange traditie uit de tijd van meester Vanderhaegen willen we als schoolbestuur de band met Horebeke terug aanhalen. We willen aan elke schoolverlater van de Gaspard de mogelijkheid geven iets meer te leren kennen over het Protestantisme in Vlaanderen. Na een bezoek aan de Tissenhovemolen, waar molenaar Edgard hen onderdompelde in de ambacht van het molenaarschap, kregen ze een lunch bij ons in de tuin van Vinke Wietie. Daarna wachtten twee gidsen, Wilfred De Jonge en dominee Tihamér Buzogány, hen op aan de Nieuwe Kerk. Tijdens dit bezoek werden er veel vragen gesteld. Ook het belang van de oude kerk kwam aan bod. Van daar ging het over de begraafplaats naar het oude schoolhuis met het Protestants Historisch museum. De kinderen waren erg onder de indruk van de talrijke oude bijbels. Ieder ging met een tasje herinneringen, folders over kerk, museum, Natuurpunt en zelf gemaakte aardbeienjam, richting Gent.

Op woensdag kregen de kleuters van K3 een echte proclamatie met een heuse afstudeerhoed. Vele ouders en grootouders waren speciaal voor dit evenement naar school gekomen. De sfeer zat goed en iedereen was apetrots op zijn/haar spruit.

En dan donderdagavond was het de beurt aan de schoolverlaters. De avond startte met het zingen van ons schoollied. Meester Wesley had voor zijn 12 leerlingen een geïndividualiseerd diploma waarbij ieder leerling in iets uitblonk. Zo kreeg Robbe het diploma voor de sportiefste leerling! Zeven van de twaalf kinderen hadden al sinds hun 2,5 jaar op de school met bijbel doorgebracht en kunnen vanaf nu met een rugzak vol bijbelkennis het leven in.

Tot slot van de week werd juf Rita (uit de derde kleuterklas) na 39 jaar dienst op de Gaspard in de

bloemetjes gezet naar aanleiding van haar welverdiend pensioen. Eerst door alle klassen waarbij de leerkrachten hun uiterste best deden om hun kinderen herinneringen aan de derde kleuterklas op te halen. Aan het einde van de voormiddag werd een receptie georganiseerd voor bekenden van de jubilaris. Daar waren ook enkele oud leerkrachten aanwezig. Als schoolbestuur gaven we haar een acacia boom cadeau, met als insteek dat deze heel harde houtsoort ooit gebruikt werd voor de bouw van de ark des verbonds. Een mooie bijbelse verwijzing vanuit de school met de Bijbel uit Gent! De kruin en stam van de acacia waren getooid met wel 200 kaartjes waarop de namen van alle kinderen, leerkrachten, directie, secretaris, onderhoudspersoneel en bestuur waren geschreven. Ieder had heel erg zijn of haar best gedaan om het kaartje bovendien ook mooi te versieren! Het ga je goed Rita!!

Zoals elk jaar wordt het schoolgebouw weer vol ijver de komende twee maand gepoetst zodat de kinderen en leerkrachten in september weer met een schone lei kunnen beginnen. Ook wij als bestuur zijn druk met het finaliseren van een paar dossiers. Zo zijn wij op dit moment op zoek naar een timmerman om de brandbeveiligingswerken uit te voeren. Voor de gedeeltelijke overkapping van de speelplaats worden bijkomende fondsen gezocht. Ook de voorbereidingen voor het weghalen van de tuinmuur zijn aan de gang. Maar ook de plannen voor de realisatie van de huisvesting in het kader van de capaciteitsuitbreiding zijn in voorbereiding. Samen met Jo Lefebure (hoofd dienst Architectuur Stad Gent) is een lijst met een vijftal kandidaat-architecten opgemaakt die een ontwerp zouden kunnen maken die onze eigenheid uitdraagt. Hoe vaak worden we niet geconfronteerd met de opmerking: 'is er een school in de Rijsenbergstraat?'. De naam van de school is goed genoeg bekend, maar de herkenbaarheid in het straatbeeld is onbestaande. We willen er naar streven om de school een gezicht te geven. Vanuit Agion kregen we ondertussen de bevestiging dat de fondsen (70%) al gereserveerd zijn voor deze uitbreiding. We zijn het engagement aangegaan om tegen 1 september 2016 met de werken klaar te zullen zijn.

We wensen ieder die betrokken is bij de school nu een deugddoende vakantie toe en hopen iedereen terug te zien op maandag 1 september.

En u allen houden we uiteraard op de hoogte van elke evolutie die in de school gebeurd. U toonde en toont nog steeds uw betrokkenheid bij de school met de bijbel in welke vorm ook. Daarvoor zijn we u oneindig dankbaar!

Meer info en foto's kan u vinden op de website: [www.mijnschool.be](http://www.mijnschool.be)

Aletta

# Gentse Feesten in de Rabotkerk

THE DELIGHTFUL COMPANION -  
TWEESTEMMIGE MUZIEK UIT RENAISSANCE  
EN BAROK - LES GOÛTS-AUTHENTIQUES

*Maandag 21 juli om 15:00 en 20:00*

Jan Devlieger en Marcel Ketels, blokfluiten. Met Delightful werd het gezelschap van de blokfluit omschreven in Engeland op het einde van de 17e eeuw. Een arsenaal van blokfluiten, van sopranino tot grootbas wordt bespeeld & diverse muziekstijlen.

€ 10

IN DE SPOREN VAN DE REFORMATIE EN  
GELEID BEZOEK  
AAN DE PROTESTANTSE RABOTKERK

*Dinsdag 22 juli van 10:00 tot 12:00*

Herinneringen aan de woelige 16e eeuw: het Ryhovesteen en de Calvinistische Republiek, het

Pand en de Beeldenstorm, het stadhuis en de Pacificatie van Gent. Brandstapels en terechtstellingen op de Vrijdagmarkt en het Veerleplein.

Gids: Christine Liagre

€ 5

LADY BIRD - DE MOOISTE LIEDJES UIT DE  
JAZZ- EN POPMUZIEK

*Vrijdag 25 juli van 20:00 tot 21:30*

Rick Deckers (piano) en Maria Euwema (zang) brengen een heerlijke reis door de jazz- en popmuziek. Van Ella Fitzgerald over Katie Melua naar Leonard Cohen en Adele. Even wegdromen buiten het feestgedruis.

€ 8

**INFO EN RESERVATIE: Dhr. Jens Laureys, 09  
227 37 24 of 0471 35 71 19, [je.la@outlook.com](mailto:je.la@outlook.com)**

Aankondigingen van  
bovenplaatselijke activiteiten of  
activiteiten, die zowel VPKB-leden  
als niet-VPKB-leden kunnen  
interesseren, kunt u zenden naar  
[kerkmozaiek@vpkb.be](mailto:kerkmozaiek@vpkb.be)

**Kerkmozaïek**  
Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België

## Zomer 2014

Uit de redactie:

## Blik op oneindig

Het is weer vakantie en dan gaat bij velen de blik even op oneindig, dan willen we weg. De een doet dat letterlijk, de ander vooral in de geest; probeert afstand te nemen en tot rust te komen. In dit nummer laten we diverse mensen aan het woord die vertellen over hoe zo'n reis hun visie op het leven heeft veranderd. Hoe je *in den vreemde* dingen kunt ontdekken over jezelf, ook als gelovige, ook als kerk. Mocht u, beste lezer, verlof kunnen nemen - niet ieder is dat gegund - dan wensen wij u zo'n verrijkende ervaring toe.

Blik op oneindig? Ja zeker, om daarna des te scherper te kunnen zien waarop het hier en nu aankomt.

Namens de redactie,  
Dick WURSTEN

# Van de achterflap

Deze maand geen achterflap"verhaal", maar de aankondiging van twee nieuwe boeken, waarvan wij, dank wij Francis, ook een exemplaar in de bibliotheek kunnen opnemen.

Op 11 juni l.l. had in de *Blauwe Zaal van het Liberaal Archief*, (Kramersplein, Gent) de voorstelling plaats van

**Fredericq & co, een geslacht in licht en schaduw**

van prof. em. dr. Guy Schrans

Dit boek werd voorgesteld door Jan Luysaert, erevoorzitter van de heemkundige kring Het Land van Nevele, en vertelt het gewone familieverhaal van een zeer ongewone Vlaamse liberale familie. Naast prestigieuze familieleden zoals Paul Fredericq, Virginie Loveling, Cyriel Buysse en Julius Mac Leod, passeren ook minder vermaarde neven en nichten de revue: winkeliers, landbouwers, dokters, leraren, rechters, bedienden, advocaten en burgemeesters. Door het grote aantal personages komen in het boek zeer uiteenlopende thema's aan bod: literair en historisch talent, exacte wetenschappen en

geneeskunde, volksverheffing en onderwijs, de vorming van een nieuwe burgerij, de politieke spanningen tussen "liberalen" en "klerikalen" en de sociale dimensie van de Vlaamse Beweging. Het verhaal begint rond 1770 en volgt de familie tot aan de Eerste Wereldoorlog.

en

**Toute une vie. Les mémoires de Simon Fredericq (1857-1934)**

Introduction généalogique et annotations par prof. em. dr. Guy Schrans

Dit boek werd voorgesteld door kleindochter prof. em. dr. Denyse Homès-Fredericq en biedt een boeiende inkijk in het dagelijks leven, de vorming en opleiding, de ontspanningsmogelijkheden en de reizen van een intellectuele telg uit deze merkwaardige familie.

De boeken zijn interessant voor onze gemeente aangezien Paul Fredericq (1850-1920) in 1876 overging naar de hervormde kerk te Gent waar hij een belangrijke rol zal spelen en ook andere leden van de Fredericq-familie nauw bij onze gemeente betrokken waren.

---

## Een dagje aan zee

Het is 24 juni; de dames van 'rondom Sarah' gaan naar Oostduinkerke op visite bij Pierre en Lorraine. Het is een traditie om hen in hun verblijf aan de kust een bezoek te brengen. Eerst gaat het met de trein naar De Panne en daar moeten we overstappen op de kusttram. In Oostduinkerke staat Lorraine ons op te wachten. Samen stappen we dan naar het appartement op de zesde verdieping. Pierre is barman; hij tovert allerlei drankjes uit de kast te voorschijn. Er is voor elk wat wils. We genieten van het uitzicht op zee; de zon schijnt en het zilte nat ligt er vredig bij. Daarna gaat het gezelschap naar het restaurant; het is er kalm. De toeristen zijn nog niet gekomen. Hammetjes met mosterdsaus, vispannetjes, kroketjes, frietjes 'arrosée d'un petit vin' of een biertje...naar keus. Het laat zich smaken. De moedigen gaan op stap door het mulle zand en spoelen hun zandige voeten af in zee. De anderen hebben post gevat op het terras van de Rubens en wachten op de wandelaars.

De tijd vliegt voorbij en niemand maakt aanstalten om op te stappen. Dan maar een latere trein nemen. Dan komt toch het afscheid; de terugtocht

met de tram tot in De Panne; daar moeten we wachten op de trein. De boemel is een sauna. Open raampjes brengen geen soelaas. We krijgen het gezelschap van een klasje kinderen die terug komen van Plopsaland. We bevinden ons als in een vogelkooi; schelle, kwetterende kinderstemmen, enthousiast door een dagje Plopsa en het vooruitzicht van de nakende vakantie. Mijn overbuurtje steekt twee vindsters op; twee maanden vakantie, vertelt ze mij. Ze verlaten de trein in Tielt en het wordt stil in het compartiment. Wij rijden verder tot Gent. Thuis wacht ons de douche. Een zonnige dag in Oostduinkerke is weer voorbij. Dank aan Pierre en Lorraine.

Huguette



# Meditatie

## Gods vrede te midden de wereldbrand

Het is niet eenvoudig om onbewogen te blijven bij de vele haarden van geweld in de huidige wereld. De kloof tussen het 'betere' en 'mindere' gedeelte van de wereldbevolking wordt steeds groter. Het geweld neemt navenant toe. Vele mensen zijn verbolgen over het ontluisterende fundamentalisme in de Arabische en Afrikaanse landen, waar groeperingen als ISIS en Boko Haram dood en verderf zaaien. Met grove middelen poogt men deze mensonterende spiraal te stoppen. Het lukt niet. Na de uitroeiing van het ene radicalisme staat er weer een ander op. De vraag naar oplossingen blijft onbeantwoord.

Op weg naar wereldvrede kunnen we ons in het 'betere' gedeelte van de wereld afvragen of we niet moeten denken aan herverdeling. Van in het begin houdt onrechtvaardigheid de mens een spiegel voor. Niet dat we onszelf moeten beschuldigen, maar we mogen ons toch afvragen of we het niet met z'n allen beter kunnen doen. Dit zou inhouden dat we met minder tevreden te zijn met het oog op de allerminsten. Kunnen we de middelen die voorhanden zijn niet beter aanwenden?

In seculiere (ongelovige) kringen hoor je dan vaak de opmerking dat God ofwel onmachtig is ofwel niet is. Het traditionele Godsbeeld wordt door een groot gedeelte van de wereldbevolking in vraag gesteld. Men wijst daarbij op de onuitroeibare wereldbrand. Dit is misschien wel terecht. Wat is ons antwoord?

Sommige christenen menen dat iedereen zich moet bekeren en pas dan zal alles opgelost zijn. Ondertussen blijven de allerarmsten aan hun lot overgelaten. Radicale groeperingen gebruiken dit onrecht om te rekruteren. Hopen dat de gehele wereld zich bekeert is aandoenlijk, maar (excuseer mij het woord) ook erg naïef. Wat dan wel?

We hebben geen kant en klaar antwoord. Het enige wat we wel hebben is het geloof dat God de wereld in zijn handen draagt. Maar het is wel een wereld waarin grote verschillen heersen. Op onze bedde om het ontij te keren, blijft het voorlopig stil.

In de oudheid interpreteerden Joodse en christelijke mensen deze stilte als een bewijs dat de wereld wordt beheerst door een kwade god. Sommigen gingen zelfs zo ver dat ze meenden dat

de schepping door een kwade demiurg was gemaakt. De goede God was louter geest. Hij wou deze kwaadaardige schepping niet vernietigen, maar redden. Jezus was in dit verband echter duidelijk: niets van, want er was slechts één God en hij liet het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. De kracht van deze Vader van allen ligt aan de grondslag van alles. Jezus verkondigde helder dat deze kracht aan allen is gegeven. Sommigen keren zich daarvan af en daarin schuilt de bron van het kwaad. Voor Jezus blijft echter de gave van de H. Geest boven alles. Deze kracht scheidt, brengt samen en verlost. Daarin leven wij, schreef Paulus later, en sterven wij. De Geest brengt de schepping tot voltooiing of eenheid. Zelfs als het kwaad de wereld en de mensen versplintert, blijft de éénmakende kracht van God overeind. Dit is een grondslag van het christelijk geloof: het besef dat Gods kracht sterker is dan het kwaad en de dood.

Het is dan ook getrouw aan het Evangelie om te stellen dat gemeenschapsvorming of samenbrenging van mensen en dit zonder aanzien des persoons, het antwoord is van Gods Geest op het kwaad. Ik wil dit onderstrepen omdat de verkondiging van het Evangelie onder druk van de omstandigheden vaak in haar tegendeel omslaat. De nadruk op Jezus als 'mijn persoonlijke redder' heeft – hoewel best te hanteren als belijdenis – vaak een versplinterend effect. Ik bedoel dat daardoor de neiging ontstaat om anderen aan te zetten dit ook zo te zien, zo niet ben je verloren. Talloze kerken zijn ontstaan op deze 'fundamentalistische' grondslag. De H. Geest brengt samen, overwint verschil van mening, dicht kloven en sticht vrede. Er is met betrekking op deze grootse eenheid in God geen onderscheid in veel of weinig geloof, juist of fout. Als de gemeenschapsvormende kracht aanwezig is, is de H. Geest werkzaam. Als het eigen gelijk de plak zwaait, is er niets. Dit door mensen gemaakte niets is de ruimte waarin kwaad kan gedijen.

Een gemeenschap die zich op Gods kracht beroept kan onmogelijk aan deze of gene kant van de wereldbrand staan. We staan er middenin en wijzen op de ontledigende tendensen van hebzucht en armoede, van eigen gelijk en wantrouwen. Maar we staan er niet met lege handen. We dragen de



Geest van God in ons, de Geest van vrede en eenheid. Is God dan blind voor oorlog en geweld? Nee, want wij zijn niet blind. Sinds de globalisering een feit is, lijkt het mij noodzakelijk om als kerk te werken aan een wereldwijde gemeenschap over alle grenzen heen. Gods almacht is zijn barmhartigheid. Hij vangt mensen op en laat ze opnieuw geboren worden in zijn schoot. Als we willen voorkomen dat onschuldigen getroffen worden, zullen we gelijkheid op deze aarde moeten

bewerken. In de *Eerste brief aan Timoteüs* lezen we dat geldzucht de wortel is van alle kwaad (1 Tim.6:10). Ik meen dat de huidige wereldbrand een bewijs is van deze Bijbelse waarheid en put in het verlengde daarvan vertrouwen dat Gods vrede die ons wacht, ook nu wordt gegeven.

*We hebben niets de wereld in gedragen, schrijft Paulus, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen* (1 Tim.6:7).

---

## KAA Gent Homeless Blue White

In de schoot van de Belgian Homeless Cup werd in 2009 gestart met een Gents Homeless Team, Gent Homeless Blue White.

Samen willen we met voetbal als instrument het verschil maken voor meer mensen uit de doelgroep van dak- en thuislozen in onze stad. Bovendien wensen we door de krachten te bundelen rond deze positieve actie de problematiek van dak- en thuisloosheid in onze stad een menselijk gelaat geven.

KAA Gent Homeless Blue White verzamelt daklozen, mensen in thuislozenzorg of andere vormen van begeleid wonen, vluchtelingen en mensen met een onzekere verblijfsstatuut en personen met een drugs- en/of alcoholverslaving. De spelers zijn minimum 18 jaar oud. Het team biedt hen een nieuwe houvast, een structuur waarop ze een toekomst kunnen bouwen. De sportieve aanpak geeft hen de mogelijkheid om hun problemen aan te pakken en te beheersen. Dit is dan ook vooral een sociaal-emancipatorisch project waarbij het sociale traject van de spelers en het team voorop staan.

Op woensdag 25 juni 2014 vond in Gent een officieel regionaal toernooi van de Belgian Homeless Cup plaats.

Ons doel is zoveel mogelijk mensen uit hun

eenzaamheid halen. In het voorbije jaar werd veel geïnvesteerd in het opstarten van een supporterswerking. Niet enkel de spelers op het veld en het spelletje zijn belangrijk. We groeiden uit tot één grote familie waar één woord centraal staat: Verbinding. Ook naast het veld nemen mensen verantwoordelijkheden op, helpen ze mee in de werking.

Onze ervaring is dat er veel organisaties sterk betrokken zijn met het wel en wee van onze doelgroep. Maar dat velen op hun eiland blijven om diverse redenen. Te weinig worden bruggen gemaakt naar andere organisaties.

Ons kenmerkende rebelse en koppige aard heeft er dit jaar ook voor gezorgd dat we de handschoen opnemen om met een onafhankelijk Gantoise Mademoisellen team te starten, het is met vallen en opstaan maar wie niet durft, niet wint.

KAA Gent Homeless Blue White is een project van vzw Voetbal in de stad, Stad Gent, OCMW Gent en CAW's Artevelde-Visserij met de steun van KAA Gent, de Football+ Foundation, de Vlaamse Overheid en Profidirect.

Wim en Lieven heb je vast al in de kerk gezien in hun blauw-witte truien.

---

## Pastoraat

Nu de vakantie is gekomen wensen we de studenten en scholieren een deugd doende zomer toe. Diegene die het land verlaat, hopen we veilig terug te zien en voor hen die blijven wensen we zelig weer en rust.

We blijven in deze zomerperiode bidden voor hen die ziek zijn en eenzaam. Er zijn op dit moment geen bijzondere of acute zorgen in de gemeente en

daar zijn we blij om.

In tijden van individualisering is mijn grootste pastorale zorg verbittering en teleurstelling. Daarom bid ik dagelijks dat we ongeveinsd en oprecht de gemeenschap blijven vormgeven, want alleen kunnen we misschien vechten en volhouden, maar samen kunnen we alles aan.

# Activiteitenrooster

Zaterdag 19 juli om 14u: Art Surge in Church met animatie van KAPOW

Zondag 20 juli om 10u: Eredienst in Gents dialect  
om 14u: tentoonstelling Art Surge in Church

Maandag 21 juli om 17u: vooravondconcert van Filip De Fleurquin en H.T. Roberts  
(country-gospel)

Woensdag 23 juli om 17u: pianoconcert van Rudy de Sutter

Zaterdag 26 juli om 17u: Nederlandstalige lied van Maarten Termont (NL)

---

## Jarigen

Philippe Adams	02 juli	Anna Van Der Vennet	09 augustus
Cilou Van den Hende	02 juli	Erica Van Den Hende	09 augustus
Nora Van de Walle	05 juli	Sam Simons	10 augustus
Robbe Adams	08 juli	Reneé Simons- Hugaerts	10 augustus
Jasper Adams	08 juli	Gert-Jan Jeddens	13 augustus
Adinda De Jonge	08 juli	Paul Moors	18 augustus
Marguerite Renard	10 juli	Willem Bruyneel	18 augustus
Martine van Belle-De Jonge	10 juli	Abraham Boone	19 augustus
Isabelle Van Belle-Leyman	12 juli	Joris Hozée	19 augustus
Isabelle Van Damme-De Schuyteneer	15 juli	Pierre Liagre	20 augustus
Nele Temmerman	18 juli	Jules Beirnaert	23 augustus
Gabriella Van Houte	21 juli	Francine Vanderhaegen-Barvoets	24 augustus
Johan Piet Schaefer	22 juli	Edwin Devaere	25 augustus
Suzanne van Belle-Cocriamont	23 juli	Keanu Frans	25 augustus
Evie Jacques	23 juli	Myriam Verstrenghe	25 augustus
Liliane De Hainaut-Blommaert	26 juli	Wiebe Wauters	25 augustus
Dirkje Janna Parlevliet	28 juli	Joris Van Den Hende	28 augustus
Aline De Hainaut	30 juli	Peter De Jonge	28 augustus
Jean-Marie Bytebier	01 augustus	Fernand Van Den Neste	29 augustus
Eunice Jones	02 augustus	Chloé Hanappe	29 augustus
Kaat Verbrugge	02 augustus	Ed Hozée	29 augustus
Marianne Schaefer	05 augustus	Astrid Van Der Haeghen	01 september
Michèle Kernerder	05 augustus	Mathias Lehmann	01 september
Johanna Boone	06 augustus	Marijke Schaefer-Kruyne	06 september
Arno Furquim D'Almeida	07 augustus	Thea van Zuuren-Schaap	06 september
Agnes Lorein-Van Den Broeck	07 augustus		

# Dienstenrooster

	zondag 6 juli, 10.00	zondag 10 augustus, 10.00 Gezamenlijke dienst in de Rabotkerk
voorganger	Ds. J. Temmerman	Ds. M. Loos
ouderling / diaken	Marijke Schaefer / Martine De Jonge	Martine De Jonge
collectes	kerkenwerk / bloemen	diaconie
organist	Ko van Heest	
kinderkerk en -oppas	Janneke	
	zondag 13 juli, 10.00	zondag 17 augustus, 10.00
voorganger	Ds. J. Temmerman	Dhr. Jeroen Hozée
ouderling / diaken	Mini Schipholt / Micheline Morel	Mini Schipholt / Rita Martens
collectes	kerkenwerk / kerkbrief	kerkenwerk / bloemen
organist	Ko van Heest	Ko van Heest
kinderkerk en -oppas	Martine	
	zondag 20 juli, 10.00 Eredienst in het Gents	zondag 24 augustus, 10.00
voorganger	Ds. J. Temmerman	Dhr. Jeroen Hozée
ouderling / diaken	Aletta Rambaut / Francis Van De Walle	Daniël Van Steenkiste / Janny Muthert
collectes	kerkenwerk / sociaal project KAPOW	kerkenwerk / kerkbrief
organist	Aletta Rambaut	Ko van Heest
kinderkerk en -oppas	Jeroen	
	zondag 27 juli, 10.00 Gezamenlijke dienst in de Rabotkerk	zondag 31 augustus, 10.00
voorganger	kerkenraad	Ds. J. Temmerman
ouderling / diaken	Daniël Van Steenkiste	Aletta Rambaut / Francis Van De Walle
collectes	diaconie	kerkenwerk / diaconie
organist		Ko van Heest
kinderkerk en -oppas		
	zondag 3 augustus, 10.00 Gezamenlijke dienst in onze kerk	zondag 7 september, 10.00 Viering van het H. Avondmaal
voorganger	Ds. M. Loos	Ds. J. Temmerman
ouderling / diaken	Marijke Schaefer	Daniël Van Steenkiste / Micheline Morel
collectes	kerkenwerk	kerkenwerk / bloemen
organist	Ko van Heest	Ko van Heest
kinderkerk en -oppas		Janneke

# Bijbelleesrooster

dinsdag	1 juli	Romeinen 3:21-31	vrijdag	1 augustus	Nehemia 7:72b-8:8
woensdag	2 juli	Romeinen 4:1-12	zaterdag	2 augustus	Nehemia 8:9-18
donderdag	3 juli	Romeinen 4:13-25	zondag	3 augustus	Nehemia 9:1-8
vrijdag	4 juli	Romeinen 5:1-11	maandag	4 augustus	Nehemia 9:9-17
zaterdag	5 juli	Romeinen 5:12-21	dinsdag	5 augustus	Nehemia 9:18-27a
zondag	6 juli	Matteüs 11:16-30	woensdag	6 augustus	Nehemia 9:27b-32
maandag	7 juli	Matteüs 12:1-21	donderdag	7 augustus	Nehemia 9:33-37
dinsdag	8 juli	Matteüs 12:22-37	vrijdag	8 augustus	Matteüs 14:1-12
woensdag	9 juli	Matteüs 12:38-50	zaterdag	9 augustus	Matteüs 14:13-21
donderdag	10 juli	Romeinen 6:1-14	zondag	10 augustus	Matteüs 14:22-36
vrijdag	11 juli	Romeinen 6:15-23	maandag	11 augustus	Psalm 119:49-56
zaterdag	12 juli	Romeinen 7:1-12	dinsdag	12 augustus	Nehemia 10:1,29-34
zondag	13 juli	Romeinen 7:13-25	woensdag	13 augustus	Nehemia 10:35-40
maandag	14 juli	Nehemia 3:1-10	donderdag	14 augustus	Matteüs 15:1-20
dinsdag	15 juli	Nehemia 3:11-21	vrijdag	15 augustus	Matteüs 15:21-39
woensdag	16 juli	Nehemia 3:22-32	zaterdag	16 augustus	Psalm 119:57-64
donderdag	17 juli	Nehemia 3:33-4:8	zondag	17 augustus	Nehemia 12:27-43
vrijdag	18 juli	Nehemia 4:9-17	maandag	18 augustus	Nehemia 12:44-13:3
zaterdag	19 juli	Matteüs 13:1-23	dinsdag	19 augustus	Nehemia 13:4-14
zondag	20 juli	Matteüs 13:24-35	woensdag	20 augustus	Nehemia 13:15-22
maandag	21 juli	Matteüs 13:36-46	donderdag	21 augustus	Nehemia 13:23-31
dinsdag	22 juli	Matteüs 13:47-58	vrijdag	22 augustus	Psalm 119:65-72
woensdag	23 juli	Romeinen 8:1-11	zaterdag	23 augustus	Matteüs 16:1-12
donderdag	24 juli	Romeinen 8:12-25	zondag	24 augustus	Matteüs 16:13-28
vrijdag	25 juli	Romeinen 8:26-39	maandag	25 augustus	Spreuken 4:1-9
zaterdag	26 juli	Nehemia 5:1-13	dinsdag	26 augustus	Spreuken 4:10-19
zondag	27 juli	Nehemia 5:14-19	woensdag	27 augustus	Spreuken 4:20-27
maandag	28 juli	Nehemia 6:1-9	donderdag	28 augustus	Spreuken 5:1-14
dinsdag	29 juli	Nehemia 6:10-19	vrijdag	29 augustus	Spreuken 5:15-23
woensdag	30 juli	Nehemia 7:1-7a (of -60)	zaterdag	30 augustus	Psalm 119:73-80
donderdag	31 juli	Nehemia 7:61-72a	zondag	31 augustus	Spreuken 6:1-11

maandag	1 september	Spreuken 6:12-19
dinsdag	2 september	Spreuken 6:20-35
woensdag	3 september	Spreuken 7:1-27
donderdag	4 september	Psalm 119:81-88
vrijdag	5 september	Matteüs 17:1-8
zaterdag	6 september	Matteüs 17:9-13
zondag	7 september	Matteüs 17:14-23