

België - Belgique
P.B. - P.P.
9050 Ledeborg 1
3/5030

Kerkbrief

juni 2014

Nr. 6



www.protestantsekerk-gentcentrum.be

VPKB-gemeente Gent-Centrum
maandblad (11 x per jaar)
jaargang 2014
Afzendadres &
verantwoordelijke uitgever:
J.A. De Jonge,
Patijntjestraat 214
9000 Gent
P209671

Kerkbrief

Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België Gemeente Gent-Centrum

Gemeente Gent-Centrum (Brabanddamkerk)

Predikant: Ds. Johan Temmerman Pontstraat 17, 9031 Drongen temmerman.j@skynet.be
09/223.55.26

Hulp predikant: Dhr. Jeroen Hozée 0499/28.02.18 j.hozee@zeelandnet.nl

Indien niet bereikbaar kan u een van de ouderlingen contacteren:

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| Ouderlingen: | Dhr. Daniël Van Steenkiste | 09/253.01.83 | van.steenkiste-buysse@telenet.be |
| | Mevr. Aletta Rambaut | 09/233.67.16 | aletta@rambaut.be |
| | Mevr. Mini Schipholt | 09/222.02.68 | lutke.schipholt-tuender@telenet.be |
| Toegevoegd: | Mevr. Marijke Schaefer-Kruyne | 09/282.50.81 | marijke.kruyne@gmail.com |
| Scriba: | Mevr. Louise Hanappe-van 't Hooft | 09/386.25.57 | louise@hanappe.com |
| Diakenen: | Mevr. Rita Martens | 09/362.83.38 | rita.martens@telenet.be |
| | Mevr. Micheline Morel | 09/224.21.26 | mmorel26@yahoo.com |
| | Dhr. Francis Van de Walle | 09/281.05.18 | fjvdwalle@gmail.com |
| | Mevr. Janny Muthert-Geluk | 09/265.19.06 | jkgeluk@skynet.be |
| Kinderkerk: | Mevr. Martine De Jonge | 09/222.59.79 | mar10.dejonge@telenet.be |
| Organisten: | Dhr. Jacobus van Heest | 09/335.69.45 | hillechiena-jacobusd@telenet.be |
| | Mevr. Aletta Rambaut | 09/233.67.16 | aletta@rambaut.be |
| | Dhr. Charles-Henri Vanden Broucke | | charleshenrivandenbroucke@hotmail.com |
| Koster: | Dhr. Daniël Van Steenkiste | 09/253.01.83 | van.steenkiste-buysse@telenet.be |

Kerkadres: Hoek Brabanddam / Sint Kristoffelstraat te 9000 Gent

Kerkdiensten: Iedere zondag om 10.00 uur. Ingang aan de Brabanddam.

Protestants Cultureel Centrum (PCC): Keizer Karelstraat 187 te 9000 Gent

Redactieraad van de Kerkbrief: Ds. Johan Temmerman; mevr. Christa Beirnaert (09/251.71.94);
Dhr. Christiaan Buysse (09/253.01.83 - van.steenkiste-buysse@telenet.be).

Medewerkers: Mevr. Mini Schipholt; dhr. Arnold De Jonge; mevr. Caroline François.

Website: Dhr. Nico van Belle; mevr. Jasmien van Belle.

Financiële verrichtingen:

Voor het kerkenwerk: IBAN BE75 0014 6208 6151

BIC BPOTBEB1 van de Protestantse Kerk van Gent-Centrum

Voor de Vlaamse Olijfberg: IBAN BE10 6527 9979 6004

BIC HKBABE22 van de Vlaamse Olijfberg vzw te Gent

Gemeente Gent-Noord (Rabotkerk)

Predikant: Ds. Marc Loos, Blauwstraat 34, 9032 Wondelgem
tel/fax: 09/253.29.00, e-mail: marc.loos@pandora.be

Kerkadres: Begijnhoflaan 31, 9000 Gent

Diensten: iedere zondag aanvang 10.00 uur.

Van de redactie

Pinksteren is waarschijnlijk inhoudelijk voor de meeste mensen van vandaag een raadsel. Kerst wordt vlot gelinkt aan de geboorte van Jezus. De opstanding met Pasen is voor velen vaag, maar Pinksteren en de 'uitstorting van de Geest' wordt nog door heel weinigen begrepen. Voor mensen die vertrouwd zijn met de kerkelijke traditie is Pinksteren een hoogdag, maar deze categorie is een kleine minderheid geworden. Als laatste grote feestdag van het kerkelijke jaar vieren we met Pinksteren het geloof in de opgestane Jezus dat door de Heilige Geest wordt aangewakkerd. Tijdens het Wekenfeest te Jeruzalem (jaarlijks dankfeest voor de eerstelingen van de oogst), amper enkele maanden na de dramatische gebeurtenissen van de kruisdood van Jezus, werden de leerlingen verlicht door de Geest en verkondigden met veel enthousiasme dat de Heer het leven op aarde beslissend veranderde. Deze verandering was de overwinning op de dood, getuige de opstanding van Jezus. Door het geloof kan de mens deel hebben aan deze verandering. Het is noodzakelijk om de verkondiging van Jezus ter harte te nemen en je leven in deze richting verder te leiden. Men spreekt in dit verband van bekering (van het Griekse *metanoia* dat letterlijk 'een andere gezindheid aannemen' betekent). Het geloof opent de weg die Jezus ons wees. We vieren Pinksteren op zondag 8 juni. Tijdens de dienst zal het nieuwe kerkenraadslid Martine van Belle-De Jonge aangesteld worden tot diaken. We hopen dit op een verantwoorde en vreugdevolle manier te volbrengen.

Veertien dagen later is het hoogzomer. Op 21 juni is het volgens de kalender de langste dag van het jaar. Vroeger sprak men van Midzomernacht. De christelijke traditie wijde deze dag aan Johannes de Evangelist, terwijl Midwinter aan Johannes de Doper toekwam. Al voor de negende keer zal ook dit jaar het zomerproject een aanvang nemen op het feest van Johannes de Evangelist. De officiële tentoonstelling, dit jaar varend onder de vlag *Art Surge in Church* (kunstgolf in de kerk) opent haar deuren op zaterdag 21 juni om 20u. Er zal zowel

binnen en buiten op het pleintje van alles te beleven zijn. Verderop in de kerkbrief lees je meer uitleg. Dit jaar staan jongeren in het middelpunt van de dialoog tussen kunst en traditie. Het zomerproject zal zoals steeds toegankelijk zijn tot na de Gentse Feesten. Ook dit jaar zullen we een dienst in het Gentse dialect houden en wel op zondag 20 juli.

We hopen je bij één dezer gelegenheden te kunnen ontmoeten. Geniet ondertussen van de weldaden van het overvloedige licht.

Inhoud

| | |
|--------------------------------|----|
| Colofon | 2 |
| Van de redactie | 3 |
| Verjaardagen | 4 |
| Pinksteren | 5 |
| Preekteksten | 5 |
| Terugblik | 6 |
| Vooruitblik | 6 |
| Uitstap naar Trier | 7 |
| Pastoraat | 9 |
| Geschiedenis - hulppredikanten | 10 |
| Bijbel aan huis | 11 |
| Uit de nationale kerk | 12 |
| Activiteitenrooster | 14 |
| Uitstap | 14 |
| Grote Witte Tent | 14 |
| Dienstenrooster | 15 |
| Bijbelleesrooster | 16 |

Verjaardagen

| | | | |
|-------------------------------|---------|---------------------|---------|
| Simon Ghiotto | 05 juni | Philippe Adams | 02 juli |
| Louise Hanappe – van 't Hooft | 11 juni | Cilou Van den Hende | 02 juli |
| Hidde Parlevliet | 13 juni | Nora Van De Walle | 05 juli |
| Hannelore Bytebier | 18 juni | Robbe Adams | 08 juli |
| Nelly Parlevliet | 18 juni | Jasper Adams | 08 juli |
| Amadeo Ghiotto | 19 juni | Adinda De Jonge | 08 juli |
| Chiara Ghiotto | 19 juni | | |
| Patricia Poelaert | 22 juni | | |
| Johannes Hermans | 22 juni | | |
| Josias Boone | 23 juni | | |
| Etty Bruyneel – Deelstra | 24 juni | | |
| Elza (Esther) Wille | 25 juni | | |
| Margaretha Zerfass | 26 juni | | |
| Remi Gerard | 29 juni | | |

We willen er op wijzen dat de jongsten in de verjaardagenlijst 3 jaar worden, terwijl de kroon, waarnaar wij vol bewondering kijken, wordt gespannen door mw. Zerfass die 102 jaar wordt. Proficiat.

Herwig Smetryns



**Schilderwerken
Decoratie**

Verhoogstraat 52
9260 Schellebelle
TEL 09-369.99.13
GSM 0476-37.99.13
BTW BE 0875.343.440
herwig.smetryns@telenet.be
www.herwig-smetryns.be

Teksten volgende Kerkbrief

Graag voor 23 juni
naar de onderstaande e-mailadressen:

temmerman.j@skynet.be

j.hozee@zeelandnet.nl



Hans Verbrugge
Merebekerstraat 112
9090 MELLE

tel: +32 (0)9 230 84 30
gsm: +32 (0)475 291 315
bvw: 738 301 048

e-mail: info@immoverbrugge.be website: www.immoverbrugge.be



Pinksteren

De Heilige Geest heeft door de eeuwen heen mensen aangesproken. Pasen en Pinksteren waren de eerste twee christelijke feesten. Men heeft pas weet van vieringen aan het einde van de 2^e eeuw te Rome. Kerst bestond toen nog niet. Halfweg de 2^e eeuw, rond 150, trad in Phrygië (de streek rond het huidige Ankara in Turkije) een zekere Montanus op. Zonder overdrijving kan je hem de eerste charismatische christen noemen. Hij zag zichzelf als drager van de Heilige Geest en verkondigde een spoedige neerdaling van het hemelse Jeruzalem. Hij verkreeg snel een flinke aanhang die wars was van elke vorm van organisatie. Het is tevens opmerkelijk dat Montanus werd bijgestaan door twee profetessen en dit in een tijd dat de vrouw uit de structuur van de zich vormende algemene kerk werd geweerd. Maar het enthousiasme van de Geest brandde de kaars van Montanus aan beide kanten tegelijk op. Hij riep Pinksteren uit tot het belangrijkste feest, stimuleerde zijn aanhangers om te profeteren en tongentaal te beoefenen en strandde op de dijk van verkettering, dat een in allerijl samengeroepen eerste kerkelijke synode uitsprak. Het al te bruusk opblaaierende Pinkstervuur wilden de vroege kerkvaders doven door middel van uitdrijving (exorcisme). Maar zoals dit vaker het geval is, laait het vuur sterker op als men erop blaast. Daarom gebruikte men uiteindelijk drastischer methoden. Vele Montanisten werden martelaar tot de beweging uit de wereld verdween. Toch duikt een dergelijke benadering van het geloof en de Heilige Geest doorheen de tijden steeds weer op. Het is opvallend dat deze charismatische bewegingen steevast een beroep doen op de teksten van Johannes, vooral de *Openbaring*. Ze verkondigen

vaak een spoedig einde van de wereld.

Met deze kennis op de achtergrond – zowel van over-enthousiasme als van de bestrijding ervan – wil ik pleiten voor de kwaliteit van de Geest die Paulus ‘zelfbeheersing’ of gematigdheid noemt. In de Galatenbrief omschrijft hij dit met: ‘laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden’ (5:26). Het is zo dat de werking van de Heilige Geest al te snel wordt vereenzelvigd met opzienbarende toestanden, veel geschreeuw en in zwijm vallende mensen. Paulus kenmerkt de Geest met ‘liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing’. Net als het charismatisch over-enthousiasme, mist ook de radicale bestrijding ervan deze essentiële kwaliteiten van de Geest.

Als de werking van de Heilige Geest stimuleert tot zelfbeheersing en gematigdheid hoeft hoog opblaaierend enthousiasme niet te worden bestreden, want het zal zichzelf matigen. Ook het omgekeerde is geldig: door zelfbeheersing en gematigdheid (de kracht van de Geest) verdwijnt de drang om anderen te bestrijden, want men beseft gaandeweg dat men tegen de kwaliteiten van de Geest ingaat. Daarom openbaart de Heilige Geest ons het perspectief van eenheid in verscheidenheid.

We vieren het Pinksterfeest in de volle overtuiging dat de kwaliteiten van de Geest ons ter beschikking staan. Daarbij gaan we niet voorbij aan matigheid, een kwaliteit die essentieel is om eenheid in verscheidenheid te beleven. Daarop is ons kompas gericht.

Dit jaar zullen we Martine van Belle-De Jonge als kerkenraadslid bevestigen. Noteer alvast zondag 8 juni in je agenda.

Preekteksten

Zondag 8 juni – Pinksteren: Ezechiël 11: 17 – 20 en Joh. 14: 23 – 29

Zondag 15 juni: Exodus 43: 4 – 9 en Mat. 28: 16 – 20

Zondag 22 juni: Jer. 20: 7 – 13 en Mat. 10: 16 – 33

Zondag 29 juni: Jer. 29: 4 – 14 en Mat. 10: 34 – 42

Zondag 6 juli: Zach. 9: 9 – 12 en Mat. 11: 25 – 30

Terugblik

In de belijdenisdienst van Joris schuilde een memorabel moment, nl. de uitdrukking dat het geloof een vaste waarde in de tijd is. Joris staat in een heel lange familietraditie. De grote veranderingen in onze cultuur weerhouden hem er niet van om de grondslag van de geloofstraditie te aanvaarden en zodoende verder te zetten. De vele gesprekken over Bijbel en geloof, die we jarenlang

hielden, boden een vruchtbaar kader – we spraken van een geopenbaarde weg – om verder te gaan. De belijdenis is in deze beeldspraak een poort, waar Joris doorheen is gestapt. We hebben samen gebeden en gezongen om Gods zegen voor zijn verdere reis op de weg die Jezus hem wijst. Hierbij enkele sfeerfoto's ter herinnering.



Vooruitblik

Bezoek aan de St. Baafskathedraal

Zondag 15 juni is er de gelegenheid om een bezoek te brengen aan de St. Baafskathedraal, in het bijzonder aan het werk van Pieter Pourbus (1523-1584). De schilder werd geboren te Gouda en vestigde zich op jonge leeftijd in Brugge. We hebben het voordeel om het bezoek te kunnen doen onder begeleiding van een ervaren gids, nl. Huguette Spatz. Aangezien het raadzaam is om niet met al te veel deelnemers te zijn, is het nodig

om je deelname te bevestigen bij Huguette. Het is dan de bedoeling om, na de dienst en de koffie in het PCC, een broodje te eten om dan gezamenlijk naar St. Baafs te stappen. Na ons bezoek kunnen we nog een terrasje doen. Als je zondag 15 juni wil deelnemen, geef dan je naam op bij Huguette. Vertrek rond 13u (na een broodje) en einde voorzien rond 15u. Mochten er meer gegadigden zijn dan een comfortabel bezoek toelaat, is Huguette bereid om een tweede bezoek (bv. 29 juni) te organiseren. We danken haar bij voorbaat.

Zomerproject

Zaterdag 21 juni om 20u
Plechtige opening van ART SURGE IN CHURCH
met Midzomernachtconcerten:
MOCAMBO (Braziliaanse muziek) op het pleintje
en The ERROR TEAM (filmmuziek) in de kerk

We nodigen allen van harte uit op zaterdag 21 juni (de langste dag) om de opening van ons zomerkunstproject bij te wonen. De meesten weten al dat dit jaar het jongerencollectief KAPOW bereid gevonden om de dialoog tussen kunst en traditie aan te gaan.

Een dialoog vereist tenminste twee partners. De kwaliteit van het gesprek is afhankelijk van de wederzijdse bereidheid om te luisteren. Sinds de Tweede Wereldoorlog is er in onze cultuur vaak sprake van een 'generatiekloof'. Daaronder verstaat men een scheiding van interesse en expressie. Alles wat met traditie en erfgoed te maken heeft, kan de jongere generaties niet meer boeien. De Brabandkerk stelt al jaren het gebouw ter beschikking voor verdienstelijke jongeren die met klassieke muziek bezig zijn, zoals recent (voorjaar 2014) in het kader van Classic is cool (La Chapelle Sauvage). We zijn op zoek gegaan naar jongeren die met beeldende kunst, installaties en lichaamsexpressie actief zijn. We zijn dan ook verheugd op het kunstenaarscollectief KAPOW aan het publiek voor te stellen. Tijdens het

project Art Surge in Church (kunstopwelling in de kerk) gaan ze de dialoog aan met de traditie.

Het project wil tegelijk een pleidooi houden voor inclusief denken. De hedendaagse kloven in het levensbeschouwelijke landschap herleiden het culturele debat vaak tot een dovemansgesprek. Het project om een jongerencollectief in het kerkgebouw de vrije hand te geven, wil signaal zijn tot meer vrijheid en respect in onze samenleving. We vinden elkaar in het verlangen naar een betere wereld.

In het kerkgebouw zal een uitgebreide skate board art collection te zien zijn, alsook foto's van hun sociaal project (Exodus Movement) met Marokkaanse jongeren. Dit laatste kadert in het thema '50 jaar migratie'.

Daarnaast zal KAPOW de gehele kerkruimte 'inwijden' als een oase. Met installaties van wolken en een sloep ('ark'), het gebruik van de glasramen met een knipoog naar de buurt, live-schilderen, projectie en muziek, krijgt het traditionele gebouw, dat doorgaans statisch en stil de eeuwen trotseert, een dynamische en bij-de-tijdse gestalte.

Ons zomerproject is naar gewoonte volledig gratis. We hopen op deze manier onze kerk open te stellen en een positief getuigenis af te leggen van wat ons overstijgt en verbindt.

Iedereen is welkom bij de opening op zaterdag 21 juni om 20u.

Uitstap naar Trier

Als U deze Kerkbrief ontvangt verblijft een groep van de Brabandkerk in Trier. Om u te laten delen in onze ervaringen, geven wij u hier wat informatie over deze boeiende stad. Louise (namens het organiserende comité).

INLEIDING

Trier ligt op de rechteroever van de Moezel en telt 105.000 inwoners. De Romeinse monumenten, de Dom en de Onze-Lieve-Vrouwekerk zijn sinds 1986 geklasseerd als UNESCO werelderfgoed.

De opdracht tot de bouw van de stad werd gegeven door de Romeinse keizer Augustus in 16 v.Chr. De stad heette oorspronkelijk Augusta Treverorum en was bedoeld als hoofdstad van de

Romeinse provincie Belgica Prima. Gedurende enige tijd was Trier de hoofdstad van het hele West-Romeinse Rijk.

Een historisch monument in de stad is de 2e-eeuwse Porta Nigra, de best bewaarde Romeinse stadspoort ten noorden van de Alpen. Er zijn nog verschillende andere monumenten uit de Romeinse tijd, bv. de Basilica, de Keizerthermen, de Barbarathermen en het amfitheater. Ook uit latere perioden heeft Trier veel monumenten, waaronder de 11e- tot 18e-eeuwse Dom waarvan de bouw reeds in de 4e eeuw begon, en vele andere kerken. Door zijn rijke verleden en vanwege zijn mooie ligging in het Moezeldal is Trier een veelbezochte plaats geworden.

Trier is een centrum van wijnhandel en heeft een belangrijke functie als winkelcentrum voor een grote regio. De industrie omvat onder meer productie van banden, tabakswaaren, schoenen, keramiek en textiel. De stad is echter in de eerste plaats van belang als commercieel (handel in Moezelwijnen), dienstverlenend en toeristisch centrum.

Tot de verschillende onderwijsinstellingen behoren de Universiteit van Trier (1975), het katholiek theologisch college (1950; oorspronkelijk deel van de in 1473 gestichte en in 1798 door de Fransen opgeheven universiteit), een aantal hogere beroepsopleidingen en een school voor wijnbouw. Het Rheinisches Landesmuseum (1877) heeft een belangrijke collectie Romeinse oudheden (sculpturen, bronzen, mozaïeken); voorts zijn er het bisschoppelijk dom- en diocesaan-museum, het stedelijk museum Simeonstift in een 11de-eeuws klooster (stadsgeschiedenis en moderne kunst) en het als museum ingerichte geboortehuis (1717; barok) van Karl Marx. Trier heeft een stadsbibliotheek (1804) met onder meer circa 4000 middeleeuwse handschriften en een exemplaar van de Gutenbergbijbel.

GESCHIEDENIS

Prehistorie

Op het "Rote Haus" aan de Grote Markt van Trier bevindt zich een inscriptie die luidt: "Ante Romam Treveris Stetit Annis Mille Trecentis" ("Voor Rome bestond Trier al dertienhonderd jaar"). Dit is waarschijnlijk een sage die in de middeleeuwen ontstaan is.

Weliswaar hadden reeds de Kelten (Trevi) de lieflijke golvende landschappen langs de Moezel ontdekt; hun talrijke nederzettingen zullen echter nooit tot een echte agglomeratie uitgroeien. Na de verovering van de Trevi door Caesar (58-51 v.C.) voelde Keizer Augustinus de noodzaak om in deze nieuw verworven gebieden een stad te bouwen die als administratief centrum zou dienen.

Romeinse tijd

Van 27 v.C. tot 14 n.C. was Augustus keizer van het Romeinse Rijk. Omstreeks 16 v.C. werd door de Romeinen in de buurt van het Keltische Treviren de nederzetting Augusta Treverorum gesticht. Aan het eind van de 3e eeuw verhief keizer Diocletianus de stad, die inmiddels Treveris werd genoemd, tot Romeinse keizerlijke residentie en tot hoofdstad van het westelijke deel van het Romeinse rijk. De stad kreeg de bijnaam "Roma Secunda", het tweede Rome. Eveneens aan het eind van de 3e eeuw ontwikkelde zich hier een centrum van het vroege christendom dat door Keizer Constantijn beleden werd. Christelijke bouwwerken werden

opgetrokken, zoals Sankt Eucharius (thans Sankt Michael) in het zuiden en Sankt Paulin en Sankt Maximim in het Noorden. Keizer Constantijn vertrekt in 316 uit Trier en verlegt in 324 zijn residentie naar Konstantinopel. Zijn zonen zullen echter nog gedeeltelijk in Trier verblijven.

Vroege middeleeuwen

In de 5e eeuw werd Trier door de Franken veroverd. Onder Karel de Grote (768-814) werd Trier een aartsbisdom. In 843 (verdrag van Verdun) komt het gebied rond Trier bij het zogenaamde Middenrijk en in 870 gaat het over naar het Oost-Frankische-Rijk, het latere Duitsland. In 882 werd de stad door de Noormannen verwoest en blijft er van het antieke Trier waarschijnlijk niet veel meer over dan de resten die wij ook vandaag nog kennen.

In 958 werd met het plaatsen van het marktkruis de huidige Grote Markt het centrum van de middeleeuwse stad. Het forum, centrum van de Romeinse stad, lag wat zuidelijker.

Vroegmoderne tijd

In de 14e eeuw werden de Trierse aartsbisschoppen ook keurvorst. Trier werd de hoofdstad van het keurvorstendom, ook Keur-Trier genoemd, tot ca. 1800. Onder het aartsbisschoppelijk gezag beleefde de stad een belangrijke bloeiperiode tot de Reformatie en de oorlogen tegen Frankrijk in de 17de eeuw haar belang deden afnemen. In 1473 vond de Reichstag in Trier plaats en bij die gelegenheid bedisselden Keizer Friedrich III en Karel de Stoute het huwelijk tussen Maximiliaan (van Oostenrijk) en Maria (van Bourgondië, een beslissing die in onze contreien een prominente rol zal spelen. In datzelfde jaar werd een universiteit gesticht, die overigens in 1798 werd afgeschaft door de Fransen. Deze laatsten hadden de stad in 1794 veroverd.

Tijdens de Reformatie was de meerderheid van de Trierse burgers protestant. De theoloog Caspar Olevian, uit Olevig buiten Trier, studeerde in Parijs, Orleans, Bourges, en bij Calvijn in Geneve. Hij is medeopsteller van de Heidelbergse Catechismus. Hij was een van de geestelijke leiders van de Reformatie, maar moest later samen met zijn aanhangers de stad verlaten (1567). Het wegtrekken van honderden hoogaangeziene en welstellende families was een harde slag voor Trier dat weldra een economische terugval kent. Om het onderwijs te verbeteren werden Jezuïeten vanuit Keulen aangetrokken; zij kregen beschikking over het Minorietenklooster in de Jezuïetenstrasse.

In diezelfde tijd van verwarring neemt ook de heksenvervolging toe. De Trierse Jezuïet Friedrich von Spee (1591-1635), professor in de moraaltheologie en dichter (Trutznachtigall), zal zich hiertegen verzetten en de gruwelijke processen met harde woorden veroordelen: *Cautio Criminalis* oder *Rechtliches Denken* wegen der Hexenprozessen (1631). Hij had een bijzonder talent om mensen die tijdens de 30-jarige oorlog waren overgegaan naar het protestantisme voor de katholieke kerk terug te winnen. Zijn graf staat in de crypte van de Jezuïetenkerk.

In ons liedboek komt een tekst van hem voor. nl. Gezang 128 waarvan de eerste strofe luidt:

*Kom tot ons, scheur de heemlen, Heer,
daal, Heiland, uit uw hemel neer
Ruk open, rijt ze uit het slot,
de hemeldeuren, Zoon van God.*

(vertaling Ad den Besten)

Kurfuerst Lothar von Metternich (1599-1623) schept orde in de financiën, bevordert wetenschap en onderwijs en slaagt erin, de situatie van de stad aanzienlijk te verbeteren. De dertigjarige oorlog (1618-1648) bracht hier weer verandering in. De oorlogen van Lodewijk XIV laten hun sporen na: 1674 is een van de zwartste jaren in de geschiedenis van Trier. De Franse Generaal Vignory laat een groot aantal kerken en kloosters volledig afbreken en gebruikt de stenen voor een (later weer afgebroken) Fort St. Martin. Het gebied

rond Trier wordt in 1794 door de Fransen bezet, de heersende orde wordt verstoord, kerkelijke bezittingen, akkers en wijnbouwgebieden in beslag genomen. Trier wordt de hoofdstad van het Departement de la Sarre, maar verbeteringen in het rechtssysteem, in het bestuur en de stedenbouwkundige uitbouw kunnen geen verbetering van de economische situatie bewerkstelligen. Na het sluiten van de universiteit in 1798 viel ook het middelpunt van het geestelijke leven weg.

19e en 20e eeuw

In 1815 kwam Trier bij Pruisen, waarbij de regio rond Trier het economisch moeilijk krijgt door het wegvallen van de afzetgebieden in nabij Frankrijk. De levensomstandigheden zijn zeer moeilijk en in deze sfeer groeit Karl Marx (1818-1883) op. Daarna volgt een nieuwe bloeiperiode, die tot aan de Franse bezetting (1918-1930) zal duren. In de Tweede Wereldoorlog werd de stad zeer zwaar beschadigd in de laatste fase van de oorlog. Na de oorlog werd de schade hersteld. In 1975 werd een nieuwe universiteit opgericht en stilaan hernam Trier zijn plaats als belangrijk regionaal centrum en groeide het uit tot toeristische trekpleister.

Louise

Pastoraat

Het maatschappelijk debat de laatste maanden en jaren heeft het vaak over 'vergrijzing'. Ook de kerkgemeenschap kent dit fenomeen. De bestudering van de *Openbaring van Johannes* tijdens de Bijbelbijeekkomsten heeft mij attent gemaakt op de mogelijkheid om de tijd tot bondgenoot te maken. Het voordeel van ouder worden is levenservaring. Deze ervaring leert dat, doorheen het zuchten van de tijd, de geestelijke horizon helder zichtbaar wordt. Paulus schijft in de Romeinenbrief dat "heel de schepping gezamenlijk zucht en in barenood verkeert" en "ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam" (8:22-23). Paulus wijst op het geestelijk perspectief dat in het geloof in Jezus

oplicht. Hij verbindt daaraan een pleidooi voor gebed, opdat "de Geest onze zwakheden te hulp komt". Paulus schrijft dat bidden niet hetzelfde is als God iets meedelen, maar onze geest richten en openstellen voor de Geest. In voor hem kenmerkende bewoordingen stimuleert Paulus tot de verbondenheid in gebed, waarin we de toekomstige wereld kunnen ervaren.

Laat ons dan ook samen bidden voor hen die in de zuchtende ouderdom verkeren. Sommigen onder ons bereiken stilaan de kaap van 90 jaar en meer. We danken voor de levenservaring en bidden hen de wijsheid toe dat verlossing het kloppende hart van Gods Koninkrijk is.

Geschiedenis - De hulppredikanten

De Hulppredikanten van Gent-Centrum – Deel 5.

Dominee Visch is begin 1927 teruggekeerd naar Nederland. Onze hulppredikant Benjamin Van Kesteren moet, met de hulp van de kerkenraad, weer de gemeente overeind houden. Na een vacature van ruim een jaar doet ds. Edouard Pichal zijn intrede op 27 mei 1928. Hij stelt al vlug vast dat zijn hulppredikant ernstig ziek is. Hartproblemen en daar kunnen de dokters in die tijd nog niet veel aan doen. Geen sprake van bypasses en nieuwe hartkleppen! Van Kesteren zal de eerste paar jaar weinig hulp kunnen bieden aan predikant en gemeente. Van evangeliseren is allang geen sprake meer. Pichal doet hem de suggestie om te blijven bidden voor de gemeente. Geleidelijk komt Benjamin er weer bovenop maar hij wordt nooit meer de oude. Eind 1935 beseft de kerkenraad dat de gezondheidstoestand van de hulppredikant de laatste maanden weer fel is achteruitgegaan. Pensionering dringt zich op maar het officieel pensioen is zodanig laag dat Van Kesteren niet weet hoe hij daarmee verder moet. Hij is trouwens nog geen 65. De kerkenraad zal hem voorzichtig polsen hoeveel hij maandelijks denkt nodig te hebben om te kunnen op rust gaan. In afwachting vraagt men aan de Synode of zij niet kan tussenkomen door een stukje pensioen toe te kennen voor de jarenlange bediening van de (niet-erkende) gemeente van Brugge. Onze Brabantdamkerk zit zelf met genoeg financiële problemen om er dit niet nog te moeten bijnemen. (Dat zal wel kloppen, het kerkblad verschijnt ook niet meer maandelijks maar slechts om de zoveel tijd als er geld beschikbaar is voor het drukwerk.) Intussen wordt voor de opvolging de naam genoemd van een zekere Visser die zendingswerk heeft gedaan in Afrika en momenteel in Horebeke verblijft. Drie maand later wordt genoteerd dat de Synode ook geen geld heeft. Kerkenraadslid en schoonzoon Pierre Blondeel heeft met zijn schoonvader overlegd hoeveel het pensioen zou moeten kunnen zijn en de kerkenraad schrikt van het gevraagde bedrag van 1.000 frank per maand. Men zal dus de zaak nog even laten rusten en wachten tot Van Kesteren schriftelijk zijn pensionering aanvraagt. Eind 1936 wordt de kerkenraad wakker geschud door een spontane schriftelijke sollicitatie van de heer Visser voor een plaats die nog helemaal niet vacant is.

In oktober 1937 komt dan het verblijdende bericht dat de Synode toch een 3.000 frank per jaar wil betalen gezien de het jarenlange werk in Brugge. Als wij dan de jaarlijkse 2.500 frank vergoeding uit de kerkenkas zouden verder betalen, dan komt Van Kesteren met inbegrip van zijn wettelijk pensioen op zowat 11.000 frank per jaar wat dan toch in de buurt komt van de gewenste 12.000 fr. Of er ook een soortgelijke vergoeding zal moeten uitbetaald worden aan de opvolger en waar dát geld dan weer vandaan moet komen, laat men even buiten beschouwing. In elk geval wil de kerkenraad zich nu niet binden om ingeval van overlijden van Benjamin ook nog iets te doen voor zijn weduwe (waarvan uit vroegere teksten blijkt dat zij op de achtergrond ook heel wat heeft gedaan voor de kerk). Op 28 november 1937 neemt de gemeente officieel afscheid van haar hulppredikant nadat hij haar meer dan dertig jaar gediend heeft; niemand (predikant/hulppredikant) heeft het hier ooit zolang uitgehouden. Het wordt een kerkdienst waarin Benjamin de prediking houdt; daarnaast zijn er (zoals steeds) tal van boodschappen, rechtstreeks uitgesproken of integraal voorgelezen als de opsteller er zelf niet kan bij zijn: ds. Pichal, Synodevoorzitter ds. Rey, ds. Visch met herinneringen aan de zes jaar dat hij met Van Kesteren mocht samenwerken, advocaat Willems namens de kerkenraad. Omdat dit een beetje veel is voor een kerkdienst, wordt het feest 's avonds voorgezet. Het wierookvat wordt niet gespaard. Het is voor ds. Pichal een gelegenheid om nog maar eens te beklemtonen met wat zijn hulppredikant al die jaren is bezig geweest: evangelisatiewerk, leiding van kerkdiensten, zieken- en gevangenenbezoek, werken met kinderen en jeugd, huisbezoek, lid van het schoolbestuur. De bedelbezoeken aan de gemeenteleden met allerlei kerst- en andere lijsten worden niet genoemd.

Van Kesteren verhuist naar Sint-Denijs-Westrem waar hij nog precies vier jaar van zijn pensioen zal genieten in de mate dat zijn gezondheid en de oorlogsomstandigheden hem nog toelaten te genieten. Op 26 november 1941 komt het einde van een leven van toewijding. Ds. Pichal drukt het uit in de taal van het Leger des Heils: onze oud-hulppredikant is bevorderd tot heerlijkheid. Op 25 mei 1942, tweede Pinksterdag, wordt op het kerkhof van Sint-Denijs een plechtigheid gehouden

rond de onthulling van zijn grafzerk. (Die is via een inzamelactie door de kerk betaald). Het wordt een complete kerkdienst in open lucht met zang van het koor en (alweer te veel) toespraken van al wie op zulke gelegenheden nog wat meent te moeten

zeggen. Voor Benjamin Van Kesteren zelf was dat echt niet nodig geweest.

Arnold De Jonge

Bijbel aan huis

De Openbaring van Johannes zit erop. Tijdens onze laatste bijeenkomst van het seizoen kregen we nog een toemaatje. We lazen een tekst van een Syrische tijdgenoot van Johannes, nl. de Openbaring van Baruch. Deze profetische tekst is helemaal gewikkeld in de Joodse apocalyptische traditie. Het is opmerkelijk hoezeer de gebruikte vorm en beelden overeenkomst vertonen met de tekst van Johannes. De beide auteurs hebben elkaar niet gekend en schreven op hetzelfde moment. Met hun visionaire overdracht putten zowel Johannes als Baruch uit een gemeenschappelijke bron. Dit geldt voor alle profetische teksten, waarvan apocalyptiek een kernachtige exponent is. We lazen eveneens verbanden met de wijsheids-literatuur. Verschillende keren zagen we in de loop van dit seizoen dat inzichten uit bijvoorbeeld het boek Prediker of Spreuken aan bod kwamen. In de tekst van Baruch kwam heel expliciet aan bod dat 'het einde van een zaak beter is dan haar begin'. Dit schreef ook Salomo, prediker te Jeruzalem. De verkondiging van deze wijsheid des Heren werd door Baruch verbonden met de oproep om, in confrontatie met het groeiende onrecht in de wereld, niet te blijven steken in een slachtofferrol. Klagen over de ellendige toestand van de wereld brengt geen zoden aan de dijk, maar maakt de last nog zwaarder om dragen. Wat moeten we dan wel doen? In de Openbaring van Baruch vraagt de auteur aan zijn lezers om de tijd tot bondgenoot te maken, net zoals God heeft gedaan toen hij ons zijn verbond gaf. God, bij wie geen tijd is, verbond zich met zijn volk in de Sinai door zichzelf (de Eeuwige) aan de mens, die aan tijd gebonden is, te geven. De natuur is daarvan getuige, want de natuur vernieuwt zich steeds weer. Door de eeuwigheid in dit tijdelijk bestaan te erkennen – dit is door met geheel je hart, ziel en verstand God lief te hebben en de naaste als jezelf – maakt je de tijd tot bondgenoot en leer je beseffen dat de tijd uitloopt in eeuwigheid. Het einde is dus beter dan

haar begin. Nog een markante lichtstraal uit de wijsheids-traditie, die in de apocalyptiek oplicht, is het antwoord op de grote waaromvraag. Waarom treft het kwaad ook goede mensen? In de Openbaring van Baruch vertelt de auteur dat zowel goeden als slechten in dezelfde balans worden gewogen. God is volstrekt onpartijdig. De schepping is inderdaad met het oog op de rechtvaardigen gemaakt, maar onrecht en kwaad hypothekeren de ervaring van het volmaakte goede. De natuur is er getuige van en zal in de persoon van de Messias de eindbalans opmaken. Wie zonder schuld is, wie zonder te oordelen toch werd veroordeeld, wie de dood vond zonder geleefd te hebben, zal de toekomstige wereld betreden. Dit is het visioen van de apocalyptiek: de toekomstige wereld die vrij van onrecht en kwaad is. De profeet wil zijn toehoorders ertoe aanzetten om de ervaring van de toekomstige wereld (hoe het zal zijn) met elkaar te delen. Waarom dus het kwaad, dat een teken is van de omkering van deze naar de toekomstige wereld? Om goed voor jezelf en je omgeving te zorgen, want het goede (rechtvaardige) wordt doorgetrokken naar wat komt. In de wijsheid van het oude Israël heet dit 'volharding' en wordt op een treffende manier uitgedrukt in het boek Job. De volharding van de rechtvaardige is een bewijs van de toekomstige wereld.

Met deze grondlijnen van de apocalyptiek hebben we het seizoen afgesloten. Het was een 'zwaar' jaar, voor sommigen wat boven het hoofd, voor anderen ging het vlot in het hoofd. Daarnaast was het samenzijn rond deze thema's voor iedereen een weldaad. We hopen de bijbelbijeenkomsten te kunnen continueren volgend seizoen. De belofte om eenvoudigere teksten voor het voetlicht te brengen is gemaakt. De consensus is gevonden om onze blik te richten op vrouwen in de Bijbel. Het lijkt mij en boeiend onderwerp. De eerste bijeenkomst zal op vrijdag 26 september zijn.

Uit de nationale kerk

Overlijden Elise Debroyer

Geboren in 1948 overleed op 18 april jl. plotseling Elise Debroyer (beter gekend als Lies Wolf). De begrafenisplechtigheid vond plaats op 25 april jl. in de Protestantse kerk Brussel (Nieuwe Graanmarkt) waar ze zich jarenlang als kosteres heeft ingezet. De Synodale Raad en het personeel van het Huis van het Protestantisme bieden haar echtgenoot Emanuel Wolf, hun innige deelneming aan.

Overlijden Lydia Villegas

Op zondag 4 mei jl. overleed mevrouw Lydia Villegas. Jarenlang was zij onafgebroken en met veel geduld bezig met het sorteren en knippen van postzegels, het onderhouden van contacten met het postzegelnetwerk voor de verkoop enz. De opbrengst was voor het Studiefonds Ik help een kind. Zij heeft veel in dit project geïnvesteerd. De Kerk is haar daarvoor zeer dankbaar! De laatste jaren bracht zij door in een verzorgingshuis te Antwerpen. Ze vond het heel moeilijk om niet meer thuis en zonder haar werk te zijn: postzegels sorteren! Dat zij mag rusten in vrede bij de Eeuwige God.

Herdenking eerste Synodevergadering april 1839



Op 17 oktober 2014 herdenken we deze eerste Synodevergadering van de Protestantse Kerk, 175 jaar geleden. De voorzitter van de Synodale Raad heeft een voorstel van programma uitgewerkt, dat de Synodale Raad in zijn laatste vergadering besproken heeft.

Het concrete uitwerken van het programma wordt nu in handen gegeven van Brusselse predikanten, de vicevoorzitters en de voorzitter van de Synodale Raad.

Grondwetsartikel Financiering Erediensten kan nog niet worden aangepast

BRUSSEL (KerkNet/Kerk & Leven) - Omdat artikel 181 door Kamer en Senaat niet vatbaar werd verklaard voor herziening in de volgende legislatuur zullen de lonen en de pensioenen van de

bedienaars van de eredienst ten laste blijven van de staat. Dat schreef 'Kerk & leven' op 13.05.2014. De federale overheid betaalt de weddes en pensioenen van katholieke, joodse, protestantse, anglicaanse en orthodoxe geestelijken net als die van de morele consulenten en van een (voorlopig) beperkt aantal imams. "Over dat historisch gegroeide en ondoorzichtige systeem bestaat al langer onvrede. Volgens sommigen is het niet evenwichtig: de islam, de tweede grootste religie in ons land, krijgt slechts twee procent van de koek. Bovendien is er onvrede over het feit dat pastoors meer loon krijgen als ze meer parochies bedienen en over de hogere barema's voor morele consulenten", aldus 'Kerk & leven'.

In 2006 en 2011 zette de regering twee commissies van experts aan het werk om het systeem te hervormen, maar tot vandaag gebeurde er niets met hun suggesties. In 2011 werd in de Kamercommissie Justitie een plan voorgesteld dat voorzag in een nieuwe manier om de middelen te verdelen binnen de kringlijnen van artikel 181. De federale regering verwees de kwestie echter naar de volgende regeerperiode. "Het lijkt er dus op dat de discussie over eventuele kerkbelastingen of een rigoureuze scheiding tussen Kerk en staat voorlopig van de baan is. Alle grote politieke partijen zijn gewonnen voor het behoud van de financiering van erediensten en levensbeschouwingen, maar vragen een rechtvaardiger behandeling", besluit 'KERK & leven'.

KidS – Scheppingszondag / Tijd voor de schepping

Eén van de opdrachten waarvoor de werkgroep Kerk in de Samenleving (KidS) zich gesteld ziet, is aandacht vragen voor duurzaamheid, ecologie en milieu. Op de 10e Assemblee in Busan in 2013 werd ook weer nadrukkelijk gewezen op de noodzaak om als Kerken hier onze bijdrage te leveren. KidS wil aan de gemeenten de gelegenheid bieden om mee te gaan in een proces. Eén van de mogelijkheden daarvoor is de Scheppingszondag (eerste zondag in september). Niet om vanaf de kansel het klimaatbeleid of het biodiversiteitsbeleid aan te scherpen, maar om de inspiratie door te kunnen geven van profetische teksten uit de Schriften en om de vraag aan de orde te stellen wat het betekent om de aarde als Gods schepping te zien en hoe wij daar als christenen vorm aan kunnen geven. De Scheppingszondag wordt in veel kerken wereldwijd gevierd. KidS vraagt om deze zondag ook in onze kerk op te nemen in de lijst met speciale zondagen in de VPKB.

Protestantse Omroep



Zondag 8 juni 2014 - VRT, Eén om 10:00
Pinksterdienst in Eurovisie
Vertaling: Frank MARIVOET

Woensdag 18 juni 2014 - Radio 1 om 20:03
Het huis op de rots
Frank MARIVOET

ProJOP Activiteiten

Zaterdag 14 juni is er van 14.00 - 17.00 uur een vorming "Verhalen vertellen" voor kindernevendienstleiding. Alicia Euwema, orthopedagoog, kindercoach en enthousiast verstelster, oefent met u in de kunst van het vertellen. In een personage kruipen, een dialoog maken, tot de kern van het verhaal komen, verhaalopbouw...en als kers op de taart het werken met "living puppets". Voor deelnemers uit beide districten. In de kelder van Gent-Rabot, Begijnhoflaan 31, Gent. Inschrijven en meer informatie bij Maria Euwema, projopvpkb@gmail.com of 0498/573892.

Aankondigingen van bovenplaatselijke activiteiten of activiteiten, die zowel VPKB-leden als niet-VPKB-leden kunnen interesseren, kunt u zenden naar kerkmozaïek@vpkb.be



Juni 2014

Uit de redactie:

Feest van de Geest

De geboorte van de kerk, zoals beschreven in Handelingen 2, ging gepaard met stormwind en vuur. Mensen die uit alle delen van de wereld naar Jeruzalem gekomen waren, hoorden op die vroege morgen de gloedvolle woorden van de apostelen in hun eigen taal en werden erdoor gegrepen. Die eerste Pinksterdag werd daarmee het feest van eenheid, warmte en Geestdrift. Wie zou zich níét tot zo'n kerk aangetrokken voelen ...

Bijna tweeduizend jaar later ligt het kerkelijk landschap er hier en daar wat schraal en versnipperd bij. Het heilige vuur op de waakvlam. Juist Pinksteren kan ons inspireren om voluit onze veelkleurigheid te vieren; ondanks de verscheidenheid één van Geest. Vieren dat we het Woord van God mogen verstaan, een ieder in zijn eigen taal, zijn eigen leven.

Namens de redactie,
Annet SINNEMA-BUURMAN

Prijzen Kerkmozaïek

- Individueel abonnement: 20,00 €
- Groepsabonnement: 15,00 € (vanaf min. 5 exemplaren naar éénzelfde adres)
- Steunabonnement: 25,00 €

Storten

kan op onderstaand NIEUWE rekeningnummer van de
Verenigde Protestantse Kerk in België
Brogniezstraat 44 - 1070 Brussel
ING BE06 3100 0835 5022

Activiteitenrooster

Woensdag 4 juni om 14u: Gemeenschapsdansen in St. Pauluskring

Woensdag 11 juni om 19u30: kerkenraadsvergadering bij Aletta

Zondag 15 juni om 13u: geleid bezoek P. Pourbus in St. Baafs

Woensdag 18 juni om 14u: Gemeenschapsdansen in St. Pauluskring

Zaterdag 21 juni om 20u: Opening tentoonstelling 'Art Surge in Church' met optreden van Mocambo en The Error Team

Uitstap

Traditiegetrouw gaan we al jaren een dagje naar de zee om de familie Liagre te ontmoeten en samen ergens te eten.

We hebben haast altijd mooi weer gehad en we hopen het beste ook voor dit jaar, zodat we kunnen genieten van een kleine strandwandeling voor zover onze conditie dit toelaat.

We spreken af op dinsdag 24 juni om 9.30 uur aan het St.Pietersstation voorzien van een retourbiljet naar De Panne. De trein vertrekt om 9.50 uur maar het is prettig om op tijd aanwezig te zijn.

Van oudsher is het een "Rondom-Sarah" uitstap

maar jullie weten dat ieder van harte welkom is en het samenzijn met anderen de stemming verhoogt. Het is natuurlijk wel nodig om tijdig te verwittigen in verband met het reserveren van een tafel in een restaurant. Pierre heeft dat altijd heel goed gedaan maar hij moet wel weten met hoeveel we afkomen.

Willen jullie mij bellen om te vertellen of je meegaat? 09.2220268. Mocht er onverhoopt iets tussen komen dan worden jullie gebeld.

Mini Schipholt.

Grote Witte Tent

"Een heerlijke ervaring als voorganger en als hoorder" Ds. R. van Amstel

"Voorgaan in de Grote Witte Tent ademt ongedwongenheid uit" Ds. Dr. J. Temmerman.

Kerkdiensten worden in de Grote Witte Tent door voorgangers en bezoekers als een prettig

samenzijn ervaren. Aankomende zomer 2014 bent u van harte welkom in onze tent tijdens de kerkdiensten die aanvangen om 10:00uur. In de kerkdienst gaat een predikant voor, wordt er gebruik gemaakt van een liturgie en is er muzikale begeleiding.

Bekijk de website : www.grotewittetent.nl

Dienstenrooster

zondag 8 juni 2014 om 10.00

Pinksteren en aanstelling kerkenraadslid

voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temmerman
Aletta Rambaut / Micheline Morel
kerkenwerk / zomerproject
Ko van Heest
Jeroen

zondag 15 juni 2014 om 10.00

voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temerman
Mini Schipholt / Rita Martens
kerkenwerk / bloemen
Ko van Heest
Martine

zondag 22 juni 2014 om 10.00

voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temmerman
Marijke Schaefer / Francis Van De Walle
kerkenwerk / kerkbrief
Ko van Heest
Jeroen

zondag 29 juni 2014 om 10.00

voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

mw. Antoinette Panhuis
Daniël Van Steenkiste / Micheline Morel
kerkenwerk / diaconie
Ko van Heest
Etty

Bijbelleesrooster

Juni

| | | | |
|-----------|---------|--------------------|-----------------------------------|
| zondag | 1 juni | 1 Petrus 4:12-19 | Lijden en vreugde |
| maandag | 2 juni | 1 Petrus 5:1-14 | Gezagsverhoudingen in de gemeente |
| dinsdag | 3 juni | Joël 1:1-14 | Zwijg niet over ellende |
| woensdag | 4 juni | Joël 1:15-20 | De dag van de HEER komt |
| donderdag | 5 juni | Joël 2:1-11 | Aanstormend leger |
| vrijdag | 6 juni | Joël 2:12-17 | Keer terug tot de HEER |
| zaterdag | 7 juni | Joël 2:18-27 | Het komt goed |
| zondag | 8 juni | Joël 3:1-5 | Pinksteren |
| maandag | 9 juni | Joël 4:1-8 | Straf voor Israëls vijanden |
| dinsdag | 10 juni | Joël 4:9-21 | Tijd voor de oogst |
| woensdag | 11 juni | Psalm 119:41-48 | Verlangen naar de wet |
| donderdag | 12 juni | Nehemia 1:1-11 | Tranen van een schenker |
| vrijdag | 13 juni | Nehemia 2:1-10 | De koning werkt mee |
| zaterdag | 14 juni | Nehemia 2:11-20 | Inspectie |
| zondag | 15 juni | Romeinen 1:1-7 | Paulus legitimeert zich |
| maandag | 16 juni | Romeinen 1:8-15 | Zichtbaar geloof |
| dinsdag | 17 juni | Matteüs 8:2-17 | Onaanraakbaren worden aangeraakt |
| woensdag | 18 juni | Matteüs 8:18-34 | Onnavolgbaar |
| donderdag | 19 juni | Matteüs 9:1-17 | Voor wie is de dokter? |
| vrijdag | 20 juni | Matteüs 9:18-34 | Geneeskraft en meer |
| zaterdag | 21 juni | Romeinen 1:16-32 | Niets om je voor te schamen |
| zondag | 22 juni | Romeinen 2:1-16 | Geen oordeel zonder zelfonderzoek |
| maandag | 23 juni | Romeinen 2:17-29 | Hand in eigen boezem |
| dinsdag | 24 juni | Romeinen 3:1-8 | Gods trouw |
| woensdag | 25 juni | Romeinen 3:9-20 | Citaat uit Psalmen |
| donderdag | 26 juni | Matteüs 9:35-10:4 | De twaalf apostelen |
| vrijdag | 27 juni | Matteüs 10:5-15 | Neem niets mee |
| zaterdag | 28 juni | Matteüs 10:16-33 | Als schapen onder de wolven |
| zondag | 29 juni | Matteüs 10:34-11:1 | Keuzes maken |
| maandag | 30 juni | Matteüs 11:2-15 | Antwoord op twijfel |

Juli

| | | | |
|-----------|--------|------------------|------------------------------|
| dinsdag | 1 juli | Romeinen 3:21-31 | Wet van het geloof |
| woensdag | 2 juli | Romeinen 4:1-12 | Vader van gelovigen |
| donderdag | 3 juli | Romeinen 4:13-25 | Niet zien, maar toch geloven |
| vrijdag | 4 juli | Romeinen 5:1-11 | Als vijanden al verzoend |
| zaterdag | 5 juli | Romeinen 5:12-21 | Adam I en Adam II |
| zondag | 6 juli | Matteüs 11:16-30 | Veranderen of niet |
| maandag | 7 juli | Matteüs 12:1-21 | Sabbatsrust |
| dinsdag | 8 juli | Matteüs 12:22-37 | Voor of tegen |
| woensdag | 9 juli | Matteüs 12:38-50 | Bewijs gevraagd |