

België - Belgique  
P.B. - P.P.  
9050 Ledeborg 1  
3/5030

---

# Kerkbrief

mei 2014

Nr. 5

---



[www.protestantsekerk-gentcentrum.be](http://www.protestantsekerk-gentcentrum.be)

VPKB-gemeente Gent-Centrum  
maandblad (11 x per jaar)  
jaargang 2014  
Afzendadres &  
verantwoordelijke uitgever:  
J.A. De Jonge,  
Patijntjestraat 214  
9000 Gent  
P209671

# Kerkbrief

## Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België Gemeente Gent-Centrum

### **Gemeente Gent-Centrum (Brabanddamkerk)**

Predikant: Ds. Johan Temmerman Pontstraat 17, 9031 Drongen temmerman.j@skynet.be  
09/223.55.26

Hulppredikant: Dhr. Jeroen Hozée 0499/28.02.18 j.hozee@zeelandnet.nl

Indien niet bereikbaar kan u een van de ouderlingen contacteren:

Ouderlingen: Dhr. Daniël Van Steenkiste 09/253.01.83 van.steenkiste-buysse@telenet.be  
Mevr. Aletta Rambaut 09/233.67.16 aletta@rambaut.be  
Mevr. Mini Schipholt 09/222.02.68 lutke.schipholt-tuender@telenet.be  
Toegevoegd: Mevr. Marijke Schaefer-Kruyne 09/282.50.81 marijke.kruyne@gmail.com  
Scriba: Mevr. Louise Hanappe-van 't Hooft 09/386.25.57 louise@hanappe.com  
Diakenen: Mevr. Rita Martens 09/362.83.38 rita.martens@telenet.be  
Mevr. Micheline Morel 09/224.21.26 mmorel26@yahoo.com  
Dhr. Francis Van de Walle 09/281.05.18 fjvdwalle@gmail.com  
Mevr. Janny Muthert-Geluk 09/265.19.06 jkgeluk@skynet.be

Kinderkerk: Mevr. Martine De Jonge 09/222.59.79 mar10.dejonge@telenet.be

Organisten: Dhr. Jacobus van Heest 09/335.69.45 hillechiena-jacobusd@telenet.be  
Mevr. Aletta Rambaut 09/233.67.16 aletta@rambaut.be  
Dhr. Charles-Henri Vanden Broucke charleshenrivandenbroucke@hotmail.com

Koster: Dhr. Daniël Van Steenkiste 09/253.01.83 van.steenkiste-buysse@telenet.be

Kerkadres: Hoek Brabanddam / Sint Kristoffelstraat te 9000 Gent

Kerkdiensten: Iedere zondag om 10.00 uur. Ingang aan de Brabanddam.

Protestants Cultureel Centrum (PCC): Keizer Karelstraat 187 te 9000 Gent

Redactieraad van de Kerkbrief: Ds. Johan Temmerman; mevr. Christa Beirnaert (09/251.71.94);  
Dhr. Christiaan Buysse (09/253.01.83 - van.steenkiste-buysse@telenet.be).

Medewerkers: Mevr. Mini Schipholt; dhr. Arnold De Jonge; mevr. Caroline François.

Website: Dhr. Nico van Belle; mevr. Jasmien van Belle.

Financiële verrichtingen:

Voor het kerkenwerk: IBAN BE75 0014 6208 6151

BIC BPOTBEB1 van de Protestantse Kerk van Gent-Centrum

Voor de Vlaamse Olijfberg: IBAN BE10 6527 9979 6004

BIC HKBABE22 van de Vlaamse Olijfberg vzw te Gent

### **Gemeente Gent-Noord (Rabotkerk)**

Predikant: Ds. Marc Loos, Blauwstraat 34, 9032 Wondelgem  
tel/fax: 09/253.29.00, e-mail: marc.loos@pandora.be

Kerkadres: Begijnhoflaan 31, 9000 Gent

Diensten: iedere zondag aanvang 10.00 uur.

# Van de redactie

Het opstandingsfeest is gevierd. In de liturgische kalender breekt nu een stille periode aan. Na Hemelvaart sluit de vierde cyclus van zeven weken af met Pinksteren. In deze periode groeit het inzicht in de woorden van Jezus door het perspectief van zijn opstanding. Maar dit groeit gaandeweg, in alle rust en stilte. Het geloof in de opstanding dat in vruchtbare grond valt, heeft tijd nodig om vruchten te dragen. Er komt geen zomer onmiddellijk na de winter. Het moet eerst lente worden. De periode die voor ons ligt verzekert duurzaamheid. Zoals elke duurzame verandering is daartoe vertrouwen nodig.

Ik las de volgende inspirerende woorden op de site van 'okra' (open, christelijk, respectvol en actief), een seniorenplatform:

*Er is een tijd van treuren om gisteren dat niet meer terugkeert.*

*Er is een tijd van onzekerheid om morgen dat maar niet lijkt te komen.*

*En dan... dan komt een tijd van ogen die open gaan en vuur dat gaat aanwakkeren.*

*Ook Pinksteren kwam niet onmiddellijk na de diepte van Goede Vrijdag.*

*Ook Pinksteren had de tijd nodig om de wonden te wassen.*

*Maar zie: als eenmaal de ontmoediging en de angst verdampen ging het verder als een lopend vuur.*

Kunnen wij een nieuwe taal ontdekken? Slagen we erin om het Evangelie actueel te maken, zodat maatschappelijke inzet opnieuw op vrede en eenheid is gericht? Op deze vragen biedt de bezinning na Pasen een antwoord.

We kijken in deze kerkbrief dan ook terug op de Paasperiode in de naderende geestkracht van Pinksteren.

Het kerkelijk seizoen ziet uit naar het zomerreces. Voor ons betekent dit dat we alles in gereedheid brengen voor ons zomerproject. Kom en wakker mee het vuur aan.

## Inhoud

Colofon	2
Van de redactie	3
Aanstelling kerkenraadslid	4
Rondom de erediensten	5
Preekteksten	5
Belijdenis	6
Terugblik	6
Avondcontact	8
Bijbel aan huis	9
Geschiedenis - hulppredikanten	10
Pastoraat	12
Zomerproject	13
Nieuws uit de VPKB	14
Meditatie	15
Jarigen	16
Woorden van eenvoud	17
Activiteitenrooster	18
Gastspreeker	18
Uitstap Hemelvaart	18
Dienstenrooster	19
Bijbelleesrooster	20

# Aanstelling kerkenraadslid

We kijken nu al vooruit naar zondag 8 juni. Tijdens de eredienst zullen we dan het nieuw verkozen kerkenraadslid Martine van Belle-De Jonge liturgisch in het ambt bevestigen. Het mandaat van de twee overige kerkenraadsleden die tijdens de gemeentevergadering werden verkozen, wordt verlengd. Ze moeten dus niet opnieuw aangesteld worden. Onnodig te melden dat we de inzet en toewijding van Martine enorm op prijs stellen. Dankbaarheid is op zijn plaats.

**Herwig Smetryns**



**Schilderwerken  
Decoratie**

---

Verhoogstraat 52  
9260 Schellebelle  
TEL 09-369.99.13  
GSM 0476-37.99.13  
BTW BE 0875.343.440  
herwig.smetryns@telenet.be  
www.herwig-smetryns.be

## Teksten volgende Kerkbrief

Graag voor 19 mei  
naar de onderstaande e-mailadressen:

temmerman.j@skynet.be

j.hozee@zeelandnet.nl



Hans Verbrugghe  
Merebekerstraat 112  
9090 MELLE

tel: +32 (0)9 230 84 30  
gsm: +32 (0)475 291 315  
btw: 738 301 048

e-mail: info@immoverbrugghe.be website: www.immoverbrugghe.be



# Rondom de erediensten

In de eerste eeuwen vierde de christelijke gemeenten Pasen op dezelfde dag als het Joodse Pesach (dit is op de 14<sup>e</sup> van de maand Nissan). Pas na het concilie van Nicea (in 325) ging men over op een aparte berekening van de Paasdatum. Men nam als vaste datum voor het begin van de lente 21 maart. Pasen werd vastgelegd op de zondag na de eerste volle maan in de lente. Kerkvaders vonden deze berekening eenvoudiger. Toch bleef men in verschillende streken met andere data werken. Pas in de 6<sup>e</sup> eeuw werd door toedoen van een Alexandrijnse monnik een vaste en voor iedereen gelijke kalender gehanteerd. Toen men in de Middeleeuwen merkte dat de astronomische lente steeds vroeger viel, voerde paus Gregorius een correcte uit. Deze gregoriaanse kalender is sindsdien in gebruik. De Oosters-orthodoxe kerken bleven echter bij de oude regeling van Nicea. Men noemt dit de juliaanse kalender (naar Julius Caesar omdat deze berekening de oude Romeinse jaartelling volgt). Is dit belangrijk? Bijlange niet. Het toont wel aan waarom de protestantse en katholieke kerk op een andere dag Pasen vieren

dan de orthodoxe kerk en nog een andere datum voor het Joodse Pesach wordt gebruikt.

Wel van belang is dat de periode tussen Pasen en Pinksteren traditioneel het groeiende inzicht dat de leerlingen te beurt viel na de kruisdood en opstanding centraal stond. Ze leerden wat de woorden en daden van Jezus betekenden. Tussen Pasen en Hemelvaart blijft Jezus aan hen verschijnen en verdiept hij het geloof van zijn leerlingen. Als nog eens tien dagen later, tijdens het Wekenfeest te Jeruzalem, de H. Geest vele mensen aanspreekt, begint de christelijke gemeenschap aan haar weg dooreen de geschiedenis.

We zijn dus tijdens de komende maand liturgisch in de periode van groeiend inzicht. Vandaar dat andermaal een aantal woorden (parabels) van Jezus aan bod komen, maar deze keer focust de verkondiging zich op de betekenis in het licht van Pasen.

## Preekteksten

**Zondag 11 mei:** Nehemia 9: 6 - 15 en Johannes 10: 1 - 10

**Zondag 18 mei:** Deuteronomium 6: 20 - 25 en Johannes 14: 1 - 14

**Zondag 25 mei:** Jesaja 41: 17 - 20 en Johannes 16: 16 - 24

**Zondag 1 juni:** Ezechiël 39: 21 - 29 en Johannes 17: 1 - 13

# Belijdenis

Na enkele jaren catechese zijn we verheugd te mogen aankondigen dat Joris van Belle belijdenis van het geloof aflegt in onze gemeente. Joris treedt daarmee in het spoor van een erg lange familiale traditie. We maken er dan ook een feestelijke dienst van. Kom dus allen op **zondag 18 mei** en deel in de vreugde. Hoe duister deze tijden in geestelijk oogpunt ook zijn, er zijn altijd tekenen van hoop. Als we er met z'n allen glans aangeven, straalt de Boodschap des te helderder.

---

## Terugblik



### Terugblik Pasen

Op zaterdag 12 april bracht het koor Mandriale, aangevuld met het Gambaconcort 'The Viol Society', een smaakvol en sereen passieconcert; Ze brachten muziek uit de 16<sup>e</sup> en 17<sup>e</sup> eeuw over dood en opstanding. De kwaliteit was uitstekend. Ondanks de mindere opkomst dan we gewend zijn, zong Mandriale met passie en toewijding. We konden in verbondenheid door de eeuwen heen de Goede Week aanvatten.

Op Goede Vrijdag vierden we traditioneel de inzet van het Avondmaal en gedachten het lijden en de kruisdood van Jezus. Ook bij deze viering gold ingetogenheid. Bij het breken van brood en delen van de wijn duidde Jezus de consequenties van zijn dood en opstanding. In het

sacrament klopt het hart van de christelijke verkondiging: de zichzelf gevende liefde.

Twee dagen later vierden we een feestelijke Paasdienst. De opstanding van Jezus werd dit jaar omkranst door het tweede sacrament van onze traditie: de doop. Ook hier stond de zichzelf gevende liefde centraal, uitgedrukt door de belofte van de ouders aan God om hun kind altijd lief te hebben. Het blazersensemble Mathias, onze organist Charles-Henri en Chris op viool, gaven daarbij het beste van zichzelf. Met het gezamenlijk Paasontbijt vooraf en taart nadien droeg deze Paasdag een kroon van stralend licht. Met dank aan God en allen die van dichtbij of veraf met ons meevierden.



# Avondcontact

## Pieter Bladelin, van Eyck en Middelburg.

De 15e eeuw, Herfsttij der Middeleeuwen, was voor Vlaanderen, dat opgenomen was in het Bourgondische hertogdom, een periode van opstand tegen zijn prinsen maar tezelfdertijd waren de hertogen de bron voor een bloeiende kunst. De steden Brugge en Gent hadden een liefde-haat verhouding tot de hertogen van Bourgondië.

De economie draaide op volle toeren, vooral door de wolhandel; de Engelse wol werd verscheept naar Vlaanderen, Gent, Brugge en Zeeland. Meerdere inwoners van die steden waren rijk geworden door de verhandeling van de wol. Het waren telgen uit geslachten die het reeds eeuwen voor het zeggen hadden en die het beroep uitoefenden van vader op zoon.

In Gent was er de familie Borluut. Zij terroriseerden de stad reeds vanaf de 13e eeuw en zij waren de bron van jarenlange vetes en vendetta's. Moord en doodslag, clanvorming en jarenlange verbanning waren het gevolg. Zij huwden vanzelfsprekend mensen afkomstig van dezelfde stand en rang.

In de 15e eeuw huwde Elisabeth Borluut met Judocus Vijdt. Schepen, grootgrondbezitter en... wolhandelaar. Zij bewoonden een steen aan de Korenmarkt, het toenmalige havenkwartier aan de Leie. De patriciërs waren heel godvruchtig; of was het angst voor de straf van het laatste oordeel? Uit de ogen van Judocus Vijdt spreekt angst. Zij beseften dat hun levenswijze niet strookte met hun christelijke overtuiging maar materialisme en haat overheersten. Daarom deden zij veel schenkingen. Ook de schilderkunst had er baat bij want zij gaven opdrachten aan schilders om weliswaar religieuze schilderijen te produceren maar zij lieten zich op het schilderij portretteren.

De angst moet wel bijzonder groot geweest zijn want meestal was het schilderij een religieus testament. De opdrachtgever schonk het werk aan de kerk met de waarborg dat er dagelijks een mis zou worden opgedragen voor het echtpaar dat er op afgebeeld was. Voor het Lam Godsretabel



gebeurde dit tot de 18e eeuw; de Franse revolutie maakte een eind aan deze traditie.

De Brugse patriciër Pieter Bladelin was in dienst van Philip de Goede als schatbewaarder en diplomaat. Hij was ridder van het Gulden Vlies. Bladelin onderhandelde met de koning van Engeland om Brugge als centrum van de wolhandel te bekrachtigen. Zijn grote rijkdom liet hem toe om een stadje te stichten. Middelburg, de naam laat ons denken aan de hoofdplaats van Zeeland maar in de buurt van Maldegem bevindt zich eveneens een stadje met dezelfde naam.

Hij laat zich door Rogier van der Weyden portretteren op de triptiek die zijn naam draagt en dat zich in het Museum in Berlijn bevindt. Het schilderij stelt de geboorte van Christus voor; de opdrachtgever zit geknield en eerbiedig bij de kribbe; op de achtergrond echter een afbeelding van zijn stadje Middelburg. Ook de Bladelinpolder tussen Sluis en IJzendijke herinnert er aan dat hij de inpoldering subsidieerde.

Schilderijen werden toen niet beschouwd als kunst. Het schoonheidsgevoel van de mensen was anders; het was een mengeling van mysticisme en materialisme. Van Eyck behangt de heiligen met edelstenen, hij hult ze in brokaat en kostbare wol, bron van rijkdom van de opdrachtgever.

Huguette



# Bijbel aan huis

We zijn al aan de laatste bijeenkomst van Bijbel aan huis toe. Op vrijdag 16 mei zullen we de lezing van de *Openbaring van Johannes* afsluiten. Het was een bijzonder jaar. De tekst lag niet voor de hand. Ik meen dat we samen een stuk verder in het begrip van dit apocalyptisch visioen zijn gekomen. Johannes kijkt bij het begin van de *Openbaring* in de geopende hemel. Aan het einde ziet hij het nieuwe Jeruzalem. De beschrijving van de hemelste stad vertoont veel gelijkenis met de beschrijving van het heilige der heiligen in de Tempel van Salomo (1 Kon. 6:20). We hebben de tekst van de *Openbaring van Johannes* geanalyseerd van begin tot einde. Om een beter begrip ervan te ontwikkelen, gebruikten we het profetische beeld waarmee het visioen wordt gekenmerkt: de wenteltrap. Onderweg op deze wenteltrap aanschouwt Johannes de eeuwigheid in actuele en feitelijke voorstellingen van zijn tijd. Steeds 'hogerop' aanschouwt hij uiteindelijk de ruimte en het moment waarin God alles in allen is. Dit zijn de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarin het nieuwe Jeruzalem neerdaalt uit de hemel van God, getooid als een bruid voor haar man. De bruidegom is de tot eenheid herschapen aarde (de nieuwe mensheid waarvan de gemeente het voorschot is). De bruid is een stad van zuiver goud, zonder tempel, zon of maan. De lamp in dit heilige der heiligen is het Lam, dit is Jezus Christus. De tempel als beeld van de mensheid laat het toe om het heilige der heiligen als 'binnenkamer' te beschouwen. Paulus drukt treffend uit dat elke gelovige een tempel van God is. Hij doet daarbij beroep op de uitspraak van Jezus dat je bij het bidden het beste je binnenkamer betreedt. Volgens Johannes is het licht in dit heilige der heiligen het Lam of Jezus zelf. Staande voor het Lam ontvangt de mens in zijn binnenkamer gerechtigheid en verzoening. Deze ervaring is essentieel om in het woeden der tijden stand te houden.

Herhaaldelijk heb ik mijn verwondering geuit over het feit dat de *Openbaring van Johannes* uitleg en verkondiging is van de woorden die Jezus in het Evangelie doorgeeft. We kunnen zonder overdrijving stellen dat Johannes een beschrijving geeft van de verborgen parel in de akker van de alledaagse werkelijkheid. Diegene die deze

schitterende parel vindt, verkoopt alles wat hij heeft ter bewaring van het meest kostbare. De glans van deze parel is dus het besef dat je vandaag kan leven in eenheid met God. Aan deze eenheid kan niets of niemand raken, noch het voortrazend tumult van de tijden, noch de mensonterende kuren van de aanhangers van het kwaad. Daarom gaat de hoogste waarde, zijnde leven in eenheid en verzoening, alles te boven.

Tijdens de laatste bijeenkomst van dit seizoen op vrijdag 16 mei zullen we de betekenis van dit bijzondere Bijbelboek evalueren. We zullen ons afvragen hoe we met deze tekst vandaag verder kunnen. Profetische verkondiging zet aan tot daden. Welke daden?

Tot slot zullen we ook verder zien, naar volgend seizoen. Ik heb al beloofd dat we het eenvoudiger zullen houden en meer plaats laten voor de gewone en gangbare opinies. Tegelijk zeggen anderen dat we er toch nog iets moeten aan hebben. Er zijn al enkele voorstellen gelanceerd. Bijvoorbeeld over de vele geweldteksten in de Bijbel, of het kwaad. Iemand wees mij op het bedrog van Jacob die zijn broeder Esau het eerste geboorterecht ontfoetselt. Of de uitspraak van Jezus dat de kinderen van de duisternis slimmer zijn dan de kinderen van het licht. Of de arbeiders van het laatste uur die evenveel krijgen als diegenen die vanaf het eerste uur aan de slag zijn.

We zullen in elk geval ook volgend seizoen een kralenspel ontwikkelen, waarbij Gods Woord centraal staat en wij er met onze kennis en ervaring een sierlijke omkadering aan geven. Ondertussen is iedereen uitgenodigd bij de afsluiting van dit seizoen.

**Vrijdag 16 mei**

**BIJBEL aan HUIS**

**14u30 bij Marleen  
(Keizer Karelstraat 195 te Gent)**

**19u30 bij Ann en Francis  
(Keistraat 173 te De Pinte)**

# Geschiedenis - De hulppredikanten

## De Hulppredikanten van Gent-Centrum – Deel 4.



We komen met Benjamin Van Kesteren stilaan bij de periode van de Eerste Wereldoorlog. Het is bekend dat onze toenmalige ds. Domela Nieuwenhuis in deze periode zwaar in de fout ging door zich te ontpoppen als voorvechter in de Vlaamse beweging en fervent strijder voor de heel-Germaanse gedachte. Als predikant én als buitenlander had hij zich van deze zaken moeten distantiëren in plaats van zich als een soort bevrijder-messias te gaan opstellen. Zijn houding bracht hem in conflict met elk weldenkend mens en in het bijzonder met zijn kerkenraad, uiteindelijk zelfs met de Duitsers..

Hoe evolueert de gemeente van 1913 tot 1919? Het kerkbezoek daalt schrikbarend omwille van de inhoud van de preken en ook omdat mensen niet willen geïdentificeerd worden met de persoon van Domela. De Franssprekenden haken af. De Duitse gemeenteleden vertrekken in de zomer van 1914. In deze groepen zaten de meeste sponsors en een gevolg is dat de zaal in de Vrouwestraat wordt gesloten wegens geldgebrek. Domela zet zichzelf in de kijker als leider van *Jong Vlaanderen* en medewerker aan het blad *Vlaamsche Post*. Op de

kerkbanken die door het eigen volk zijn verlaten, zitten hele drommen Duitse militairen wat hem geweldig plezier doet. Onze predikant is *Pfarrer* van de bezettingsmacht geworden. Uiteindelijk resten hem nog alleen de vurigste Vlamingen en zijn persoonlijke fans. Als er tussen Vlaams voelend, Vlaamsgezind, flamingant, activist, pro-duits veel tinten grijs bestonden, dan was Domela beslist **donkerzwart**. Enfin, lees het boekje dat ds. Temmerman aan deze onbegrijpelijke figuur heeft gewijd.

Tenslotte vlucht Domela eind oktober 1918 als een dief *in de nacht* naar het veilige Nederland. Hij wou rechten voor de Vlamingen, misschien een onafhankelijk Vlaanderen (waarvan hij kon koning worden?), geen aansluiting bij Nederland maar uiteindelijk een regelrechte opname in het Groot-Germaanse Rijk. Omwille van deze staatsgevaarlijke activiteiten in oorlogstijd wordt hij op 20 mei 1921 door Assisen bij verstek ter dood veroordeeld. Alleen kan het Belgisch gerecht hem niet uit Nederland halen.

En hoe stond Van Kesteren hier tegenover? Waarschijnlijk heeft zijn *spontaan aanvoelen* van situaties dat hem altijd hielp bij huis- en ziekenbezoeken, hem hier wat in de steek gelaten. Maar kan men het hem kwalijk nemen als hij ook wat Vlaams voelend was? Met zo'n demagoog als Domela zou gelijk wie zich laten overtuigen. Overigens waren er wel meer Vlaamsgezinden (niet Duits!) in de onmiddellijke omgeving, denk maar aan de kerkenraadsleden Fredericq en Willems. En dat hij als ondergeschikte van Domela er niet dwars tegenin kon gaan, is nogal duidelijk. We mogen er wel van uit gaan dat Benjamin de hele tijd het belang van de gemeente heeft voor ogen gehouden. In zijn voordeel spreekt dat men hem ná de oorlog zijn eventueel foute houding niet heeft aangerekend; hij is er ook nooit op aangesproken geweest van officiële zijde. En op de Brabantdam was men maar wát gelukkig dat hij op post bleef om puin te ruimen en scherven te lijmen.

Was de oorlogsperiode zwaar, dan zijn de volgende jaren zo mogelijk nog zwaarder voor onze hulppredikant. Van de vooroorlogse kerkenraad schiet niet veel meer over. De gemeente moet opnieuw opgebouwd worden. Het beroepingswerk vordert zeer moeizaam en het is pas na een tweede beroeping dat ds. Johannes Visch uit Horebeke toch toestemt. Op 30 december 1920 wordt hij officieel aangesteld, ruim twee jaar na de Wapenstilstand. Het duurt dan nog máánden eer hij effectief in Gent kan komen wonen, dit wegens de grote woningnood in onze Stad. Intussen komt hij een paar dagen per week naar Gent. Van Kesteren zal alles doen om Visch wegwijs te maken in de situatie die helemaal niet te vergelijken is met Horebeke.

Na de oorlog is het leven ontzettend veel duurder geworden dan vóór 1914. De traktementen van onze voorgangers zijn absoluut niet gevolgd en in beide gezinnen wordt zwarte sneeuw gezien. Begin 1923 bespreekt ds. Visch dit in de kerkenraad, hij is heel duidelijk: als er geen verbetering komt, *zal hij vertrekken*. Dit valt niet in dovemansoren: er wordt een bijzondere actie ontketend waardoor predikant, hulppredikant en koster een verhoging op hun traktement krijgen vanuit de gemeente. Visch vindt dit positief maar onvoldoende; hij staat tamelijk sterk: heeft niet zijn vader het geld voorgeschoten waarmee de pastorie op de Coupure in 1921 werd aangekocht? Lening waarvan nog geen cent is terugbetaald!

Intussen heeft de Synode in 1922 voorgesteld om Van Kesteren aan te stellen als voorganger van Brugge met behoud van zijn staatstraktement van Gents hulppredikant. Visch verklaart zich tegen: hij heeft zijn hulppredikant in Gent nodig en voor Van Kesteren heeft het ook alleen financiële nadelen; dus zullen we Brugge wel verder vanuit Gent bedienen! (Uiteindelijk zal Brugge pas in 1953 wettelijk erkend worden met de eraan gekoppelde predikantswedde).

Is het in ditzelfde kader van geldgebrek dat Van Kesteren in 1925 naar de woning in de Kristoffelstraat wordt *gepusht* om het kosterwerk op zich te nemen en tegelijk gratis te wonen? Het rijksalaris van de vroegere koster (Haller?) wordt

immers ingetrokken. – Willem Lorein herinnert zich de leuke kant van de zaak: hij mocht op zaterdagavond zijn grootvader helpen om de kachels in de kerk aan te steken!

Naast zijn werk in Gent en Brugge wordt Van Kesteren op allerlei plaatsen gesignaleerd, al of niet als afgevaardigde van de Brabantdam. Zo krijgt hij meermaals het woord op de Zendingsdagen in Horebeke. Nadat in de loop van de dag al vier of vijf doorwrochte redevoeringen/preken zijn gehouden komt dan na vier uur 's middags nog een soort van *free podium* voor de tweederangspredikers die toch ook hun kans moeten krijgen. Het zal onze man wel iets gedaan hebben om op deze voor hem historische grond het woord te mogen nemen! Jammer genoeg hebben we geen teksten van zijn hand teruggevonden, behalve één overdenking in de Kerkbode. Hij werkt ook mee aan straat- en marktprediking, onder meer in samenwerking met mijn grootvader Jozef De Jonge uit Horebeke. Twee goede zangers die het publiek konden trekken! En alles per trein of stoomtram.

Op 24 april 1927 zal ds. Visch ons toch verlaten. Weer staat Van Kesteren er alleen voor.

Arnold De Jonge

# Pastoraat

In de Goede Week droegen we onze oprechte Paaswensen uit in de vorm van een bloemetje aan alle ouderen onder ons. Het is de hoop om in het licht van het eeuwige leven dit nog lang te mogen volbrengen. Ik ontving een gedicht van mw. M. Kitselaar uit 's Hertogenbosch en wil jullie dit niet onthouden. Met dank aan Thea.

## Gedachten als je ouder wordt

*Met mij is er totaal niets aan de hand,  
Ik ben nog fit van lijf en verstand.  
Wel wat artrose in mijn heup en mijn knie.  
Als ik mij buk is het net of ik sterretjes zie.  
Mijn plots is iets te snel, mijn bloeddruk wat te hoog.  
Maar ik ben nog fantastisch goed... zo op 't oog.*

*Met de steunzolen die ik heb gekregen,  
Loop ik weer langs 's Heren wegen,  
Kom ik in de winkels en ook weer op het plein.  
Wat heerlijk zo gezond te mogen zijn.  
Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen  
En om over vroeger te kunnen dromen.  
Mijn geheugen is ook niet meer wat het was  
En ik ben weer vergeten wat ik gisteren nog las.  
Ook heb ik wat last met mijn ogen  
En mijn rug raakt meer en meer gebogen.  
De adem is wat korter, mijn keel vaak erg droog.  
Maar ik ben nog fantastisch... zo op 't oog.*

*Is het leven niet mooi, het gaat zo snel voorbij,  
Als ik kijk naar de foto's, over vroeger van mij.  
Dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren.  
Wilde ik een jas, dan moest ik heel lang sparen.  
Ik ging fietsen en wandelen, overal heen*

*En ik kende geen moeheid, zo het scheen.  
Nu ik ouder word, draag ik vaak blauw, grijs of zwart*

*En loop ik heel langzaam vanwege mijn hart.  
Doe het maar op je gemak, zei de cardioloog.  
U bent nog fantastisch... zo op het oog.*

*De ouderdom is goud, je begrijpt mij wel.  
Als ik niet kan slapen en dan tot honderd tel.  
Dan twijfel ik, denk ik of dat wel waar is  
En of dat beeld van goud niet een beetje raar is.*

*Mijn tanden liggen is een glas,  
Mijn bril op tafel, gehoorapparaat in mijn tas.  
Mijn steunzolen naast het beeld op de stoel.  
U weet dus wat ik met die twijfel bedoel,  
Trek niets in twijfel, zei de pedagoog.  
U bent nog fantastisch goed... zo op 't oog.*

*En 's morgens als ik ben opgestaan  
En eerst de afwas heb gedaan,  
Lees ik het laatste nieuws in de krant.  
Ik wil toch blijven en naderhand  
Doe ik van alles, eerst geef ik de planten water,  
De kamer stoffen doe ik later.  
Wel gaat alles wat traag  
Heb na 't eten wat last van mijn maag.  
Maar ik wil niet zeuren, want 't mag,  
Dat is heel gewoon op je oude dag.  
Aanvaard het rustig, zei de psycholoog.  
U bent nog fantastisch... o op 't oog.*

# Zomerproject

In de kerkbrief van vorige maand keken we al vooruit en schetsen de grote lijnen van het zomerproject 2014. In deze kerkbrief willen we de aandacht vestigen op de opening van de tentoonstelling tijdens de avond van Midzomernacht.

**Zaterdag 21 juni om 20u**

**Opening tentoonstelling *ART SURGE IN CHURCH***

**met**

**Midzomernachtconcert van**

**Mocambo en The Error Team**

De Mocambo's waren gemeenschappen van slaven die hun lot ontvlucht waren en dorpen vormden in het verre binnenland van Brazilië (bijvoorbeeld Palmares of Santidade de Jaguaripe). Ze vertegenwoordigen de opstand tegen het kapitalistisch systeem van de slavernij en boden een veilige verblijfplaats aan vluchtelingen van welke origine dan ook.

## **Mocambo**

Dit is het resultaat van de samenwerking tussen de Belgisch-Brazilliaanse rapper 'Le Tagarel' (La Batunoza, La Mescla) en de Belgische producer-saxofonist Tartaruga (Windub, Earquake).

De inspiratie voor het project kwam tot stand door hun lange reis doorheen Brazilië, waar ze in aanraking kwamen met verschillende plaatselijke

muziekgenres en culturen. De teksten van het album zijn licht-autobiografisch en geschreven door 'Le Tagarel'. Om hun unieke sound vorm te kunnen geven, trokken ze nog volgende artiesten aan: Témé Tan, een Brusselse zanger-componist met Congolese roots (les Matiti, Autumn, Goulash), de Braziliaanse gitarist Pablo Casella (Little Dots), percussionist Stephen Scharmin en bassist Jan-Sebastiaan Degeyter (Safar Republique).

Deze creatievelingen zijn er in geslaagd hun nieuwe album tot een gevarieerd geheel te brengen. Ook op het podium kan u een feestelijke organische sfeer verwachten van deze 7 muzikanten ofwel.. MOCAMBO!

## **The Error Team**

Binnenin het gebouw zal ook van kerkorgel gebruik gemaakt worden Dan komt The Error Team band in de kijker. The Error Team brengt een instrumentale mix van filmmuziek, latin, exotica en melancholie met een jazzy "twist".

Met deze Midzomernacht happening willen we mensen bijeen brengen in een traditioneel kader en opgefleurd met hedendaagse jongerencultuur. Hiermee treffen we het hart van het project: eenheid, zowel in tijd en ruimte.

De kortste nacht is dan ook traditioneel een symbolisch moment, waaraan we een heel eigentijdse invulling willen geven.

Zoals alle activiteiten van het project is ook deze Midzomernacht happening vrij toegankelijk.



# Nieuws uit de landelijke kerk

## **Palestijnen en Israël**

In de landelijke VPKB gonst het van de activiteit. Een nieuw opgerichte commissie 'Kerk in de samenleving' (Kids) bracht recent een brochure uit over de situatie van de Palestijnse christenen in de bezette gebieden. Onder de titel 'Bijdragen voor vrede' kan je erin lezen over de ervaringen van Gerrit Buunk die drie maanden in de Palestijnse gebieden op de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem verbleef. Hij werkte als vrijwilliger aan

het programma van de Wereldraad der Kerken die een begeleidend proces van verzoening tussen Palestijnen en Israël voor ogen staat. Verder kan je lezen over het Kairos Document dat een groep Palestijnse christenen in 2009 uitbracht. Dit document draagt als titel 'Het Uur van de Waarheid' en focust op de toestand van Palestijnen in het huidige Israël. De brochure ligt op de leestafel voorin de kerk en kan dus meegenomen worden om te lezen en teruggebracht als je klaar bent.

---

## **Beweging bij predikanten**

Ds. Marcel POOL, predikant te Dendermonde, heeft het beroep aangenomen van de protestantse kerk te Turnhout, waar hij op 6 april is bevestigd. De commissie Ambten Franstalig geeft een unaniem positief advies om ds. mevr. Isabelle Detavernier-Blommaert, die een tiental jaren geleden om familiale redenen haar actieve predikantschap onderbrak, opnieuw in het actieve predikantencorps op te nemen. Met vreugde volgt de Synodale Raad het advies van de commissie en verklaart Isabelle Detavernier-Blommaert

beroepbaar binnen de VPKB.

Ds. Christian Bultinck werd verkozen tot vertegenwoordiger van de predikanten van de Adventkerk in het dagelijks bestuur van de Adventkerk. Aangezien dit in de praktijk inhoudt dat hij de wekelijkse vergaderingen van het dagelijks bestuur dient bij te wonen en op te volgen is het hem niet langer mogelijk om te fungeren als lid van de ARPEE-commissie gesloten inrichtingen. Een en ander betekent ook dat hij niet meer op de predikantenlijst van de VPKB zal staan.

---

## **Overlijden ds. Jan Rigtering**

Met droefheid melden wij u het overlijden op 80-jarige leeftijd van ds. Jan RIGTERING op 8 maart jongstleden. We herinneren ons ds. Rigtering als een zeer vriendelijke en toegewijde dominee. Al tijdens zijn studies aan de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid gaf hij blijk van volharding en trouw door zich te wijden aan het bestuderen van de oud- en nieuwtestamentische teksten. Zijn hart ging tevens uit naar het

evangelisatiewerk te Dillingen in het Groot-Hertogdom Luxemburg De Grote Witte Tent, dat onlangs zijn 50-jarig bestaan vierde. Van 1978 tot 1984 bediende ds. Rigtering de protestantse kerk te Hasselt. Sedert 1966 tot aan zijn pensionering stond hij deeltijds en later fulltime in het protestants godsdienstonderwijs. Hij is één van de predikanten, die heel zijn leven wijdde aan het Belgische protestantisme.

---

## **Faculteit**

Opendeurdagen 5 tot 9 mei 2014

Iedereen is welkom op de Opendeurdagen 2014 van de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel. U kunt zomaar binnenwippen om één of meerdere colleges te volgen van 5 tot 9 mei op de Bollandistenstraat 40 – 1040 Brussel. Op donderdag 8 mei om 16 uur is een bijeenkomst voorzien met (toekomstige)-studenten en

hoogleraren. Al uw vragen zullen een antwoord krijgen! De Bibliotheek en de Documentatiecentrum van de FPG staan het hele jaar open voor studenten en belangstellenden van de FPG of andere onderzoekcentra. Volgende keer krijgt u meer nieuws over de Bibliotheek en het Documentatiecentrum. Geïnteresseerd?

Bel naar 02/735.67.46

of bezoek onze site: [www.protestafac.eu](http://www.protestafac.eu)

# Meditatie

## Eenvoudig volgen

*Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (Psalm 119:105)*

Na Pasen was het voor de leerlingen van Jezus van belang om Hem te volgen. Hij was echter niet bij hen zoals voorheen. Jezus verscheen in de periode tussen Pasen en Hemelvaart ettelijke keeren aan zijn leerlingen. Zo bevestigde Hij zijn verkondiging van het Koninkrijk Gods. Het kwam er nu op aan om Hem te volgen op de weg. De leerlingen moesten Hem volgen, want Hij had gezegd: Ik ben de weg.

Als je 's avonds aan het water staat en de zon in de verte ondergaat, trekt het zonlicht een glinsterend spoor op het kabbelende wateroppervlak. Telkens moet ik dan spontaan denken aan 'ik ben de weg'. De natuur wijst naar het Woord. Zoals het ondergaande zonlicht over het water naar je toekomt en een weg vormt van licht die naar de zon zelf leidt, zo komt ook het Woord tot de mens en verwijst naar God. Jezus is de weg die van God naar je toekomt, gaande over het water van de dood.



Aankondigingen van bovenplaatselijke activiteiten of activiteiten, die zowel VPKB-leden als niet-VPKB-leden kunnen interesseren, kunt u zenden naar [kerkmozaiek@vpkb.be](mailto:kerkmozaiek@vpkb.be)

**Mei 2014**

## Uit de redactie

### *'Ik zat gevangen en U kwam mij bezoeken'*

Vorig jaar boden wij u rond deze tijd enkele diepgravende artikelen over het gevangenispastoraat. Zaken als herstelrecht en verzoening kwamen aan de orde ([www.kerkmozaiek.be/1304.pdf](http://www.kerkmozaiek.be/1304.pdf)).

Deze keer komen we erop terug, maar nu van de andere kant, van binnenuit als het ware. Twee gevangenis-aalmoezeniers, *moeders in Israël*, gaan met pensioen en vertellen hun verhaal. Daarin komt – ook letterlijk – de gevangene zelf aan het woord. Ik zat in de gevangenis, zegt Jezus, en jij hebt mij een bezoek gebracht.

Ook de verkiezingen kunnen niet ontbreken in dit nummer. U krijgt achtergrond bij Europa en ook extra uitleg de beroemde zin van de apostel Paulus over de *overheid die door God is ingesteld* (Romeinen 13). Lees maar, ook daar staat weer meer dan u dacht.

Namens de redactie,  
Dick WURSTEN

---

## Jarigen

Paul Van de Walle	01 mei
An Van der Haeghen	05 mei
Sierra Schaefer	15 mei
Joris van Belle	15 mei
Wim Pesch	15 mei
Jantine Rambaut-Thijn	15 mei
Nap van Zuuren	21 mei
Aletta Adams-Rambaut	21 mei
Sebastiaan Bytebier	23 mei
Thibaut Van de Walle	25 mei
Thomas Bettens	27 mei
Kornelia (Janny) Geluk	28 mei
Helena Matthijs	30 mei
Simon Giotto	05 juni



# Woorden van eenvoud

Tijdens ons werkleven werken we veel met mensen zodat we op reis graag stille plekken opzoeken. Plaatsen van bezinning noemen we ze waar je de aanwezigheid van God nog bijna fysiek kan voelen. Abdijen en kerken liggen voor de hand maar soms is een klein kappelletje voldoende. Protestants, katholiek, orthodox of joods - om het even waar de TomTom ons brengt. Zo waren Isa en ik met het Paasweekend terug in Woerden als uitloper van een weekje familie- en vriendenbezoek. Het groene hart van Nederland, een plaats waar de Oude Hollandse Waterlinie en de Limes - grens van het Romeinse Rijk - elkaar kruisen. Wandelend langs kleine dorpskerkjes en afwateringskanalen met een veelvoud aan watervogels, merkten we op dat de aanduidingen van het waterpeil ondersteboven stonden. Hoe lager op de peilstok, hoe hoger het cijfer. Geen wonder, we wandelden immers 2,5 meter onder de zeespiegel verklaarde ons een jonge inspecteur van de watergraafschap. Hij was bezig met zijn iPhone een foto aan het maken van het peilniveau bij eb. Deze zou dan live doorgestuurd worden naar de centrale zodat wij onze voeten droog konden houden. Hij had duidelijk plezier in het vertellen over zijn werk op deze Paaszondag aan twee Belgische toeristen met hond. Waar het hart van vol is, loopt de mond van over.

Na Pasen is Jezus niet meer lijfelijk aanwezig onder de apostelen. Het Woord dat steeds van Hem kwam, wordt niet meer gesproken. De apostelen sluiten zich af. Het hart is misschien vol maar de mond loopt nog niet over. Hoe kan men Jezus ervaren nu hij er (schijnbaar) niet meer is. Het is een vraag die Bernardus van Clairvaux zich twaalf eeuwen later ook stelde: "Hoe kan men in dit

leven iets van God ervaren?" Een vraag die ook trouwens vandaag nog altijd actueel is. Bernardus zegt in 'Ommekeer' letterlijk: "Daarom spoor ik jullie aan de oren van het hart te spitsen om de innerlijke stem te horen, om je in te spannen eerder God van binnen te horen spreken dan een mens van buiten." Misschien is dit een persoonlijke uitdaging in de boodschap van Pasen: het externe gesproken woord laten overgaan naar die innerlijke stem. De ommekeer van de peilstok: wat leeft er onder die zeespiegel, in ons hart? Waar is ons hart van vol? Hebben we daar niet een stille periode tussen Pasen en Pinksteren voor nodig? Troebel water dat tot rust komt, wordt helder en laat het licht door. Om God werkelijk te zien en te horen dient ons hart gezuiverd te worden anders zitten we vast aan onwaarheden en zonde en hebben we van God alleen een vertekend beeld. Enkel een zuiver hart spreekt levende woorden.

Bij Petrus (1 Pet 3,10) lezen we: "Wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhoude zijn tong van het kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken." Het gehoorde Woord scheidt gemeenschap indien het uit het hart komt. Op die Paasdag, in het groene hart, getuigde het landschap van zijn delicate balans tussen water en land. De woorden van de jonge inspecteur maakten ons van toerist tot deelgenoot. Moge deze periode jouw hart de woorden geven die gemeenschap scheppen.

Wie zijn Broeder liefheeft, blijft in het Licht. (1 Joh 2,10)

Peter Van Damme

---

## Indonesische bazaar

Op zaterdag 10 mei 16-20u is er opnieuw een Indonesische bazaar in Gent, georganiseerd door de Indonesische studenten in Gent. Behalve enkele stands met traditionele Indonesische gerechten en handwerk mag u er ook een fototentoonstelling verwachten, en live Indonesische muziek en dans.

Toegangstickets in voorverkoop aan 4 euro kunt u onder andere bij Francis bekomen.  
Plaats: The Thermanal UGent  
Hoveniersberg 29 te Gent

# Activiteitenrooster

Maandag 5 mei om 19u30: Algemene Vergadering VZW Vlaamse Olijfberg in het PCC

Woensdag 7 mei om 14u00: Gemeenschapsdansen in de Sint-Pauluskring

Woensdag 14 mei om 19u30: Kerkenraadsvergadering bij Aletta (Corsele)

Vrijdag 16 mei om 14u30: Bijbel aan huis bij Marleen (Keizer Karelstraat 195)  
om 19u30: Bijbel aan Huis bij Ann en Francis (Keistraat 173 te De Pinte)

Zaterdag 17 mei om 14u30: Districtsvergadering Oost-West Vlaanderen in PCC

Woensdag 21 mei om 14u00: Gemeenschapsdansen in de Sint-Pauluskring

Donderdag 29 mei tot zondag 1 juni: Gemeente-uitstap naar Trier

---

## Gastspreeker

Op zondag 11 mei is dhr. Erwin Willems te gast om de dienst te leiden in onze kerk. Erwin is directeur van de Gaspard de Colignyschool. Hij is lid van een Evangelische kerk te St. Niklaas en is daar heel regelmatig voorganger. Zoals iedereen weet is onze gemeente heel nauw betrokken bij de School

met de Bijbel, sinds haar geboorte in 1934 tot vandaag. We willen met deze dienst aantonen dat Gaspard de Coligny ons nog steeds nauw aan het hart ligt. Kom dus allen op 11 mei naar de kerk en laat je verrassen.

---

## Uitstap Hemelvaart

Van donderdag 27 mei tot en met zondag 1 mei heeft de gemeente-uitstap naar Trier plaats. De ingeschrevenen zijn op de hoogte van de afspraken. Dit betekent dat op zondag 1 juni de kerkenraad de zondagse bijeenkomst zal leiden. Het gaat vanzelfsprekend over de kerken-

raadsleden die niet mee op reis zijn. Ik ben ervan overtuigd dat deze zang- en gebedsdienst uitermate positief zal verlopen. Als je dus niet meegaat naar Trier kan je in de kerk terecht voor een stemmingsvolle bijeenkomst.

# Dienstenrooster

zondag 11 mei 2014 om 10.00

voorganger	Dhr. Erwin Willems
ouderling / diaken	Aletta Rambaut / Janny Muthert
collectes	kerkenwerk / bloemen
organist	Ko van Heest
kinderkerk en -oppas	Martine

zondag 18 mei 2014 om 10.00

Belijdenisdienst Joris van Belle

voorganger	Ds. J. Temerman
ouderling / diaken	Mini Schipholt / Rita Martens
collectes	kerkenwerk / pleegzorg Oost-Vlaanderen
organist	Ko van Heest
kinderkerk en -oppas	Janneke

zondag 25 mei 2014 om 10.00

voorganger	Ds. J. Temmerman
ouderling / diaken	Marijke Schaefer / Francis Van De Walle
collectes	kerkenwerk / kerkbrief
organist	Ko van Heest
kinderkerk en -oppas	Jeroen

zondag 1 juni 2014 om 10.00

zang- en gebedsdienst

voorganger	kerkenraad
ouderling / diaken	Daniël Van Steenkiste / Francis Van De Walle
collectes	kerkenwerk / diaconie
organist	Charles-Henri Van Den Broucke
kinderkerk en -oppas	Etty

# Bijbelleesrooster

## Mei

donderdag	1 mei	1 Petrus 1:1-12	Verrassende erfenis
vrijdag	2 mei	1 Petrus 1:13-25	Wees heilig
zaterdag	3 mei	1 Petrus 2:1-10	Stenen
zondag	4 mei	1 Petrus 2:11-17	Vrije vreemdelingen
maandag	5 mei	1 Petrus 2:18-25	Verdraagzaamheid
dinsdag	6 mei	1 Petrus 3:1-12	Omgang tussen mannen en vrouwen
woensdag	7 mei	Jesaja 54:1-5	Jeruzalem zal gelukkig zijn
donderdag	8 mei	Jesaja 54:6-10	Ontferming door de HEER
vrijdag	9 mei	Jesaja 54:11-17	Met kostbare edelstenen
zaterdag	10 mei	Deut. 28:1-14	Zegen ...
zondag	11 mei	Deut. 28:15-29	... of vloek
maandag	12 mei	Deut. 28:30-44	Zinloos zwoegen
dinsdag	13 mei	Deut. 28:45-57	Ellende voor wie zich van de HEER afkeert
woensdag	14 mei	Deut. 28:58-69	Wees gewaarschuwd ...
donderdag	15 mei	Deut. 29:1-14	Verbondssluiting
vrijdag	16 mei	Deut. 29:15-28	Afgoden worden niet getolereerd
zaterdag	17 mei	Deut. 30:1-10	Er is een weg terug
zondag	18 mei	Deut. 30:11-20	Kies voor het leven
maandag	19 mei	Deut. 31:1-8	Jozua neemt het over
dinsdag	20 mei	Deut. 31:9-23	Lied van Mozes
woensdag	21 mei	Deut. 31:24-32:7	Vastgelegd
donderdag	22 mei	Deut. 32:8-18	De HEER draagt zijn volk
vrijdag	23 mei	Deut. 32:19-35	Hemeltergend
zaterdag	24 mei	Deut. 32:36-43	Rechtshandhaving
zondag	25 mei	Deut. 32:44-52	Afscheid
maandag	26 mei	Deut. 33:1-11	Zegen voor Ruben, Juda en Levi
dinsdag	27 mei	Deut. 33:12-21	Zegen voor Benjamin, Jozef, Zebulon en Gad
woensdag	28 mei	Deut. 33:22-29	Zegen voor Dan, Naftali en Aser
donderdag	29 mei	Deut. 34:1-12	Vergezicht
vrijdag	30 mei	1 Petrus 3:13-22	Hoopgevend
zaterdag	31 mei	1 Petrus 4:1-11	Leef tot eer van God

## Juni

zondag	1 juni	1 Petrus 4:12-19	Lijden en vreugde
maandag	2 juni	1 Petrus 5:1-14	Gezagsverhoudingen in de gemeente
dinsdag	3 juni	Joël 1:1-14	Zwijg niet over ellende
woensdag	4 juni	Joël 1:15-20	De dag van de HEER komt
donderdag	5 juni	Joël 2:1-11	Aanstormend leger
vrijdag	6 juni	Joël 2:12-17	Keer terug tot de HEER
zaterdag	7 juni	Joël 2:18-27	Het komt goed
zondag	8 juni	Joël 3:1-5	Pinksteren
maandag	9 juni	Joël 4:1-8	Straf voor Israels vijanden