

België - Belgique
P.B. - P.P.
9050 Ledeborg 1
3/5030

Kerkbrief

maart 2014

Nr. 3



www.protestantsekerk-gentcentrum.be

VPKB-gemeente Gent-Centrum
maandblad (11 x per jaar)
jaargang 2013
Afzendadres &
verantwoordelijke uitgever:
J.A. De Jonge,
Patijntjestraat 214
9000 Gent
P209671

Kerkbrief

Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België Gemeente Gent-Centrum

Gemeente Gent-Centrum (Brabanddamkerk)

Predikant: Ds. Johan Temmerman Pontstraat 17, 9031 Drongen temmerman.j@skynet.be
09/223.55.26

Hulp predikant: Dhr. Jeroen Hozée 0499/28.02.18 j.hozee@zeelandnet.nl

Indien niet bereikbaar kan u een van de ouderlingen contacteren:

Ouderlingen:	Dhr. Daniël Van Steenkiste	09/253.01.83	van.steenkiste-buysse@telenet.be
	Mevr. Aletta Rambaut	09/233.67.16	aletta@rambaut.be
	Mevr. Mini Schipholt	09/222.02.68	lutke.schipholt-tuender@telenet.be
Toegevoegd:	Mevr. Marijke Schaefer-Kruyne	09/282.50.81	marijke.kruyne@gmail.com
Scriba:	Mevr. Louise Hanappe-van 't Hooft	09/386.25.57	louise@hanappe.com
Diakenen:	Mevr. Rita Martens	09/362.83.38	rita.martens@telenet.be
	Mevr. Micheline Morel	09/224.21.26	mmorel26@yahoo.com
	Dhr. Francis Van de Walle	09/281.05.18	fjvdwalle@gmail.com
	Mevr. Janny Muthert-Geluk	09/265.19.06	jkgeluk@skynet.be
Kinderkerk:	Mevr. Martine De Jonge	09/222.59.79	mar10.dejonge@telenet.be
Organisten:	Dhr. Jacobus van Heest	09/335.69.45	hillechiena-jacobusd@telenet.be
	Mevr. Aletta Rambaut	09/233.67.16	aletta@rambaut.be
	Dhr. Charles-Henri Vanden Broucke		charleshenrivandenbroucke@hotmail.com
Koster:	Dhr. Daniël Van Steenkiste	09/253.01.83	van.steenkiste-buysse@telenet.be

Kerkadres: Hoek Brabanddam / Sint Kristoffelstraat te 9000 Gent

Kerkdiensten: Iedere zondag om 10.00 uur. Ingang aan de Brabanddam.

Protestants Cultureel Centrum (PCC): Keizer Karelstraat 187 te 9000 Gent

Redactieraad van de Kerkbrief: Ds. Johan Temmerman; mevr. Christa Beirnaert (09/251.71.94);
Dhr. Christiaan Buysse (09/253.01.83 - van.steenkiste-buysse@telenet.be).

Medewerkers: Mevr. Mini Schipholt; dhr. Arnold De Jonge; mevr. Caroline François.

Website: Dhr. Nico van Belle; mevr. Jasmien van Belle.

Financiële verrichtingen:

Voor het kerkenwerk: IBAN BE75 0014 6208 6151

BIC BPOTBEB1 van de Protestantse Kerk van Gent-Centrum

Voor de Vlaamse Olijfberg: IBAN BE10 6527 9979 6004

BIC HKBABE22 van de Vlaamse Olijfberg vzw te Gent

Gemeente Gent-Noord (Rabotkerk)

Predikant: Ds. Marc Loos, Blauwstraat 34, 9032 Wondelgem
tel/fax: 09/253.29.00, e-mail: marc.loos@pandora.be

Kerkadres: Begijnhoflaan 31, 9000 Gent

Diensten: iedere zondag aanvang 10.00 uur.

Van de redactie

Als de lente komt...

De eerste lammeren betreden schoorvoetend de weide en roepen de natuur op om zich andermaal te tooien in het nieuwe leven. In de kerkdiensten op zondag betreden wij de weg naar Pasen en zullen binnen zeven weken het feest van het nieuwe leven vieren. Deze kerkbrief heeft als rode draad dan ook 'de weg naar Pasen', ook wel Veertigdagentijd of Lijdenstijd genaamd. Tijdens deze periode leert de Bijbel ons naar de werkelijkheid zien vanuit het perspectief van de eeuwigheid. Dit is een verrassende weldaad voor de geest. De mensen geestelijk bewust maken van de aanwezigheid van Gods Koninkrijk is dan ook de bedoeling van Jezus' verkondiging.

De kerkdienst die op de eerste zondag van de Veertigdagentijd vanuit ons gebouw rechtstreeks op televisie wordt uitgezonden (op Eén), draagt als thema: 'niet van brood alleen'. Brood is wel degelijk van belang, maar de mens leeft niet van brood alleen. Het woord dat van God uitgaat is van groter belang, aldus het Evangelie. We zullen dit zo getrouw en eenvoudig mogelijk uitdragen.

Hoewel ik mij afvraag of een kerkdienst wel gediend is met een rechtstreekse televisie-uitzending – de diepgang van de beleving zal minder zijn – biedt deze gebeurtenis ons de mogelijkheid om de blijde boodschap op grote schaal te verspreiden. Kom dus op zondag 9 maart naar de kerk, als je wil.

Verder vullen de gangbare rubrieken ook deze keer de maandelijkse kerkbrief: achtergronden bij de kerkdiensten, de maandelijkse activiteiten, de boeiende geschiedenis van onze hulppredikanten, een greep uit de bibliotheek en nog zo veel meer. We zijn dankbaar dat enkele vaardige pennen hun bekwaamheid met ons delen.

Nu de winter, die in onze streken al bij al zacht was, afdruipt maken we alles klaar om de komende

zomer het kerkgebouw dienstbaar te maken als ruimte voor creativiteit en dialoog. We plannen een kleurrijke zomeractiviteit en hopen daarbij dat de Heer het werk van onze handen zegent. Deze bede moet ons de zekerheid geven dat we een klein maar essentieel deel zijn van het groter geheel dat in Gods handen rust.

Veel leesplezier.

Inhoud

Colofon	2
Van de redactie	3
Rondom de erediensten	4
Preekteksten	5
Gemeentevergadering	6
Verkiezingen	6
Eredienst op televisie	7
Kinderkerk	7
Terugblik	8
Gemeentereis naar Trier	9
Geschiedenis	10
Websites	11
Nieuws uit de landelijke kerk	12
Nieuws van de Gaspard	13
Jarigen	13
Meditatie	14
In memoriam	15
Bibliotheek	16
Avondcontact	16
Boekvoorstelling	17
Bijbel aan huis	17
Activiteitenkalender	18
Dienstenrooster	19
Bijbelleesrooster	20

Appartement

Iraanse studente zoekt dringend kleine woning/ appartement te huur (max 500 Euro/maand!). Indien u een geschikte locatie kent kan u haar contacteren via Martine (09.222.59.79 of mar10.dejonge@telenet.be)

Dank voor de Kerstbrief

We houden eraan om de gemeenteleden hartelijk te danken voor de mooie kerstgave die we ook dit jaar mochten ontvangen. We konden een aanzienlijke som overmaken aan de VZW Helpende Hand, het protestants-evangelisch hulpverleningsteam dat onder de koepel van het welzijnswerk (CAW) de meest noodlijdenden bijstaat. Het andere gedeelte van de opbrengst kunnen we aanwenden om onze kerk verder naar buiten toe culturele en sociale uitstraling te geven. We zijn zeer dankbaar voor de respons.

Radio

VRT Radio 1
woensdag 19 maart - 20:03
Bijbel: de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw
Ds. Bert Beukenhorst



Protestantse
Omroep

Herwig Smetryns



Schilderwerken Decoratie

Verhoogstraat 52
9260 Schellebelle
TEL 09-369.99.13
GSM 0476-37.99.13
BTW BE 0875.343.440
herwig.smetryns@telenet.be
www.herwig-smetryns.be

Teksten volgende Kerkbrief

Graag voor 24 maart
naar de onderstaande e-mailadressen:

temmerman.j@skynet.be

j.hozee@zeelandnet.nl

Immo
Verbrugghe

Hans Verbrugghe
Merelbekestraat 112
9090 MELLE

tel: +32 (0)9 230 84 30
gsm: +32 (0)475 291 315
btw: 738 301 048



e-mail: info@immoverbrugghe.be website: www.immoverbrugghe.be



Rondom de erediensten

De Lijdenstijd is een tijd van inkeer. Het is de derde grote periode van zeven weken in het kerkelijke jaar. Eerst hadden we de Advent en Kerst tot en met de Doop van Jezus in de Jordaan. De tweede periode van zeven weken was het openbare leven van Jezus, zijn verkondiging waarbij dit jaar de Bergrede (Mattheüs) centraal stond. De derde volle tijd van zeven weken is de Veertigdagentijd. Nu staat de aankondiging van het lijden centraal. We worden geconfronteerd met de onafwendbaarheid van de wereldse neergang. Middenin klinkt de bemoedigende belofte van de geestelijke opgang.

Tijdens de Veertigdagentijd gaat Jezus op naar Jeruzalem. De leerlingen zijn getuige van de consequenties van Jezus' verkondiging. Zoals in de

Advent de duisternis rondom ons toeneemt en dwars daartegenin de verwachting van het licht groter wordt, zo ook groeit tijdens de Veertigdagentijd het besef dat niet lijden en dood maar het nieuwe leven onze bestemming is.

Zelfs de natuur, gevangen in haar cyclische beperkingen van ontstaan en vergaan, geeft smachtend uitdrukking aan het verlangen naar verlossing. Het is de mens, die als rentmeester over de natuur is aangesteld, die deze verlossing deelachtig is.

Dit is het perspectief van de komende periode in de kerk: de verlossing en het nieuwe leven.

Preekteksten

Zondag 9 maart: Televisie-dienst – Mat. 4: 1 – 11 – Eerste zondag in de Veertigdagentijd

Zondag 16 maart: Ex. 24: 12-18 en Mat. 17: 1 – 9 – Tweede zondag in de Veertigdagentijd

Zondag 23 maart: Ex 17: 1 – 7 en Joh. 4: 5 – 26 – Derde zondag in de Veertigdagentijd

Zondag 30 maart: 1 Sam. 16: 1 – 13 en Joh. 9: 1 – 13 – Vierde zondag in de Veertigdagentijd

Zondag 6 april: Ez. 37: 1 – 14 en Joh. 1: 1 – 4 – Vijfde zondag in de Veertigdagentijd

Gemeentevergadering

Het is in onze kerk de gewoonte om elke twee jaar een algemene vergadering te houden voor alle leden en sympathisanten van de kerk. Tijdens deze gemeentevergadering zal het verslag van de werking van de voorbije twee jaar gepresenteerd worden. De liturgie, de verschillende werkingen, de zomeractiviteiten, de financiën en andere gebeurtenissen komen aan bod. Er is uitgebreid de kans om van gedachten te wisselen. Deze gemeentevergadering gaat door op zondag 30

maart in het PCC, onmiddellijk na de dienst. Na de koffie zal eerst het verslag van de werking 2012-2014 voorgesteld worden. We gebruiken daarna gezamenlijk een eenvoudige broodmaaltijd met soep en zetten dan de gemeentevergadering verder met vragen en opmerkingen.

GEMEENTEVERGADERING

Zondag 30 maart in het PCC (na de dienst)

Verkiezingen kerkenraad

Voorafgaand aan de gemeentevergadering zal in de kerk de verkiezingen van nieuwe kerkenraadsleden worden gehouden. De uitnodiging werd al per post opgestuurd. Daarbij is een volmacht voor de gemeenteleden die onverhoopt afwezig zijn. Door deze volmacht kan je toch je stem uitbrengen en zo je steun betuigen. Het enige dat je dan moet doen is deze volmacht aan iemand bezorgen die wel aanwezig kan zijn.

We weten allemaal dat het in deze tijden niet eenvoudig is om mensen bij elkaar te krijgen die zich geestelijk willen engageren om de liefde en de verbondenheid te verspreiden. De christelijke traditie is in West-Europa razendsnel aan het afbrokkelen. Ik denk dat iedereen mensen kent die ronduit vijandig zijn. Ik zie daarin een stimulans en

een uitdaging. Laten we de gemeentevergadering aanwenden om een begin te maken van herbronning. Dit begint bij ieder van ons persoonlijk.

Voor de kerkenraad zijn twee mensen aan het einde van hun mandaat en gaven te kennen dat ze opnieuw verkiesbaar zijn. We zijn ook verheugd om een nieuw kerkenraadslid ter verkiezing voor te stellen. Dit betekent dat we op zondag 30 maart onmiddellijk na de dienst de verkiezing voorstellen van drie kerkenraadsleden. Zijn verkiesbaar tot kerkenraadslid: Micheline Morel, Martine De Jonge en Francis Van De Walle.

We zijn ervan overtuigd dat deze kandidaten de goedkeuring van de gemeenteleden zal krijgen. Je aanwezigheid zal ons vervullen met blijdschap.

Verkiezingen bestuursraad

De Bestuursraad van onze kerk is een administratief orgaan, in 1870 in het leven geroepen door een K.B. van Leopold II en bevestigd door een Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 2004. De taak van de Raad is het beheer van de materiële goederen en financiën van de kerkgemeenschap en de vertegenwoordiging tegenover de officiële instanties. Volgens het Decreet worden de leden van de Raad

verkozen voor zes jaar; om de drie jaar wordt de helft vervangen of herkozen. En aangezien er vijf leden voorgeschreven zijn, is er een "grote" en een "kleine" helft; je kan moeilijk met halve leden werken. Bijgevolg zal op zondag 30 maart (rond 11.15 uur, gelijktijdig met de verkiezingen voor de Kerkenraad) een verkiezing plaats hebben voor de "grote helft".

Eredienst op televisie

We willen graag een aantal praktische zaken doorgeven met betrekking tot de rechtstreekse televisie-uitzending van de eredienst op zondag 9 maart. Ook de VRT wordt geconfronteerd met besparingen. Daarom worden er geen opnames vooraf meer gemaakt. Alles gaat rechtstreeks. Dit betekent dat we er goed aan doen om degelijk te repeteren. Het gaat dan vooral om de vormelijke elementen van de dienst: zang, muziek, voorlezen en dergelijke.

Er is daartoe een repetitie voorzien op zaterdagmiddag 8 maart tussen 14u en 16u. Om alles vlekkeloos te laten verlopen, zal op zondagochtend om 8u30 nog een keer de gehele dienst worden doorgenomen. Om 10u start dan de rechtstreekse uitzending.

Daarbij aansluitend wil ik een oproep doen om aanwezig te zijn. Ook diegene op wiens aanwezigheid we ons enkele keren per jaar mogen verheugen, vragen we om bij te dragen aan een positieve uitstraling van onze kerk. De kinderen hebben daartoe een brief ontvangen. Als we allemaal onze omgeving een beetje stimuleren, wordt de kans op welslagen groter.

Alles op rij:

Zaterdag 8 maart: om 14u: repetitie met alle medewerkers en zangstemmen

Zondag 9 maart: om 8u30: generale repetitie om 10u: rechtstreekse uitzending

We danken jullie alvast voor de bereidwillige medewerking.

Kinderkerk

Dit voorjaar willen we opnieuw het project volgen wat door Kind op Zondag voorgesteld wordt. De dames van de kinderkerkleiding gingen zelfs op bijscholing naar Nederland, om toelichting te krijgen bij dit project!

In deze Veertigdagentijd gaan we met de kinderen op zoek naar stilte. We lezen verhalen over Jezus die op weg gaat naar Jeruzalem. Er klinkt rumoer bij zijn intocht in Jeruzalem, maar Jezus zoekt ook de stilte van de tempel. Ook in ons leven zijn plaatsen en momenten waarop je de stilte kunt vinden. Wat gebeurt er als je helemaal stil wordt?

Het lijkt misschien een beetje vreemd, maar dit project begint al op 9 maart met de intocht in Jeruzalem, waarover we normaal vertellen op Palmzondag. Maar het project wil ditmaal ook

aandacht geven aan de gebeurtenissen tussen Palmzondag en Pasen, verhalen die er vaak bij inschieten: Heden Hosanna, morgen kruisigt Hem! En de week daarna is Jezus opgestaan...

Daarom wordt elke zondag een deel uit Mattheüs verteld: de intocht in Jeruzalem, Jezus in de tempel, de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters, Jezus in discussie met de Farizeeën, de voorspelling van het verraad van Petrus en de nacht in Getsemane. Op zondag 20 april is er eerst de stilte van de ochtend. Maar dan, de vreugde om de opstanding!

We hopen dat er regelmatig kinderen zullen aanwezig zijn om mee te luisteren, te knutselen, de projectposter aan te vullen en uit te kijken naar Pasen.

Beste kinderen,

We zijn blij omdat we op 9 maart een televisiedienst hebben vanuit onze kerk! Het is leuk dat de kinderkerk hiervoor ook een bijdrage mag leveren. Het zou erg fijn zijn als jij er ook zou bij zijn!

Er wordt in de kerk een kinderpraatje gehouden, zoals gewoonlijk. Daarna gaan we boven in onze eigen ruimte een heel mooi knutselwerk maken rondom het onderwerp.

Natuurlijk is het zo dat er moet geoefend worden, als het voor de televisie is. Daarom wordt iedereen van 14u tot 16u verwacht op zaterdag 8 maart. Op zondag 9 maart zijn we dan weer allemaal paraat, ten laatste om 9u30. We hopen dat je ook wil meewerken aan deze speciale dienst.

Laat je eens weten of je er ook zal bij zijn?

Vele groeten,

Etty, Janneke, Jeroen en Martine (09.222.59.79)

Terugblik

Een brede cirkel rond London

Verslag van de namiddag op 2 februari in het PCC.

De GVSALM is een vereniging opgericht in 1977 als vriendenkring van de Gentse dienst Archeologie. Op regelmatige basis worden lezingen en uitstappen georganiseerd. Jaarlijks richt architect-archeoloog Guido Desein een reis naar het buitenland in. Het zijn geen echte toeristische reizen maar het hoogtepunt ligt bij archeologische sites. Het zijn vermoeiende reizen want de organisator ontloopt geen afstanden; zijn programma is gevuld, zo boordevol dat menig project niet kan doorgaan. De reizigers moeten in goede algemene conditie zijn om het te overleven; vroeg uit bed en laat onder de dekens, en kilometers vreten, maar plaatsen ontdekken waar men anders nooit komt. Dat is de grondgedachte van deze reizen.

Vorig jaar ging de vereniging naar Engeland.' Een cirkel rond Londen...' en dan denk je in de eerste plaats aan een gebied dicht bij de hoofdstad. Niets is minder waar.

Francine Ongenaë is een van de gedreven medereizigers. Ze is elk jaar van de partij en op

zondag 2 februari nam zij ons mee naar het idyllische Engeland. Ideale toestand om te reizen; je zit op een luie stoel, het gezelschap is aangenaam en tussendoor wordt lekker eten geserveerd. Kok Philip Adam en zijn team hadden zich laten inspireren door de Engelse keuken. Keuze uit twee soepjes, eentje met stiltonkaas bereid en een ander op Indische wijze (à la Bea). Als hoofdgerecht lekker mals schapenvlees met groentjes en een brownie als nagerecht. Tussendoor loodste Francine ons naar bekende en minder bekende plekjes in Engeland. De universiteiten van Oxford en Cambridge, het luxueuze Bath, Canterbury en andere sites. Jacki Mathijs, trouw lid van de vereniging zorgde voor interessante foto's. Nico was verantwoordelijk voor de muziek bij de powerpoint en dat alles voor de spotprijs van vijf euro per persoon. Welk reisagentschap doet beter?

We mogen dankbaar zijn omdat we een groep jonge mensen hebben die zich inzetten voor dergelijke activiteiten en dat we over een prachtige zaal beschikken in het PCC.

En, volgend jaar ?

Huguette



Kunst na de Beeldenstorm, vernieuwing of vernauwing ?

Op donderdag 20 februari konden we tijdens Avond contact luisteren en genieten van een lezing over de kunst in de 16^e eeuw en in het bijzonder over de evolutie van de beeldende kunst na de Beeldenstorm in de Zuidelijke Nederlanden.

Voordrachtgever was Prof.Koenraad Jonckheere ; hij is hoogleraar aan de Universiteit Gent, vakgroep kunstwetenschappen. Hij is gespecialiseerd in de Barok in de Noord-Europese kunst. Hij publiceerde tal van boeken. Zijn meest recente onderzoek beschrijft de situatie en ontwikkelingen van de kunst na de Beeldenstorm (1566) in onze streken. Hij heeft daarbij aandacht voor Calvinistische kunstenaars die naar nieuwe visuele ideeën zochten. Daarbij interpreteerde men oude klassieke thema's op een andere manier waardoor er ruimte werd gecreëerd voor de late Barok.

Prof.Jonckheere liet ons kennis maken met enkele bekende kunstenaars die in deze turbulente

periode poogden hun kunst een nieuwe wending te geven. Daar waren Quinten Massijs die zelf het slachtoffer werd van de vervolging, de Vlaamse Rafael Michiel Coxcie, de dynastie Pourbus , P.P.Rubens die een zwaar psychisch trauma opliep door het drama dat zich in het gezin afspeelde, Antoni Morus e.a. die weliswaar sympathie koesterden voor het Protestantisme maar die zich om den brode en uit vrees voor vervolging aanpasten aan de Katholieke leer en kunst. Teken van vernauwing?

We konden genieten van enkele fraaie voorbeelden uit de toenmalige schilderkunst. Er werden heel veel afbeeldingen geschilderd van de 'Drie Koningen' en 'Het Laatste Avondmaal.' Men stelt vast dat enige schilders probeerden een lichte verandering aan te brengen aan het bestaande sjabloon .Teken van vernieuwing?

Huguette

Gemeentereis naar Trier

GEMEENTEREIS NAAR TRIER – Hemelvaart 2014

Voor het voorbereidingsteam gaat Trier steeds meer leven. We duiken in de geschiedenis, bestuderen gebouwen en pleinen, bezoeken virtueel de stad, stippelen wandelingen en bezoeken uit. Daarbij vergeten we ook andere aspecten niet : overnachting en maaltijden, een wijnproeverij, alternatieve mogelijkheden voor wie het even rustiger aan wil doen.

Al die ervaringen zijn positief. We worden steeds

enthousiaster en hopen dat we een gevarieerd programma samengesteld hebben dat aan de verwachtingen zal voldoen. Wat we niet in de hand hebben is het weer, maar ook daar blijven we optimistisch : we rekenen steevast op zonnig (terrasjes !)weer.

De deelnemers: we zijn met tweeëntwintig (van 11 tot 80+ jaar) en zij krijgen binnenkort gedetailleerde praktische informatie.

Het voorbereidingsteam: Caroline, Francis, Louise.

Geschiedenis

De Hulppredikanten van Gent-Centrum – Deel 2.

Herinner u uit het artikel van vorige maand dat onze gemeente al een paar jaar vraagt om een hulppredikant te mogen aanstellen maar dat hierop weinig reactie komt, noch van de Synode, noch van het Ministerie. In augustus 1905 raadt de Synode ons aan om audiëntie te vragen bij minister Van den Heuvel, zelf een Gentenaar. Heel wat maanden later heeft de ontmoeting plaats; dominee Domela en Prof. Fredericq verdedigen hun standpunt aan de hand van een nota opgesteld door Fredericq. Ik laat deze nota hier integraal volgen om u een idee te geven van de toestand der gemeente op dat ogenblik (in de ogen van de aanvragers). Uiteraard is de originele tekst in het Frans, ik geef mijn eigen vertaling:

Het doel van de audiëntie die U ons hebt willen verlenen is om de noodzaak aan te tonen van een hulppredikant voor onze Evangelische Kerk van Gent. Op dit ogenblik staat onze predikant alleen om de functies van zijn ambt te vervullen in Gent en in het noordelijke deel van de twee provincies Oost- en West-Vlaanderen. Het is zo dat Brugge, Sint-Niklaas, Eeclo en Dendermonde in zijn werkgebied liggen. Ziehier tot welke taken zijn opdracht hem verplicht. Hij moet elke zondag in Gent een kerkdienst leiden 's morgens van 10 tot 11 ½ uur en 's avonds van 6 tot 8 uur. Tijdens de week leidt hij de volgende diensten: de maandagavond van 7 ½ tot 9 uur, de woensdagavond van 8 tot 9 uur en de donderdagavond van 7 ½ tot 9 uur. Daarenboven geeft hij godsdienstonderricht aan de kinderen van Gent (35 dit jaar) gedurende 6 uur per week (1 uur op zondag, 3 uren op maandag, 2 uren op dinsdag). Hij leidt ook de zondagschool (103 kinderen) gedurende 2 uur per week. Verder moet hij om te voldoen aan de verplichtingen van zijn opdracht, alle verstrooide protestanten minstens eenmaal per jaar bezoeken: 80 in Brugge, 40 in Heijst en Zeebrugge, 10 in Sint-Kruis, 8 in Sint-Michiels, 10 in Baesrode en Schoonaerde, 5 in Eeclo, 10 in Sint-Niklaas, 12 in Selsaete, 14 in Oostacker-Langebrugge, 5 in Ertvelde en verder in de dorpen rond Gent: 40 in Sint-Amandsberg,, 30 in Ledeberg, 20 in Gentbrugge, 6 in Melle, 5 in Meirelbeke, 6 in

Heusde, 2 in Loochristi, 5 in Deurle, 4 in Afsné, 7 in Deynze (cijfers van vorig jaar). Volgens de behoeften en de bijzondere omstandigheden (ziekte, armoede, morele depressie) gebeuren deze bezoeken dikwijls veel vaker dan jaarlijks, in sommige gevallen zijn ze maandelijks of zelfs wekelijks. Zonder ophouden verlaat hij Gent 's morgens om pas 's avonds terug te keren en dikwijls vindt hij met moeite de tijd tussen twee treinen om zijn maaltijden te nemen. Het gebeurt vaak dat hij boterhammen meeneemt die hij onderweg opeet om geen kostbare tijd te verliezen voor zijn pastorale bezoeken; hij kan inderdaad niet zonder ophouden terugkeren naar Brugge, Dendermonde, Eeclo, Selsaete of elders tamelijk ver van zijn woonplaats Gent die 900 Protestanten van onze kerk telt en op zichzelf al zou volstaan om onze enige predikant nuttig bezig te houden. Ten slotte moet hij ook de protestantse kinderen bezoeken in Ruysselede en de gevangenen in de vier gevangnissen van Gent (2), Brugge en Dendermonde.

In de hoop U te hebben overtuigd van het gegronde van onze aanvraag, vragen wij u welwillend te onderzoeken welke maatregelen moeten genomen worden om ons de hulppredikant toe te kennen die wij U vragen.

Gent, 25 maart 1906

Dat de minister de beide heren uiterst welwillend heeft ontvangen, hoeft geen betoog. Hij zal de zaak ernstig in beraad nemen.

Of de geschetste situatie volledig objectief is, mag betwijfeld worden. Met cijfers en statistieken kun je alle kanten uit. Je krijgt de indruk dat Domela er helemaal alleen voor staat maar dan is geen rekening gehouden met de evangelist Tyssen, de ouderling-colporteur Van Belleghem, mevr. Domela die de zondagschool in handen heeft, de broers Alfred en Willem Blommaert uit Horebeke die in Gent studeren en wat jeugdwerk doen en de evangelist C. Van Iperen die in de voorpost Brugge het meeste werk doet, eigenlijk gewoon voorganger is maar zonder de sacramenten te mogen bedienen, dat is voor Domela.

In de kerkenraad van 16 oktober besluit men om de minister een herinnering te sturen en dat voornemen wordt in de kerkenraad van 13 november nog eens bevestigd. En dan gaat het vlug: op 21 december 1906 ondertekent de Koning het KB waarbij, gelet op de aanvraag van 14 augustus 1905, een traktement van 1.200 frank per jaar wordt verleend aan de plaats van hulppredikant van de Pr.-Evangelische Kerk van Gent.

En nu de hamvraag: wie, o wie? Er zijn een paar voor de hand liggende kandidaten: Tyssen maar die wordt voor een deel uit Nederland betaald, Van Belleghem maar die weigert meteen, hij werkt immers voor het Brits & Buitenlands Bijbelgenootschap. Over de al eerder genoemde Pichal (vader) zijn plots negatieve berichten binnengekomen. Er circuleren Nederlandse namen maar naast Tyssen hebben we niet nog een Nederlander nodig. Men noemt Krahé (evangelist voor Silo in Menen – de grootvader van Marleen Vandevijvere), Leterme uit Ronse (ook Silo), en Aloy uit Mechelen.

Blijft nog de vroeger ook al meermaals genoemde Benjamin van Kesteren. Geboren in Horebeke en dus protestant van huis uit, opgegroeid in Roeselare waar hij ook bij het gemeentelven betrokken was. Hij is al enkele jaren in Oostende bezig als colporteur-bijbellezer, Domela heeft hem daar nog gekend en is vol lof over hem. Aan ons kerkenraadslid Victor Blommaert (ook uit Horebeke) wordt zijn mening gevraagd maar hij houdt zich op de vlakte: hij heeft Benjamin alleen als schooljongetje gekend.



Benjamin van Kesteren

Uiteindelijk komt men op 31 januari 1907, min of meer onder druk van Domela, tot een compromis à la belge: Tyssen wordt 1^{ste} hulppredikant aan zijn gewone voorwaarden; Van Kesteren wordt 2^{de} hulppredikant met de staatswedde + kindergeld + een voorlopig supplement van 200 fr tot er een andere opdracht met vergoeding opduikt. Hun taakomschrijving is ongeveer dezelfde: catechese, zondagschool, huis-, zieken- en gevangenisbezoek, evangelisatie. Tyssen krijgt er ook prediking bij (de zondagen dat Domela afwezig is) en Van Kesteren de huissamenkomsten. Tyssen staat formeel boven Van Kesteren.

Of dat een blijvende oplossing is, zal de toekomst moeten uitwijzen.

Arnold De Jonge

Websites

De VPKB heeft haar website in een nieuw kleedje gestoken. Op deze site kan je altijd terecht voor recente informatie en activiteiten die in het groter kader van de kerk worden georganiseerd. Ga gerust een kijkje nemen op www.vpkb.be

Verder hebben ook de meeste gemeenten in België een eigen webstek. Het volstaat om op google

'protestantse kerk' of 'vpkb' in te voeren en je krijgt een keuze uit alle lokale sites. In het kader van de ecologische bezorgdheden en de verdere digitalisering van media en informatie, zal het internet een steeds grotere prominente plaats innemen. Ook onze kerkbrief kan in kleur geraadpleegd worden op onze website: www.protestantsekerk-gentcentrum.be

Nieuws uit de landelijke kerk

VPKB zoekt secretaris

Per 1 oktober 2014 en na jarenlange dienst gaat dhr. Joseph Vangansbeke op pensioen. We moeten dus op zoek naar een nieuwe secretaris die nauw samenwerkt met mw. Bea Baetens, de secretaresse van de voorzitter. Omdat zij, net als de voorzitter zelf, het Nederlands als moedertaal heeft, en er niet slechts behoefte is aan taalkundige correctheid maar ook aan uiterste fijngevoeligheid bij het schrijven en vertalen van uitgaande brieven, e-mails en andere manieren van correspondentie, zowel binnen als buiten de kerk, wordt er gezocht naar iemand die het Frans tot moedertaal heeft. Desalniettemin wordt de advertentie ook verspreid in Nederlandstalig België. Dat kan geen slecht idee zijn aangezien de huidige secretaris woonachtig is in Mechelen.

Profiel:

- u bent een teamspeler
- u bent polyvalent
- u heeft verantwoordelijkheidszin en bent discreet
- u kunt werken met de courante softwaresystemen
- u kunt goed organiseren en bent accuraat
- u bent bereid om eventueel opleidingen te volgen
- u gaat graag met mensen om en u beschikt over vaardigheden, eigen aan de sector.

Specifieke eisen:

- moedertaal: Frans
- in staat om teksten foutloos te redigeren
- op de hoogte van de werking van de VPKB
- op de hoogte van de wetgeving inzake vzw's.

Het gaat om een fulltime functie (38u/week). Vacature vanaf 01.10.2014. Het betreft een plaats van secretaris, bezoldigd volgens het barema van de Federale Overheidsdienst Justitie (dienst Erediensten). Wij vragen u een maand op voorhand beschikbaar te zijn om zich in te werken.

Kandidaturen (handgeschreven sollicitatiebrief met CV) zijn uiterlijk 15 maart 2014 per gewone post te richten aan: Ds. Steven H. Fuite, voorzitter van de Synodale Raad, Huis van het Protestantisme, Brogniezstraat, 44 te 1070 Brussel

Protestantse solidariteit

De grote uitdaging....

Begin januari heeft de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) bevestigd dat het nieuwe programma 2014-2016 van Protestantse Solidariteit niet zal gefinancierd worden. Het programma omvat de sensibilisering rond seksuele gezondheid en voortplanting in de religieuze milieus van Burundi en Congo, waarbij de religieuze voorgangers

betrokken worden? Dit programma is vernieuwend, zowel qua inhoud als qua aanpak. Protestantse Solidariteit had bij de opmaak van het programma de diensten van Ontwikkelingssamenwerking geconsulteerd en geïnformeerd en toen bleek men akkoord met deze aanpak. Helaas heeft het uiteindelijke voorstel de administratie niet kunnen overtuigen. Deze beslissing betekent dat er een her-structurering dient te gebeuren in de werking van Protestantse Solidariteit. Deze herstructurering zal plaatsvinden in 2014, zodat vanaf 2015 Protestantse Solidariteit het beheren en financieren van projecten kan voortzetten en dit hopelijk met meer gediversifieerde inkomsten (minder afhankelijk van de overheid). De opgestarte projecten blijven doorgaan, de ondersteuning in het kader van het programma RYL (Responsible Young Leaders), de ondersteuning van slachtoffers van seksueel geweld in Kivu, Ik help een kind, en de fiscale attesten worden ook nog steeds toegekend voor giften vanaf 40 euro per jaar.

Meerdere projecten worden gecofinancierd door verscheidene partners en zij zijn gelukkig ook nog steeds actief. De cofinanciering door de Belgische overheid hoeft niet noodzakelijk te stoppen. Er zijn voor dit programma nog andere budgetmogelijkheden, die nu verder bekeken en uitgewerkt worden. De projecten zullen qua omvang waarschijnlijk kleiner zijn. Het team bij Protestantse Solidariteit wordt ook ingeperkt en de werking zal voor een deel moeten kunnen terugvallen op steun van geëngageerde vrijwilligers en dit op regelmatige basis. Om de voortzetting van het werk van PS te kunnen garanderen, heeft de synodale raad groen licht gegeven om aan Protestantse Solidariteit een plaats van diaken met bijzondere opdracht toe te wijzen.

We zijn overtuigd dat PS alle redenen van bestaan heeft en zeker op het terrein aanwezig moet blijven om de menselijke waardigheid van de meest kwetsbaren te kunnen blijven herstellen. Protestantse Solidariteit heeft vandaag meer dan ooit, nood aan uw steun en uw engagement zodat het protestants gezicht binnen ontwikkelingssamenwerking niet verloren gaat.

Dank voor uw steun. Aarzel niet ons te contacteren indien u meer informatie wenst.

Namens de raad van bestuur,
Annie Van Extergem, voorzitter.

Nieuws uit de School met de Bijbel

De meeste weten dat onze gemeente van bij de oorsprong heel nauw verbonden is met de Gaspard de Colignyschool. De allereerste stichtingsvergaderingen vonden in onze kerk plaats en het was vooral ds. Pichal die de troffel in de hand nam om de eerste steen te leggen van het huidige gebouw aan de Rijsenbergstraat. Talloze mensen uit onze gemeente hebben door de jaren het cement aangebracht en lieten de school uitgroeien tot een voortreffelijk instituut van Bijbels geïnspireerd en vooral degelijk onderwijs. Ondertussen zijn we weerom in een nieuwe fase aanbeland met een nieuwe directeur en uitbreidingsplannen.

Op de jaarlijkse algemene vergadering van de VZW ter Bevordering van het Christelijk Onderwijs, gehouden op 19 februari laatstleden, stelde het bestuur deze plannen voor. Het gaat om de aankoop van een huis in de Rijsenbergstraat waarvan de tuin grenst aan de huidige speelplaats, een door de brandweer voorgeschreven compartimentering van de traphal, een gedeeltelijke overkapping van de speelplaats en een capaciteitsuitbreiding door de ontwikkeling van de bouw van een aantal nieuwe klassen (boven de schoolpoort op het toegangspersceel). Je leest het goed: grote plannen.

Een flink deel van deze projecten zal gesubsidieerd worden door het Agentschap voor Infrastructuur van het Onderwijs, maar dit betekent dat we ook zelf de nodige fondsen moeten aanleggen. Voor de

realisering van de projectdossiers hebben we het schoolbestuur uitgebreid met ter zake professioneel bekwame mensen die ons zullen ondersteunen met de nodige juridische en bouwkundige raad.

Daarnaast willen we ook de fondsenwerving nieuw leven inblazen. Met het initiatief van een 'Vriendenkring' hopen we een breder netwerk op te bouwen van mensen die de school willen ondersteunen zonder daarom noodzakelijk rechtstreeks betrokken te zijn. De eerste bijeenkomst zal doorgaan op maandag 31 maart in de salons van restaurant Carlos Quinto aan de Vrijdagmarkt. Geïnteresseerden kunnen een uitnodiging bekomen bij Aletta, Johan of Carlos van Bignoot. Naast een fijne maaltijd zal Prof. Dr. Paul Matthys, onderwijsdirecteur van de faculteit Wetenschappen aan de UGent, spreken over Wetenschap en het Heilige.

Dichterbij is er de jaarlijkse Kaas- en Wijnavond op de school. Tijdens deze traditionele en gezellige avond kan je me kennissen en vrienden genieten van de beste kazen en uitgelezen wijn (want geleverd door onze specialist). Iedereen is van harte uitgenodigd.

Kaas- en Wijnavond op de Gaspard de Colignyschool, vrijdag 14 maart vanaf 18u.

We houden je zeker op de hoogte van de vorderingen.

Aletta en Johan

Jarigen

Henny Demesmaeker-Van Kesteren	02 maart	Anne-France Voorham-lutke-Schipholt	20 maart
Emilie Van den Boer	11 maart	Gerard Couvreur	20 maart
Ingrid Dhont-De Meyer	11 maart	Huguette Vermeersch-Spatz	24 maart
Peter van Damme	14 maart	Jacobus Van Heest	30 maart
Erika Görzel	15 maart	David Van den Hende	31 maart
Dieudonné Vandenabeele	18 maart	Hermine Malfait	01 april
Maarten Jonckheere	19 maart	Sarah Bettens	06 april

Meditatie

Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet en de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar om te vervullen. (Mat. 5:17)

Vervulling

Na een week als de voorbije week, dwalen de gedachten al wel eens af. Zeker als we de Bijbel lezen, over God en zijn genade. Dan vragen wij ons spontaan af: wat moeten wij, Heer, met kanker die mensen te vroeg wegneemt? Wat moeten wij Heer, met U, die kinderen zelfs voor hun geboorte tot zich neemt?

Dan wordt zelfs God stil.

Hij breekt de stilte met de woorden: denk niet dat ik gekomen ben om de Wet en de profeten af te schaffen, ik ben gekomen om ze te vervullen.

Vervulling is tot rust brengen, zoals op de zevende dag, voltooiing. Ik ben gekomen om te voltooien, zegt Jezus. Wat voltooien? De Wet van Mozes en de profeten. Maar die was toch voltooid? Alles was toch gezegd?

Paulus geeft daarover een inzichtelijke uitleg. De Wet, schrijft Paulus, doet ons de beperkingen kennen. Door de Wet weet je wat je vaak doet maar eigenlijk beter niet zou doen. Het leert u de zonde kennen (Rom. 7). Wat Jezus kwam doen, was dus de gebreken afronden, voltooien, eigenlijk een weg tonen om ze te overwinnen.

De natuur is niet volmaakt, ook de menselijke natuur niet, want het lichaam heeft beperkingen. Alles is doordrongen van feilbaarheid. Ook de Wet en de Profeten. Jezus zegt: ik doe daar geen jota van af, dat is zo en dat blijft. Meer nog, want als je zegt: dit is wel volmaakt en in de onvolmaakte toestanden Gods wil legt – het onvolmaakte volmaakt verklaren door te zeggen dat het Gods wil is – dan kom je het Koninkrijk van God niet in, je komt zelfs niet in de buurt. Als het noodlot toeslaat en tragische toestanden zich voordoen, kunnen we

beter zwijgen over Gods wil. Het overlijden van een volmaakt kind in de baarmoeder is niet Gods wil.

In de stilte kan je een stap verder gaan, aldus Jezus: jullie gerechtigheid moet groter zijn dan deze van de Schriftgeleerden. Schriftgeleerden waren 'alles-verklaarders'. Groter moet je rechtvaardigheidsgeloof zijn dan deze van de Schriftgeleerden. Het Hebreeuwse woord laat toe om 'dieper' te zeggen. Dieper moet uw gerechtigheid zijn dan zomaar alles wat er gebeurt aan Gods wil toe te schrijven. Gods wil is het leven, zegt Mozes, en door zijn woord kan je in het leven ook de beperkingen leren kennen. Als je deze kent, ontstaat een verband. Ja, een nieuw verbond, niet langer puur biologisch of natuurlijk zoals het oude verbond, maar geestelijk of mentaal, gebaseerd op de herkenning van de beperkingen.

En daarmee is het Evangeliewoord gesproken: met het nieuwe verbond voor ogen betreedt je de geloofshemel. Je gerechtigheid is op zijn diepst in het herkennen van de beperkingen van de ander en ook van jezelf en toch hem of haar of jezelf de liefde niet ontzeggen. Zo vervul je, naar Jezus voorbeeld, de Wet.

En wat met ons verdriet? Wat met ons waarom? Ik meen dat we de vraag moeten blijven stellen, niet om een antwoord te krijgen, meer om de twijfel te uiten en los te laten. Zodanig dat ons geloof breder wordt dan twijfel en deze zelfs kan opnemen. Als er al iets in de natuur enigszins aan Gods wil raakt, dan is dat het menselijke besef, geloof of bewustzijn dat we de gestruikelde kunnen oprichten, de treurende kunnen troosten, diegene die in niets gelovigen kunnen omringen met liefde, kortom dat we de vervulling van de beperkingen samen kunnen overwinnen. Dit is goed nieuws, dit is evangelie, ondanks alles zal deze ademtocht van God onze tranen drogen.

De Heer zal mij steeds gadeslaan (Ps. 121)

Elisabeth Helena de Jonge

“Betty”

Echtgenote van Jacob Marinus de Schipper

Groede 10 november 1942 – Sint-Denijs-Westrem 9 februari 2014

Op zaterdag 15 februari namen we afscheid van Betty tijdens een uitvaartplechtigheid in onze kerk. Omringd door familie en vele vrienden en kennissen brachten we haar leven in herinnering en zochten naar een uitdrukking van dankbaarheid. Betty werkte vele jaren in het godsdienstonderwijs, nadat ze met haar echtgenoot vanuit Zeeland in het Gentse kwam wonen. Naast het onderwijs en de opvoeding van dochter en zoon, Caroline en Wim, was Betty de steun en toeverlaat van haar echtgenoot bij de uitbouw van een bloeiende zaak. Ze hield van bloemen en planten. Dit kwam tot uiting in de jaarlijkse Adventskrans die ze voor onze kerk maakte. Nooit heeft ze geklaagd, ook niet toen het de laatste periode moeilijker ging. Door haar minzaamheid en verdraagzaamheid liet ze een grote indruk na. We zullen haar missen en bidden Jaap, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Geboorte en sterven, begin en einde

twee uitersten in het leven die op één moment samenkomen

Iza Van den Hende

Dochtertje van Joris en Debby van den Hende – Van Geyt

zusje van Cilou

Geboren op 12 februari 2014 en heengegaan op 11 februari 2014

Dinsdag 18 februari werden Joris, Debby en families omringd bij het afscheid in het crematorium te Lochristi van hun veel te vroeg gestorven kindje. De kleine Iza overleed vlak voor ze ter wereld zou komen. We delen de zorgen en twijfels van oma Rita. De voorafgaande zondag verzamelden we in gebed ter ondersteuning en troost. We vroegen ons af waarom dit moest gebeuren. Hieronder de overdenking. We koesteren de hoop dat Joris en Debby in de herinnering kracht mogen vinden. Rita en de kinderen en ook de familie Geyt bieden we ons oprecht medeleven.

Van de achterflap

Onze bibliotheek is nogal wat “oudere” werken rijk. Sommige zijn inderdaad “gedateerd” zowel inhoudelijk als wat het uitzicht, de druk betreft. Maar ook in die oudere uitgaven vinden we informatie en teksten, die ons vandaag nog kunnen aanspreken. Een voorbeeld.

HET ENE NODIGE

*Weinige zijn nodig of slechts één.
Lucas 10 : 42a.*

Wij maken ons leven zo vol van allerlei dingen. We menen soms, dat dit pas leven is, echt leven, wanneer we als de vlinders fladderen van bloem tot bloem en overall iets proeven van de vreugde en het plezier. Maar bevrediging vinden wij toch zo niet. Ons leven blijft leeg, wanhopig leeg.

Wij duiken soms onder in de stroom van ons werk. De arbeid vult ons leven geheel. Dans pas vinden we het een genot om te leven, als we werken kunnen en moeilijke opgaven tot een oplossing kunnen brengen en elke morgen opnieuw weten, dat een taak ons wacht, waaraan we ons kunnen geven, geheel en al. Maar er blijft toch in ons hart iets anders roepen, een heimwee naar iets, dat de arbeid niet geven kan.

Er zijn sommigen, die het heerlijk vinden om te werken in Gods koninkrijk. Zij geven zich voor allerlei werk. En toch, het kan zijn, dat hun het ene nodige ontbreekt. Wat is dat dan ?

Wat is dat ene nodige, dat Maria heeft gekozen en dat Jezus aanprijst aan Martha en aan allen die Zijn woord horen ? Wat is dat enige nodige, dat het leven toch wel heel mooi moet kunnen maken en heel rijk ?

Het is het luisteren naar Zijn woorden. Het is het zitten aan Zijn voeten en indrinken het woord, dat Hij spreekt. Het is dit, dat we alles in ons leven ondergeschikt maken aan de Here en in alles rekenen met wat Hij zegt.

Dan staan we nog wel midden in de wereld. Dan werken we wel en vinden het fijn te mogen werken. Dan genieten we wel en we drinken de beker van de vreugde met volle teugen. Dan zijn we wel jong en we staan in onze jeugd in het volle bruisende leven.

Maar we werken en genieten en zijn blij *in de Here*. En door alles heen en in alle zorgen van het leven zingt de zekerheid van ons geloof : Dit weet ik, dat ik het eigendom van Christus ben, helemaal van Hem.

Zoekt dit ene nodige en het wordt feest in uw ziel.
Lucas 10 : 38-42.

Uit : De dag met God. Bijbels dagboek. Uitg. A. Jongbloed, Leeuwarden, 10de druk 1972.

Avondcontact

Donderdag 20 maart om 19u30 in het PCC

Prof. Dr. Klaas Smelik

Van waar komt de mythe over het Joodse complot om wereldheerschappij?

Klaas Smelik is voltijds verboden aan de vakgroep Talen en Culturen van het Nabije Oosten en Noord-Afrika van de Universiteit Gent. Hij houdt zich specifiek bezig met de vakken Hebreeuws en Jodendom. Onder de naam ‘De Protocollen van de Wijzen van Zion’ waart al sinds het begin van de

20^e eeuw een vervalst document door de wereld, bedoeld als bewijs dat er een Joods complot zou bestaan om de wereldheerschappij te verwerven. Hoewel het al lang duidelijk is dat het om een vervalsing gaat, steekt de misleidende mythe gebaseerd op de Protocollen steeds opnieuw de kop op. Met alle gevolgen van dien. Prof. Smelik zal ons de oorsprong en geschiedenis van de Protocollen uit de doeken doen. Hij schreef daarover vorig jaar een boek: ‘De zeven levens van de Protocollen van de Wijzen van Zion’ (Academia Press).

Boekvoorstelling

De meesten zullen al hebben gehoord dat een boek van mijn hand is verschenen bij LannooCampus. De titel luidt: *De onderstroom van religie en atheïsme*. Ondertitel: *Vrijmetselarij, mystiek, gnostiek, hermetisme*. Op de kaft staat een werk van de Britse kunstenaar William Blake (1757-1827). Het werk noemt *Ancient of Days* (Oude van Dagen) en is genomen uit het boek Daniël hoofdstuk 7.

Ik breng in het boek een aantal ideeën en voorstellingen naar voor die onze cultuur op een beslissende wijze hebben gevormd. Ook wijs ik op de mechanismen die deze constituerende denkbeelden misbruiken en daardoor vervallen in het tegendeel.

De bezorgdheid voor het Bijbelse erfgoed en de christelijke traditie zette mij aan om op zoek te gaan naar een geloofwaardige uitdrukking van geestelijke waarheid in tijden van wetenschap en globalisering. Het is niet nodig om te wetenschap te verwerpen om te geloven, net zo min het nodig is om geloof te verwerpen om gedegen weten-

schappelijke bevindingen te aanvaarden. Op maatschappelijk terrein is het zo mogelijk nog precairder. Hier is de kloof tussen gelovig en ongelovig compleet, waardoor een agressief klimaat het debat vertroebelt. In mijn boek reik ik instrumenten aan om deze onvruchtbare kloof te overwinnen. Daarbij doe ik een beroep op een aantal tradities uit de oudheid en vandaag.

Omdat een aantal vragen rijzen omtrent bijvoorbeeld vrijmetselarij en gnostiek, en omdat onbeantwoorde vragen tot afkeuring en onwetendheid leiden, wil ik graag mijn geschrift aan de gemeente voorstellen. Dit betekent 'onder ons' en 'rond de tafel', in gesprek en bij de genieting van een hapje en een drankje. Daarom nodig ik iedereen die interesse heeft in mijn boek en vooral vragen heeft, uit op vrijdag 21 maart (niet toevallig het kalenderiële begin van de lente) in het PCC.

**Gesprek en voorstelling over De Onderstroom
Over vrijmetselarij en andere stromingen
Vrijdag 21 maart om 19u30 in het PCC**

Bijbel aan huis

Tijdens de bijeenkomsten van Bijbel aan huis lezen we verder in de *Openbaring van Johannes*. Dit wonderlijke geschrift opent gaandeweg haar geheimen en gunt ons een fascinerende blik op het geloof en de verbeelding van christenen in de eerste eeuw. We hebben al voldoende gemerkt dat Johannes en de zeven gemeenten uit Klein Azië een bijzondere plaats in het veelkleurige landschap van het vroege christendom innamen. Daarbij constateerden we de nauwe verbondenheid met de Joodse traditie, want de auteur blijkt een zeer gedegen kennis te bezitten van de profetische teksten uit het Oude Testament en ook van de verborgen of apocriefe literatuur die toen de ronde deed. Verder vorderend onderzoek van deze rijke schat aan denkbeelden en overdracht, brengt ons tegelijk dicht bij de unieke verkondiging van Jezus. Daarin schuilt naar mijn inzien de grote waarde van het Bijbelonderzoek: de authentieke blijde boodschap.

Vorige maand kregen we zicht op het centrale visioen van de Openbaring van Johannes: de strijd tussen goed en kwaad. De 'oude slang', satan of

de duivel, voorgesteld als de vuurrode draak met zeven koppen en tien horens, werd door de beschermengel van het volk Israël, de engel Michaël, uit de hemel gestoten. Op aarde verschenen dan de twee beesten terwijl de 144.000 getrouwen rond Sion werden verzameld. Deze weldadige beeldtaal onderzochten we op oorsprong en werking. Daarnaast houden we steeds voor ogen hoe deze visionaire verkondiging ook vandaag zinvol kan zijn.

Je bent dus uitgenodigd om ook de zesde bijeenkomst van Bijbel aan huis bij te wonen. Deze maand lezen we over de zeven schalen die over de aarde worden uitgegoten. Dit is de opmaat voor het grote eindvisioen: de neerdaling van het hemelse Jeruzalem. Kom en zie.

**Vrijdag 28 maart, Bijbel aan huis over de
Openbaring van Johannes, De zeven schalen
(Openbaring 15 tot 17)**

**14u30 bij Marleen (Keizer Karelstraat 195)
19u30 bij Ann en Francis (Keistraat 173,
De Pinte)**

Activiteitenkalender

Maandag 3 maart om 19u30:	Algemene Vergadering VZW Vlaamse Olijfberg in PCC
Zaterdag 8 maart om 14u:	Repetitie televisiedienst in de kerk
Zondag 9 maart om 8u30:	Generale repetitie televisiedienst in de kerk
Woensdag 12 maart om 14u: om 19u30:	gemeenschapsdansen in de St.Pauluskring. Kerkenraadsvergadering bij Rita
Vrijdag 14 maart vanaf 18u:	Kaas en wijnavond in de Gaspard de Colignyschool
Woensdag 19 maart:	optreden in „t Lindeken" in Merelbeke.
Donderdag 20 maart om 19u30:	Avondcontact in het PCC met Prof. dr. Klaas Smelik over <i>De protocollen van de Wijzen van Sion</i>
Vrijdag 21 maart om 19u30:	Gespreksavond over <i>De onderstroom van religie en atheïsme</i> , het nieuwe boek van de predikant
Woensdag 26 maart om 14u:	gemeenschapsdansen in de St.Pauluskring.
Vrijdag 28 maart om 14u30: om 19u30:	Bijbel aan huis bij Marleen Bijbel aan huis bij Ann en Francis
Zaterdag 29 maart om 17u:	Catechese in de consistoriekamer
Zondag 30 maart om 12u:	Gemeentevergadering in het PCC
Dinsdag 1 april vanaf 8u30:	Schoolbezoek in het kader van de dag van de levensbeschouwing

Aankondigingen van
bovenplaatselijke activiteiten of
activiteiten, die zowel VPKB-leden
als niet-VPKB-leden kunnen
interesseren, kunt u zenden naar
kerkmozaiek@vpkb.be

Kerkmozaïek
Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België

Uit de redactie

Van sommige verhalen krijgen de mensen maar niet genoeg. Zo wordt al meer dan 3000 jaar in Israël jaarlijks verteld over *hoe men vastzat in het Angstland* en *hoe men tot de Eeuwige riep* en *hoe Hij hen uitleidde met sterke hand en uitgestrekte arm*. En al een kleine 2000 jaar sluit de kerk zich bij Israël aan en vertelt hetzelfde verhaal nog eens, maar dan anders. En in de 40 dagen voor Pasen treedt het kerkvolk in de voetsporen van het oude *bondsvolk* en trekt doorheen de woestijn, doorheen het lijden, gestileerd liturgisch, tot het donker wordt en de dood voorbijgaat (*Pass-over*). Wat is toch het geheim van dit verhaal dat wij het maar blijven herhalen, duizendmalen? Dit nummer van Kerkmozaïek doet een poging een tipje van de sluier op te lichten: weg, uit de slavernij.

Namens de redactie,
Dr. Dick Wursten.

Prijzen Kerkmozaïek

- Individueel abonnement: 20,00 €
- Groepsabonnement: 15,00 € (vanaf min. 5 exemplaren naar éénzelfde adres)
- Steunabonnement: 25,00 €

Storten

kan op onderstaand NIEUWE rekeningnummer van de
Verenigde Protestantse Kerk in België **zzzz**
Banqueparibas 44 - 1070 Brussel
ING BE06 3100 0835 5022

Dienstenrooster

zondag 9 maart 2014 om 10.00

TV-dienst

voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temmerman
Aletta Rambaut / Francis Van De Walle
Gaspard de Colignyschool
Charles-Henri Vanden Broucke
Martine

zondag 16 maart 2014 om 10.00

voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temmerman
Daniël Van Steenkiste / Janny Muthert
kerkenwerk / diaconie
Ko van Heest
Janneke

zondag 23 maart 2014 om 10.00

voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Mw. Els Maassen
Mini Schipholt / Micheline Morel
kerkenwerk / bloemen
Ko van Heest
Jeroen

zondag 30 maart 2014 om 10.00

verkiezingen kerkenraad en bestuursraad

voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temmerman
Aletta Rambaut / Rita Martens
kerkenwerk / kerkbrief
Ko van Heest
allen

zondag 6 april 2014 om 10.00

voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temmerman
Daniël Van Steenkiste / Francis Van De Walle
kerkenwerk / diaconie
Ko van Heest
Etty

Bijbelleesrooster

Maart

zaterdag	1 maart	Matteüs 7:1-12	Hard voor jezelf, mild voor anderen
zondag	2 maart	Matteüs 7:13-8:1	Indrukwekkend
maandag	3 maart	Leviticus 22:17-33	Alleen het beste is goed genoeg
Dinsdag	4 maart	Leviticus 23:1-22	Feestdagen
woensdag	5 maart	Leviticus 23:23-44	Groot feest!
donderdag	6 maart	Matteüs 21:1-17	Koninklijke weg
Vrijdag	7 maart	Matteüs 21:18-22	Vruchten-loos
zaterdag	8 maart	Psalm 119:25-32	De juiste weg
zondag	9 maart	Matteüs 21:23-32	Legitimatie
maandag	10 maart	Matteüs 21:33-46	Geduldige landheer
dinsdag	11 maart	Matteüs 22:1-14	Bruiloft
woensdag	12 maart	Psalm 119:33-40	Gebed
donderdag	13 maart	Matteüs 22:15-22	Belastende vraag
vrijdag	14 maart	Matteüs 22:23-33	Ken de kracht van God
zaterdag	15 maart	Matteüs 22:34-46	Kernvragen
zondag	16 maart	Psalm 106:1-23	Geschiedenisles (1)
maandag	17 maart	Psalm 106:24-48	Geschiedenisles (2)
dinsdag	18 maart	Matteüs 23:1-12	Het gaat niet om uiterlijke vormen
woensdag	19 maart	Matteüs 23:13-22	Waarschuwendende woorden
donderdag	20 maart	Matteüs 23:23-28	Huichelarij aan de kaak gesteld
vrijdag	21 maart	Matteüs 23:29-39	Lokroep in harde woorden
zaterdag	22 maart	Psalm 9	Hoop voor verdrukten
zondag	23 maart	Johannes 4:1-15	Levend water
maandag	24 maart	Johannes 4:16-30	Ontdekking
dinsdag	25 maart	Johannes 4:31-42	Onverwacht geloof
woensdag	26 maart	Johannes 4:43-54	Geneeskrachtig
donderdag	27 maart	Psalm 122	Navolging gevraagd
vrijdag	28 maart	Johannes 5:1-18	Sabbatswerk
zaterdag	29 maart	Johannes 5:19-29	Vader en Zoon
zondag	30 maart	Johannes 5:30-46	Aanklagers en getuigen
maandag	31 maart	Psalm 125	Bescherming

April

dinsdag	1 april	Matteüs 24:1-14	Wachten op goed nieuws
woensdag	2 april	Matteüs 24:15-28	Sta klaar
donderdag	3 april	Matteüs 24:29-42	Les van de vijgenboom
vrijdag	4 april	Matteüs 24:43-51	Verwachting
zaterdag	5 april	Matteüs 25:1-13	Oliecrisis
zondag	6 april	Psalm 143	Gebed om leven
maandag	7 april	Matteüs 25:14-30	Talentedjacht
dinsdag	8 april	Matteüs 25:31-46	Scheiding
woensdag	9 april	Matteüs 26:1-16	Goede en slechte daden