

België - Belgique
P.B. - P.P.
9050 Ledeborg 1
3/5030

Kerkbrief

februari 2014

Nr. 2



www.protestantsekerk-gentcentrum.be

VPKB-gemeente Gent-Centrum
maandblad (11 x per jaar)
jaargang 2013
Afzendadres &
verantwoordelijke uitgever:
J.A. De Jonge,
Patijntjestraat 214
9000 Gent
P209671

Kerkbrief

Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België Gemeente Gent-Centrum

Gemeente Gent-Centrum (Brabanddamkerk)

Predikant: Ds. Johan Temmerman Pontstraat 17, 9031 Drongen temmerman.j@skynet.be
09/223.55.26

Hulp predikant: Dhr. Jeroen Hozée 0499/28.02.18 j.hozee@zeelandnet.nl

Indien niet bereikbaar kan u een van de ouderlingen contacteren:

Ouderlingen:	Dhr. Daniël Van Steenkiste	09/253.01.83	van.steenkiste-buysse@telenet.be
	Mevr. Aletta Rambaut	09/233.67.16	aletta@rambaut.be
	Mevr. Mini Schipholt	09/222.02.68	lutke.schipholt-tuender@telenet.be
Toegevoegd:	Mevr. Marijke Schaefer-Kruyne	09/282.50.81	marijke.kruyne@gmail.com
Scriba:	Mevr. Louise Hanappe-van 't Hooft	09/386.25.57	louise@hanappe.com
Diakenen:	Mevr. Rita Martens	09/362.83.38	rita.martens@telenet.be
	Mevr. Micheline Morel	09/224.21.26	mmorel26@yahoo.com
	Dhr. Francis Van de Walle	09/281.05.18	fjvdwalle@gmail.com
	Mevr. Janny Muthert-Geluk	09/265.19.06	jkgeluk@skynet.be
Kinderkerk:	Mevr. Martine De Jonge	09/222.59.79	mar10.dejonge@telenet.be
Organisten:	Dhr. Jacobus van Heest	09/335.69.45	hillechiena-jacobusd@telenet.be
	Mevr. Aletta Rambaut	09/233.67.16	aletta@rambaut.be
	Dhr. Charles-Henri Vanden Broucke		charleshenrivandenbroucke@hotmail.com
Koster:	Dhr. Daniël Van Steenkiste	09/253.01.83	van.steenkiste-buysse@telenet.be

Kerkadres: Hoek Brabanddam / Sint Kristoffelstraat te 9000 Gent

Kerkdiensten: Iedere zondag om 10.00 uur. Ingang aan de Brabanddam.

Protestants Cultureel Centrum (PCC): Keizer Karelstraat 187 te 9000 Gent

Redactieraad van de Kerkbrief: Ds. Johan Temmerman; mevr. Christa Beirnaert (09/251.71.94);
Dhr. Christiaan Buysse (09/253.01.83 - van.steenkiste-buysse@telenet.be).

Medewerkers: Mevr. Mini Schipholt; dhr. Arnold De Jonge; mevr. Caroline François.

Website: Dhr. Nico van Belle; mevr. Jasmien van Belle.

Financiële verrichtingen:

Voor het kerkenwerk: IBAN BE75 0014 6208 6151

BIC BPOTBEB1 van de Protestantse Kerk van Gent-Centrum

Voor de Vlaamse Olijfberg: IBAN BE10 6527 9979 6004

BIC HKBABE22 van de Vlaamse Olijfberg vzw te Gent

Gemeente Gent-Noord (Rabotkerk)

Predikant: Ds. Marc Loos, Blauwstraat 34, 9032 Wondelgem
tel/fax: 09/253.29.00, e-mail: marc.loos@pandora.be

Kerkadres: Begijnhoflaan 31, 9000 Gent

Diensten: iedere zondag aanvang 10.00 uur.

Van de redactie

Er was eens een uiterst eenvoudige Joodse man. Hij was met het minste tevreden, verhief nooit zijn stem en scheen altijd opgewekt. Toen mensen in zijn buurt naar zijn geheim vroegen, stak hij beide handen diep in de zakken. Uit de ene zak haalde hij een papertje tevoorschijn. Daarop stond: 'God maakte de mens uit het stof van de aarde' (Gen. 2:7). Uit de andere zak van zijn jas diepte hij ook een papertje op en las: 'De Heer heeft de mens een weinig minder gemaakt dan de engelen' (Ps. 8:6). Toen de omstaanders hem aankeken met verbaasde ogen zei hij: 'mijn geheim is nooit te vergeten dat ik van engelachtig stof ben gemaakt'.

Deze parabel uit de Talmoed illustreert het spanningsveld tussen de eindigheid van het leven en de eeuwigheid van God. De mens is gemaakt van vergankelijk stof waarin God de levensadem blies. Deze beide facetten van het mens-zijn steeds en tegelijk in de gaten houden, behoedt de mens om al te laag bij de grond te blijven en voor al te hoog te willen vliegen.

Met deze wijsheid in gedachten willen we iedereen aanbevelen om op zondag 9 maart ter kerke te komen. Die zondagochtend zendt de VRT de eredienst rechtstreeks uit.

We wijzen ook naar het concert van La Chapelle Sauvage op vrijdag 28 februari en de andere activiteiten die in deze kerkbrief aangekondigd worden.

We vragen tevens uw aandacht voor onze ecologische voetafdruk. Per seconde worden wereldwijd enkele vrachtschepen CO₂ in de atmosfeer gestoten. Het besef groeit dat dit minder moet. Een bescheiden bijdrage zou kunnen zijn dat we minder papieren kerkbrieven aanmaken, omdat de digitale versie te raadplegen is op onze website. De kerkbrief online is mooier, want in kleur. Mochten er mensen zijn die deze bezorgdheid delen en een eenvoudige bijdrage willen leveren door voortaan de kerkbrief op internet te lezen,

kunnen ze dit melden bij de redactie. We hopen in de toekomst de digitale middelen om de kerk te promoten meer uit te bouwen.

Ondertussen wensen we u in iedere geval veel leesplezier.

Inhoud

Colofon	2
Van de redactie	3
Eredienst op Televisie	4
Rondom de erediensten	5
Preekteksten	5
Avondcontact	6
Het concilie van Trente	6
Kompaskampen	7
De hulppredikanten	8
Verkiezingen	10
District en synode	10
Bijbel aan huis	11
Catechese	11
Nieuws van de Gaspard	12
Concert	13
Jarigen	13
Bibliotheek	14
Meditatie	15
Kerstconcert	16
Pastoraat	17
In memoriam	17
Activiteitenkalender	19
Dienstenrooster	19
Bijbelleesrooster	20

Eredienst op televisie

ZONDAG 9 maart om 10u op TV1

Rechtstreekse uitzending van de eredienst vanuit onze kerk

Het is natuurlijk verleidelijk om op deze zondag thuis voor de buis te blijven zitten. Hier volgt een pleidooi om dit niet te doen. De televisiedienst is ten andere op te nemen. De voornaamste reden om naar de kerk te komen is de essentiële bijdrage die de aanwezigen leveren. Dit geldt niet alleen voor de samenzang, maar ook voor de intensiteit van de dienst. Als er meer mensen in de kerk zitten, spreekt het geheel veel duidelijker. We willen toch een woord van zin en troost brengen in deze kille tijden? Met muzikale omlijsting en een bijdrage van de kinderkerk zullen we duidelijk maken dat de protestantse kerk niet zo'n hoge drempel heeft dan men doorgaans denkt.

Om alles letterlijk en figuurlijk wat kleur te geven, menen we dat het goed zou zijn mocht iedereen de meest vrolijke kledij uit de klerkast aantrekken. Dit is een knipoog, want je hebt waarschijnlijk al opgemerkt dat zondag 9 maart de eerste zondag van de Veertigdagentijd is. In Vlaanderen viert men dan carnaval. Maar daarmee hebben we – met uitzondering van de gemeenteleden die in de streek van Aalst wonen – niet veel van doen. We opperen een kleurrijke vestimentaire dienst om het foutieve cliché dat protestanten altijd ernstig zijn en donker gekleed gaan te ontcrachten. We leven van de Geest. Dit zal ook op zondag 9 maart aan de orde van de dag zijn.

We wijzen erop dat de VRT vraagt om niet veel later dan 9u30 aanwezig te zijn.

Herwig Smetryns



**Schilderwerken
Decoratie**

Verhoogstraat 52
9260 Schellebelle
TEL 09-369.99.13
GSM 0476-37.99.13
BTW BE 0875.343.440
herwig.smetryns@telenet.be
www.herwig-smetryns.be

Teksten volgende Kerkbrief

Graag voor 17 februari
naar de onderstaande e-mailadressen:

temmerman.j@skynet.be

j.hozee@zeelandnet.nl



Hans Verbrugge
Merelbekastraat 112
9090 MELLE

tel: +32 (0)9 230 84 30
gsm: +32 (0)475 291 315
btw: 738 301 048

e-mail: info@immoverbrugge.be website: www.immoverbrugge.be



Rondom de erediensten

Tijdens de februarimaand lezen we uit Mattheüs, hoofdstukken 5 en 6. Deze teksten vormen het hart van de leer van Jezus. De traditie spreekt over de Bergrede. Het zwaartepunt van deze woorden komt tot uiting in de zin 'u hebt gehoord dat tegen de ouden is gezegd (...) maar ik zeg u (...)'. Daarmee verwijst Jezus naar de Wet van Mozes. De 'ouden' of 'voorvaderen' hadden de Thora (Hebreeuws woord voor 'wegwijzing') ontvangen van Mozes nadat hij 40 dagen en nachten op de berg Horeb was geweest. Vandaar ook dat Jezus op een berg zijn vervulling van de Wet meedeelt.

Er is al veel inkt gevloeid over de vraag of Jezus al dan niet de Wet opheft. In vroegere tijden was men ervan overtuigd dat de Joodse Wet door Jezus buiten werking was gesteld. Tegenwoordig, vooral na de Tweede Wereldoorlog, zijn we genuanceerder in dit verband. Vervulling is niet hetzelfde als opheffing of buiten werking stelling. Vervullen heeft meer van voltooiën of waarmaken. In de Bergrede haalt Jezus de essentie of de waarheid van de Wet naar boven.

De Bergrede heeft door de tijden heen steeds mensen aangesproken. Niet alleen christenen. Zo was Mahatma Gandhi ervan overtuigd dat de volle waarheid in de Bergrede aan bod kwam. Hij zag de glans van deze waarheid ook in de heilige teksten van de Hindoes: de Vedas. De Bergrede zette hem aan om geweldloos protest aan te tekenen tegen de Britse kolonisator. Dit inspireerde dan weer Martin Luther King om in de zestiger jaren van vorige eeuw de segregatie in de VS ter discussie te stellen. Andermaal was het een zaak om je geweldloos te verzetten, zei M.L. King. Het woord van Jezus uit de Bergrede was hun richtingwijzer.

We mogen ons de komende maand over deze vaste en klassieke waarheid buigen. De erediensten zullen dan ook de schoonheid en de kracht ervan onderstrepen. Aan ons om de geestelijke waarheid voor ons leven ervan te ontdekken.

Preekteksten

Zondag 9 februari: Jes. 43: 9 – 12 en Mat. 5: 13 – 16

Zondag 16 februari: Deut. 30: 15 – 20 en Mat. 5: 17 – 26

Zondag 23 februari: Ex. 22: 20 – 26 en Mat. 5: 33 – 48

Zondag 2 maart: Jes. 49: 13 – 18 en Mat. 6: 24 – 34

Avondcontact

**Donderdag 20 februari om 19u30
in het PCC**

Prof. Dr. Koenraad Jonckheere

**Kunst na de Beeldenstorm, vernieuwing
of vernauwing?**

Koenraad Jonckheere is hoogleraar aan de Universiteit Gent, vakgroep kunstwetenschappen. Hij is gespecialiseerd in Barok in Noord-Europese kunst. In zijn recente studie beschrijft hij de situatie

en ontwikkelingen van de kunst na de Beeldenstorm (1566) in onze streken. Hij heeft daarbij aandacht voor Calvinistische kunstenaars die naar nieuwe visuele ideeën zochten. Daarbij interpreteerde men oude klassieke thema's op een andere manier, waardoor de latere Barok kon ontstaan.

Na enkele zeer goed bijgewoonde lezingen dit seizoen, belooft ook deze avond een boeiende bijeenkomst te worden. Iedereen welkom.

Ter voorbereiding kan je hier een artikel lezen over het Concilie van Trente, dat een erg grote invloed in deze periode heeft gehad.

Het concilie van Trente

HET CONCILIE VAN TRENTÉ...KLUCHT EN INTRIGES

Het besef dat de Katholieke Kerk moest uitgezuiverd worden en ontdaan van allerlei misbruiken sijpelde in de curie traag door. Overal in Europa drongen intellectuelen en politiciers er op aan dat eindelijk werk zou gemaakt worden van een hervorming. De universiteiten van Erfurt en Parijs waren daarbij toonaangevend. Maar de politieke toestand speelde een rol. Tussen het Vaticaan en de Franse koningen heerste vijandschap. Tussen Karel V en het Vaticaan boterde het evenmin. De Fransen beheersten Noord Italië en Karel wilde daar ook zijn heerschappij vestigen. De Franse koning slaagde er in om enkele Franse rebelse kardinalen voor zijn kar te spannen. Paus Julius II moest water bij de wijn doen. In 1511 begon in Pisa een Concilabulum, echter met beperkte Europese deelneming. Door de politieke stand van zaken gingen de sessies later door in Asti en in Lyon. Julius II gaf blijk van goede wil en hij maakte aanstalten om werk te maken van een concilie. In 1517 werd een vijfde concilie van Lateranen gehouden.

Daar werden de volgende knelpunten besproken: De Christenen in het Oosten, de opleiding van de clerus, de cumul, simonie bij pausverkiezingen, de gedragslijn tegenover de seculiere prelaten in de abdijen.

Paus Clemens VIII kreeg het hard te verduren. Het leger van Karel V verwoest in 1527 Rome en Clemens wordt gevangen genomen en opgesloten in Castel Sant Angelo. In 1534 veroorzaakt Hendrik VIII het schisma met de Katholieke Kerk. Clemens overlijdt in 1534 en zijn opvolger is kardinaal Alexander Farnese, Paulus III. Twee stemmen van Duitse kardinalen hebben hem de zege bezorgd en hij ziet zich moreel verplicht om hun eisen in te willigen en een concilie te regelen. Dit gaat van start in Trente in 1545. De politieke gesteldheid was precair en de vergaderingen werden voor onbepaalde tijd onderbroken; want in 1547 reageerde Karel V verbolgen over het feit dat de paus zijn zoon Pier Luigi Farnese het hertogdom Parma en Piacenza geschonken had want de keizer ambieerde zelf dit gebied.

In 1547 viel Karel de Protestanten in Saksen aan en versloeg hen in de slag bij Mühlberg. Dat

betekende het einde van de Schmalkaldische Bond, een unie van Duitse Protestantse vorsten en steden. Op die manier wilde de keizer het Rooms Katholicisme in Duitsland herstellen. Hij moest echter na de Godsdienstvrede van Augsburg in 1555 een compromis sluiten waarbij het Protestantisme in Duitsland erkend en toegelaten werd.

Het concilie werd door al deze evenementen meermaals onderbroken en terug opgestart. De deelnemers uit verschillende landen waren het dikwijls met elkaar oneens. Er werd gescholden en op straat werden de vetes verder uit gevochten!!! Keizer Ferdinand wilde zijn zoon Maximiliaan tot zijn opvolger laten verkiezen; dat moest met de hulp en de voorspraak van de paus. Dus, werd een afspraak gemaakt. De keizer zou zijn eisen met betrekking tot de kerkhervorming laten vallen en de opvolging van Maximiliaan was in handen en kruiken

Wat waren de gesprekspunten tijdens de kerkvergadering? De zeven sacramenten van de Katholieke religie of de twee sacramenten van de Protestanten? Het celibaat, het kerkelijk huwelijk,

en grotendeels de exegese van de Schrift. De meerderheid van de aanwezigen opteerde voor een humanistische visie maar de Dominicanen stemden tegen als reactie op het Protestantisme. De scholastiek haalde het op het Bijbels humanisme en dat besluit had zijn repercussies op de universiteiten waar nog jaren later de ideeën van Erasmus geweerd werden. De bisschoppen verwerven de bevoegdheid controle uit te oefenen op de kloosterorden. De pausen zullen bij alle volgende concilies volledig supervisie uitoefenen. In elk diocees zal een seminarie opgericht worden om de priesteropleidingen in goede banen te leiden. Jonge mannen uit alle sociale klasse zullen toegelaten worden. Tijdens de laatste uren van de vergadering in december 1563 werd over het al dan niet bestaan van het vagevuur gediscuteerd. Waarschijnlijk opgelucht dat het einddoel bereikt was, werden de vetes bijgelegd en namen de deelnemers afscheid van elkaar.

Het zou nog drie eeuwen duren vooraleer een nieuw concilie zou georganiseerd worden.

Huguette Spatz

Kompaskampen

SAMENKOMST VAN ALLE KOMPASKAMPLEIDERS zaterdag 17 mei 2014 De Hoge Rielen, Rillaar (bij Kasterlee)

De Kompaskampen, opgericht in 1960, bestaan 53 jaar. Dat is een halve eeuw kamperen in Beverce, Amougies, Mirwart, Rodgen, Gembes met jongeren van 8 tot 18 jaar.

Een aantal oud-leiders van de kampen wil proberen om in mei zoveel mogelijk leiders bij elkaar te brengen. Er wordt een ontmoetingsdag gehouden op zaterdag 17 mei 2014 (van 14 tot 22 uur) in De Hoge Rielen in Rillaar (bij Kasterlee). Het wordt een dag van vlaghijsen, spel, speurtocht, aperitief, eten, kampvuur en ...veel praten, oude foto's bekijken en herinneringen ophalen.

Voor wie een dag vroeger wil komen, of een dag langer wil blijven is er ter plaatse slaapgelegenheden

Helaas zijn niet alle namen van de leiders bekend, zij kwamen uit heel Vlaanderen (en ook uit Nederland). Bent u oud-leider, of kent u oud-leiders, en wilt u aan de bijeenkomst deelnemen, neem dan contact op met Mevrouw Annemarie Haverkorn, Lindendreef 14, 1780 Wemmel, tel. 02/460.42.86, e-mail : dekleinebrink@skynet.be

Namens het organiserend comité
Annemarie Haverkorn, Otto Chrispeels, Dirk en Margriet Beets-Rooze, Lex Tanja, Inge Couvreur, Marian Bronkhorst, Yong-Wan Hoogstadt.

De Hulppredikanten van Gent-Centrum

De Hulppredikanten van Gent-Centrum Inleiding

Het is mijn bedoeling om een historisch overzichtje te maken van de hulppredikanten van onze gemeente in de 20^{ste} eeuw. Niet vanzelfsprekend want sommigen waren bescheiden achtergrondfiguren die in de notulen amper sporen hebben nagelaten. Over anderen weten we dan weer zoveel dat ze minstens een volledig artikel opleveren. Enfin, u ziet in de komende maanden wel wat ervan terecht komt.

Er moet ergens een begin geweest zijn en dat ligt formeel bij het Koninklijk Besluit (Leopold II) van 21 december 1906. Maar zoals vaak, is er aan dat begin een en ander voorafgegaan.

Aan het eind van de 19^{de} eeuw was hier dominee J. van Arkel aan het werk; zijn zwakke gezondheid ging stelselmatig achteruit en op 19 februari 1902 laat mevrouw van Arkel aan de kerkenraad weten dat haar man zijn taak niet langer kan vervullen en ontslag geeft. Zeer actief zal deze dominee tijdens zijn tienjarige ambtsperiode niet geweest zijn, hij hield één kerkenraadsvergadering per jaar.

Na een jaar vacature met het nodige beroepingswerk en een eerste afwijzing door ds. Couvée, valt de keuze op dominee Jan Derk Domela Nieuwenhuis Nyegaard (u vergeeft mij dat ik in het vervolg alleen de naam Domela gebruik). Hij heeft Deense roots, komt uit een Hollandse socialistische familie en hij was al in Oostende werkzaam bij de Zendingskerk van 1895 tot begin 1898. Hij kent Vlaanderen dus al een beetje.

Domela vliegt er onmiddellijk in en zal de gemeente effectief van onder het stof halen. Hij wordt bevestigd op 31 maart 1903 en in mei start hij met de *Stads-Evangelisatie der Hervormde Kerk te Gent*. De naam is afgekeken van de Stads- en Landsevangelisatievereniging SILO, in 1880 in Brussel opgericht door ds. Nicolaas De Jonge. Naast de *gewone*, duidelijk verstarde kerk wil men

actief naar buiten treden. En met zijn socialistische achtergrond wil Domela *de werkmens* bereiken.

Silo stelt in juni de bijbelcolporteur J. Meeuwes ter beschikking (2 dagen per week?) die hier pionierswerk zal doen. Als werkterrein krijgt hij de zone tussen Oudburg en Meulestede. Doel: contacten leggen en zo mogelijk huisvergaderingen inrichten. Zijn resultaten zijn zeer positief, in de taal van toen: *hij werkt met zegen*.

In geen tijd breiden de gemeentelijke activiteiten zich uit met een Zondagschool, een knapenclub en een Zangkoor. Er wordt dan ook een officiële aanvraag gedaan bij de Synode voor het aanstellen van een voltijds hulppredikant met staatswedde maar Domela zou voorlopig al blij zijn met een colporteur.

Op 25 december (ná de kerstdienst) spoedvergadering van de kerkenraad over het geval van Leonard Nuytens. Deze is negen jaar bij het Leger des Heils geweest en in het begin van 1903 in dienst gekomen van de Zendingskerk (Rabot). Hij doet er werk zoals Meeuwes, houdt wekelijkse avondbijeenkomsten in de Ballestraat (buurt Gravensteen), aan de Rooigemlaan en aan de Voetweg (bij Sint-Pietersplein) en heeft ook al een bloeiende zondagschool en vrouwenkring. Maar Nuytens krijgt problemen met zijn baas, ds. Laatsman, de predikant van de Zendingskerk. Hij wordt dus in november *bedankt voor bewezen diensten* en zit zonder werk en inkomen. Hij vraagt om hulp.

Onze kerkenraad besluit om hem *nu en dan* wat steun te geven en intussen gaat men zijn licht opsteken bij de leiding van de Zendingskerk in Brussel. Daar beweert men dat hij eigenlijk niet geschikt is voor zijn werk (de resultaten lijken wel anders!); hij zou beter werk zoeken in Nederland en niet in de buurt van ds. Laatsman blijven. Waarop onze kerkenraad aan de Zendingskerk laat weten dat wij hem wél goed vinden en dat we er zullen voor zorgen dat er geen wrijvingen ontstaan

tussen de beide kerken. Domela informeert nog bij het Leger des Heils en ook daar is men positief. Daarop stelt de kerkenraad Nuytens aan voor een proefjaar à 1.500 frank waarvan al 1.250 beschikbaar ligt. Hoe het zit met de verstandhouding tussen de beide kerken, wordt niet vermeld; Nuytens heeft wel zijn aanhangers meegesleept en gebruikt zijn vergaderlokalen verder. Voor die mensen zal het weinig verschil gemaakt hebben of hun leider van de *Staatskerk* (Brabantdam) of van de *Zendingskerk* (Rabot) afhing.

Intussen, en dan zijn we al Pasen 1904, laat Silo weten dat zij geen geld meer hebben voor verdere steun aan onze projecten (Meeuwes?) en ook het Comité Synodal d'Évangélisation (een onderafdeling van de Synode) wil geen subsidie geven, zij hebben een slechte indruk van Nuytens en willen in elk geval zelf hun werknemers kiezen; overigens is het werk in Gent nog maar pas opgestart en er zijn nog helemaal geen rapporten ingediend. Dus: Gent, trek jullie plan! Daarop vraagt de kerkenraad aan de Synodevoorzitter om een antwoord op onze eerdere vraag voor een hulppredikant.

In oktober 1904 blijkt dat Nuytens ernstig ziek is en zijn werk tijdelijk niet kan uitvoeren. Men zal nu de Synode voorbijlopen en rechtstreeks aan de regering vragen om een hulppredikant. Tenslotte moet vandaar het geld komen. Er is intussen wel een andere colporteur, Jan van Belleghem, op het toneel verschenen. Hij wordt al vlug lid van de kerkenraad.

In december biedt Nuytens zijn ontslag aan want hij moet naar een sanatorium. Het ontslag wordt voorlopig niet aanvaard, we zullen hem verder uitbetalen tot einde maart om hem rustig te laten herstellen.

In mei 1905 doen zich nieuwe feiten voor: Nuytens is blijkaar uitgerangeerd want men zoekt een opvolger. Heel wat Vlaamse namen worden genoemd waarvan de heer Pichal (ja ja, de vader van!) favoriet is. Ook is er contact opgenomen met de *Nederlands Evangelische Protestantse Vereeniging* uit Den Haag. Die heeft een Nederlands (Fries!) kandidaat beschikbaar maar zowel Domela als de kerkenraad vinden dat men

voor dit specifieke evangelisatiewerk onder het eenvoudige Gentse volk een Vlaming nodig heeft, misschien wel best van rooms-katholieke afkomst.

Het werk in de huiskamers (een wekelijkse last voor de bewoners) bloeit zodanig dat men een zaal huurt in de (Sint-Pieters-)Vrouwenstraat (nu Sint-Kwintensberg) waar men evangelisatiebijeenkomsten op een grotere schaal kan houden zonder meteen vereenzelvigd te worden met dat chique volk van de Brabantdam.

Tijdens de vakantieperiode van Domela laat men enkele kandidaten preekbeurten vervullen en uiteindelijk wordt op 29 september toch de heer Tyssen uit Nederland verkozen ten koste van de Vlamingen. Let wel: evenals Nuytens, wordt Tyssen "evangelist", geen hulppredikant.

Arnold De Jonge



*Dominee Jan Derk Domela Nieuwenhuis
Nyegaard als predikant in Oostende*

Verkiezingen

Zondag 30 maart om 11u (na de eredienst)

De Bestuursraad van onze kerk is een administratief orgaan, in 1870 in het leven geroepen door een K.B. van Leopold II en bevestigd door een Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 2004. De taak van de Raad is het beheer van de materiële goederen en financiën van de kerkgemeenschap en de vertegenwoordiging tegenover de officiële instanties. Volgens het Decreet worden de leden van de Raad verkozen voor zes jaar; om de drie jaar wordt de helft vervangen of herkozen. En aangezien er vijf leden voorgeschreven zijn, is er een “grote” en een “kleine” helft; je kan moeilijk met halve leden werken.

Bijgevolg zal op zondag 30 maart (rond 11.15 uur, gelijktijdig met de verkiezingen voor de Kerkenraad) een verkiezing plaats hebben voor de “grote helft” die bestaat uit mevr. Rita Martens,

mevr. Aletta Rambaut en de heer Francis van De Walle. Rita stelt zich niet meer herkiesbaar, Aletta en Francis wel. We hebben dus minimum één nieuw lid nodig.

Daarom roept de Raad kandidaten op om zich te melden vóór 20 februari. Het volstaat om een klein briefje (*N.N. stelt zich kandidaat voor de verkiezing van de Bestuursraad op 30 maart 2014*) af te geven aan een van de leden van de Raad, hetzelfde briefje in de collectezak te deponeren of op te sturen aan de voorzitter Francis Van De Walle, Keistraat 173 – 9840 De Pinte. Voorwaarden zijn wel dat men moet 18 jaar zijn, stemgerechtigd lid van de gemeente, en officieel woonachtig in Gent of de randgemeenten.

En nu: niet allemaal tegelijk!!

F. Van De Walle, voorzitter

Samen met de verkiezingen voor de Bestuursraad, zullen we ook de kerkenraad vernieuwen en herbevestigen. De kerkenraad houdt zich bezig met de praktische organisatie en de spirituele ontwikkeling van het gemeentelven. Ze brengt daarvan tweemaaljaarlijks verslag uit aan de gemeentevergadering. Ook dit jaar zullen we een overzicht bieden van de initiatieven voor de periode 2012 – 2014. We nodigen jullie daartoe allen uit in

het PCC, aansluitend op de verkiezingen. Na de koffie zullen we een kort overzicht bieden. Daarna eten we gezamenlijk een broodmaaltijd en krijgen dan de kans om vragen te stellen en opmerkingen te maken.

In volgende kerkbrief zal het programma verder uitgelegd worden. Noteer alvast zondag 30 maart in je agenda.

District en synode

De vorige synodevergadering liep op een sisser uit. Er bleek grote onenigheid in de Waalse districten, zodat de synodevergadering voor een groot deel in het water viel. Dit had dan weer voor gevolg dat een aantal mensen zich uit het kerkbestuur terugtrokken. Om een lang verhaal kort te maken: gezien de voorzitter van het district Oost en West-Vlaanderen een beroeping in Turnhout heeft aangenomen en enkele andere leden van het districtsbestuur ontslag namen, zijn we met enkele collega's ter hulp gekomen. In de vergadering van januari werd ik samen met collega's Marc Loos en

Arjan Knop verkozen in het districtsbestuur. Ik zal de taak van voorzitter waarnemen.

Het is de bedoeling om een periode van bezinning in te bouwen. Het gaat met de kerken niet beter en ook de besturen lopen vast. Is onze kerkorde nog wel valabel? Moeten we niet denken aan andere manieren om kerk te zijn in deze erg geseclariseerde tijden? Of blijven we gewoon verder dobberen? We willen met andere woorden een visie ontwikkelen voor de nabije toekomst. Iedereen die daaraan wil meewerken is meer dan welkom.

Bijbel aan huis

Vrijdag 21 februari

BIJBEL AAN HUIS

De Openbaring van Johannes (deel 5)

**om 14u30 bij Marleen
(Keizer Karelstraat 195)**

**om 19u30 bij Ann en Francis
(Keistraat 183 te De Pinte)**

Tijdens de vierde bijeenkomst van onze Bijbelstudie lezen we de hoofdstukken 12 tot 14 uit het boek Openbaring. We zullen ons buigen over de vrouw, de twee monsters of draken en het Lam. Elke bijeenkomst houden we een korte opfrissing van het geheugen. Dit moet toelaten dat diegene die de vorige sessies heeft gemist, gerust kan inpikken.

Het boek Openbaring van Johannes is gekend als een moeilijk of zelfs duister werk. Ik meen dat dit niet zo is. Het klopt wel ten aanzien van de vorm en de beeldspraak. Het gaat om antieke profetische literatuur, maar eens we de hoofdkenmerken van deze schriftstijl helder voor ogen hebben, valt de tekst helemaal voor ons open.

Vorige bijeenkomsten keken we in de troonzaal van God en zagen de boekrol met zeven zegels. Het Lam van God dat ook de Leeuw van Juda wordt genoemd – dit zijn beelden om Jezus de Messias aan te duiden – was waardig bevonden de zeven zegels open te maken. De boekrol staat voor de wereldtijd en de zegels tonen de tendensen die de wereldgeschiedenis beheersen. Wat beschreven is te herkennen in de tijd van Johannes, maar evenzeer in onze tijd. Profetische teksten zoemen immers in op tijdloze facetten van het bestaan. Vorige maand hoorden we zeven engelen op zeven bazuinen blazen. Dit waren de tekenen van de eindtijd, de periode vlak voor de verlossing of bevrijding. De nieuwe wereld wordt aangekondigd.

De bijeenkomst in februari zal daarop verder ingaan. De scene met de jonge vrouw die door de twee monsters wordt opgejaagd, vormt het centrale gedeelte van de Openbaring. Dit betekent dat de kern van Johannes' boodschap aan bod zal komen.

Wees zo vrij om 's middags bij Marleen of 's avonds bij Ann en Francis aan te schuiven en ons te vervoegen op de wenteltrap rondom het eeuwige.

Catechese

We komen al een tijdje samen elke laatste zaterdag van de maand. In de consistoriekamer spreken we dan over de Bijbel en de traditie, maar ook over hedendaagse toestanden en een enkele keer ook wel over het voetbal (de Buffalo's wel te verstaan).

Dit jaar komt er een tweede bijeenkomst bij en dit voor jongere tieners. Deze bijeenkomst gaat eveneens door op zaterdag, maar de eerste van iedere maand.

Concreet betekent dit dat de laatste zaterdag is voorbehouden aan 'oudere' jongeren en de eerste zaterdag aan 'jongere' tieners.

Zaterdag 22 februari voor de oudere en zaterdag 1 maart voor de jongere catechese, telkens om 17u in de consistoriekamer.

Nieuws van de Gaspard

Nieuws uit de Gaspard de Coligny-school: de school 80jaar jong.

Sinds de vorige kerkbrieven is er weer heel wat gebeurd op school. Eerst willen we nog even stilstaan bij de verschillende activiteiten rond Kerst. De kleinsten brachten weer een aller schattigste uitbeelding van het Kerstverhaal vanuit het heden met een knipoog naar het jaar nul toen *Het Licht onder ons kwam* zoals Jesaja en nog zo velen na hem hadden voorspeld! Ook het kleine klasje L6 van meester Wesley bracht het positieve van kerst tot uitbeelding in het verhaal van 'Meester Kerst'.

Het nieuwe jaar betekent op de Gaspard opnieuw plannen maken voor de ondersteuning van kinderen, leerkrachten en directie. Onze aandacht gaat daarbij in eerste instantie uit naar de uitvoering van de compartimentering in het schoolgebouw, ons opgelegd door de brandweer. Dit betekent een dure maar vooral een noodzakelijke ingreep als we iedereen die dagelijks op school is in geval van brand een maximale beveiliging willen geven. Gelukkig kunnen we ook voor deze werken beroep doen op subsidies van Agion, de afdeling binnen het ministerie van onderwijs bevoegd voor infrastructuur.

De voorbereidingen voor de aankoop van het aanpalende huis in de Rijsenbergstraat is in een eindfase gekomen. Een door Agion aangestelde schatter kwam midden december het pand schatten. Op de komende Algemene Vergadering van 19 februari (20u) hopen we u de officiële beslissing ten aanzien van deze aankoop te kunnen voorleggen. Ondanks de huidige inkleuring als woonhuis op het huidige BPA-Rijsenberg kunnen we dan de procedure voor een functiewijziging inzetten. Hiervoor hadden we de afgelopen jaren al uitvoerig contact met de bevoegde stadsdiensten, waar we bovendien de nodige slaaggaranties kregen. U bent van harte uitgenodigd om de Algemene Vergadering bij te wonen, als lid van de vereniging of als geïnteresseerde.

Met enige fierheid wil ik de oprichting van een 'Vriendenkring' van de school onder de aandacht brengen. Onze twee nieuwe bestuursleden, Carlos Van Bignoot en Johan, hebben het idee

geconcretiseerd om ieder die bij de school betrokken is of op welke wijze dan ook het project genegen is, te verenigen op een avondactiviteit waarbij lekker eten wordt gecombineerd met een interessante voordracht. Op 31 maart e.k. zal Prof. dr. Paul Matthijs (UGent) een causerie houden over 'Wetenschap en het Heilige'. De opbrengst van die avond zal aangewend worden als eerste deel om de speelplaats te voorzien van een gedeeltelijke overkapping. Onze nieuwe huisarchitect Geert De Grootte heeft hiervoor een zeer mooi ontwerp gemaakt. We hopen dit tegen september te realiseren. Informatie over deze actie kan u bij Johan of mezelf bekomen.

Maar de grootste bekommernissen zijn zoals steeds de financiën. We zijn immers steeds op zoek naar de nodige fondsen om de noodzakelijke werken aan het schoolgebouw te kunnen uitvoeren. In het verleden konden we al beroep doen op leden /sympathisanten om een lening met de vereniging af te sluiten. Ook nu weer willen we een beroep doen op eenieder die een hart heeft voor de school. We durven hopen op een aantal leningen waarbij we, mits een bijkomende rente, de terugbetaling op maandelijkse basis realiseren. Interesse om ons op deze wijze fundamenteel te ondersteunen, dan kan u bij Johan of mezelf terecht voor informatie. We lichten u graag in over de mogelijkheden. Het is met enige schroom dat we steeds maar weer bij u terecht komen, maar we willen het prachtige initiatief dat 92 jaar geleden, voornamelijk vanuit onze kerk tot stand kwam, kracht bijzetten om met vertrouwen naar de toekomst te blijven kijken door de school blijvend te ondersteunen. Dit jaar hopen we voor de Tachtigste verjaardag van de school (de school opende haar deuren in 1934) een aanzienlijke uitbreiding te kunnen verwezenlijken. Maar dit project heeft enkel kans op slagen als het gedragen wordt door velen! Dank om dit in overweging te willen nemen. Meer info over de school vindt u op onze website: www.mijnschool.be

Aletta en Johan en Carlos

Concert

CONCERT CLASSIC IS COOL

La Chapelle Sauvage

Vrijdag 28 februari om 20u

La Chapelle Sauvage zal, onder de bezielende leiding van Karel De Wilde, in onze kerk concerneren in het kader van *Classic is cool*. Deze VZW wil klassieke muziek onder jonge mensen promoten ('klassiek is koel' wil zoveel zeggen als klassieke muziek is tof of 'wijs' op zijn Gents). De VZW organiseert jaarlijks een aantal gratis concerten in Oost en West Vlaanderen en werken daarbij samen met Provincie en Stad. Ze proberen

mensen op een ongedwongen manier met klassieke muziek in contact te brengen en hen op weg te zetten om actief deel te nemen aan de talrijke culturele initiatieven die in onze stad worden genomen.

We zijn dan ook opgetogen dat we aan dit project kunnen deelnemen door onze deuren voor deze jonge mensen open te zetten. La Chapelle Sauvage was al eerder bij ons te gast. Deze keer brengen ze een aantal kleine barokke concerten, een repertoire dat uiterst geschikt is voor onze kerk. Ten overvloede weze gezegd dat het concert gratis is. Kom, zie en hoor!

Jarigen

Felicitaties voor de jarigen.

Bea Smetrijns-Baetens	02 februari
Josine De Vloed-Nathon	04 februari
André Otto Blommaert	07 februari
Ivy Gérard	08 februari
Aude Marti	11 februari
Mini Schipholt-Tuender	11 februari
Karel Piesen	13 februari
Francis Van De Walle	17 februari
Hans-Christian Lehmann	21 februari
Alexia Voorham	22 februari
Paul Voorham	22 februari
Micheline Morel	26 februari
Henny Demesmaeker-Van Kesteren	02 maart

Bibliotheek

DE ACHTERFLAP

Geen achterflapteksten deze maand om boeken aan te kondigen, wel enkele 'pareltjes' geplukt uit verschillende dichtbundeltjes die te vinden zijn onder rubriek 7.1 : Poëzie.

Ik zou zo heel graag weten

Ik zou zo heel graag weten,
hoe word ik weer een kind,
dat wonderen kan geloven
en niets onmogelijk vindt

Dat heel zijn hartje opent
en echt nog is en waar;
dat leeft in blij vertrouwen
en nergens vreest gevaar,

Dat zonder zorg kan dansen
en zingt en springt en lacht;
dat opziet naar zijn vader
van wie het al verwacht.

Ik zou zo heel graag weten
hoe wordt ik weer een kind,
een kind, dat als 't verdriet heeft,
de weg naar vader vindt.

Uit: Ergens is een weg van Anne-Lize Brusse

Mijn horizonten

Ik zal het me allemaal herinneren,
De straat met 's zomers de geur
van het pas gemaaide gras,
van de wrijving tussen hand en steel
door de steeds te zware kruiwagen.

Ik zal het me zeker herinneren,
het huis waar ik als kleine jongen
later sterven wou. 's Winters dan wel,
klem tussen open haard en zetel,
tussen vlam en sprookjesboek.

Ik zal me alles herinneren,
mensen die verdwenen in een huis
dat groter werd, ik heb het nooit
echt begrepen. de zon die zakt als in
gezangen, zonder uur, zonder tijd.

Ik zal het me herinneren,
maar nu nog niet.

Uit: Ik schrijf geen poëzie (1998) van David Van den Hende

Hetzij wij leven, hetzij wij sterven

Nee, echt iets offeren doe ik U nooit;
ik offer soms een beetje van mijn tijd
en wat geloof, dat 'k zelden echt belijd,
wat liefde 'C en de rest wordt vaak vergooid.

Nee, echt om U geleden heb ik nooit,
en nooit ben ik om U wentwil gesmaad;
niet vaak was ik een christen van de daad,
Uw zaad lag in mijn hart op steen gestrooid.

Maar LOS van U geraken kan ik nooit,
Uw offer komt mij telkens voor de geest;
Uw lijden en Uw smart zijn niet vergeefs geweest,
want zonder U ben ik totaal berooid.

Want zonder U heb ik geen leven meer,
wat houd ik over als Gij mij verstoot ?
Hoe kan ik leven zonder Uwe dood ?
Of sterven wanneer Gij niet leeft, o Heer ?

Uit : Een boom in de wind van Nel Benschop

Aan mijn zoon Emeric...

Gasten en vreemdelingen
moeten een plaats hebben
in je koninkrijk.

Onthaal hen goed
en laat hen hun taal en gewoonten behouden,
want zwak is het land dat slechts EEN taal bezit
en overal dezelfde gewoonten.

Wees rechtvaardig en goed voor hen
die zich hier zijn komen vestigen.
Behandel hen met welwillendheid
opdat ze zich beter voelen bij jou
dan waar ook ter wereld.

H. Stefanus, Koning van Hongarije (11de eeuw)

Uit: Gun alles zijn tijd van Valeer Deschacht

Meditatie

De Bijbel: Gods Woord in mensentaal

Gelovigen stellen onomwonden dat de Bijbel het Woord van God is. Deze uitspraak stoot heel regelmatig op een muur van onbegrip. In onze seculiere wereld spreekt men nog amper over God en al zeker niet in positieve bewoordingen. Een belezen gesprekspartner wijst dan naar teksten in het Oude Testament waarin oorlog en zelfs genocide wordt aangemoedigd. Nog anderen tonen de veelheid van teksten aan, van parabels over brieven tot openbaringen, of gebruiken de langdurige ontstaansgeschiedenis (bijna 1000 jaar) en de vele tekstcorrecties om erop te wijzen dat de Bijbel voornamelijk het werk is van mensen. Enig geestelijk inzicht in het Bijbelse erfgoed leert ons dat de goddelijke waarheid in mensentaal is overgeleverd. Beide stellingen (Gods Woord en mensenwerk) hoeven elkaar niet uit te sluiten.

Om dit te overdenken wil ik graag de woorden van Jezus uit de Bergrede onderstrepen. Jezus zegt bij aanvang van zijn lering, dat Hij niet is gekomen om Gods Woord (Wet en Profeten) af te schaffen, maar te vervullen (Mat. 5:17). Dit laatste woord is erg interessant: vervullen (in Grieks: *pleiromai*), is afgeleid van 'vol zijn' of 'vol maken', ook 'voltoeien'. Dit zelfde woord lezen we als kenmerkend voor Gods handeling op de zevende dag: 'Toen God de schepping had voltooid, rustte Hij op de zevende dag' (Gen.2:2). Voltooiing, volheid, rust, klaar, af.

De houding van God op de zevende dag of deze van Jezus tijdens de Bergrede is er een van verzoening. Het is de houding van iemand die rust vindt bij wat geweest is. Deze gerustheid ontstaat door de oorzaak of toedracht te kennen waarom de zaken zijn gelopen zoals ze liepen. Het gaat niet om het verleden af te keuren, omdat het niet perfect (volmaakt) was, maar om de gebreken te kennen. Deze kennis is als een spiegel. Diegene

die het verleden en de oorzaken van de onvolmaaktheid kent, doet tegelijk kennis op van wat wel volkomen is. Deze reflecterende of spiegelende werking van mensentaal is de grondslag van profetische overlevering. Dit maakt de Bijbel tot Gods Woord, omdat het ons de volheid aanwijst.

Daarom zegt Jezus in de Bergrede: 'Als jullie gerechtigheid niet overvloediger is dan deze van de Schriftgeleerden, zullen jullie het Koninkrijk Gods ('de volheid') niet binnengaan' (Mat.5:20). De vervulling van Wet en Profeten schuilt in het volbrengen van gerechtigheid. Dit betekent dat in de geloofspraktijk (doen van gerechtigheid en vergeving) de Bijbel Gods Woord wordt.

De laatste stap is vertrouwen. De gelovige die de Bijbel als Gods Woord beschouwt, voldoet aan de geest ervan (God liefhebben en de naaste als jezelf), in het volle besef dat deze houding waarachtig is. Uiteindelijk zal blijken waar we nu op vertrouwen.

'De Bijbel is Gods Woord' is dus een geloofsuitspraak. Deze uitspraak is waar als de spreker de inhoud eerbiedigt, niet naar de letter (de vele geboden en voorschriften), maar naar de Geest (bemin God en uw naaste als uzelf). Met de hedendaagse wetenschappelijke kennis over vorm, ontstaan en taal spreken we van een uitzonderlijk corpus teksten die door mensenhanden werd geschreven en redactioneel bewerkt. Deze kennis sluit het geloof niet uit maar in.

Kerstconcert

Op donderdag 19 december 2013 kregen we een apart kerstconcert in onze kerk van het blokfluitensemble MELANTIQUA waar ons kerkenraadslid Micheline in mee speelde. Inhoudelijk brachten ze ons een kerstboodschap tegen de commerce in, de prijs was 5 euro.

Het ensemble wist ons te boeien met mooie nummers, oude muziek in het bijzonder "barok" muziek. Het waren allerlei blokfluiten van sopranino tot bas met klavecimbel en dwarsfluiten.

Een greep uit het programma:

-Ein Kind, geboren zu Bethemen van M. Praetorius

-Trisonate in G van J.J.Zwanz

-Santa Claus blues van Stan Davis

-Esurientes implevit bonis van J.S. Bach

-Go down Moses van S. Marshall

-Stille Nacht (traditional)

Alle muzikanten zijn van het conservatorium van Mechelen en de leraar aan de klavecimbel is één van de vier van de "Flanders Recorder Quartet".

We danken de dirigent Paul Van Loey en Micheline voor dit boeiend concert met magnifieke klanken.

Rita Martens



Pastoraat

Hoop en troost bidden wij toe aan hen die het moeilijk hebben. De apostel Paulus schreef een indringend stuk in de brief aan de Romeinen. Hij schrijft dat gans de schepping gezamenlijk zucht en in barennood verkeert. Hij ziet hoe de natuur, met haar groei, bloei en verderf, in zichzelf gevangen is. Maar, meent Paulus, dit is niet het enige. De gevangenschap van de natuur wijst naar de bevrijding, naar het doel of de geestwording. Daarop ziet hij in de mens de eerste tekenen van dit doel. Hij schrijft: *'Maar ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam'*.

Dit is de grond van hoop: dat ons natuurlijk lichaam uiteindelijk tot bestemming komt, wij die tot 'kinderen van God' worden aangenomen.

Met dit geloof bidden wij, hopen wij en leven wij.

Als kinderen van God dragen wij Eli en Andrea Bruynooghe-Bral ons ondersteunend gebed toe. Als onze energie verdwijnt en alles te zwaar weegt, rest ons de eenvoud en het geloof. Het is deze kracht die wij hen toewensen. Wees gerust en vertrouw op God.

Ook bidden wij voor Jaap en Betty De Schipper-De Jonge. De geestelijke kracht van hoop moge hen omringen, zoals de trouwe ondersteunende liefde van zusters en broeders.

Simonne Vereecken is enkele weken weg geweest om te revalideren. We hopen haar snel opnieuw fit en wel te mogen begroeten.

Enkelen onder ons verblijven momenteel in een rusthuis. We vergeten hen niet en bidden dat ook de avond van het leven door een zonnestraal moge opklaren.

In Memoriam



Lein de Nood
1925 - 2013

Ter herinnering. Op 29-7-1925 werd Lein als jongste zoon geboren in de boerderij van zijn ouders te Middelburg. Hij was niet nodig om te werken op de boerderij en mocht Theologie studeren op

de Gereformeerde Universiteit in Kampen. Op bevrijdingsdag 1945 kreeg hij verkering met Stijntje Blaauw, ze zijn 6 jaar verloofd geweest en kreeg hij een beroep uit Oostvoorne, dat werd zijn eerste gemeente, daarna ging hij naar Papendrecht, Utrecht, IJsselmuiden en Zwolle waar hij 12 jaar ziekenhuispastor is geweest, hij kreeg in 1979 een beroep uit de Rabot-gemeente te Gent. Welke juist was gefuseerd tot VPKB. Zijn bevestiging en intrede was op 8/7/1979. Hij verkoos te gaan wonen in het huis naast de kerk in de Begijnhoflaan, dat werd de Pastorie, waar hij en

zijn kinderen 11 jaar hebben gewoond. Zijn afscheidsdienst was op 18/2/1990. Tijdens die periode was ik 9 jaar ouderling en zijn we zeer goede vrienden geworden. Lein was geen kanselredenaar doch pastoraal was hij zeer bekwaam.

Ook beheerste hij de kunst met kleine gekleurde steentjes prachtige mozaïeken te maken met Bijbelse achtergronden, zoals discipelen in hun boot. Hij en Stijn vertrokken naar Nederland, en woonden enige tijd in Doorwerth en zijn daarna gaan wonen in Breskens. In zijn Huis met de gevelversiering "Het vrolijke hart". Lein ging nog regelmatig voor in de kerk-diensten, in Zeeuws Vlaanderen zijn laatste preek heeft hij gehouden in Axel.

Op kerstdag 25 december 2013 heeft onze Hemelse Vader na 88 jaar, Zijn getrouwe dienstknecht tot zich genomen en mag hij nu wonen daar waar veel woningen beschikbaar zijn en kon hij "Het Licht der Wereld", zijn Verlosser aanschouwen.

Jacobus D. van Heest

Aankondigingen van bovenplaatselijke activiteiten of activiteiten, die zowel VPKB-leden als niet-VPKB-leden kunnen interesseren, kunt u zenden naar kerkmozaiek@vpkb.be



Kerkmozaïek

Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België

Uit de redactie

Als we een voorkeur zouden mogen uitspreken voor *vals spelen of fair play*, dan zou een ruime meerderheid kiezen voor het laatste. Toch loopt het in de praktijk vaak anders. Want wie is níét ooit geblesseerd geraakt of heeft zelf iemand getackeld? Op het veld, maar ook in de kerk worden soms rake klappen uitgedeeld.

Hoewel er misschien veel overeenkomsten zijn tussen een voetbalwedstrijd en de kerk, is er tóch een belangrijk verschil. Bij het voetbal zijn er twee partijen met volstrekt tegenstrijdige belangen. In de kerk ligt dat anders. Daar gaat het er niet om elkaar te verslaan, maar hebben we één gemeenschappelijk doel: het liefhebben van God en je medemens.

In deze aflevering van Kerkmozaïek wordt ingezoomd op de vergadercultuur in de VPKB. Het blijkt niet altijd zo gemakkelijk om in een goede sfeer met elkaar rond de tafel te zitten. Maar ook in de manier waarop we samen vormgeven aan de kerk is het essentieel ons gemeenschappelijke doel niet uit het oog te verliezen.

Namens de redactie,
Annet Sinnema – Buurman

Prijzen Kerkmozaïek

- Individueel abonnement: 20,00 €
- Groepsabonnement: 15,00 € (vanaf min. 5 exemplaren naar éénzelfde adres)
- Steunabonnement: 25,00 €

Storten

kan op onderstaand NIEUWE rekeningnummer van de
Verenigde Protestantse Kerk in België
Bragoiezstraat 44 - 1070 Brussel
ING BE06 3100 0835 5022

Activiteitenkalender

Woensdag 5 februari om 13u30:	Vergadering Kinderkerk bij Martine
Woensdag 12 februari om 19u30:	Kerkenraadsvergadering bij Mini
Vrijdag 14 februari om 10u30:	Werkbezoek VRT
Dinsdag 18 februari om 19u30:	Bestuursvergadering bij Arnold
Woensdag 19 februari om 20u:	Algemene Vergadering VZW Gaspard de Colignyschool
Donderdag 20 februari om 19u30:	Avondcontact in PCC (Prof. K. Jonckheere, Kunst na de Beeldenstorm)
Vrijdag 21 februari om 14u30:	Bijbel aan Huis bij Marleen
om 19u30:	Bijbel aan Huis bij Ann en Francis
Zaterdag 22 februari om 17u:	Catechese in de consistorie voor de jongeren
Maandag 24 februari om 19u:	IKB in de Rabotkerk
Vrijdag 28 februari om 20u:	Concert La Chapelle Sauvage in het kerkgebouw
Zaterdag 1 maart om 17u:	Catechese in de consistorie voor de tieners
Zaterdag 8 maart:	Repetitie voor de TV-dienst

Dienstenrooster

zondag 9 februari 2014 om 10.00

voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temmerman
Mini Schipholt / Micheline Morel
kerkenwerk / diakonie
Charles-Henri Vanden Broucke
Etty

zondag 16 februari 2014 om 10.00

voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temmerman
Daniël Van Steenkiste / Francis Van De Walle
kerkenwerk / bloemen
Ko van Heest
Janneke

zondag 23 februari 2014 om 10.00

voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temmerman
Aletta Rambaut / Janny Muthert
kerkenwerk / Belgische Gideons
Charles-Henri Vanden Broucke
Jeroen

zondag 2 maart 2014 om 10.00

voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temmerman
Mini Schipholt / Rita Martens
kerkenwerk / kerkbrief
Ko van Heest
Martine

Bijbelleesrooster

Februari

zaterdag	1 februari	Spreuken 3:27-35	Stel niet uit tot morgen
Zondag	2 februari	Leviticus 12:1-8	Jongens of meisjes
maandag	3 februari	Psalm 111	Daadkracht
Dinsdag	4 februari	Leviticus 13:1-17	Let op huid en haar
woensdag	5 februari	Leviticus 13:18-28	Zorgvuldige controle
donderdag	6 februari	Psalm 112	Het goede leven
Vrijdag	7 februari	Leviticus 13:29-46	Hoofd en baard
zaterdag	8 februari	Leviticus 13:47-59	Rein en onrein
Zondag	9 februari	Psalm 95	Luister en jubel
maandag	10 februari	Leviticus 14:1-20	Spanning rond de uitslag
Dinsdag	11 februari	Leviticus 14:21-32	Offer op maat
woensdag	12 februari	Leviticus 14:33-47	Huis-regels
donderdag	13 februari	Leviticus 14:48-57	Opluchting
Vrijdag	14 februari	Matteüs 4:23-5:12	Goed nieuws
zaterdag	15 februari	Matteüs 5:13-26	Smaakmakers en lichtdragers
Zondag	16 februari	Matteüs 5:27-37	Aanscherping
maandag	17 februari	Psalm 119:1-8	De wet maakt gelukkig
Dinsdag	18 februari	Leviticus 16:1-10	Grote verzoending
woensdag	19 februari	Leviticus 16:11-19	Verzoeningsrite
donderdag	20 februari	Leviticus 16:20-34	Zondebok
Vrijdag	21 februari	Psalm 119:9-16	Jong geleerd ...
zaterdag	22 februari	Leviticus 19:1-12	Sociale wetten
Zondag	23 februari	Leviticus 19:13-25	Naasteliefde
maandag	24 februari	Leviticus 19:26-37	De HEER alleen is God
Dinsdag	25 februari	Psalm 119:17-24	Blij met de wet
woensdag	26 februari	Matteüs 5:38-48	Meer geven dan gevraagd
donderdag	27 februari	Matteüs 6:1-18	Niet voor de schijn
Vrijdag	28 februari	Matteüs 6:19-34	Echte waarde

Maart

zaterdag	1 maart	Matteüs 7:1-12	Hard voor jezelf, mild voor anderen
zondag	2 maart	Matteüs 7:13-8:1	Indrukwekkend
maandag	3 maart	Leviticus 22:17-33	Alleen het beste is goed genoeg
Dinsdag	4 maart	Leviticus 23:1-22	Feestdagen
woensdag	5 maart	Leviticus 23:23-44	Groot feest!
donderdag	6 maart	Matteüs 21:1-17	Koninklijke weg
Vrijdag	7 maart	Matteüs 21:18-22	Vruchten-loos
zaterdag	8 maart	Psalm 119:25-32	De juiste weg
zondag	9 maart	Matteüs 21:23-32	Legitimatie