

België - Belgique
P.B. - P.P.
9050 Ledeborg 1
3/5030

Kerkbrief

december 2013

Nr. 11



www.protestantsekerk-gentcentrum.be

VPKB-gemeente Gent-Centrum
maandblad (11 x per jaar)
jaargang 2013
Afzendadres &
verantwoordelijke uitgever:
J.A. De Jonge,
Patijntjestraat 214
9000 Gent
P209671

Kerkbrief

Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België Gemeente Gent-Centrum

Gemeente Gent-Centrum (Brabantdamkerk)

Predikant: Ds. Johan Temmerman Pontstraat 17, 9031 Drongen temmerman.j@skynet.be
09/223.55.26

Hulp predikant: Dhr. Jeroen Hozée 0499/28.02.18 j.hozee@zeelandnet.nl

Indien niet bereikbaar kan u een van de ouderlingen contacteren:

Ouderlingen:	Dhr. Daniël Van Steenkiste	09/253.01.83	van.steenkiste-buysse@telenet.be
	Mevr. Aletta Rambaut	09/233.67.16	aletta@rambaut.be
	Mevr. Mini Schipholt	09/222.02.68	lutke.schipholt-tuender@telenet.be
Toegevoegd:	Mevr. Marijke Schaefer-Kruyne	09/282.50.81	marijke.kruyne@gmail.com
Scriba:	Mevr. Louise Hanappe-van 't Hooft	09/386.25.57	louise@hanappe.com
Diakenen:	Mevr. Rita Martens	09/362.83.38	rita.martens@telenet.be
	Mevr. Micheline Morel	09/224.21.26	mmorel26@yahoo.com
	Dhr. Francis Van de Walle	09/281.05.18	fjvdwalle@gmail.com
	Mevr. Janny Muthert-Geluk	09/265.19.06	jkgeluk@skynet.be
Kinderkerk:	Mevr. Martine De Jonge	09/222.59.79	mar10.dejonge@telenet.be
Organisten:	Dhr. Jacobus van Heest	09/335.69.45	hillechiena-jacobusd@telenet.be
	Mevr. Aletta Rambaut	09/233.67.16	aletta@rambaut.be
	Dhr. Charles-Henri Vanden Broucke		charleshenrivandenbroucke@hotmail.com
Koster:	Dhr. Daniël Van Steenkiste	09/253.01.83	van.steenkiste-buysse@telenet.be

Kerkadres: Hoek Brabantdam / Sint Kristoffelstraat te 9000 Gent

Kerkdiensten: Iedere zondag om 10.00 uur. Ingang aan de Brabantdam.

Protestants Cultureel Centrum (PCC): Keizer Karelstraat 187 te 9000 Gent

Redactieraad van de Kerkbrief: Ds. Johan Temmerman; mevr. Christa Beirnaert (09/251.71.94);
Dhr. Christiaan Buysse (09/253.01.83 - van.steenkiste-buysse@telenet.be).

Medewerkers: Mevr. Mini Schipholt; dhr. Arnold De Jonge; mevr. Caroline François.

Website: Dhr. Nico van Belle; mevr. Jasmien van Belle.

Financiële verrichtingen:

Voor het kerkenwerk: IBAN BE75 0014 6208 6151

BIC BPOTBEB1 van de Protestantse Kerk van Gent-Centrum

Voor de Vlaamse Olijfberg: IBAN BE10 6527 9979 6004

BIC HKBABE22 van de Vlaamse Olijfberg vzw te Gent

Gemeente Gent-Noord (Rabotkerk)

Predikant: Ds. Marc Loos, Blauwstraat 34, 9032 Wondelgem
tel/fax: 09/253.29.00, e-mail: marc.loos@pandora.be

Kerkadres: Begijnhoflaan 31, 9000 Gent

Diensten: iedere zondag aanvang 10.00 uur.

Van de predikant

De winter sluipt op kousenvoeten dichterbij. Dit betekent dat Kerst eraan komt. Zondag na zondag naderen we tijdens de Advent het feest van Jezus' geboorte. Traditiegetrouw steken de kinderen elke zondag een nieuwe kaars aan, tot de vier kaarsen branden en alles in gereedheid is voor het Kerstfeest. Dit drukt symbolisch uit waarover het in de Advent gaat: verwachting, hoop, maar ook volharding en trouw. Deze van oudsher christelijke waarden zijn ondertussen vrij algemeen aanvaard. Maar tegelijk merken we dat deze waarden zonder groter kader of verband – dit is het Bijbelse raamwerk van de verkondiging van Gods liefde als grondvlak van het leven - erg broos zijn. Ter versteviging van onze mentale weerbaarheid is er de wekelijkse liturgie. Daarin komt het groter verband van het leven op aarde aan bod. Zeker in glanzende perioden als Advent en Kerst biedt de zondagse eredienst innerlijke rust en emotioneel evenwicht. Je bent van harte uitgenodigd.

Naast de erediensten organiseren we deze maand enkele activiteiten die Advent en Kerst onderstrepen. In deze kerkbrief staat de aankondiging van het Kerstconcert op donderdag 19 december en het Seniorenkerstfeest op vrijdag 20 december. Iedereen is tevens uitgenodigd om op zondag 5 januari het glas te heffen op 2014.

Verder ook artikelen over geschiedenis en een greep uit onze onvolprezen bibliotheek, naast de gangbare rubrieken. Alvast veel leesgenot gewenst.

Inhoud

Colofon	2
Van de predikant	3
Nieuwjaarsreceptie	4
Rondom de erediensten	5
Preekteksten	5
Vrede van Gent	6
Voetbaltoernooi	7
Kerst	8
De Vlaamse Beweging	9
Avondcontact	10
Bibliotheek	11
Meditatie	12
Pastoraat	13
Geboorte	13
Rondom Sarah	13
Kinderkerk	14
Jarigen	14
Dienstenrooster	15
Bijbellesrooster	16



Nieuwjaarsreceptie

Op zondag 5 januari zal aansluitend aan de dienst in het PCC het nieuwe burgerlijke jaar feestelijk worden ingezet. Het is de bestuursraad van onze kerk die, bij monde van haar voorzitter, dhr. Francis Van De Walle, iedereen daartoe uitnodigt. De ons niet onbekende wijnkelder 'Goudenregen' zal het

glas met sprankelend vocht vullen en na de oratorische kwaliteiten van onze voorzitter, die ons op enkele weldadige poëtische parels zal trakteren, kan 2014 niet meer stuk. Je bent dus gewaarschuwd.

Kerkmozaïek

In het decembernummer van de Kerkmozaïek vinden we een artikel van onze predikant.

Herwig Smetryns



**Schilderwerken
Decoratie**

Verhoogstraat 52
9260 Schellebelle
TEL 09-369.99.13
GSM 0476-37.99.13
BTW BE 0875.343.440
herwig.smetryns@telenet.be
www.herwig-smetryns.be

Teksten volgende Kerkbrief

Graag voor 23 december
naar de onderstaande e-mailadressen:

temmerman.j@skynet.be

j.hozee@zeelandnet.nl



Hans Verbrugghe
Merelbekastraat 112
9090 MELLE

tel: +32 (0)9 230 84 30
gsm: +32 (0)475 291 315
bvw: 738 301 048

e-mail: info@immoverbrugghe.be website: www.immoverbrugghe.be



Rondom de erediensten

Met de eerste Advent zijn we een nieuw kerkelijk jaar gestart. De liturgische kalender spreekt van 'Jaar A'. Er zijn drie jaargangen (A, B en C), waarbij telkens een andere evangelist als leidraad voor de wekelijkse lezingen wordt gebruikt (A = Mattheüs, B = Marcus en C = Lucas). Het vierde evangelie van Johannes vult de gaten. Dit jaar (2013-2014) volgen we het Evangelie van Mattheüs.

Dit evangelie is in de canon van het Nieuwe Testament als eerste opgenomen. De reden is dat men sinds Augustinus (5^e eeuw) meende dat Mattheüs het oudste evangelie was. Marcus zou dan een uittreksel of korte versie hebben gemaakt. Ondertussen zijn we op de hoogte van het feit dat de tekst van Marcus eerder was geschreven en door Mattheüs werd overgenomen en aangevuld. De meest in het oog springende aanvulling van Mattheüs is de befaamde Bergrede. Maar naast deze Bergrede gaf Mattheüs ook nog vier andere nieuwe redevoeringen weer, bijvoorbeeld bij de uitzending van de leerlingen of over de laatste dingen. Uit deze aanvullingen blijkt dat Mattheüs een duidelijke Joodse achtergrond had en schreef voor mensen die vertrouwd waren met de Joodse traditie. Dit bijvoorbeeld in tegenstelling tot Lucas die duidelijk voor een Grieks publiek schreef en de Bergrede (zo genoemd omdat Jezus de vervulling van de Wet proclameerde vanop een berg zoals Mozes had gedaan) in het veld lokaliseerde. Dit zijn allemaal details, die

weliswaar een beter begrip van de teksten mogelijk maken. Mattheüs vertegenwoordigt dus een derde golf van overleveringen van Jezus. De eerste laag was de mondelinge overlevering en betrof vooral uitspraken (woorden van Jezus, zoals in het Evangelie van Thomas), de tweede was Marcus die direct na de verwoesting van Jeruzalem schrijft en Jezus als Messias aanduidt, terwijl de derde laag die Mattheüs aanbrengt het Messias-zijn van Jezus verduidelijkt aan de hand van de profetische verkondiging. We zullen in de loop van het jaar merken dat Mattheüs veel 'vervullingswoorden' gebruikt: 'dit alles is geschiedt omdat vervuld zou worden hetgeen door de profeten is gezegd' (1:22).

Deze Joods-profetische omkadering geeft aan het Evangelie van Mattheüs een rijke spirituele inhoud. In de Adventsperiode springt daarbij voornamelijk de rol van Johannes de Doper in het oog. Jezus zegt heel expliciet over hem: 'Johannes was veel meer dan een profeet..' (11:9) en 'als jullie het willen aannemen: hij is Elia, die komen zou' (11:14). Om dit te begrijpen moest men weten wie Elia is. In de profetische traditie van Israël is Elia diegene die vlak vóór het einde der tijden verschijnt om aan het volk de nakende omkering te verkondigen. Met de komst van Jezus is de nieuwe schepping aangebroken. Het Koninkrijk Gods is gekomen. Hoe dit vorm krijgt zal ons het komende kerkelijke jaar tijdens de eredienst getoond worden.

Preekteksten

Zondag 8 december: Jes. 11: 1 – 10 en Mat. 3: 1 – 12

Zondag 15 december: Jes. 35: 1 – 10 en Mat. 11: 2 – 11

Zondag 22 december: Jes. 7: 10 – 17 en Mat. 1: 18 – 25

Woensdag 25 december: KERSTDIENST – Jes. 52: 7 – 10 en Joh. 1: 1 – 14

Zondag 29 december: Jes. 61: 10 – 62: 3 en Luc. 2: 33 – 40

Zondag 5 januari: Jes. 60: 1 – 6 en Mat. 2: 1 – 12

Vrede van Gent 1814

Vrede van Gent- 24 december 1814.

1814 was een beduidend jaar voor Europa. Napoleon Bonaparte was verbannen naar Elba en de Belgen die beurtelings Frans ,Oostenrijks en Frans geweest waren leefden opnieuw in de onzekerheid; welke nationaliteit zouden de politici in Wenen voor hen in petto hebben. In dat jaar werd een voorlopige Belgische regering opgericht met als waarnemend vorst, Willem van Oranje. Dit is waarschijnlijk de politieke reden waarom de Vrede van Gent plaats had in Gent. De stad telde toen 63.000 inwoners. Het Zweedse Göteborg werd ook vooropgesteld maar de betrokken mogendheden oordeelden dat Gent een neutrale plaats was en gemakkelijk te bereiken. Zodoende arriveerden de delegaties van Groot Brittannië en de Verenigde Staten in de Arteveldestad in juni en augustus. De politici moesten hun verblijf uit eigen zak betalen; ze gingen op zoek naar een woning. De Engelsen kwamen terecht in de voormalige 'Chartreuse 'aan het Fratersplein. Dit gewezen klooster was door Lieven Bauwens omgebouwd tot textielfabriek met een prachtige woning en ongelooflijk fantastische tuin. In 1814 was de eigenaar familie Bosschaert.. De onderhandelaars voor Engeland waren Henry Goulburn en admiraal James Gambier. Amerika was vertegenwoordigd door Albert Gallatin, Henry Clay, John Holmes en John Quincy Adam .Hij was ambassadeur in Zweden en In 1824 werd deze integere man tot 6^e president van de Ver.Staten verkozen. Hij onderhield een dagelijkse briefwisseling met zijn echtgenote en zijn brieven zijn een historische bron voor het leven in Gent. De Amerikanen . huurden het herenhuis' de Lovendeghem'. Gelegen op de hoek van de Veldstraat en de Volderstraat , strekte de woning zich uit tot aan de Meir. Het optrekje was buitengewoon maar, de eigenaar was vervelend want hij kwam elke week het huurgeld ophalen.

Waar ging het eigenlijk over? Engeland en de Verenigde Staten waren sedert 1812 in oorlog; het was de onafhankelijkheids oorlog die het

vervolg was van een conflict dat in 1778- 1782 beslecht werd.

De Engelsen hebben hun indrukken over Gent nagelaten. Ze beschrijven de stad als smerig, onveilig en donker. De Amerikanen integendeel waren begeistert ; leuke stad, 26 eilandjes verbonden door 300 bruggen. Stad met veel gefortuneerde inwoners en rijkelijk cultuuraanbod. Zij waren dikwijls te gast bij de welgestelde Gentenaars die tijdens de winter in hun herenhuizen vertoefden en de zomermaanden doorbrachten in hun kastelen op het platteland. Bezoek aan de opera, bals en banketten stonden regelmatig op het programma .De Amerikanen waren populair in de stad; zij waren enkele weken vroeger dan de Britten aangekomen en ze hadden veel contact met de bevolking. Intussen gingen de onderhandelingen door maar het verliep heel stroef. Het was de processie van Echternach, enkele stappen vooruit, enkele stappen achteruit. Men ontmoette elkaar op sociale evenementen, er werden nota's uitgewisseld maar berichten uit het thuisland verduisterden soms de sfeer. Eindelijk kwam men in december tot een vergelijk . Engeland had veel toegevingen gedaan. De overeenkomst regelde o.a : de terugkomst van de krijgsgevangenen, stopzetting van de vijandelijkheden met de Indianen, teruggave van de bezette gebieden , afpaling der grenzen tussen Canada en de Verenigde Staten, en stopzetting van de slavenhandel. Het was december de 24^e wanneer het verdrag werd ondertekend in het Karthuizenklooster. De afgevaardigden verlieten Gent in januari nadat hen nog een galadiner werd aangeboden. Alle prularia die hen hadden toebehoord werden geveild; ook het inktpotje dat door Quincy Adams gebruikt was ging onder de hamer. Vriendschappen tussen de Amerikanen en enige Gentenaars bleven een leven lang bestaan. De vijandelijkheden duurden nog tot 1815 want de berichten over de vrede waren in Washington nog niet doorgedrongen.

Huguette

Voetbaltoernooi



VOETBALTORNOOI 1 NOVEMBER

Op 1 november trokken Jean-Marie, Bas, Nico en Joris samen met wat vrienden en familie naar het voetbaltoernooi van Projop (VPKB) in Oudenaarde. We speelden 6 wedstrijdjes met Nico als sterke keeper, Vrej, Dylan en Jean-Marie in de verdediging, Matthias met kanonschoten in het centrum en Bas en Joris als spitsen. We verloren niet en kregen maar 1 tegendoelpunt,

dus waarom we maar derdes geworden zijn moet u aan de organisatie vragen.

Toch was de sfeer goed en dat is het belangrijkste. Een mooie beker is daardoor het verdiende resultaat.

Joris van Belle



Kerstconcert

"Melantiqua", de afdeling oude muziek van het Stedelijk Conservatorium van Mechelen, brengt op donderdag 19 december 19u30 een spetterend kerstconcert in onze kerk. Bekende en minder gekende muzikale pareltjes uit Vlaanderen en ver daar buiten worden u gebracht op oude instrumenten. Een niet te missen concert om u alvast in de kerstsfeer te brengen.

Toegang: 5 euro.

Op zondag 22 december heeft in de gerestaureerde protestantse kerk van Horebeke een Sfeervol Kerstconcert plaats om 16uur. Uitvoerders zijn Capella Vocale o.l.v. Mark Goossens.

Kaarten kosten 15 euro

en men kan reserveren bij Ger-Jan Blokland: gertjan.blokland@telenet.be of op nummer 0486/ 73.74.80

Kerstdienst

Op woensdag 25 december zullen we op een feestelijke wijze Kerst vieren. Naar jaarlijkse gewoonte willen we er een open en toegankelijke dienst van maken, met muziek en kinderen. Het Kerstgebeuren is in onze Westerse cultuur een waar familiegebeuren. Dit heeft een unieke charme die we tot haar volle recht willen laten komen.

De feestelijke Kerstdienst vangt aan om 10u. Vorige jaren werd het samenzijn afgesloten met chocolademelk en koffiekoeken. Dit was een

restant van de gezinsdiensten die vroeger in de namiddag werden gehouden. De kerkenraad meent dat we de Kerstdienst op een gepastere wijze in het PCC kunnen afsluiten. Wat het wordt zal op 25 december blijken.

Kom alvast met de familie en vier Kerst in de kerk op Woensdag 25 december om 10u.

Seniorenkerst

Al even traditioneel is het Seniorenkerstfeest. Dit jaar verzamelen we op vrijdag 20 december in de benedenzaal van het PCC, aanvang 16u. Rond de feestelijke tafel houden we eerst samen een moment van bezinning, zang en gebed. Daarna praten we nog wat na terwijl we genieten van broodjes, gebak en koffie.

Zoals steeds verwelkomen we graag alle senioren, ook en vooral diegenen die wat moeilijker te been zijn en daardoor minder in ons midden aanwezig zijn. Om de vervoersproblemen op te vangen slaan

we de handen in elkaar, of beter de auto's naast elkaar, en organiseren we een pendeldienst. Het is de bedoeling dat niemand omwille van mobiliteit niet aanwezig kan zijn. Dit vraagt enkel goede afspraken. We zijn er dus klaar voor. Mocht iemand opgehaald willen worden, geef ons een seintje. Het spreekt vanzelf dat we nadien ook iedereen veilig terug thuis brengen.

Het wordt een onvergetelijke namiddag als je er ook bij bent.

De Vlaamse Beweging

Avondcontact donderdag 21 november door Bruno De Wever.

Het is niet eenvoudig om de complexe geschiedenis van de Vlaamse Beweging in enkele zinnen te schetsen. De naam dekt een aantal groeperingen die zich voor de moedertaal hebben ingezet. Want, 'le Flamand est bon pour les cochons...' is een uitspraak die de Vlamingen te dikwijls moesten aanhoren en lezen en dat sloeg een diepe wonde.

Waarom spreken wij Nederlands? Omdat we afstammen van Germaanse invallers; ze stuitten tijdens hun invasies op Gallo-Romeinen die hun doortocht naar het Zuiden verhinderden. Enkel sijnelden toch door en vermengden zich met de aldaar wonende stammen. Door de geschiedenis is België tot een land met een taalgrens uitgroeid.

Oorlog, invasies, politieke besluitvormingen hebben aan die taalgrens geknaagd.. Twee volkeren leven hier samen en sluiten compromissen omwille van de verstandhouding . De Franse taal heeft steeds in Europa een belangrijke rol gespeeld. Het was de taal van de cultuur. Vlaams werd beschouwd als een samenraapsel van dialecten; een taal voor de ondergeschikten .De Bourgondische hertogen - leden van het Franse koningshuis -installeerden hun administratieve instellingen in het Frans. Gedurende vele eeuwen heerste bij de adel en de burgerij Frans-dolheid. Hiertegen groeide protest uit de culturele Vlaamse middens. Het waren aanvankelijk letterkundigen zoals Jan Frans Willems en Hendrik Conscience, die hun stem lieten horen. Zij stonden aan de wieg van de Vlaamse Beweging. Willems, geboren in Boechoute in 1793. is de vader van de Vlaamse Beweging. Hij verloor zijn job bij de registratie in Antwerpen omwille van zijn overtuiging; hij werd verplaatst naar Eeklo, wat een financiële aderlating betekende .Hij werd later in ere hersteld en

vestigde zich in Gent aan het pleintje aan de Hoogpoort. . Rond Willems groeide de eerste Gentse groep; Antwerpen volgde onder leiding van Hendrik Conscience. Willems overleed In 1846 aan een beroerte na een heftige discussie in de gemeenteraad..' In deze verklaring klaagt hij het slaven bestaan van de soldaten aan.'de militaire overheid behandelt ons volk als echte slaven. Voor een kleinigheid worden onze jongens voor een krijgsraad gedaagd waar ze zoveel juryleden krijgen die hen niet verstaan en toch hun leven en hun eer in handen hebben.' Het gevolg was dat de flaminganten streng vervolgd werden.

De taal in het onderwijs zal in de nabije toekomst worden aangepast. Bepaalde leervakken zullen in een vreemde taal worden aangeleerd. .. Wat is nog de betekenis van de strijd die gevoerd werd door overtuigde Vlamingen? De strijd voor de Vervlaamsing van de Gentse Universiteit in 1910 die door de inmenging van het episcopaat bijna werd verhinderd. De studenten opstand in 1962 voor Leuven Vlaams die de splitsing van de Leuvens Alma Mater in een Franstalige en een Nederlandstalige universiteit tot gevolg had. De heibel rond de taalproblemen in Brusselse ziekenhuizen, de Voerstreek, de faciliteiten-gemeenten... Om te eindigen volgt een uitspraak van historicus, letterkundige en rector aan de vervlaamste Gentse Universiteit, August Vermeylen:

'Om iets te zijn moeten wij Vlaming zijn. Wij willen Vlaming zijn om Europeeërs te worden'. Wat een visie had die man...

Huguette

Avondcontact

De Vlaamse Beweging tijdens de Eerste Wereldoorlog

Op donderdag 21 november was de zaal van het PCC goed vol gelopen voor de lezing van Prof. Bruno De Wever over de rol van de Vlaamse Beweging tijdens Wereldoorlog I. De spreker deed dit in heldere woorden en op onderhoudende toon.

De oorzaken van het activisme moet men vooral zoeken in de Duitse Flamenpolitik en de aanhoudende tendens bij politici aan het einde van de 19^e en begin van de 20^e eeuw om Vlaanderen tweetaligheid op te leggen. In Wallonië sprak men Frans en in Vlaanderen was Frans en Vlaams de voertaal. Op deze wijze konden de beter gesitueerden in de Vlaamse samenleving, die Frans spraken, hun posities behouden. Het was in die dagen ten andere onmogelijk om onderwijs in het Nederlands te volgen. Daardoor begon een beweging die ijverde voor gelijkheid en rechtvaardigheid inzake maatschappelijke structuur en organisatie (o.a. ook gelijkwaardigheid van taal). Belgische politici hebben de ontluikende Vlaamse Beweging onderschat en bleven het Frans als eenheidstaal in het ganse land opleggen.

De Duitse inval in 1914 bracht een golf van Belgisch patriotisme met zich mee. Het was toen een zaak om samen en over alle meningsverschillen heen te strijden aan het front tegen de bezetter. Ook de mensen van de Vlaamse beweging streden aan de IJzer, maar omdat ook daar de taalgevoeligheden met voeten werd getreden – de officiële landstaal van België was Frans en dus ook en zeker in het leger – ontstond de Frontbeweging. Ze actualiseerden de Vlaamse eisen tijdens de oorlog.

De Duitse bezetter voerde dan weer een charme-offensief naar de Vlaamse leiders toe om hen warm te maken voor de aanhechting aan Duitsland, de zogenaamde Flamenpolitik. Sommigen liepen in de val en compromitteerden de Vlaamse Beweging.

Eén van deze radicalen was de dominee van de Brabantdamkerk: Jan Derk Domela Nieuwenhuis. Hij was de stichter van Jong-Vlaanderen, een radicaal activistische vereniging die openlijk voor de pan-Germaanse statenbond pleitte. Vlaanderen zou daarin een onafhankelijk status moeten hebben: een Koninkrijk Vlaanderen.

Bruno De Wever besteedde ook veel aandacht aan de figuur August Borms. Deze activist lag mee aan de basis van de Vlaamse Raad (een soort Vlaams Parlement tijdens Wereldoorlog I die de Vlaamse onafhankelijkheid uitriep) en werd als vele medestanders na de oorlog tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Hij vluchtte niet naar het buitenland en verbleef tientallen jaren in de gevangenis. Borms werd een symbool – zoals vele politieke gevangenen – van het uitblijven van rechtvaardigheid, want de jaren na de oorlog bleef men politiek op hetzelfde Franstalige spoor. In 1928 werd Borms vanuit de gevangenis verkozen in het Antwerpse stadsbestuur.

Ik had graag de geschiedenis verder gehoord, maar de tijd en het gekozen thema lieten het niet toe. Het was een geslaagde avond die veel stof tot nadenken bood.

De volgende Avondcontact presenteert ons weerom een eminent spreker, want op donderdag 23 januari 2014 is de voormalige gouverneur van Oost-Vlaanderen Herman Balthazar in ons midden te gast. Prof. Balthazar was hoogleraar Geschiedenis aan de Gentse Universiteit. Hij zal spreken over de betekenis van het Verdrag van Gent (Treaty of Ghent) uit 1814.

(zie ook blz. 6 en 9 in deze Kerkbrief)

Bibliotheek



VAN DE ACHTERFLAP

Zondag 8 december (tweede zondag van de maand) kunt u – na de dienst - weer boeken ontlennen in onze bibliotheek – of kennis maken met ons nieuwe initiatief. Er zit beslist wel een boek tussen dat naar u “knipoogt” en dat u aanspreekt. Kom gerust eens rondneuzen.

In het PCC ligt een (voorlopige) inventarislijst ter inzage. Aan de hand daarvan kunt u ook een boek kiezen.

Ook deze maand stellen we u twee boeken voor aan de hand van de “achterflaptekst”. (LH)

Dr.C.J. den Heyer : De oude bijbel in een moderne wereld - Kok, Kampen - 1988 - 179 blz.

In een steeds sneller tempo verandert de wereld waarin wij leven. Geloof en natuurwetenschap staan op gespannen voet met elkaar. In een moderne wereld die geregeld wordt door de logica van de exacte wetenschap verdwijnt de bijbel naar de rand. Wij zijn andere mensen dan onze voorouders en wij lezen diezelfde teksten met heel andere ogen.

Dit boek geeft in het kort een schets van die ontwikkelingen in het denken van de laatste eeuwen die er toe geleid hebben dat onze wereld drastisch veranderd is. De bijbel is voor ons een ander boek geworden. Wij zijn ons bewust geworden van het feit dat de Heilige Schrift door mensen geschreven is. In de bijbel vinden we het Woord van God in 'tjdgebonden' mensentaal.

In de kerk bestaat altijd nog een zekere vrees voor 'de moderne theologie'. We kunnen de tijd echter niet terugdraaien en we kunnen de ontwikkelingen niet stopzetten. In de moderne theologie wordt getracht verleden en heden met elkaar te verbinden, geloof en natuurwetenschap dichter bij elkaar te brengen. Dit boek wil op een eenvoudige manier duidelijk maken dat het mogelijk is op een moderne manier met die oude bijbel om te gaan.

Dr. C.J. Den Heyer doceert Nieuwe Testament aan de Theologische Universiteit te Kampen.

R.A. Hakvoort : Namen van God in het Oude Testament - Uitgeverij Initiaal Den Haag - 1992 - 135 blz.

Alle namen van God in het Oude Testament vertellen iets over de grootheid van de God van deze schepping. De ene naam legt de nadruk op zijn macht en kracht, een andere op zijn hoogheid en verhevenheid en weer een andere toont ons God als Degene die van ons houdt en ons wil zegenen. De heerlijkheid van de drieenige God wordt zo openbaar in hoe Hij Zich noemt.

De schrijver neemt u daarom mee op zijn speurtocht door het Woord van God, op zoek naar het antwoord op de vraag Wie de God van de Bijbel nu werkelijk is.

Louise

Meditatie

In den beginne was het Woord...

Tijdens de Kerstdienst zullen we de proloog van het Evangelie volgens Johannes lezen. Het vierde evangelie is het jongste, geschreven in de jaren negentig van de eerste eeuw. Het is opmerkelijk hoezeer de tekst van Johannes afwijkt van de andere drie evangeliën. Johannes vertolkt blijkbaar een andere traditie over Jezus. Enkele cruciale gebeurtenissen, zoals de bruiloft te Kana maar ook het gesprek tijdens de kruisiging, werden alleen door Johannes opgeschreven. Helemaal afwijkend van de andere evangeliën is de aanhef of proloog.

Johannes schrijft geen Kerstverhaal in de traditionele zin van het woord. Het begin van het evangelie is een interpretatie van het scheppingsverhaal. Johannes gaat nog een stap verder terug dan de aanhef van Genesis en vertelt over wat vóór de eerste scheppingsdaad was. Vóór alles werd geschapen, was er het Woord. Gezien Johannes in het Grieks schrijft, gebruikt hij het woordje 'logos'. Dit is een typisch Hellenistische term die nergens anders in het Nieuwe Testament voorkomt. Van dat woord zijn al zoveel verklaringen gegeven. Men spreekt over 'wetmatigheid' of 'uitleg' en 'zin' van al wat is. Johannes schrijft: 'Alles is door de logos geworden en buiten hem is geen ding geworden.' Aan het bestaan ligt dus een universeel beginsel ten grondslag: de logos of God.

Tot zover kon de wijde omgeving van de gemeente van Johannes goed volgen. De gedachte van het eenheidsprincipe of de godheid dat alles tot stand bracht, werd door de meeste opvattingen en levensbeschouwingen in de Oudheid gedeeld. Vervolgens verbindt Johannes deze logos met het leven en dit leven is het licht van de mensen. We zijn dus rechtstreeks verbonden met het licht dat in de duisternis van deze wereld schijnt en dat door de duisternis niet kan gegrepen worden. In de christelijke traditie spreken we van de 'lamp van het geloof'.

Wat houdt nu dat oplichtende geloof in? De evangelisten Mattheüs en Lucas schetsen in

brede verhalende verzen de geboorte van Jezus te Bethlehem. Johannes beschouwt dit als gekend en ontdoet de verkondiging van haar verhalende verhulling. Hij schrijft onomwonden: 'En de logos werd vlees en woonde onder ons'. Deze vleeswording (van het Latijnse 'incarnatie') had als bedoeling de ene logos of God, 'die niemand ooit heeft gezien', aan ons en de wereld te verklaren. Dit is de Kerstboodschap ten voeten uit: nu is het geschiedt, we kennen God, want hij is in Jezus mens geworden.

Met deze stelling begint het pas. Al te vaak komt men in de verleiding om het geloof te herleiden tot de aanname van deze stelling. Johannes hanteert de menswording van God als uitgangspunt en niet als conclusie of eindpunt. Wiskundig uitgedrukt is Kerst het axioma van het christelijk geloof. 'Axioma' is ook al afgeleid van het Grieks en betekent 'waarde' of 'wat vast staat' en als uitgangspunt dient. Een axioma is een niet bewezen begin. De wiskundige redenering die daarop bouwt, zal dit uitgangspunt al dan niet bewijzen. Johannes begint zijn bewijsvoering met de roeping van de leerlingen. Ze kenden de profetische verkondiging van Johannes de Doper en worden door Jezus uitgenodigd om Hem te volgen. Jezus zal hen de aanwezigheid van God verklaren, maar de leerlingen moeten het zelf zien en ontdekken. Het lichtende geloof plant in de leerlingen de vaste logos die niet onderhevig is aan de uitwendige wisselvalligheden van de duisternis. De duisternis kan dit licht niet grijpen. Dit is een beeld om uitdrukking te geven aan de vergeving van zonden. De duisternis zijn de zonden, het licht is de vergeving. De leerling die de zonden vergeeft, levert het bewijs van de menswording van God in Jezus.

Dit is de Kerstboodschap. Vrede op aarde en in de mensen een welbehagen. Inderdaad, welbehagen is je deel als je van harte aanvaardt dat vergeving de verklaring is van het eenheidsprincipe dat het leven maakt, draagt en voltooit. Een licht is opgegaan en verlost het volk door de vergeving van zonden. Een gezegende Kerst.

Pastoraat

De voorbije maand vernamen we het verrassende nieuws dat mw. Truus Martens-Bos na de voorspoedige revalidatie van de operatie aan haar dijbeen, andermaal was gevallen en deze keer het andere been brak. Voor de tweede keer in amper enkele weken tijd moest men opnieuw operatief ingrijpen. We bidden en hopen dat de revalidatie andermaal vlot verloopt en wensen mw. Martens-Bos alvast veel sterkte toe.

Verder missen we in ons midden de laatste weken dhr. en mw. Jaap en Betty De Schipper. Dankbaar en moedig doorstaan ze deze moeilijke periode, waarin de gezondheid van Betty zorgen baart. We mogen ons verbonden voelen en zeker in deze periode van het jaar, waarin de dagen verkorten en

we in de lichtcirkel van het geloof in Gods liefde en vergeving elkaar nabij zijn.

Dezelfde kracht en genade bidden we ook dhr. en mw. Eli en Andrea Bruynooghe toe. We hopen dat Eli opnieuw aansterkt en vooruit kan zien. Ook hier past dankbaarheid voor de zorgzame omgeving en de liefde die ons bindt. We zullen het gebed niet verzaken.

Moed en volharding bidden we ook dhr. en mw. Jules Beirnaert toe. Ook hen missen we de laatste weken in ons midden. De verbondenheid wordt er echter niet kleiner op, integendeel. Daarom bemoedigen we hen vanop deze plaats met de melding dat God ons nooit verlaat.

Geboorte

Op 6 november werd CYRIL VAN DE WALLE geboren. De kleine Cyril is het zoontje van John en Valérie Van De Walle – De Donder en kleinzoon van de trotse grootouders Francis en Ann. Zowel met het kind en de mama gaat alles goed. Ook opa en oma stellen het wel. We wensen hen van harte veel geluk met deze geboorte.

Rondom Sarah

4 december : 14.00 uur gemeenschapsdansen in de St. Pauluskring.

11 december: 14.00 uur gemeenschapsdansen in de St. Pauluskring.

Kinderkerk

In tegenstelling tot wat ik in de vorige kerkbrief schreef zullen wij dan toch niet vertellen over de bijzondere vrouwen uit de stamboom van Jezus. Deze verhalen zijn niet zo aangenaam om te vertellen aan kinderen en al helemaal niet in de Advent.

Daarom hebben we besloten om het toch bij de klassieke verhalen te houden, voor kinderen is "herhaling de beste leermeester". We zorgen voor een mooie omkadering en toepasselijke liederen. Hopelijk komen jullie met velen luisteren!

Martine, namens de kinderkerkleiding.

Dag beste mensen, De laatste tijd ben ik creatief met wol (haken en armbandjes maken). Binnenkort leert mijn oma me breien. Ik zal dus nog veel wol kunnen gebruiken. Wie heeft voor mij restjes wol in allerlei kleuren en diktes? Ook brei- en haaknaalden zijn welkom, maar enkel als u ze niet meer nodig hebt!

U kunt de wol meebrengen naar de kerk of anders geef me een seintje en ik kom het bij u ophalen.

Ik geef hier het telefoonnummer van mijn mama (Aletta 0477/57 84 37).

Alvast bedankt voor uw hulp!

Groeten, Jasper

Jarigen

Felicities voor de jarigen.

Rudy Liagre	02 december
Jonas Multall	02 december
Cécile De Vilder	02 december
Ann Willems	04 december
Willem Lorein	06 december
Yvonne Servaes-Merchiers	06 december
Myriam Furquim d'Almeida-Hoste	08 december
Erika Ehrhardt	09 december
Johan Temmerman	14 december
Kaiya Frans	18 december
Andrea Bruynooghe-Bral	23 december
Herman Kint	24 december
Paul Van Meersche	24 december
Lucie Van Den Berghe-Cornel	26 december
Regina Lehmann	27 december
Rebecca De Jonge	28 december
Maurits Bytebier	29 december
Melanie Voorham	30 december
Ada Wynsouw-De Jong	02 januari
Tine Verbrugge	06 januari

Dienstenrooster

zondag 8 december 2013 om 10.00	Tweede Advent
voorganger	Dhr. Daniël Van Steenkiste
ouderling / diaken	Mini Schipholt / Janny Muthert
collectes	kerkenwerk / bloemen
organist	Ko van Heest
kinderkerk en -oppas	Martine
zondag 15 december 2013 om 10.00	Derde Advent
voorganger	Ds. J. Temmerman
ouderling / diaken	Marijke Schaefer / Micheline Morel
collectes	kerkenwerk / kerkbrief
organist	Charles-Henri Vanden Broucke
kinderkerk en -oppas	Janneke
zondag 22 november 2013 om 10.00	Vierde Advent
voorganger	Ds. J. Temmerman
ouderling / diaken	Daniël Van Steenkiste / Rita Martens
collectes	kerkenwerk / diakonie
organist	Charles-Henri Vanden Broucke
kinderkerk en -oppas	Jeroen
woensdag 25 december 2013 om 10.00	Kerst
voorganger	Ds. J. Temmerman
ouderling / diaken	Aletta Rambaut / Francis Van De Walle
collectes	kerkenwerk / VZW Helpende Hand
organist	Ko van Heest
kinderkerk en -oppas	Allen
zondag 29 december 2013 om 10.00	
voorganger	Ds. J. Temmerman
ouderling / diaken	Marijke Schaefer / Janny Muthert
collectes	kerkenwerk / bloemen
organist	Charles-Henri Vanden Broucke
kinderkerk en -oppas	Ety
zondag 5 januari 2014 om 10.00	Nieuwjaarsreceptie
voorganger	Ds. J. Temmerman
ouderling / diaken	Mini Schipholt / Rita Martens
collectes	kerkenwerk / kerkbrief
organist	Ko van Heest
kinderkerk en -oppas	Martine

Bijbelleesrooster

December

zondag	1 december	2 Koningen 8:7-15	Onheilsprofetie
maandag	2 december	2 Koningen 8:16-29	Juda blijft bestaan
dinsdag	3 december	2 Koningen 9:1-13	Koning in aantocht
woensdag	4 december	2 Koningen 9:14-29	Grof geweld
donderdag	5 december	2 Koningen 9:30-37	De koningin valt
vrijdag	6 december	2 Koningen 10:1-16	Oordeel
zaterdag	7 december	2 Koningen 10:17-35	Vernietiging
zondag	8 december	2 Koningen 11:1-20	Staatsgreep
maandag	9 december	2 Koningen 12:1-22	Tempelcollecte
dinsdag	10 december	2 Koningen 13:1-13	Hardleers
woensdag	11 december	2 Koningen 13:14-21	Leven en dood
donderdag	12 december	Romeinen 9:1-13	Trouw aan de belofte
vrijdag	13 december	Romeinen 9:14-29	God is soeverein
zaterdag	14 december	Romeinen 9:30-10:13	Belijdenis
zondag	15 december	Romeinen 10:14-21	Door te luisteren kom je tot geloof
maandag	16 december	Romeinen 11:1-6	Gods volk
dinsdag	17 december	Romeinen 11:7-24	Dankbaar, niet hoogmoedig
woensdag	18 december	Romeinen 11:25-36	Gods wegen zijn ondoorgrondelijk
donderdag	19 december	Titus 1:1-9	Profielschets
vrijdag	20 december	Titus 1:10-16	Geen ruimte voor geklets
zaterdag	21 december	Matteüs 1:1-17	3 x 14
zondag	22 december	Matteüs 1:18-25	Huwelijkstrouw
maandag	23 december	Titus 2:1-10	Leefregels
dinsdag	24 december	Titus 2:11-15	Samen leven ...
woensdag	25 december	Titus 3:1-7	... in de samenleving
donderdag	26 december	Titus 3:8-15	Betrouwbare boodschap
vrijdag	27 december	Jeremia 30:1-11	Geen onevenredige straf
zaterdag	28 december	Jeremia 30:12-31:1	God vergeet zijn volk niet
zondag	29 december	Jeremia 31:2-14	Feestelijke toekomst
maandag	30 december	Jeremia 31:15-22	Hoopvol
dinsdag	31 december	Jeremia 31:23-34	Nieuw verbond

Januari

woensdag	1 januari	Jeremia 31:35-40	Er is toekomst!
donderdag	2 januari	Jeremia 32:1-15	Vastgelegd
vrijdag	3 januari	Jeremia 32:16-25	Het lijkt zinloos ...
zaterdag	4 januari	Jeremia 32:26-44	... maar de HEER maakt het mogelijk
zondag	5 januari	Matteüs 2:1-12	Ster van Betlehem